

De studie over Engelen

Geachte bezoeker van www.Bijbel.nl.

Even mij zelf voorstellen. Mij naam is Dov Avnon en ik kom uit Israel. Voor die reden vraag ik u wat geduld als het om de eventuele taal fouten gaat. Het gaat ons hier niet zo zeer over de taal maar over een duidelijke en krachtige verkondiging van Gods genade en liefde door de Heere Jezus Christus.

[Wat is een Engel ?](#)

[Wat zijn Cherubs, Cherubim?](#)

[Engelen \(deel 1\)](#)

[Engelen \(deel 2\)](#)

[Engelen \(deel 3\)](#)

[Engelen \(deel 4\)](#)

[Engelen -bescherm engel \(deel 5\)](#)

[Engelen \(deel 6\)](#)

[Engelen \(deel 7\)](#)

Engel

De mens is niet het hoogste wezen dat God geschapen heeft, maar Gen.1 gaat stilzwijgend voorbij aan de schepping van de wezens waarmee God spreekt (Gen.1:26; 3:22; vgl. 11:7). Volgens de Joodse voorstelling waren de wezens die de troon van God omringen en zijn raadsbesluiten kennen, geschapen voor de schepping van het heelal (1 Kon.22:19-22; Ps.89:6,8; Jes.6:8; Dan.7:10; 4:13). In dit laatste vers hier heten zij irin, wachters, nl. voor de aarde.

Engelen heten in het Hebreeuws malachim (Mykalm, boden). Hun algemene bijnaam is 'kinderen (zonen) van God' (Job 1:2; 38:7; Dan.3:25; Ps.29:1; 89:7; mogelijk ook Gen.6:2). Maar de aanduiding 'kinderen van God' heeft geen rechtstreeks ethische betekenis. Zij heten ook 'heiligen' vanwege hun volmaaktheid (Job 5:1; Ps.89:6; Dan.8:13). Maar in relatie tot God is die volmaaktheid slechts relatief (Job 15:15; 4:18).

De cherubim en de serafim worden hier niet besproken omdat zij niet bij de 'zonen van God' horen, maar een afzonderlijke klasse vormen; zie de artikelen Cherubs en Serafim. Zij hebben vleugels, maar de 'zonen Gods' verschijnen in menselijke gedaante. De christelijke kunst geeft de engelen ten onrechte vleugels, wel met een beroep op het verkeerd in het Latijn vertaalde Dan.9:21. Alleen de zonen van God die in zijn omgeving verkeren, heten engelen.

De Septuaginta laat op verscheidene plaatsen, waarvan er twee in Hebreeën aangehaald worden (1:6; 2:7), de Godsnaam Elohim op engelen slaan. Maar het staat niet vast dat Elohim in het Oude Testament, behalve God, ook de wezens in zijn omgeving aanduidt.

De Israëliet was er diep van doordrongen dat God en deze wezens nauws bij elkaar horen. Toch werden ze nooit aanbeden. Integendeel, als geschapen wezens aanbidden zij met de overige schepselen God. Hebreeën noemt ze geesten (1:14) en kenmerkt ze zo als bezielde wezens. Het Oude Testament noemt ze echter nooit zo, want in Ps.104:4 betekent ruchot (twxwr) winden, en in 1 Kon.22:21 is 'de geest' niet een geest maar de geest van de profetie die zich in het visioen van de profeet manifesteert.

Het Oude Testament noemt vóór de ballingschap geen enkele naam van een engel (Gen.32:30; Richt. 13:18). God als wereldbestuurder maakt hen tot werktuigen en organen van zijn wil. Zij worden engelen als God zich bij de regering van de wereld van hen bedient. In alle delen van het Oude Testament lezen wij over openbaringen van God door middel van engelen.

De voornaamste engelverschijning is die van 'de engel des HEEREN', die in de tijd van de aartsvaders en van Mozes optreedt. Het is de vraag of hij een geschapen engel was of de HEERE Zelf in de gestalte van een mens-engel. De Schrift beslist voor de eerste opvatting: in de visioenen van Zacharia (1:12; 3:2 vgl. Judas vs.9) wordt de Engel des HEEREN uitdrukkelijk van de HEERE Zelf onderscheiden. Hij is aan Hem ondergeschikt.

Ook de 'engel van het verbond' (Mal.3:1) is niet de HEERE Zelf, maar de engel (bode) in wie Hij Zich openbaart. Soms heet de Engel van de HEERE 'het aangezicht' van God (Ex.33:14; Deut.4:37). Hij gaf het gezicht van God natuurlijk alleen indirect te zien, zodat de aanblik niet dodelijk was (Gen.32:31; Richt.13:21vv; Jes.63:9). Wel noemt hij zich HEERE, Elohim en El ('God', bijv. Gen.18:33; 32:25vv; 31:13) omdat Gods naam in hem was (Ex.23:21). Zijn optreden is te vergelijken met dat van de engel die zich in Opb.22:13 de Alfa en de Omega noemt en toch weigert goddelijke eer te ontvangen. De Engel van de HEERE noemt zich 'vorst (sar) van het leger van de HEERE' als hij aan Mozes bij het brandende braambos en aan Jozua voor Jericho

verschijnt (Joz.5:15; Ex.3:5). Tenslotte is er in het tweede deel van Jesaja nog de 'engel van zijn aangezicht' . Dit kan zowel 'engel in wie de HEERE Zich laat zien' als 'engel die Gods aangezicht ziet' betekenen.

Op al deze benamingen bouwde men later een hemelse hiërarchie, een indeling van engelen in klassen en rangen. In het boek Daniël staan 'vorsten van de eerste rang' aan het hoofd van de talloze wezens die voor God staan en Hem dienen (7:10). Een van hen, Michaël, is Israëls beschermer (10:13,21; 12:1); een ander, Gabriël, verklaart de profeteet de gezichten die hij ziet (8:15v; 9:21). De latere Joodse theologie kende zeven aartsengelen. Tobit noemt als de derde Rafaël (12:15); het boek Henoch en het 4e Boek Ezra noemen als de vierde Uriël.

In Daniël komen de aartsengelen alleen voor in het visioen, maar in Tobit vergezelt Rafaël de jonge Tobit. In de brief van Judas vs.9 beschermt Michaël het lijk van Mozes tegen de satan. Judas volgt een traditie die we ook vinden in het nß 4 v.Chr. geschreven boek Assumptio Mosis.

Dat elk mens een beschermengel heeft lezen we nog niet in Matt. 18:10 en Hand.12:15 . Dat elk volk zijn beschermengel heeft, leert het boek Daniël. De gedachte dat God elk volk een wacht van engelen heeft gegeven, maar Israël onder bijzondere bescherming heeft genomen (Sir.17:14 ; vgl. Deut.32:8 in het Grieks) wordt in Daniël het duidelijkst aangetroffen; hier heet Israëls beschermer tegen de vorsten van Perzië en Griekenland Michaël, maar de ware beschermer is volgens Dan.10:13 een ander, die Michaël helpt.

Jesaja profeteert (24:21-23) een gericht van engelen over de tegengoddelijke machten die in de geschiedenis van de volken optreden. Dat dit gericht gepaard gaat met een verbleken van zon en maan suggereert, dat de engelen in verband staan met de sterren; beiden heten het 'heir (leger) van de hemel' (1 Kon.22:19 ; Deut.17:3). Onder deze benaming worden de sterren en de engelen zelfs samengevat (Neh.9:6). Hetzelfde zien we in Job 38:7 : hier vormen de versleden 'Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen' 'en al de zonen Gods juichten' een synoniem parallellisme.

De Here God wordt in de tijd van de Koningen vaak 'HEERE Zebaoth' genoemd. Zebaoth betekent niet 'de legers van Israël' maar 'de hemelse legerscharen' . Dus betekent deze naam van God dat Hij voor zijn plannen vrij over engelen- en sterrenlegers beschikt. De engelen en de sterren worden voorgesteld als leger (Jes.40:26; vgl. Richt.5:20). Wij krijgen de indruk, dat zij deelnemen aan de strijd tussen goed en kwaad. Deze verbinding van engelen en sterren staat in verband met de godsdienst van de oudste Semieten.

Satan komt in het Oude Testament weinig voor; slechts drie canonieke boeken noemen hem, maar niet in verband met de geschiedenis van de zondeval. Pas het apocriefe boek Wijsheid combineert hem in 2:24 met de slang. Toch is dit de juiste oplossing van het raadsel van de sprekende slang. De Bijbel vertelt ons verder niets over de afval in de bovennatuurlijke wereld, maar uit Gen.3 blijkt, dat het boze daar begon voordat het zich in de mensenwereld openbaarde.

Een bepaalde naam voor de gevallen engelen vinden we niet in het Oude Testament, behalve sjudim (Myds, 'machtigen'). Dezelfde naam dragen ook de Baäls (Deut.32:17 ; Ps.106:37). De verwante Godsnaam sjaddaj betekent 'de Almachtige' .

De Bijbel spreekt soms anders over boze geesten of engelen dan wij gewend zijn. Zij zijn niet altijd moreel bedorven. De geest van droefheid die over Saul kwam wordt een boze geest genoemd (1 Sam.19:9, en de engelen die rouw en dood over Egypte brachten 'boze engelen' (Ps.78:49). Ook

God gebruikt boze engelen om de vromen te beproeven en te straffen (b.v. Job en Paulus, 2 Kor.12:7). Hij gebruikt ook goede engelen om goddelozen te straffen.

In Hand.7:38,53 ; Gal.3:19 en Hebr.2:2 worden de wet en de engelen met elkaar in verband gedacht. Dat gebeurde niet in het Oude Testament, wel in de intertestamentaire literatuur. Ef.2:2 lijkt op de Griekse voorstelling van geesten in de lucht die ook bij Philo en Plutarchus voorkomt, maar het verschil is groot. Philo en Plutarchus noemen deze wezens 'zielen zonder lichamen' , een aanduiding die totaal niet past in de denkwijze van de Bijbel.

Cherubs, Cherubim

In het Hebreeuws is het meervoud van cherub (bwrk) cherubim, in het Nederlands vaak cherubs. Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt in de hele Bijbel tot in Openbaring (Opb.5:11vv; 7:11 <#Re 5.11 7.11>). Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar zijn heerlijkheid zich openbaart. Engelen zijn in het Oude Testament ongevleugeld en hebben de gestalte van een mens. In het Nieuwe Testament komt slechts eenmaal (Opb.14:6 <#Re 14.6>) een vliegende engel voor, want in Opb.8:13 <#Re 8.13> moet in plaats van engel "adelaar" staan. Daartegenover zijn de cherubs altijd van vleugels voorzien en hebben zij vaak nog meer attributen van dieren.

Hoewel dergelijke gevleugelde wezens veel voorkomen in de mythen en symbolen van de Oosterse volken, heeft Israël zijn cherubs niet aan andere volken ontleend. Wel heeft de voorstelling van de cherubs zich gedurende de eeuwen waarin de Schriften ontstaan zijn, herhaaldelijk gewijzigd.

Cherubs zijn in de eerste plaats de dragers en voertuigen van God wanneer Hij persoonlijk op aarde verschijnt; zie in Ps.18:11 <#Ps 18.10> Davids dichterlijke beschrijving van God, rijdend en vliegend op de cherub, en in de visioenen van Ezechiël (11:22v; vgl. 1:19vv; 10:16vv <#Eze 11.22 1.19 #Eze 10.16>), waar zij de dragers en de raderen zijn van de troon van God (zie beneden). Daarom hebben de cherubs vleugels, en daarom zijn in oudere voorstellingen de vleugels altijd het meest wezenlijke bestanddeel van een cherub. Volgens de betekenis van vleugels in de symboliek van het Oude Testament (bijv. Deut.28:49 <#De 28.49>; Ps.55:7; 104:3; 139:9 <#Ps 55.6 104.3 139.9>; Spr.23:5 <#Pr 23.5>; Zach. 5:9 <#Zec 5.9>) zijn cherubs daarom wezens die zich heel snel naar alle richtingen van het heelal, van de hemel naar de aarde en van de aarde weer naar de hemel, kunnen bewegen.

Daarbij schijnen de cherubs, hoewel ze levende wezens zijn, in nauwe relatie te staan met het onweer. Onweer verkondigt de majesteit van de HEERE, in het bijzonder de donderwolk met zijn bliksem. Deze relatie blijkt in Psalm 18 <#Ps 18\$>, maar ook in de uitdrukking "de vleugelen van de wind" die voor cherubs gebruikt wordt. Ook worden in Ps.104:3 <#Ps 104.3> en Jes.19:1 <#Isa 19.1>) de wolken de wagen genoemd, waarop God Zich beweegt.

Als de dragers van God zijn de cherubs dus de getuigen van zijn persoonlijke aanwezigheid. Waar zij zijn, is God op aarde nedergedaald en persoonlijk tegenwoordig. Daarom zijn de cherubsbeelden ook het voornaamste sieraad van de tabernakel en van de tempel van Salomo. In het prachtige dekkleed van de tabernakel en in het voorhangsel van het heilige der heiligen waren cherubsbeelden ingeweven (Ex.26:1,31; 36:8,35 <#Ex 26.1,31 36.8,35>), en in het heilige der heiligen stonden de twee gouden cherubs die in het artikel Ark des Verbonds zijn beschreven. De deuren aan de ingang van het heilige en het heilige der heiligen en het hout waarmee de wanden van het voorportaal en van de tempel van Salomo bekleed waren, waren versierd met cherubsbeelden, palmbomen en bloemen, belegd of overtrokken met goud (1 Kon.6:29,32,35; 2 Kron.3:7 <#1Ki 6.29,32,35 2Ch 3.7>), waarschijnlijk zo dat er tussen twee cherubs telkens een palmboom stond (Ez. 41:18vv <#Eze 41.18>). Ook waren er cherubsbeelden ingeweven in het voorhangsel dat voor de ingang van het heilige der heiligen hing (2 Kron.3:14 <#2Ch 3.14>). Op de stellingen van de wasvaten in de voorhof waren, behalve leeuwen, stieren en palmbomen, ook

cherubs afgebeeld (1 Kon.7: 29,36 <#1Ki 7.29,36>). In het heilige der heiligen stonden twee reusachtige cherubsbeelden van tien el hoog, gemaakt van olijvenhout en met goud overtrokken. Zij keken naar het heilige en besloegen met hun vleugels, die vijf el lang waren, de hele breedte van het heilige der heiligen, zodat zij aan beide zijden de wand raakten terwijl de vleugels in het midden elkaar raakten. Onder dit punt van aanraking stond de ark van het verbond (1 Kon. 6:23vv; 8:6v; 2 Kron. 3:10vv; 5:7v <#1Ki 6.23 8.6 2Ch 3.10 5.7>). Een nadere beschrijving van hun gestalte hebben wij niet. Uit de ruimte die de Cherubs op de kapporeth innamen (zie artikel Ark des Verbonds), blijkt dat de Cherubs rechtop stonden en dat wij dus aan mensengestalten met vleugels te denken hebben (2 Kron.3:13 <#2Ch 3.13>). De uitdrukking, "die tussen de Cherubs woont" (1 Sam.4:4; 2 Sam. 6:2; 2 Kon.19:15 <#1Sa 4.4 2Sa 6.2 2Ki 19.15>; Jes.37:16 <#Isa 37.16>; Ps.80:2; 99:1 <#Ps 80.1 99.1 1Ch 13.6>; 1 Kron.13:6) heeft betrekking op de voortdurende aanwezigheid van de HEERE te midden van zijn volk.

De betekenis van de cherubs in het heilige der heiligen is ook het bewaken van de plaats waar God woont. Zij moeten Gods heerlijkheid verbergen voor de nieuwsgierige en onbescheiden blikken van mensen en er voor zorgen, dat niemand zomaar de heilige God nadert. De cherubs zijn de bewakers van de onzichtbaarheid en de ongenaakbaarheid van God. Daarom staan zij op de kapporeth aan beide zijden van God, Die tussen hen in woont, en bedekken met hun opgeheven vleugels de ruimte tussen hen in. Hun gezichten waren naar het heilige gekeerd omdat slechts van die kant een ongeroepene kon naderen.

Ook in dit opzicht lijkt er een verband te bestaan tussen de cherubs en de donderwolk: beide verbergen de heerlijkheid van God; beide zijn middelen waardoor de Heilige van Israël onzichtbaar en ongenaakbaar blijft (bijv. Ex.19:9,16; 24:15vv <#Ex 19.9,16 24.15>).

Het bovenstaande wint aan betekenis als wij de cherubs zien optreden als bewakers van het paradijs. Volgens Gen. 3:24 <#Ge 3.24> heeft God na de zondeval cherubs geplaatst voor de ingang van het paradijs om de mensen de toegang te beletten, vooral tot de boom des levens. Het opgeheven zwaard kan men zich moeilijk in de hand van cherubs denken. Net als in Jes.34:5 <#Isa 34.5> lijkt het zwaard van de wraak van de hemelse rechter, dat men zich ten onrechte als een vlammend zwaard voorstelt, een zelfstandige betekenis te hebben. Omdat ook het paradijs een plaats op aarde was waar God persoonlijk aanwezig was (Gen.3:8; 4:14 <#Ge 3.8 4.14>), hebben de cherubs hier dezelfde functie als in de tabernakel en in de tempel. Bovendien zijn ze er nog bewakers van de door de mensen verbeurde goederen van het paradijs.

Egyptische monumenten hebben vaak gestalten van roofvogels of gevleugelde mensen met de kop van een roofvogel. Zij komen meestal paarsgewijs voor, kijken naar elkaar en schijnen de beschermers van het heilige te zijn. Of er tussen deze beelden en de cherubs meer dan een uiterlijke overeenkomst bestaan heeft, moet nog uitgemaakt worden. Hetzelfde geldt van de beelden op de Assyrische monumenten. Zij hebben soms de gestalte van een mens, zijn gevleugeld, hebben de kop van een arend of gier, en brengen niet alleen offers, zoals de gevleugelde mensen, maar zijn ook wachters bij de ingang van vertrekken. Aan de cherubs als paradijswachters herinnert bij de Grieken de voorstelling van de roofvogels met klauwen van een leeuw, de snavel van een arend en vlamme ogen.

Ezechiël heeft de oude voorstellingen van de cherubs verrijkt en omgewerkt, maar de grondgedachte bewaard. Hij kent ze in twee gestalten die weinig gemeen hebben. De ene

(Ez.28:14vv <#Eze 28.14>) sluit wel nauw aan bij Gen.3:24 en de <#Ge 3.24> afbeeldingen van de cherubs in het heiligdom. De profeet vergelijkt hier de koning van Tyrus met een cherub, die God gesteld had op de heilige berg in het uiterste noorden (Jes.14:13 <#Isa 14.13>). Deze cherub wandelt door zijn gebied en beschermt met zijn uitgebreide vleugels zijn heiligdommen. Het punt van vergelijking is het feit dat de koning zich goddelijke eer aanmatigt en zich neerzet op de troon van God. Hij wordt daarom van de troon gestoten; hier wordt gezinspeeld op de verdrijving van Adam uit het paradijs. Hij verliest zijn waardigheid als God en wordt verteerd door vuur, dat als gevolg van zijn zonde in hem ontstoken is.

De tweede vorm van cherubs bij Ezechiël vinden we in 1:3, 12v; 9:3; 10; 11:22v; 41:18vv <#Eze 1.3,12 9.3 10\$, 11.22 41.18>. De profeet sluit zich in zoverre bij de oude voorstelling aan, dat hij op de binnenmuren van de nieuwe tempel cherubs en palmbomen plaatst, zodat er telkens een boom tussen twee cherubs staat (Ez.41:18vv <#Eze 41.18>). Nieuw is de voorstelling dat de cherubs twee gezichten hebben, aan de ene kant dat van een mens, aan de andere kant dat van een leeuw. Deze cherubs zijn dus dezelfde die hij zag toen God aan hem verscheen (Ez.1 <#Eze 1\$>). Het cherubsbeeld in die verschijning combineert Ps.18:11 <#Ps 18.10> met de cherubs van het heilige der heiligen. De grondgedachte blijft dat de cherubs de levende dragers zijn van Gods heerlijkheid.

Vier cherubs vormden met vier raderen, die door hun levensgeest in beweging gebracht worden, als het ware een levende wagen (vgl. Sir.49:10 <#APOSV Sir 49.10>). Boven hun hoofd was de troon van God. Volgens Ez.1:5 <#Eze 1.5> hadden zij een menselijke gestalte, hoewel zij worden aangeduid met een woord dat gewoonlijk voor dieren gebruikt wordt. Terwijl de cherubs eerder twee vleugels hadden, geeft Ezechiël er hun vier. Jesaja geeft (6:2 <#Isa 6.2>) aan zijn serafs (zie artikel), die aan de cherubs verwant zijn, zes vleugels. Het is duidelijk dat Ezechiël zich aansluit bij Jesaja, want bij beide dient een paar vleugels (Ez.1:11,23 <#Eze 1.11,23>) om de voeten (bij Jesaja) of het lichaam (bij Ezechiël) te bedekken, uit eerbied voor de heilige majesteit van God. Hierdoor worden de cherubs gekwalificeerd als geschapen wezens. Het andere paar vleugels diende om te vliegen.

Engelen (deel 1)

Goede dag geachte bezoeker van de preek van de week.

Ik hoop dat u een fijne week hebt gehad. Maar ook als de afgelopen week niet goed is gelopen, is mijn gebed dat de God van de Bijbel via onze Heere en Heiland Jezus Christus u de rust zal geven die u nodig hebt.

Ik wil vandaag spreken over een heel belangrijk onderwerp n.l. over engelen. De Bijbel spreekt veel over een groep schepselen die engelen heten. Iemand heeft mij ooit gevraagd: "Geloof je in het bestaan van engelen?". Mijn antwoord was: Ja! Natuurlijk geloof ik in het bestaan van engelen. "Maar waarom geloof je dat engelen bestaan?". Mijn antwoord is "Om dezelfde reden dat ik geloof dat God en de Heere Jezus Christus bestaan". Er zijn in de Bijbel meer dan 250 plaatsen waarin over engelen wordt gesproken. Het onderwerp over engelen is zo interessant dat er veel uitdrukkingen door zijn ontstaan. "Je bent een engel" "mijn vrouw of mijn man is een engel" "mijn kind is een engel" enz. Het is vanzelfsprekend dat uw geliefden goed zijn voor u, maar zij zijn geen engelen. Engelen zijn n.l. andere schepselen.

Er zijn mensen die beweren dat zij engelen hebben gezien. Zelf heb ik nooit een engel gezien en eerlijk gezegd, ik verwacht ook niet in dit leven engelen te ontmoeten. Ik moet u hier helaas mededelen dat u ook geen engelen in dit leven zult gaan zien of ontmoeten. En toch is het bestaan van Engelen werkelijkheid. Zij hebben n.l. een echt lichaam dat tevens heel bijzondere dingen kan doen.

Het eerste wat wij vandaag gaan leren is hoe engelen er eigenlijk er uitzien. Stel (bij wijze van spreken) dat je engel gaat ontmoeten, wat moet je dan verwachten. Engelen hebben n.l. een lichaam dat zichtbaar en onzichtbaar kan worden. In deze tijd van genade zijn engelen onzichtbaar.

Engelen betekend "gezanten" doorgevers. Zij zijn gezanten van God. Als u deze studies gaat volgen dan zult u zeker weten wie en wat engelen zijn. Er zijn veel mensen in deze tijd die u kunnen vertellen dat tijdens een ongeluk of één of andere ramp een engel van God hun geholpen heeft. Laten wij zien wat God's Woord hier over te zeggen heeft.

Er zijn tegenwoordig veel boeken te krijgen over het onderwerp engelen. Tevens lopen er in deze tijd van Genade veel van Gods kinderen rond die vinden hun ervaring belangrijker dat wat Gods woord de Bijbel te zeggen heeft.

Beste lezer als u het onderwerp over engelen goed wilt begrijpen dan moet u ook [het woord der waarheid recht snijden](#).

Kolossenzen 1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

De Heere Jezus Christus is n.l. de Schepper en hij heeft alles geschapen. Engelen zijn geschapen wezens. Inclusief Michaël de hoofdenkel.

Let op dat er groeperingen zijn die leren dat Jezus Christus ook een schepsel is, geschapen door God de Vader. Deze gedachte is niet Bijbels en is overgekomen naar het zogenaamde christendom uit het heidendom. De volgelingen van die gedachte zijn geen Bijbelgelovigen. Een Bijbelgelovige kijkt eerst naar wat de Bijbel zegt. De Heere Jezus Christus heeft alle dingen geschapen.

De bedoeling van deze studie is om u de middelen te geven om zelf in Gods woord de Bijbel te kunnen onderzoeken en niet afhankelijk van anderen te zijn.

Waar komen de engelen dan vandaan ? De Heere Jezus Christus heeft hen geschapen.

Hebreeën 12: 22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; 24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

God heeft vele duizenden engelen geschapen. Het is heel moeilijk voor de mens te bevatten hoe groot het getal van het aantal engelen is. God heeft vele en vele engelen geschapen. Kijk bijvoorbeeld hoeveel engelen er staan rond de Heere Jezus Christus.

11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;

12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

Het zijn 100.000.000 + 1000 x duizenden = meer dan een 1000000 engelen.

God is de enige die weet hoe veel engelen er zijn, wij de mensen niet. Een tweede belangrijke waarheid is dat engelen GEEST zijn.

Hebreen 1:14 Zijn zij niet allen gediensstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?

Engelen leven in een andere dimensie. U en ik leven in een 4 dimensionale wereld. Hoogte, lengte, breedte, diepte. En tijd. Engelen hebben een 5^e dimensie. Zij kunnen in onze dimensionale tijd leven maar zij leven ook in geestelijke tijd. Het is vanzelfsprekend dat engelen iets hebben wat wij niet hebben .

Als engelen onze wereld bezoeken, hoe zien zijn dan er uit ? Zijn zij intelligenter dan wij? Neem b.v. 1 Korinthe 13:1 waar Paulus over de taal van de engelen spreekt. Heeft u ooit in de Bijbel gelezen dat een engel een vertaler nodig heeft? Nee! Dat komt omdat als zij tegen iemand spreken, zij de taal al kunnen spreken. Ondanks het feit dat een engel misschien intelligenter is dan de zoon van Adam, leert de Bijbel ons heel duidelijk dat wij hen zullen leren. Zie 2 Petrus 2:11

11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.

De Heere kan de mensen, die doen wat Hij wil en Hem liefhebben, helpen de verleidingen te weerstaan; en Hij weet tot de grote oordeelsdag Zijn straf te bewaren voor de mensen, die zich niets van Hem aantrekken. Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun zwoele hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven te spotten. Zelfs de engelen, die in de nabijheid van God leven en veel groter en machtiger zijn dan deze zogenaamde leraars, zullen deze machten niet beledigen of beschuldigen. Deze zogenaamde leraars hebben niet meer verstand dan wilde dieren, die geboren zijn om gevangen en verslonden te worden. Zij lachen om de geestelijke machten, waar ze in feite niets van weten. Maar zij zullen samen met die machten vernietigd worden.

De schrift laat ons duidelijk zien dat engelen krachtiger zijn dan wij. Door het lezen in Jesaja 37:36 leren wij verder hoe krachtig de engelen zijn : **36 Toen voer de engel des HEEREN uit, en sloeg in het leger van Assyrie honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.**

Als u de boven genoemde schrift leest denk dan bijvoorbeeld aan al de dure oorlogen die in de wereld worden gevoerd en hoeveel man en materiaal nodig is om mensen te doden. Hier lezen wij over 1 engel die in 1 nacht 185.000 mensen heeft gedood. Met andere woorden de kracht van een engel gaat boven wat wij kunnen begrijpen.

Markus 16:1 **En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.**

2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;

3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafes afwentelen?

4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.

5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.

6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.

7 Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.

Als de beide Maria's bij het graf komen zien zij een jongeling ter rechterzijde. Ik weet niet of u het weet maar engelen worden nooit oud, zij zijn tijdloos. Engelen zijn altijd gekleed omdat naaktheid schande is voor God. Naaktheid heeft met zonden te maken en rebellie tegen God. Engelen zijn gekleed omdat zij dicht bij God wonen.

Laten wij even een stuk in het boek Job lezen om meer van de grootheid van de engelen te begrijpen, Job 38:1-7.

1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide:

2 Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?

- 3 Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.
- 4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.
- 5 Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?
- 6 Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?
- 7 **Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.**

Deze schrift leert ons dat God de engelen heeft geschapen voordat hij onze aarde geschapen heeft. Genesis 1:1. 1 " **In den beginne schiep God den hemel en de aarde.**

Zoals u al weet er is onder Bijbelgelovigen een hevige discussie over hoe oud onze aarde is. De jongste telling is 4000 jaar voor Christus en meer. Hoe dan ook dat veranderd niets aan het feit dat wij bij het graf een jonge man zien terwijl hij meer dan 4000 jaar oud was. Kunt u zich voorstellen dat engelen niet mee doen aan het verouderingsproces. De wetenschappers van onze tijd proberen achter het geheim van het verouderingsproces te komen en hier hebben wij iemand die altijd jong blijft.

Als engelen zich openbaren, openbaren zij zich als mannen zonder vleugels. Laten wij deze waarheid heel goed herhalen **"Engelen hebben geen vleugels"** .

De schepsels in de Bijbel die wel vleugels hebben zijn de **"Cherubs"** . Genesis 3:24 " **En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlamig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.**

Cherubs, Cherubim In het Hebreeuws is het meervoud van cherub (bwrk) cherubim, in het Nederlands vaak cherubs. Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt in de hele Bijbel tot in Openbaring (Opb.5:11; 7:11). Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Engelen zijn in het Oude Testament ongevleugeld en hebben de gestalte van een mens. In het Nieuwe Testament komt slechts tweemaal (Opb.14:6; Opb.8:13) een vliegende engel voor. Daartegenover zijn de cherubs altijd van vleugels voorzien en hebben zij vaak nog meer attributen van dieren.

De gevallen cherub is degene die satan is geworden. Als u iemand met vleugels ziet, dan ziet u geen engel maar een valse Kopie die uit satan is. Het kan in de vorm van een foto zijn of in reclame waarin engelen vleugels hebben. Het kan zelfs een foto van engelen in een kinderbijbel zijn.

De rijke fantasie die mensen over engelen hebben is dezelfde fantasie die mensen over de Heere Jezus Christus hebben, alsof Hij lang blond haar en blauw ogen heeft.

Geachte lezer, vergeet nooit dat engelen altijd mannen zijn zonder vleugels en dat Jezus Christus geen man is met blonde haren en blauwe ogen.

De enige plaats waar wij wel over een vrouw met vleugels lezen is in Zacharia 5:5-11

- 5 En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.
- 6 En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden in het ganse land.
- 7 En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa.**
- 8 En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve.**
- 9 En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de efa tussen de aarde en tussen den hemel.**
- 10 Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen brengen zij deze efa?
- 11 En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting.

Het onderwerp over engelen is heel belangrijk onderwerp. Zoals altijd: de Bijbel leert ons dingen die wij eigenlijk liever niet willen weten. Men leeft liever volgens zijn fantasie dan volgens wat God in Zijn Woord zegt.

Het wordt steeds actueler in onze tijd om over engelen te praten. Het z.g. christendom denkt dat engelen met vleugels een symbool zijn voor godheid. Nee! Merk op voor u zelf **Dat ENGELEN altijd MANNEN zijn, jonge mannen en zij hebben geen vleugels.**

Als u ergens een foto van een vrouw met vleugels en lang haar ziet denk dan goed na, dat zijn niet de Bijbelse engelen. Engelen zijn individuele schepselen met een eigen persoonlijkheid . Zij verheugen zich in Gods werk en zijn heel intelligent. Engelen hebben gevoel en uiteraard ook een eigen naam.

Geachte lezer dit is onze eerste studie over engelen. De bedoeling hier achter is om u te helpen de Bijbel steeds meer te begrijpen. Ik hoop dat u ook in het geloof mag groeien. Geloof betekent God in Zijn woord nemen.

Ik wens ons allemaal een goede week waarin degenen die niet geloven misschien een keus zullen maken en degenen die wel een keus hebben gemaakt steeds meer zullen gaan groeien in het geloof en in de liefde van onze Heere en Heiland Jezus Christus.

Groeten

Dov Avnon

Engelen (Deel 2)

Goede dag geachte bezoeker van de preek van de week.

Ik hoop en bid dat deze preken een goede bijdrage zullen leveren aan uw geestelijke leven. Geestelijk leven door het geloof van en in de Heere Jezus Christus.

Wij gaan vandaag verder met onze studie over de engelen. Wij weten dat engelen heel fascinerende schepselen zijn en dat mensen in de loop der tijd daar veel verhalen en fantasieën om heen hebben gebouwd. Maar laten wij, als Bijbel gelovigen zien wat de Bijbel ons over engelen te zeggen heeft.

Geachte lezer, wat veel mensen over het hoofd zien is dat er een strijd is tussen de engelen. Verder zullen wij nogmaals zien dat engelen geen vrouwen zijn met lang haar, geen vleugels hebben en dat zij geen kleine baby's met vleugels zijn. In tegendeel, Engelen zijn altijd jonge mannen die geen vleugels hebben.

Matt 25:31 "En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid".

Als Bijbel gelovigen geloven wij (ik hoop u ook) dat de Heere Jezus Christus werkelijk terug zal komen naar deze aarde om te regeren. Wanneer het gaat gebeuren? Dat weet niemand! In ieder geval wij hopen dat het niet lang meer zal duren.

Als de Heere Jezus terug naar deze aarde komt, dan komt Hij niet alleen, maar samen met Zijn Heilige engelen. Verder lezen wij in hetzelfde hoofdstuk Matt. 25:41 dat satan ook engelen heeft. Met andere woorden; er zijn in de Hemel engelen die aan Gods kant staan en engelen die aan de kant van satan staan. Deze laatste groep wordt ook wel gevallen engelen genoemd.

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker *hand zijn*: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

Merk op voor uzelf dat elke keer als u over engelen spreekt, het niet wil zeggen dat u over de engelen van God spreekt.

Engelen zijn in deze tijd van Genade onzichtbaar. Alleen aan de hand van Gods Woord de Bijbel kunnen wij onderscheid maken tussen de Heilige engelen van God en de gevallen engelen van satan.

"Ik verwonder mij, dat gij zo haast *wijkende* van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een *engel uit den hemel* u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Iemand heeft mij ooit gevraagd: **"Hoe openbaart satan zich in deze tijd van Genade?"** Mijn antwoord was: **"Als een engel van licht" 1 Korinte 12:13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien**

ook zijn dienaars zich veranderen, als *waren zij* dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Uit de woorden van de Apostel Paulus in Galaten 1: vers 7-9 leren wij dat de gevallen engelen van satan ons een ander evangelie proberen te verkondigen. De meeste mensen en daaronder ook veel Bijbel gelovigen denken dat satan zich alleen openbaart via de donkere en de immorele kanten van ons leven bijvoorbeeld via drugs hoererij etc. Nee, die vleselijke handelingen zijn niet het hoofd motto maar het resultaat van geestelijke verloedering.

Satan is ook een religieuze man die op heilige dagen naar het z.g. Godshuis gaat. Het verschil zit niet in zijn uiterlijke gedrag maar in zijn boodschap.

Het is via de boodschap of het goede nieuws dat iemand preekt, dat u duidelijk kunt zien of die man een ware gezant van God is of een valse engel.

Geachte lezer, het hoofd motto in de goddelijke boodschap voor deze tijd van genade is **dat verlossing van onze zondige natuur alleen uit genade is door het geloof in wat de Heere Jezus Christus voor ons aan het kruis volbracht heeft uit genade alléén.**

Galaten: 3:1-5

1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? 2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? 3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? 4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs! 5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

Er waren al in de tijd van de Apostel Paulus mensen die leerden dat een mens ook door goede daden of religieuze ceremonie gered kon worden. Dit is een valse boodschap. Aan de hand van Gods woord kunnen wij heel makkelijk zien dat zo'n prediker niet uit God is gekomen.

Er is n.l. in de Hemel een leger van engelen dat heel graag zou willen zien dat Bijbel gelovigen afdwalen van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Dit is ook de reden waarom wij altijd Gods Woord de Bijbel goed moeten kennen. Merk op voor uzelf dat het n.l. aan het kruis is waar satan zijn grote nederlaag heeft geleden. Kolossenzen 2:

13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen *bestaande*, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

Let op! Er zijn in onze dagen veel z.g. predikanten die om het punt van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis heen draaien. Telkens wanneer wij Gods genade evangelie zoals Hij dat aan de apostel Paulus bekend heeft gemaakt verkondigen, dan wordt satan opnieuw van zijn grootste nederlaag aller tijden aan het kruis herinnert.

Als u een echte Bijbel gelovige wilt zijn, dan kunt u alleen door de Bijbel en het Woord recht te snijden en niet door gevoel of ervaringen altijd met volle zekerheid een onderscheid tussen engelen maken.

Heeft u zich ooit afgevraagd "wat engelen heel de dag doen of wat eigenlijk hun werk is". Als wij naar het z.g. christendom kijken, dan kunnen wij heel gauw concluderen dat engelen de meeste onbegrepen groep schepselen in de Bijbel zijn.

Neem bijvoorbeeld de foto van een klein dik kind met vleugels die als engel wordt gezien. Of een mooie vrouw met lang haar en vleugels. Laten wij hier onze fantasie niet verwarren met de werkelijkheid van Openbaring hoofdstuk 9:8 " **7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. 8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.** Ziet u dat deze mooie vrouw eigenlijk het andere gezicht is van de engel van de duivel?

U kunt geloven wat u wilt, dat is uw vrijheid maar als u een echte Bijbel gelovige wilt worden dan moet u wel weten dat engelen in de Bijbel geen vleugels hebben en dat zij geen vrouwen maar mannen zijn. De enige vrouw in de Bijbel die vleugels heeft wordt door de profeet Zacharia in hoofdstuk 5 goddeloosheid genoemd.

Ik hoop dat u heel duidelijk kunt zien dat er ook veel imitaties te koop zijn. Wat denkt u van de gedachte die veel mensen nog steeds koesteren. " **Als ik sterf dan zal ik door de engelen naar de Hemel gebracht worden**" Mensen hebben talloze ideeën over engelen. Er zijn sommigen die leren dat engelen geen man of vrouw zijn. Anderen denken echt dat engelen de hele dag op een wolk en op een harp zitten te spelen.

Een andere veel geaccepteerde gedachte is dat iedereen een beschermengel heeft. Deze Engel zweeft boven ons en verlost ons of onze kinderen van eventuele problemen. Dat zijn maar verhalen of een verzameling van fantasieën. De Bijbel in tegendeel is heel duidelijk over wie de engelen zijn en wat zij in werkelijkheid doen.

Engelen zijn door God geschapen. Zij waren aanwezig toen God de hemel en aarde geschapen heeft. Dat hebben wij ook al in onze vorige preek in Job 38 gezien. Engelen zijn door de Heere Jezus geschapen, zij hebben geen eeuwig leven. Zij weten niet alles. Zij hebben een beperkte kennis. Het feit dat engelen geesten zijn wil nog niet zeggen dat zij God zijn. Merk voor uzelf nogmaals op dat engelen door de Heere Jezus zijn geschapen.

Kolossenzen 1:15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

Jesaja 40:21-23 Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? 22 Hij is het, Die daar zit boven den klood der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; 23 Die de vorsten te niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid.

De Bijbel leert ons dat God troont boven het rond van de aarde. Al eeuwen lang voor dat de wetenschap de ontdekking deed dat de aarde rond was heeft de profeet Jesaja dit vertelt. Uit vers 21 leren wij dat de mensen dat wisten. De Bijbel is het sterkste getuigenis dat er bestaat. Ook als het over de engelen gaat kunnen wij beter het getuigenis van de Schrift nemen dan achter onze fantasieën aanlopen.

Wist u dat de taak van de engelen in de Hemel is om de orde en de wil van God te bewaren. Het huis van de engelen is in de hemel Lukas 22:43 **En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.**

Een andere belangrijke waarheid die wij moeten weten is dat engelen zich openbaren uit de hemel. God heeft de Engelen ook een plaats gegeven om te wonen. De mens heeft de aarde gekregen en de engelen hebben de Hemel als woonplaats gekregen.

Openbaring 12:9

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 7 En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. 10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

De engelen hebben een plaats in de Hemel waar zij wonen. Net zoals wij een plaats op aarde hebben.

Let op dat er in de hemel twee soorten groepen van engelen bestaan. Michael de engel van God is de leider van Gods leger. **31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.**

Als de Heere Jezus terugkomt met het leger van God. Wij lezen in de Bijbel dat Michael, het hoofd der engelen, vecht tegen satan en zijn engelen. Deze strijd is het directe gevolg van het feit dat er in de hemel engelen zijn die in opstand tegen God gekomen zijn.

Let op! Elke keer wanneer u een engel ziet, wil dat niet zeggen dat u een engel van God ziet. Er is tegenwoordig veel te zien op de televisie over engelen dat niets met God te maken heeft, maar met menselijke fantasie en heidendom.

Laten wij altijd met deze vraag beginnen: **"Waar haalt u uw kennis over engelen vandaan"**. Uit boeken, romans of uit Gods Woord de Bijbel.

Er zijn in de Bijbel engelen die in harmonie met God leven en er zijn engelen die hebben gezondigd.

2 Petrus 2:4 4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden.

Engelen zijn schepsels rechtstreeks door God geschapen. En daarom zijn zij perfect geschapen, net zoals Adam was. Toen lucifer, satan (de aanklager) geworden is heeft hij een leger van engelen met zich mee genomen. Wij lezen later over een 1/3 van het aantal engelen die lucifer zijn gevolgd.

"Is er bijvoorbeeld verschil in de houding van de Engelen?" Zou u kunnen vragen.

Bij de heilige engelen gaat het om de persoon van God. Maar bij de gevallen engelen gaat het om satan en eigen eer. De profeet Ezechiël (hoofdstuk 28) heeft het goed beschreven.

Vers 2

"... Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.

(U bent zo trots, dat u denkt dat u God bent. U denkt: Op de troon van een god zit ik hier op dit eiland, omringd door de zeeën. Maar u bent slechts een mens, geen god, ook al zegt u dat u zo wijs bent als God).

4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.

5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen.

6 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart;

7 Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans ontheiligen.

8 Ter groeve zullen zij u doen nederdalen; en gij zult sterven den dood eens verslagenen in het hart der zeeën.

Uw wijsheid en inzicht hebt u gebruikt voor het binnenhalen van grote rijkdommen, goud, zilver en vele andere schatten. Ja, uw deskundigheid heeft u erg rijk, maar ook buitengewoon trots gemaakt. Daarom zegt de Oppermachtige HERE: Omdat u denkt zo wijs als een god te zijn, zal een vijandelijk leger het zwaard trekken tegen uw enorme wijsheid, u van uw roem beroven en uw schoonheid vernietigen! Het zal u naar uw graf brengen en u zult sterven als iemand die zwaargewond in de strijd sneuvelt, daar op uw eiland midden in de zee.

Het gaat satan en zijn volgelingen om de drie fundamentele waarheden van het huidige wereldsysteem. '

1 Johannes 2:16 Want al wat in de wereld is, namelijk:

1) de begeerlijkheid des vleses, 2) de begeerlijkheid der ogen, 3) de grootsheid des levens,

Geachte lezer let goed op dat alles wat van de wereld is (de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat) is er niet door de Vader, maar door de wereld.

Tegenover het hoogmoedige karakter van lucifer staat altijd de Heere Jezus Christus sterker, met de ware houding.

Filipenzen 2:5-7 - 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelve vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

"Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft Hem een naam gegeven, die Hem boven alles plaatst, zodat in de naam van de Heere Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus de Heere is.

Geachte bezoeker volgende keer gaan wij verder met ons onderwerp over de engelen en tot dan veel van Gods zegen in uw leven

Groeten en tot ziens

Dov Avnon

Satan komt als een engel van licht

Goede dag geachte bezoeker van de preek van de week.

Ik hoop dat onder onze bezoekers zich mensen bevinden die op zoek zijn naar de Waarheid in dit leven. Beste bezoeker, kort en krachtig: Jezus Christus is het antwoord. Niet omdat ik dat zo graag wil zien en geloven maar omdat God het in Zijn Woord zegt.

Zoals altijd bid ik dat deze studies in Gods Woord over de engelen u een bijdrage zullen leveren in uw geestelijke leven.

Wij leren in de Bijbel dat God een duidelijk plan heeft en dat satan, de diabolos, de imitator, de kwaaddoener, dat plan imiteert, hij is constant bezig het plan van God te ondermijnen.

In onze vorige preek hebben wij duidelijk gezien dat er in de Hemel twee groepen engelen zijn. De Heilige engelen van God en de gevallen engelen van satan. Vandaag willen wij verder gaan en iets zien over het kwade plan van satan.

Des te meer wij ons bewust zijn van het kwade doel van satan des te meer zullen wij grote waardering krijgen voor Gods genade evangelie. In deze bedeling van genade is dít evangelie het enige antwoord op het kwade plan van satan. Op datgene wat satan deed vóór de schepping, antwoord God met de schepping, op wat hij probeerde met het koninkrijk op deze aarde, antwoordde God met de schepping van een nieuwe groep mensen, het lichaam van Christus.

Als we deze dingen gaan begrijpen dan zullen we steeds meer waardering krijgen voor het feit dat wij leven onder de bedeling van genade.

Achter deze soms zogenaamde "droge theologische feiten" zit veel meer dan u denkt. Bijvoorbeeld het feit dat wij in deze tijd behouden mogen zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus komt omdat God, de Almachtige, dat plan heeft bewaard, zodat u, ook in het jaar 2000 nog steeds kunt geloven in het bloed van de Heere Jezus Christus en dat u nog steeds de juiste Bijbel heeft om daar alle nodige woorden van wijsheid uit te halen.

In de wereld zult u zien dat er steeds meer afvalligheid is van wat wij noemen de gezonde leer. Als u het kwade plan van satan begrijpt dan zult u ook begrijpen dat mensen die het werk aan het kruis of de Romeinenbrief ondermijnen of te niet te doen, eigenlijk mensen zijn die (onbewust) bezig zijn het werk aan het kruis te vernietigen. Maar er is geen plaats in de hemel dan door het kruis!

Het woord satan komt uit het Hebreeuws en betekent: de aanklager. Zoals u weet is er in een recht zaal een rechter, een verdediger en een aanklager. Satan zal alles doen om u bij God aan te klagen net zoals de Heere Jezus voor ons bidt en pleit ziet satan het als zijn grote opdracht om u bij God aan te klagen.

In de Bijbel wordt gesproken over:

-de god dezer eeuw 2 Korinthe 4:4 -de overste der wereld Johannes 14:30 -de overste van de macht der lucht Efeze 2:2 -de vader der leugen Johannes 8:44 -en de macht der duisternis Kolossensen 1:13

Nu begrijpt u dat de duisternis en de leugen die wij op aarde zien ergens vandaan komt, het is niet zomaar tot stand gekomen. En het feit dat God in Zijn almacht en wijsheid tussen al die kwaaddoenerij een weg tot verlossing baande laat zien hoe groot Zijn liefde is.

Maar satan doet van alles en nog wat om die weg van verlossing te ondermijnen. Ik probeer vaak aan mensen te vertellen dat satan meer structureel bezig is met het aanvallen dan alleen door de wekelijkse gebeurtenissen in ons leven, het is een plan en wij vallen onbewust, door vleselijkheid of door onwetendheid heel gauw in zijn strik.

We gaan naar Efeze 4:25-27 : en geeft de duivel geen plaats. Paulus roept de gelovigen op om verstandig te zijn.

Efze.6:13

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

Alleen wijze gelovigen zijn in staat om de pijlen die satan stuurt te signaleren. Door leringen die het Woord niet recht snijden of door emoties weten mensen al heel gauw niet meer wat een pijl is wat niet.

We gaan verder naar 2 Timotheus 2:26

26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

Een strik is een soort net, in het Hebreeuws waar vissen in gevangen worden.

Satan is bezig met schieten, net als de Romeinse soldaat met pijlen en de gladiator een net gebruikt, op een gegeven moment ziet u niet meer waar het vandaan komt.

De strik verdwijnt alleen als u de Bijbel neemt en u gaat het Woord recht snijden, daarom zegt hij ook tegen de Korinthiers in 2 Korinthiers 2:11: Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Zijn de gedachten van satan u bekend, weet u wat hij aan het doen is? Heel veel christenen om u heen weten het niet.

Ik benadruk opnieuw: het bewustzijn van het kwade doel van satan zal in uw hart vreugde en waardering bewerken voor Gods genade-evangelie want als u begrijpt welke verlossing u uit genade heeft ontvangen en waarvan u verlost bent dan zal uw hart met blijdschap vervuld worden. U zult dan zeggen: " Inderdaad het kon veel erger zijn, maar dank zij God de Overwinnaar heb ik alles.

Het plan, het bestek van satan staat in Jesaja 14.

Jesaja 14:12

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet!

13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!

"en zeide in uw hart..". daar begint het hele verhaal, satan de morgenster, hij was één van de mooiste engelen, de naam aanklager heeft hij later gekregen. En kijk wat hij in zijn hart zei, alles begint met wat je zegt tegen jezelf in je hart, daarom zegt de Bijbel ook: arglistig is het hart (Jeremia 17:9).

Er zijn hier vijf dingen die het fundament vormen van het werk van satan.

1. Ik zal ten hemel opklimmen,
2. ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen,
3. ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden,
4. ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,
5. ik zal de Allerhoogste gelijk worden.

Deze hatelijke verklaringen zijn de uitgangspunten van zijn plan, voor de grondlegging der wereld zijn ze al in zijn hart tot stand gekomen. Hij had, net als God, al voornemens voor de grondlegging der wereld.

1. Efeze 4:10 geeft u het antwoord op wat hier bedoeld wordt.

10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.

Satan woont ook in de hemelen, in de hemelen hebben wij een structuur van heerschappijen, koninkrijken en in één van hen daar is de aanklager. Net als God een Drie-eenheid is, de Vader, Zoon en de Heilige Geest, is ook satan een drie-eenheid: de geest van satan, de antichrist en satan zelf.

Hij is de imitator, de verdeler, hij is een na-aper, zoals een papegaai alles wat God doet nadoet . En wat leren wij in Efeze 4:10 over onze hoop: Christus is opgeklommen boven alle hemelen, Paulus is opgenomen in de derde hemel, maar Christus boven álle hemelen. Efeze 1:20,21 (20 de kracht van de opstanding, shuttleraket, dynamiet) :21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt.

Dus het eerste wat satan wil is boven die heerschappij gaan zitten, hij wil eigenlijk de plaats van Christus innemen, hoe doet hij dat? Wat heeft Christus gedaan om in de hemel te komen? Hij stierf aan het kruis. Op welke manier wil satan daar komen?

Laten we eerst Hebreeën 9:23 lezen.

23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze.

24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;

De verzoening die Christus volbracht heeft was niet zomaar in Jeruzalem, maar in het midden van de hemelse tabernakel, door Zijn bloed.

Satan in tegendeel misleid de mensen door hun het gevoel te geven dat het ook zonder bloed mogelijk is om in de hemel te komen door b.v. waterdoop, besnijdenis, goede werken, goede houding of door dat men zegt, ik kom er toch vanzelf omdat God liefde is.

Satan probeert het in ieder geval heel goed. Hij bekleedt eigenlijk een plaats als elk egoïstisch mens, zonder iets te doen. Hij rooft positie, door een gestructureerde prediking waarin het bloed van de Heere Jezus Christus niet op de eerste plaats komt, zo wil hij de hoge plaatsen bereiken.

Hij probeert naar de plaats te komen waar Christus nu zit, maar dat kan hij niet want waar Christus nu zit is aan de rechterhand van de Vader en daar bidt Hij voor u, Hij pleit voor u, elke keer als u iets hebt gedaan zegt Hij: Geef Mij maar de rekening, Ik zal betalen, Hij stierf voor al onze zonden: verleden, heden en toekomst. Satan wil daar niet zitten om voor u te bidden maar om u aan te klagen Romeinen 8:33,34

33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.

34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

2. Boven de sterren... in de Bijbel wordt er met sterren vaak engelen bedoeld b.v. Openbaring 12:7-9

7 En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

Engelen zijn gediensstige geesten tot dienst uitgezonden voor de gelovigen Hebreëen 1:14

Onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de machten en krachten in de hemelse gewesten Efeze 6:12 er zijn gevallen engelen maar er zijn ook dienende engelen.

Dus satan wil ook de plaats innemen boven die engelen (Michaël, Gabriël). In Genesis 18 ontmoet Abraham drie mannen, engelen, zij spreken met hem over de verlossende boodschap voor de

wereld: uit zijn zaad zal de Verlosser komen. Als daar drie gevallen engelen van satan hadden gestaan wat hadden zij vertelt? Gods plan is werkelijk, maar satan is ook aan het werk en hoe doet hij dat?

2 Korinthe 11:13,14

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Satan heeft de tijd, let b.v. op bepaalde christelijke organisaties hoe ze in 10 jaar tijd van leer zijn veranderd.

In de scheepsvaart verlies je de koers niet in één keer, als je 1mm afwijkt ben je na een paar dagen 1km afgeweken. Zo is het ook als u in een strik van de satan zit, u merkt niet dat u afwijkt. Vanuit de positie die de satan in de hemelen heeft ingenomen, vanuit dat koninkrijk, die heerschappij zorgt hij dat mensen hun buik gaan dienen, Filippienzen 3:19.

19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.

Romeinen 16:17,18 - 17 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.

18 Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

Geachte Bijbel gelovige en predikant gaat u water bij de wijn doen in het verkondigen van het Evangelie, terwille van mensen, geld, instituut, conferentieoord of verkondigd u Gods genade evangelie.

Geachte bezoeker van de preek van de Week ik wens u en hele goede week en veel van Gods zegen als u Hem kent.

Groeten en tot de volgende keer

Dov Avnon

Engelen

Goede dag geachte bezoeker van de preek van de week.

Ik wil u danken voor de tijd die u neemt om de preek van de week te volgen. Ik hoop deze vorm van Bijbelstudies helpt u om Gods Woord de Bijbel beter te begrijpen.

Wij gaan vandaag verder met onze studie over engelen.

Toen lucifer de engel van God, satan geworden. Hij heeft een hele leger van engelen mee genomen. De drijfveer achter de werk van de aanklager is vaak trots en macht.

Ezechiël 28:12-20

12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. 15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. 16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henen geworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. 18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien. 19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

Laten wij nog maal herhalen dat engelen hebben geen vleugels, cherubs wel. Als u een foto van een engel ziet met een lange haar en vleugels, dan ziet u eigenlijk een mix van satanische imitatie van de schepsels van openbaring 9: 8 en de cherubs.

Lucifer was en cherubs. God Heeft hem perfect geschapen maar hij is in de zonde gevallen.

Lees vers 15 nog een keer " **Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is**"

Geachte lezer ik raad u nogmaals om ook vers 16 heel aandachtig te lezen.

16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! "Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjaag Ik u van de berg van God. Ik verbande u, beschermende cherub, en tussen de vlamme stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw

schoonheid; u misbruikte uw wijsheid terwille van uw machtspositie. Daarom heb Ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen.

Het is door zijn verkeer omgaan dat "Lucifer de cherub met ongerechtigheid werd vervuld. Het is door zijn positie als engel van God in de berg van God dat hij in staat was vele heilige engelen te misleiden en achter zijn plan om in de plaats van God te zitten te krijgen.

Het eind van de verhaal is dat lucifer uit de heilige plaats en de taak die hij als cherubs had werd uitgezet.

Sinds die tijd, zijn satan en zijn vele engelen de aartsvijanden van God en Zijn plan geworden. Laten wij niet vergeten dat engelen zijn krachtiger en slimmer dan wij. Sommige van deze engelen zijn niet zuiver en het enige wat zij willen is ons van de juiste weg van God te misleiden.

Satan hoofddoel is ons te verwaren i.v.m. Gods programma voor deze tijd van Genade.

Johannes 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensen moorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.

De grootste vraag van alle tijden die wij ons zelf moeten afvragen is "**hoe kunnen wij ons tegen engelen verdedigen**" ?.

Het antwoord is heel eenvoudig. Met de **WAARHEID**.

Maar waar is de Waarheid. Vele z.g. Christen zijn vaak bang om vooruit te komen dat zij de waarheid hebben. Zij doen als of het Bijbelse geloof is een weg maar niet **DE WEG**.

De Heere Jezus zei": Johannes 17:17 **Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.**

Paulus spreekt veel over de Waarheid: ' "

2 Timoteus 2:15 "Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Hij schrijf hier dat de gelovige moet ten alle tijden ijverig zijn om door God beproef worden. Dat wil zeggen dat wat u denk voor God te doen moet in overeenkomst zijn met wat God in Zijn Woord zegt.

Ten tweede de gelovige behoort ook een arbeider te zijn. Een arbeider die zich van zijn werkgever n.l. God niet schaamt. Deze overvloed aan vrijmoedigheid komt alleen wanner wij de Bijbel, het woord der waarheid ook recht snijden. Dat wil zeggen en duidelijk onderscheid kunnen maken tussen Gods hemelse plan met de GEMEENTE en Zijn plan met het volk Israël en de aardse koninkrijk.

Als u dit stuk hebt goed kunnen volgen. Dan weet u nu ,dat wij hebben in deze tijd van Genade geen beschermd nodig die ons van satan moeten beschermen maar Gods woord de BIJBEL.

Nog maal ! Wij hebben geen beschermde engelen nodig om ons van de kwaad te beschermen omdat wij de waarheid al hebben n.l. Gods woord.

Stel dat een engel zou op uw weg komen om u te helpen!. Hoe wist u dan of deze engel van God komt of van satan ?. Het is alleen aan de hand van Gods Woord de Bijbel dat wij een goede onderscheid kunnen maken.

Het is uitsluitend d.m.v. Gods woord dat God anno december 2000 met ons communiceert. Daarom heeft de Heere Jezus o.a. gezegd: Johannes 8:32 **En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.**

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Door het feit dat de Heere is opgestaan en dat het Woord dus de Bijbel dat bevestigt, hebben wij vandaag de weg en door het geloof in de Heere Jezus Christus ook het leven.

Laten wij de woorden van de Apostel Paulus over de engel met andere evangelie niet vergeten. (Galatn 1:7-9) Alleen wanneer wij met de Waarheid omgord zijn, dan zijn wij in staat ons tegen de satanische aanvallen te beschermen.

Efeze 6:14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

BESCHERMDE ENGELN.

Geachte lezer, wij geloven in engelen omdat de Bijbel ons leert dat engelen zijn echt. Engelen zijn mannen die nooit oud worden, zij hebben geen vleugels en zij zijn heel sterk. Zij hebben heel veel wijsheid en zij vervullen de taak van de hemelse overheid. Mensen hebben over het algemeen veel vragen over engelen. Vragen zoals "Wat doen zij nu" ? " kijken zij naar ons etc." ? " hebben wij echt een beschermde engel".

In ieder geval laten wij niet vergeten dat engelen in de Bijbel werken. Zij doen verschillende dingen van paard rijden tot hulp aan de gelovigen.

1 korinthe. 4:9 **Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen.**

10 Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.

Wij leren uit de schrift dat engelen aanschouwen de leden van de huidige gemeente "Het lichaam van Christus". Zij kijken naar ons en bezien ons heel aandachtig. Engelen hebben de bediening van de apostel Paulus ook heel nauw gevolgd. Maar zij volgen niet alleen Paulus maar de hele gemeente.

Laten wij samen ook 1 Korinte 11:10 lezen.

9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.

De positie dat een vrouw tegen haar man in neemt is een grote getuigenis voor de engelen.

De engelen kijken hoe de leden van het lichaam van Christus met elkaar omgaan. 1 Timoteus 5:21 **Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.**

De engelen kijken naar de leden van het lichaam van Christus. Zij willen zien wat wij doen. Als wij samen komen kijken zij naar ons heel aandachtig. De vraag is natuurlijk is niet hoe maar waarom ?.

Als wij goed door de Bijbel heen lezen zien wij dat engelen hebben voortdurend de Heere Jezus Christus gediend. Al voor dat de Heere Jezus Christus geboren werd waren engelen aanwezig.

Lukas 1:13 **Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.**

Lukas 1:26 **En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;**

Lukas 1:28 **En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. 1:35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwten; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.**

Het was de engel Gabriel die naar Maria ging om over de geboorte van Jezus Christus te vertellen. Het waren engelen die in de nacht toen de Heere Jezus Christus geboren werd hebben God de glorie gegeven.

13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:

14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Het waren engelen die tegen Jozef hebben gezegd welke naam te noemen.

20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JESUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

Het waren engelen die hebben de Heere Jezus tijdens Zijn verzoeking in de woestijn, in de voor avond van zijn kruisiging en tijdens zijn dood begeleidt. Het waren engelen die nadat hij is op gevaren aan de apostelen zijn verschenen. (Handelingen 1:10)

Met andere woorden gedurende de hele leven dood, opstanding en opvaren naar de hemel van onze Heere en Heiland Jezus engelen hebben hem begeleidt.

Als de Zoon van God terug komt, dan komt Hij terug samen met zijn engelen.

Judas 1: 14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Gedurende zijn hele aardse bediening van onze Heere, Hij werd door engelen begeleidt. Maar engelen waren niet alleen in de leven van de Heere Jezus Christus actief maar ook in de leven van het volk Israël.

Uit lezen in genesis hoofdstuk 24 zien dat engelen hebben belangrijke taak vervuld in het vinden van vrouw voor Izaak.

Genesis 24:7 De HEERE, de God des hemels, Die mij uit mijns vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt.

Genesis 24:40 En hij zeide tot mij: De HEERE, voor Wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal Zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt, uit mijn geslacht en uit mijns vaders huis.

Engelen vormen een heel belangrijke rol in het tot stand komen van Israel Gods uit verkoren volk. Zelf de wet is in de handen van engelen gegeven.

Galaten 3:19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.

De taak van engelen in de bijbel is de boodschap van God door te geven. Als God wil een boodschap aan het volk Israel door geven, dan stuurt hij engelen. Ik hoop dat u deze waarheid duidelijk kan zien.

Lees aandachtig Hebreë 1:14

13 En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter *hand*, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?

14 Zijn zij niet allen gediensstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?

De brief aan de Hebreëren is een brief die speciaal aan de Hebreëren dus Israël is gericht.

2 Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft;

3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben;un

Over welke behoudenis wordt in Hebreëren 2:2,3 gesproken ?. Toen Israël het Woord van de engelen in de woestijn hoorde. Zij wisten heel goed dat het was God die aan het spreken is. Ook tijdens Zijn aardse bediening zoals in de z.g. 4 evangeliën wordt beschreven, spreek onze Heere over de belofte redding voor het volk Israël. De genen die hem toen volgde hebben dit later in het begin van de boek handeling aan hun luisteraars door gegeven.

De Hebreëren brief spreek over Gods aardse plan met Israël. De taak van de engelen hier is Gods boodschap door te geven aan de genen die de aardse heil zullen krijgen.

Geachte lezer, ik heb geprobeerd in deze preek van de week u duidelijk te maken. Dat in deze tijd van genade zoals wij in de brieven van de apostel Paulus kunnen lezen. God geeft Zijn boodschap aan ons niet via engelen maar uitsluitend via Zijn geschreven Woord de Bijbel.

Wij leven in een tijd dat men heel graag naar de onbekend, naar het gevoel en de fantasieën zoekt. Als u een echte Bijbel gelovige wilt zijn dan zou u genoeg nemen met wat God in Zijn Woord de Bijbel zegt.

Ik wens ons allemaal veel van Gods zegen in de komende week.

Groeten

Dov Avnon

DE BESCHERMENGEL (5)

Geachte bezoeker van de preek van de week.

Ik hoop dat 2001 goed voor u is begonnen. Er zijn op dit moment mensen die helaas het jaar met veel verdriet moeten beginnen. Mij gebed is dat de liefde van God via de Heere Jezus Christus al die harten zal bereiken en vertroosten.

Wij gaan vandaag verder met onze studie over engelen. Vandaag wil ik spreken over de BESCHERM engel.

Wij leven in een tijd waarin Bijbel gelovigen eerder hun gevoel of fantasieën geloven dan wat God in Zijn Woord zegt. Dat kun je ook terugvinden in onze spreektaal zoals: "Ik voel dat er iets niet goed is", in plaats van te zeggen: "Ik weet dat er iets niet goed is. Dat is maar een klein voorbeeld om te laten zien dat wat wij voelen voor velen een nieuw zintuig is geworden, terwijl het er in de werkelijkheid om gaat wat wij weten.

Zoals u misschien weet er zijn mensen die het prachtig vinden om rond te lopen met het idee dat hij of zij engelen gezien hebben of een boodschap van de engelen hebben ontvangen.

Zonder de Bijbel in de hand te nemen is het altijd moeilijk om iemand te laten zien dat wat hij gezien heeft niet meer is dan de vrucht van zijn eigen fantasieën.

Kolossenzen 2:18-19

18 Dat *dan* niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;

19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.

Geachte lezer wij geloven in het bestaan van engelen omdat de Bijbel zegt dat zij echt zijn. Engelen zijn mannen die nooit oud worden, zij hebben geen vleugels en zij zijn heel sterk. Zij hebben heel veel wijsheid en zij vervullen de taak van de hemelse overheid.

Sommige mensen vragen zich af . Wat doen Engelen in onze tijd? Kijken zij echt naar ons?. Hebben wij echt een beschermengel ?. In ieder geval laten wij niet vergeten dat engelen in de Bijbel werken. Zij doen verschillende dingen van paardrijden tot hulp geven aan de gelovigen.

1 Korinthe. 4:9

9 Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen. 10 Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.

Wij leren uit de Schrift dat engelen de leden van de huidige gemeente "Het lichaam van Christus" aanschouwen. Zij kijken naar ons en bezien ons heel aandachtig. Engelen hebben ook de bediening van de apostel Paulus heel nauw gevolgd. Maar zij volgen niet alleen Paulus handelingen maar ook de handelingen van hele gemeente.

Laten wij samen 1 Korinte 11:10 gaan lezen.

9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.

Vrouwen in het lichaam van Christus die hun positie bij God erkennen vormen een direct getuigenis van gehoorzaamheid ook aan de engelen.

De engelen leren ook heel veel van hoe de leden van het lichaam van Christus met elkaar omgaan. 1 Tim. 5:21, **Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.**

Geachte lezer, engelen kijken naar de leden van het lichaam van Christus omdat zij willen zien wat wij doen. Als wij samenkomen, kijken engelen heel aandachtig naar ons en de vraag is natuurlijk waarom.

Omdat mensen de waarheid niet goed begrijpen komt bij velen de vraag op: "Heeft iedereen van ons in deze bedeling van Genade een beschermengel" ?

Laten wij niet vergeten dat toen de Heere Jezus Christus op aarde was, Hij voortdurend door engelen werd bediend.

Al voor Zijn geboorte waren bij Zijn ouders engelen aanwezig (Zie Lucas 1).

Het waren engelen die in de nacht toen de Heere Jezus Christus geboren werd God de glorie hebben gegeven.

Het waren engelen die tegen Jozef zeiden welke naam hij het Kind moest geven. Het waren de engelen die de Heere Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn en in de vooravond van Zijn kruisiging begeleiden.

Ook nadat Hij uit de doden is opgestaan en naar de Hemel is opgevaren hebben engelen onze Heiland voortdurend vergezelt.

Met andere woorden gedurende Zijn hele leven, dood, opstanding en opvaren naar de hemel waren er engelen met Hem.

Zelfs wanneer de Heere Jezus terugkomt zien wij dat Hij niet alleen terugkomt maar samen met vele Engelen.

Openbaring 19:11-14

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.

13 En Hij was bekleed met een kleet, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.

14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.

Geachte lezer, vergeet het nooit dat Engelen een heel belangrijke taak vervullen in het leven van Christus. Ik zeg het nogmaals gedurende Zijn hele aardse bediening Hij werd door Engelen begeleidt.

Maar engelen zijn niet alleen actief in het leven van de Heere Jezus Christus maar ook in het leven van het volk Israël.

Toen Abraham een vrouw voor zijn zoon Izaak zocht (Genesis 24) heeft de Heere een engel gestuurd. Let op dat engelen een heel belangrijke rol vormen in het tot stand brengen van het uitverkoren volk.

Zelfs de wet nadat die vervuld werd, werd door Engelen in de handen van Jezus Christus gegeven.

Galaten 3:19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.

Engelen zijn in de Bijbel boodschap doorgevers. Telkens wanneer de God van de Bijbel het volk Israël iets wilde doorgeven, heeft Hij een engel gestuurd.

Hebreë 1:14 14 Zijn zij niet allen gediensstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?

Engelen zijn geschapen om Gods boodschappers te zijn. De brief aan de Hebreëen is voor Israël geschreven. U zou zich kunnen afvragen over welke zaligheid in die brief wordt gesproken.

Hebreëen 2:2,3

1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen *van ons* gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. 2 Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die *Hem* gehoord hebben;

Merk op voor uzelf dat toen God vanaf de berg Sinai tot het volk sprak de mensen die Hem hoorden heel goed wisten dat God aan het spreken was (Deut 5:25)

In de z.g vier evangeliën lezen wij dat de Heere over bepaalde zaligheid begon te spreken. En in het begin van het boek Handelingen is deze boodschap verder verspreid door degenen die Hem hoorden. Met andere woorden engelen zijn Gods boodschappers voor degenen voor wie Gods aardse koninkrijk zijn bestemd. Vergeet het nooit dat wanneer u in Bijbel over beschermengelen leest dat u altijd eerst aan het volk Israël moet denken.

Veel mensen vinden het moeilijk en verwarrend wanneer zij horen dat er verschil is tussen hoe God met de kinderen van Israël handelt en hoe Hij met Zijn kinderen onder deze bedeling van Genade omgaat.

Nog iets dat heel belangrijk is, is dat engelen in eerste instantie zijn gesteld over de welvaart en veiligheid van het volk Israël (Lees goed Psalm 91)

9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

Satan kende deze Schrift en hij citeerde die ook tijdens de verzoeking van onze Heere in de woestijn.

Het gaat hier om het profetische Woord over de Heere Jezus Christus, en niet om een belofte voor ieder die gelooft, dat God hem continu voor plagen zal beschermen.

Geachte lezer het gaat hier om God (de Heere Jezus is God) en niet om ons. **U zal geen kwaad wedervaren....**

Het begrijpen van deze boven genoemde Schrift is heel belangrijk en zal u voor veel valse verwachtingen kunnen behoeden.

Heeft u ooit een tragedie mee gemaakt ? Ik hoop van niet ! Maar helaas overkomt het mensen dagelijks, gelovigen en ongelovigen. Een auto ongeluk, brand in een café oorlogen etc. Zouden wij moeten concluderen dat de engelen op dat moment in slaap zijn gevallen? Nee, beslist niet het antwoord is gewoon dat engelen zijn gesteld om de welvaart en veiligheid van de kinderen van Israël te bewaren en niet van de leden van het lichaam van Christus.

Stel dat het wel waar is dat iedere Bijbel gelovige een beschermengel heeft! Waarom is er dan zo veel ellende onder Gods kinderen?

Laten wij nu even in de Bijbel kijken naar gevallen waarin God Zijn kinderen wel fysiek heeft geholpen: Let op dat in tegendeel Gods hulp onder deze bedeling van Genade geestelijk is en uit Zijn Woord de Bijbel komt.

Daniel 3:28 Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.

Daniel 6:22 (6-23) Mijn God heeft **Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten**, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan.

Geachte lezer, er zij mensen die in onze tijd dingen beweren waarvan ik mijzelf soms afvraag hoe zij er bij komen. U kunt wel allerlei Schriften uit de Bijbel citeren waarin duidelijk staat dat engelen werkelijk mensen uit hun nood hebben geholpen. Maar het gaat er niet om of het wel of niet in de Bijbel staat, maar waar en voor wie. Alleen als u het Woord der Waarheid recht snijdt kunt u pas werkelijk de werking van engelen in onze tijd gaan begrijpen.

Handelingen 12:8 En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed also. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij.

Handelingen 12:9 En uitgaande volgde hij hem, en wist niet, dat het waarachtig was, hetgeen door den engel geschiedde, maar hij meende, dat hij een gezicht zag.

Handelingen 12:10 En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt; dewelke van zelve hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij een straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. **Handelingen 12:11** En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en *uit* al de verwachting van het volk der Joden.

Nogmaals, als u deze schriften goed leest dan komt u al snel tot de conclusie dat engelen heel actief waren in het leven van Petrus. Dat was niet zomaar, maar een onderdeel van wat wij al eerder hebben gezegd: Dat engelen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de welvaart van Israel.

Engelen en de bedeling van Genade.

Wij leven zoals u misschien al weet onder de bedeling van genade. In deze bijbelse tijd stuurt God geen engelen om ons tijdens de verkondiging van het evangelie te helpen. God heeft ons Zijn Woord gegeven en dat is meer dan voldoende.

Wij zien dat satan degene is die als een engel van licht komt om ons op allerlei wijzen te verwarren. Dat is ook heel duidelijk te zien onder Gods kinderen. Het is een grote warboel, vooral als het om de fundamentele Bijbelse waarheden gaat.

2 Corinthe 11:14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

Ik hoop dat u duidelijk ziet dat satan in deze tijd zijn aanval richt op de verkondiging van Gods Woord. De reden hiervoor is dat de Bijbel het voornaamste middel is dat God deze tijd van genade aan de mensen heeft gegeven. Wij hebben geen engelen nodig die ons zullen vertellen wat Gods wil is.

Omdat de strijd nu geestelijk is hebben wij ook een geestelijk wapen nodig:

....en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord (Efeze 6:17).

Wij hebben gezien hoe engelen de profeet Daniel of de apostel Petrus fysiek hebben geholpen. In het geval van de Apostel Paulus en de bedeling van genade lezen wij iets heel anders.

2 Corinthe 12:7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, *namelijk* een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

In plaats van hulp van God te krijgen, heeft Paulus de tegenstander op zijn dak gekregen. Ik denk op dit moment aan vele gelovigen die God alleen kunnen prijzen als het goed gaat. Zij begrijpen niet altijd dat tegenslagen ook een doel kunnen hebben. (Romeinen 5:3-5).

Galaten 1:8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Nogmaals ook uit deze Schrift kunnen wij duidelijk zien dat satan eerst het evangelie en Gods Woord aanvalt. Geachte lezer, wij willen allemaal beschermt worden. Landen geven heel veel geld uit aan wapens en politie om er voor te zorgen dat wij ons beschermd zullen voelen. Als onze kinderen op pad zijn (ik heb 3 kinderen) gaat mijn gebed uit naar God of Hij hun wil bewaren. Ik mag God alles vragen maar ik weet uit Zijn Woord dat God in deze tijd God anders handelt.

Ik dank God voor Zijn Woord en de geestelijke bescherming die ik daar uit kan halen. Ik bid speciaal voor medegelovigen die een tragedie hebben meegemaakt in hun leven. Laat u dan niet ontmoedigen, hetgeen u heeft meegemaakt komt niet omdat uw beschermengel in slaap is gevallen.

Romeinen 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,³⁹ Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Ik wens ons allemaal en heel gezegende week en tot de volgende keer.

Groeten

Dov Avnon

Engelen (6)

Geachte bezoeker van www.Bijbel.nl

Welkom naar de preek van de week. Ik hoop dat u een goede week hebt gehad en ook als het minder goed was dan u verwacht had hoop ik dat u bereidt bent om samen met de God van de Bijbel te leren hoe je teleurstellingen kunt verwerken.

Er is een Bijbel schrift die kan u helpen om teleurstellingen te voorkomen.

Laten wij samen deze schrift lezen:

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kol.3:1-3)

Het antwoord is duidelijk. Wij moeten leren om niet alleen met ons zelf en het leven hier op aarde bezig te zijn. Maar tijd vrij maken voor de God van de Bijbel en geestelijke dingen.

Ik wil vandaag verder gaan met het onderwerp over engelen.

Engelen, zoals wij al weten, hebben Gods volk heel veel geholpen. Zij hebben Petrus uit de gevangenis gehaald en zullen het volk Israël tijdens de grote verdrukking gaan helpen. Engelen zullen samen met de Heere Jezus terugkomen. Met andere woorden engelen vervullen een belangrijke taak tijdens Gods profetische plan met het volk Israël en de wereld.

Ik wil iets tegen u zeggen. Er is een heel belangrijk verborgen deel in Gods omgang met de mensen dat u zal helpen om het werk van de engelen beter te begrijpen. U en ik leven onder een Bijbels tijdperk dat de bedeling van Gods genade wordt genoemd. Deze tijd van Genade was in het Oude Testament niet bekend. Het was verborgen bij God. Daarom spreekt de apostel Paulus in Zijn brieven veel over de verborgenheid. Terug ziende in het zogenaamde Oude Testament (ook de 4 evangeliën.) kunnen wij veel informatie over Gods profetische plan vinden. Als u werkelijk de bediening van engelen wilt begrijpen dan moet u het woord der waarheid recht snijden.

Ik zal het u nog een keer heel duidelijk zeggen: het onderwerp over engelen is een bedelingskwestie. Er is een groot verschil tussen wat God door de profeten sinds het begin van de wereld bekend heeft gemaakt en hetgeen God later via de apostel Paulus aan ons heeft verteld.

Ik raad u aan om de volgende Bijbelse indeling niet zo snel te vergeten. Vanaf het boek Genesis of sinds het begin van de wereld tot en met de z.g 4 evangeliën en vanaf de brief aan de Hebreëen tot en met het boek Openbaring word uitvoerig over Gods profetische plan gesproken. De Bijbel leert ons dat de profetische prediking over Gods aardse koninkrijk bekend is geworden sinds het begin van de wereld. Alles wat wij vanaf de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen tot en met zijn brief aan Filemon lezen was verborgen bij God sinds het begin van de wereld tot het voor het eerst aan en door de apostel Paulus aan ons is geopenbaard.

Ik hoop dat u mij kunt volgen. Het onderwerp over engelen wordt duidelijk, alleen als u onderscheid kunt maken tussen Gods profetische plan en Gods verborgen plan. Laat ons niet vergeten dat u en ik, of u dat wel of niet wilt zien, leven onder de bedeling van genade. Met andere woorden: onze persoonlijke informatie vinden wij eerst in de brieven van de apostel Paulus (Romeinen tot en met Filemon).

Mag ik iets tegen u zeggen? Er staat nergens iets in dat Bijbelgedeelte waarin u en ik leven over dat engelen ons dienen of beschermen op dezelfde wijze zoals zij dat met het volk Israël tijdens de z.g Oud Testamentische tijd hebben gedaan.

Waarom doen engelen voor ons niet het zelfde als zij voor het volk Israël hebben gedaan?. Laten wij even terug gaan naar de betekenis van het woord ENGEL. Een engel is een boodschapper. Hij geeft aan het volk Israël Gods boodschap door en beschermt hen.

Er zijn twee heel belangrijke definities voor het werk van engelen in verband met het volk Israël. De eerste is dat zij aan Israël Gods boodschap hebben doorgegeven en het tweede is dat zij het volk Israël hebben beschermt.

Laten wij de volgende schriften gaan lezen. Daniel 9:20-22

- 19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, verdraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
- 20 Als ik nog sprak, en bad, en beled mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israel, en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil mijns Gods;
- 21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.
- 22 En hij onderrichtte *mij* en sprak met mij, en zeide: Daniel! nu ben ik uitgegaan, om u den zin te doen verstaan.
- 23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om *u dat* te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst *man*; versta dan dit woord, en merk op dit gezicht.
- 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

Daniel is op een punt gekomen waarin hij de bedoeling van de verstrooiing begrijpt. Hij erkend in zijn gebed Gods almachtigheid en barmhartigheid.

11 Ja, geheel Israel heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

12 En Hij heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken had over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, door zulk een groot onheil over ons te brengen, als er nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem.

Terwijl hij bidt en zijn grote verdriet over Jeruzalem uit, stuurt God een engel om hem een duidelijk inzicht te geven over wat er in de toekomst met het volk gaat gebeuren. (Dan 9:24). Let op dat het hier niet zomaar over een engel gaat die onze nieuwsgierigheid komt bevredigen, maar een engel die naar aanleiding van Daniel's houding tegenover Gods offer komt helpen ([Zie Avond offer](#)).

Ik wil u iets heel belangrijks vragen. Denkt u dat God ons ,in deze tijd, engelen moet sturen om meer inzicht in Zijn plan en wil te krijgen? Dat is en heel belangrijke vraag. Dat is n.l. één van de taken van engelen. Om Gods mensen inzicht en wijsheid in de wil van God te geven. Als God wilde dat mensen meer van Zijn wegen zouden begrijpen dan had Hij ons ook engelen gestuurd.

Heeft u een engel nodig om meer van Gods wil te begrijpen. Ik denk van niet ! Maar laat ons eerst de schrift in 2 Timotheus 3: en Romeinen 8:26 gaan lezen.

Romeinen 8:26

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtigen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, *namelijk* dengenen, die naar *Zijn* voornemen geroepen zijn.

Denk goed na over wat er in Romeinen 8:26 staat. U weet niet hoe u moet bidden of wat u wel of niet van God mag vragen.

Wat doet u in zo'n een geval ? Wacht u tot de volgende dag of God u een engel zal sturen?. De schrift leert ons heel duidelijk dat **als** Gods Geest in u woont, dat Die Geest het werk voor u doet.

Lees met mij even de schrift in 2 Timotheus 3:16.

16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

U en ik hebben in deze tijd van Genade geen engel nodig om ons te vertellen wat de wil van God is. U en ik hebben de Bijbel dus Gods woord. De schrift leert ons onder deze bedeling van genade alles wat God wil dat wij zullen weten.

Het is niet nodig dat God via een engel tot u zal spreken. Of in uw oor zal gaan fluisteren wat Zijn wil is. Er zijn mensen die beweren dat zij met engelen hebben gesproken, maar mensen kunnen veel beweren. Het gaat n.l. niet om menselijke ervaring maar om wat Gods Woord de Bijbel voor deze bedeling van genade ons leert.

Alle nuttige woorden die u en ik moeten weten over de wil van God staan in de Bijbel. Waarom wacht u dan op een engel om u te helpen om Gods wil te begrijpen terwijl u de Bijbel heeft?

Het onderwerp over engelen is in deze tijd heel populair geworden. Er zijn predikanten die bidden of God ons in deze dagen engelen wil sturen. Ik weet persoonlijk niet waarom zij dat doen. Misschien willen zij doen alsof dat heel interessant is, maar in werkelijkheid toont het aan dat men heel weinig weet over hoe engelen in onze tijd van genade werken .

God heeft ons juist predikanten gegeven om ons Zijn woord te leren.

Waarom willen Bijbelleraars engelen ontmoeten in deze tijd terwijl wij de Bijbel hebben. Ik vermoed dat het komt omdat veel Bijbelleraars het Woord der waarheid niet recht snijden en dus veel licht in het Woord missen.

Het klinkt misschien heel radicaal in uw oren, maar wij leven in een tijd dat je ja of nee moet kunnen zeggen. Vroeger sprak men over water bij de wijn doen, maar wij spreken over water bij het water doen. U heeft beslist geen engelen nodig in deze bedeling van genade omdat u het volledige Woord van God heeft.

Laten wij nu over bescherming spreken. Lees met mij even de schrift in Efeze 1: 13,14

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, *namelijk* het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

De Bijbel leert ons dat de gelovige met de Heilige Geest is verzegeld. Denkt goed na over deze schrift. Op het moment dat u de Heere Jezus Christus werkelijk als uw persoonlijke Verlosser heeft vertrouwd kwam Gods Geest in u wonen. Dat betekent dat vanaf het moment dat Gods Geest in u woont dat u door God in bescherming bent genomen.

Waarom wilt u dat een engel u gaat beschermen terwijl God de Heilige Geest dat doet. Nee God beschermt niet uw lichaam maar uw geest. Wij kennen onder deze bedeling van genade een bijzondere dag van genezing n.l. de dag van verlossing. De opstanding (Efeze 4:30).

Ik hoop dat u dat heel duidelijk zult zien, u heeft beslist geen beschermengelen nodig. Wat de engelen hebben gedaan voor het volk Israël en Christus toen Hij nog op aarde was, doet de Heilige Geest vandaag via het Woord van God de Bijbel.

U heeft vandaag geen beschermengel nodig om reden dat engelen in deze tijd niets voor u kunnen doen.

Geachte lezer, God heeft al voor u voorzien in de persoon van de Heere Jezus Christus. Let op dat er wel dingen zijn die u voor de engelen kunt doen.

Maar hier over zullen wij de volgende keer verder spreken.

Geachte lezer; God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. En wij zijn in Hem volmaakt. Let altijd op of alle informatie die u van mensen over engelen hoort uit Gods woord recht gesneden komt.

Ik zal voor u bidden of God u de kracht zal geven om zijn Woord te nemen zoals het er staat. Dat zal uiteindelijk uw hart met blijdschap en vrede vervullen.

Veel van Gods zegen in de komende week,

Groeten

Dov Avnon

Engelen (7)

Geachte lezer welkom naar de Preek van de Week.

Het is enige tijd geleden sinds de laatste preek van de week. Ik ben intussen ook even in mijn geboorteland Israël geweest. Veel heb ik niet te vertellen over dat bezoek behalve het feit dat er overal wat is. Mijn gebed gaat uit vooral naar degenen die bezig zijn om de naam van onze Heere Jezus Christus overal bekend te maken. Het is alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus dat mensen overal vrede met God en van God kunnen krijgen.

Vorige keer, in onze preek over engelen, hebben wij gezien dat onder deze bedeling van genade God ons beschermt via Zijn Geest n.l. de Heilige Geest. Omdat wij volmaakt zijn in Christus en het volledige Woord van God hebben, hebben wij geen engelen nodig. Alles wat God tegen ons wil zeggen staat in Zijn Woord, de Bijbel. Er heeft n.l. een taakverandering plaats gevonden. In andere tijden waren de engelen verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van het volk Israël. Nu onder deze bedeling van genade is het niet nodig dat engelen ons zullen dienen. Wij hebben ook geen engelen nodig zoals in het geval met de arme Lazarus, die na zijn dood door de engelen is meegenomen.

Lukas 16:22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.

Op moment dat wij sterven neemt God de Heilige Geest ons mee om samen met God in de hemel te zijn. Wij hebben God Zelf Die voor ons zorgt.

1 Korinthe. 5:1-3 " Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden".

Omdat er is een verandering heeft plaats gevonden in het werk van de engelen hebben wij onder deze bedeling van genade de bediening van engelen niet nodig. Let op ! Zij hebben onze bediening nodig. Onze hoofdzakelijke opdracht is de engelen te onderwijzen. God heeft de gemeente het voorrecht gegeven om de engelen te onderwijzen. Maar hoe kunnen wij engelen onderwijzen als wij geen engelen kunnen zien ?.

Geachte lezer, wij kunnen aan de engelen getuigen, alleen als wij functioneren zoals de leden van het lichaam van Christus behoren te functioneren.

Hebreen 2:9 "Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden , vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou".

Hebreen 2: 16 "Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan".

De Heere Jezus Christus is tijdelijk een mens geworden, lager dan de engelen, om te lijden. Christus is lager dan de engelen geworden om te sterven. Om een Verlosser voor de mensen te worden. Maar let op, hij wordt geen Verlosser van engelen. Hij is alleen Verlosser van mensen. Engelen zij heel bijzondere schepsels. Zij kunnen dingen doen die u en ik niet kunnen doen en toch is de Heere Jezus Christus niet hun Verlosser maar van de mensen.

De Heere Jezus Christus is lager dan de engelen geworden om te lijden. De Heere Jezus is een mens geworden zodat Hij als mens kon sterven. Engelen kunnen deze waarheid niet begrijpen omdat de Heere Jezus niet voor hun is gestorven. Er zijn dingen die God voor ons deed die Hij niet voor engelen heeft gedaan. Dus het is heel bijzonder voor engelen om Gods genade en wijsheid te leren kennen. En dit kunnen zij alleen van ons, leden van het lichaam van Christus, leren.

9 En allen te verlichten, *dat zij mogen verstaan*, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van *alle* eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; Efeze 3:9-11

Dit is eigenlijk het doel van onze bediening, om iedereen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken.

Ik hoop dat u duidelijk ziet dat God een doel voor deze wereld in de planning had voordat Hij deze wereld geschapen heeft. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebben een doel met deze wereld. Paulus leert ons dat onder deze bedeling van genade dit doel bekend gemaakt wordt. Gods wijsheid wordt nu geopenbaard. De wijsheid die zelfs engelen verlangen om te weten.

1 Petrus 1:12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

U en ik behoren Gods wijsheid te verkondigen, de wijsheid die God al voor de grond legging der wereld in de planning had.

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, *bestaande* in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 1 korinthe 2:7

Maar wat is dan de verborgenheid van Gods wil?. Het is de toekomstige bedeling van Zijn wil.

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; Efeze 1:9

Uit vers 10 leren wij waar dit doel vervuld zal worden n.l. in de hemel en op de aarde. Als iemand spreekt over alles in de hemel en op aarde, waar denkt u dan aan? Uit de schrift in het boek Genesis 1:1 leren wij hoe God uit het niets iets heeft geschapen n.l. ons universum. Toen God onze wereld heeft geschapen deed Hij dat volgens een plan dat Hij al lang in gedachten had. God heeft dan hemel en aarde geschapen met de bedoeling dat Zijn wil op de Hemel en op de Aarde vervuld zal worden.

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! *hoe* zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet!

13 En zeydet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! Jesja 14:12

Uit deze schrift leren wij dat net zoals God een plan voor de hemel en aarde heeft dat satan zo ook zijn plan heeft dat haaks tegenover Gods plan staat.

Satan is door hoogmoedigheid opgeklimmen met de bedoeling om de glorie die God verdient voor zichzelf te krijgen. Wij lezen in Vers 3 over de 5 punten van het kwaad. Ik zal, ik zal en ik zal....

Het is pas aan het kruis toen de Heere Jezus Christus al dat kwaad op zichzelf heeft genomen dat Gods genade de plaats van de dood innam. In vers 14 leren wij dat satan zegt: "Ik zal gelijk worden aan de hogere" maar wie is de echte hogere ?

En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij *was* een priester des allerhoogsten Gods. En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u. Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit; Genesis 14:19-2

Abraham ontmoet Melchizedek de priester van de allerhoogste God. Dat is de titel van God. Dat is de titel van God als de Beheerder van hemel en aarde. Wat satan eigenlijk zegt is dat hij deze positie van de ware God wil overnemen. "Ik wil de glorie" zegt hij en gaat verder en verkoopt dat plan aan zijn engelen.

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u *alzo* gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.

15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!

17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.

19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet *meer* zijn tot in eeuwigheid. Ezechiël 28: 13,14, 15

Geachte lezer deze schrift spreekt niet over een man omdat geen enkele man perfect is geschapen behalve Adam. Dit schepsel is meer dan een man het is een cherub . Hij was in de hof van Eden samen met Adam en Eva.

Let op dat het in de strijd tussen God en satan gaat om wijsheid. Satan doet alsof hij het beste plan heeft en met alle kracht manipuleert hij de mensen om zijn plan te volgen en niet dat van God.

Als u de Bijbel goed kent dan weet u dat vanaf het boek Genesis 1:2 tot de brieven van de apostel Paulus en de bedeling van genade het onderwerp Gods aardse plan is. En opeens als wij bij de brieven van de Apostel Paulus komen is het doel de hemel geworden. Het gaat nu niet meer alleen om de verzoening op aarde maar ook in de hemel waarin de gemeente die Zijn lichaam is een grote rol speelt. Met andere woorden onder deze bedeling van genade gaat het ons alleen om Gods glorie en wijsheid. 1 Korinthe 2:7 wij verkondigen Gods wijsheid, in die tijd wist satan niet dat God een plan had. Dat wist niemand . En als zij het wel wisten hadden zij Christus niet gekruisigd.

Het is heel eenvoudig. God heeft Zijn doel bereikt door Zijn plan eenvoudig als verborgenheid te bewaren.

Onze taak als Gemeente in deze tijd van genade is Gods overwinning over Zijn tegenstander te verkondigen. Kolossensen 2:8-15

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met *Hem* opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij

dood waart in de misdaden, en *in* de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al *uw* misdaden u vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen *bestaande*, hetwelk, *zeg ik*, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 *En* de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

U en ik behoren, dat wat voor lange tijd verborgen bij God was, telkens opnieuw bekend te maken, zodat Degene Die altijd de glorie krijgt God is en niet satan met zijn talrijke religieuze systemen.

Mensen die voor het kruis leefden wisten heel goed wat er zou gaan gebeuren. Zij wisten dat Christus zou lijden, maar wat zij niet wisten is de betekenis van het kruis.

Omdat satan niet wist wat de kruisiging precies inhield, heeft hij Christus gekruisigd. Hij deed precies wat God wilde. Het enige wat God moest doen om Zijn plan te vervullen was Zijn wijsheid als verborgenheid bewaren.

Het is alleen op het kruis waar wij de afbetaling voor al onze zonden kunnen vinden.

Geachte lezer, als u en ik Gods volbrachte werk aan het kruis verkondigen dan pas krijgt God echt de roem.

Ik zal voor u bidden om vrijmoedigheid te hebben in de verkondiging van Gods genade evangelie. Wilt u ook voor mij bidden ?

Groeten en veel van Gods zegen en tot de volgende keer.

Dov Avnon