

2 Minuten met de Bijbel

1 febr.

HET WATER DES LEVENS

Onlangs moesten de mensen in Chicago gedurende ongeveer 24 uren hun drinkwater voor gebruik koken! Millioenen kleine visjes hadden de waterinlaat, ver weg in Lake Michigan, verstopt en waren daar dood gegaan. Het was uiteraard een hele operatie om de inlaten weer vrij te maken en er zeker van te zijn, dat het drinkwater van Chicago weer zuiver was.

Het is altijd van het grootste belang, dat we zuiver en fris water drinken, en dit temeer als het geestelijke zaken betreft. In de Bijbel wordt veel over stilstaand, vuil, en vergiftigde water gesproken, maar het water dat God ons wil geven, wordt in de Schrift genoemd: "het zuivere water des levens", ongetwijfeld omdat het zo heilzaam en verfrissend is.

Misschien herinnert de lezer zich het beeld wat onze Heere gebruikte voor de Samaritaanse vrouw bij de bron van Sichar. Joh.4:10-14 vertelt hoe Hij en deze vrouw bij de Jakobsbron spraken. Zij scheen aan te voelen dat Hij haar jagen naar vermaak, tegenover het eeuwige leven stelde, toen Hij zei:

"Een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorsten; Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven" (Joh.4:13 en 14).

Hoe waar is dit! Het vermaak van deze wereld bevredigt niet. Mensen blijven "vermaak zoeken" om zich niet te vervelen, maar het eeuwige leven dat God geeft aan hen, die op Christus vertrouwen, is een bron van verkwikking en vreugde die nooit ophoudt, en ook de grootste prikkel verschaft om Hem te dienen.

Degenen die de vreugde der vergeving van zonden, en van de vrede met God bezitten, verlangen ernaar Hem te dienen en te behagen. God verlangt geen andere dienst, dan alleen die welke ontspringt uit oprechte dankbaarheid en liefde.

"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft"
(1Joh.4:19).

2 Minuten met de Bijbel

2 febr.

DE WELAANGENAME TIJD

Een grote stad in Amerika was onlangs getuige van één van de meest gewaagde overvallen in haar geschiedenis. - Midden in het hart van de stad, in een der drukste straten, terwijl alle winkels open waren, traden twee gemaskerde mannen een bekende juwelierswinkel binnen. Een van hen droeg zelf geen wapen, maar de ander had in iedere hand een revolver, en terwijl hij zo twee klanten en acht employées onder controle hield, ging de ander naar de etalage en nam voor meer dan 250.000 dollar aan diamanten en edelstenen weg. En dit alles terwijl mensen van buiten door de etalage naar binnen keken. Niemand wilde daarbij worden betrokken.

De eigenaar van de zaak zei later: "Het was net een griezelige droom. Ik zag de man vlak voor me diamanten in een zak doen, en op hetzelfde moment zag ik de mensen op straat, die daarbij toekeken."

Dit soort zaken schijnen bijna ongelooflijk, maar in werkelijkheid is het dat niet, gezien in het licht van onze tijd, want dit is geen zeldzaam voorval. Nimmer is de moraal onder de volken, en ook individueel, zo laag gezakt - en nog nooit is het aantal misdaden zo groot geweest. Dit zou de mensen tot nadenken moeten brengen over wat de Bijbel zegt over de laatste dagen van de bedeling van genade waarin wij thans leven. 2 Tim.3:1-5:

"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatlustig, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben..."

Lijkt dit niet heel veel op de tijden waarin wij leven? En is dit voor ons geen aanleiding om na te gaan of "de bedeling van Gods genade" misschien binnenkort beëindigd wordt? Op dit moment zendt God nog steeds Zijn ambassadeurs om redding door genade te verkondigen, door geloof in Christus, die stierf voor onze zonden, maar meer dan ooit dienen wij acht te slaan op de vermaning van Paulus:

"...dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben...Ziet, NU is het de welaangename tijd, ziet, NU is het de dag der zaligheid" (2 Cor.6:1,2).

2 Minuten met de Bijbel

3 febr.

NUCHTERE CHRISTENEN

"Maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn..." (1Thess.5:8).

Veel mensen koesteren het verkeerde idee, dat ware geestelijke Christenen altijd plechtig doen en met een ernstig gezicht rondlopen. Feitelijk veronderstellen zij dat bepaalde gedeelten uit de Schrift, ons dit leren.

Niets is minder waar, want het woord "nuchter" in het Nederlands betekent niet plechtig, maar dat men de dingen onder kontrôle heeft. Dit is ook zo in het originele Grieks waaruit het woord "nuchter" werd vertaald.

In de Schrift is nuchterheid, evenals in het Nederlands, het tegenovergestelde van dronken zijn. Dit komt naar voren in het overige gedeelte van de aangehaalde passage:

"Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; Maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloof en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus; Die voor ons gestorven is, opdat wij,...tezamen met Hem leven zouden"
(1 Thess.5:7-10).

Dus dienen zij, die "van de dag" zijn, en Christus kennen als hun Redder, aan de éne kant niet slapen, en aan de andere kant "dronken" zijn, maar wakker en opmerkzaam, met hun gaven volledig onder contrôle, zodat zij te meer doeltreffend zullen getuigen van de reddende genade van Christus.

Als er ooit een tijd is dat ware Christenen "wakker en nuchter" dienen te zijn, dan is het wel NU.

2 Minuten met de Bijbel

4 febr.

GENADE EN VREDE

Jaren geleden veronderstelde deze schrijver, samen met de grote massa van religieuze mensen, dat de Bijbelse uitdrukking "genade en vrede zij met u", een mooie, vrome, geestelijke groet was. Dank God dat wij hebben mogen leren, dat het veel meer is dan een groet. Het is een officiële proclamatie.

Elke door Paulus geschreven brief begint met de verklaring:

"Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus".

Dit was het thema van de boodschap, waarmee hij als aangesteld ambassadeur was uitgezonden om te proclameren.

Om dit ten volle te kunnen waarderen, dienen wij ons te herinneren dat God, door de profeten, verklaard had, dat Hij op de afwijzing van Christus, de wereld met oordeel zou treffen. Ps. 110:1 laat de Vader zien, als Hij tot Zijn Zoon zegt:

"Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten".

Ps.2:5 verklaart: "Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken."

Na de kruisiging en de hemelvaart van Christus leek het, dat alles klaar was voor het vellen van het oordeel. Toen de tekenen van Pinksteren verschenen, verklaarde Petrus:

"Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël": (Hand.2:16)

en het zag er inderdaad naar uit alsof de verworpen Heere op het punt stond terug te keren om "te oordelen en oorlog te voeren", zoals Openb. 19:11 het zegt. Maar nu, in plaats van oordeel en oorlog, proclameert Paulus genade en vrede. Dit wijst er op, dat God in genade het profetische programma onderbrak, om de tegenwoordige bedeling der genade in te voegen, onder welke Gods ambassadeurs met Paulus proclameren:

**"...en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft...alzo ook de genade zou heersen....."
(Rom.5:20,21).**

Inderdaad was Paulus zelf, de voormalige vervolger, het levend voorbeeld van Gods genade aan een wereld die Christus verwierp. In 1 Tim.1:15,16 verklaart hij:

"Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven."

2 Minuten met de Bijbel

5 febr.

HEERLIJK VOORUITZICHT

Voor de ware Christen is Eph.2:7 één van de wonderlijkste passages in de Bijbel, waar we Gods doel lezen:

"Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus."

Deze passage schijnt temeer wonderlijk, als zij wordt gezien in het licht van haar kontekst.

De verzen 2-6 vertellen hoe wij allen eens "kinderen der ongehoorzaamheid" waren, en daardoor "van nature kinderen des toorns, zoals ook de anderen". Maar daarna lezen we die wonderbare woorden van hoop:

"Maar God, Die rijk is aan barmhartigheid, door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft". (Ef.2:4).

En de volgende verzen vertellen ons hoe Hij gelovigen in Christus genomen heeft vanuit de laagste positie van verdoemenis en toorn, en hen de hoogste plaats van gunst en zegen gegeven heeft in Christus, aan Zijn rechterhand, in de hemelse gewesten.

Aan de eenvoudigste, nederigste gelovige in Christus, wordt de hemelse positie geschonken, want God ziet hem niet langer in zichzelf, maar in Christus, die voor zijn zonden gestorven is. Hierom schrijft Paulus zo dikwijls over "hen die in Christus Jezus zijn".

Het is nu aan de gelovige om deze verhoogde positie in te nemen, en door geloof zich "alle geestelijke zegeningen" die er zijn in Christus, **toe te eigenen** (Zie Eph.1:3). Net als Paulus, zal hij dan worden verheven boven de moeiten en het verdriet van "deze tegenwoordige boze wereld" door genade, door geloof, en zich verheugen over zijn positie en zegeningen in Christus in de hemelse gewesten. En zelfs dit is nog niet alles, want ver in de toekomst kijkend, gaat de Apostel voort en zegt in Eph.2:7:

"Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus."

2 Minuten met de Bijbel

6 febr.

DE BIJBEL IS VOOR U

Als we de Bijbel onderzoeken springt er een bijzonder feit met bijzondere nadruk en duidelijkheid naar voren: De Bijbel werd geschreven voor het volk, voor de bevolking in de meest brede zin, niet voor een speciale klasse onder hen. Paulus richtte zijn brieven aan beiden, zowel "leken" als "geestelijkheid":

"Allen, die te Rome zijt...." (Rom.1:7),

"aan de gemeente...te Korinthe...met allen, die de Naam van onze Here Jezus Christus aanroepen in alle plaats" (1Cor.1:2).

".....aan de gemeenten van Galatië" (Gal.1:2).

"aan al de heiligen...te Filippi..., met de opzieners en diakenen" (Phil.1:1), etc.

Toen Paulus het evangelie in Berea verkondigde, namen zijn toehoorders het woord van deze grote apostel niet zo maar aan, maar:

"...onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren".

en daarvoor noemde God hen "edel" (Hand.17:11). Zij waren de echte geestelijke aristocraten van hun dagen. Toen onze Heere op aarde was, bemoedigde Hij Zijn toehoorders, daagde hen zelfs uit om voor zichzelf "de Schriften te onderzoeken" (Joh.5:39).

Omdat God Zelf Zijn plan tot redding in het geschreven Woord heeft geopenbaard, zijn wij verantwoordelijk, een ieder voor zichzelf, om de Schriften te bestuderen. Toen de rijke man Abraham smeekte om Lazarus naar zijn vijf broers te zenden en hen te waarschuwen voor de verschrikkingen van hades, antwoordde Abraham in Lukas 16:29-31:

"Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen"

en toen de rijke man aanhield dat het getuigenis van Lazarus meer effect zou hebben, antwoordde Abraham:

"Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezegen".

Wees niet afhankelijk van uw geestelijke leidsman in de kerk om u de Schriften te doen uitleggen, maar onderzoek zelf wat deze zeggen, want

"Zo dan een ieder van ons zal voor ZICHZELF aan God rekenschap geven" (Rom.14:12)

en het zal niet genoeg zijn om op die dag te zeggen: "Maar mijn dominee of pastoor vertelde mij.." U bent zelf verantwoordelijk om "de Schriften te onderzoeken" voor Uzelf om "te zien of deze dingen zo zijn".

2 Minuten met de Bijbel

7 febr.

DE PREDIKER OP BEZOEK

Paulus en Barnabas hadden plaats genomen in de grote synagoge in Pisidisch Antiochië. Zij werden echter reeds gauw als "geestelijken" herkend, want "na het lezen van de wet en de profeten" werd hun gevraagd of zij enig woord van "vertrouwing" hadden voor hen die vergaderd waren.

Deze details zijn belangrijk, want Mozes had vanuit de wet Gods morele maatstaven verklaard, en de profeten hadden reeds eeuwen lang het volk opgeroepen de Wet te gehoorzamen, en hen gewaarschuwd voor de grote konsekwenties van het overtreden van de geboden. Er werden dan ook in de synagogen over het algemeen passages gelezen uit de Wet en de Profeten, en de geestelijke leidlieden moesten het volk dan "vermanen", om acht te geven op de profeten, en de Wet te gehoorzamen.

Toen aan Paulus en Barnabas, de bezoekende predikers, werd gevraagd of zij een "woord van vertrouwing voor het volk hadden", voldeed Paulus aan dit verzoek, maar in plaats van zijn toehoorders te bemoedigen de Wet te onderhouden, verkondigde hij hun Christus, die uit liefde voor alle wetsovertreders, gestorven was, en besloot met deze woorden in Hand.13: 38,39:

"Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Deze, een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt".

Hoe noodzakelijk is deze boodschap vandaag! Laten we God dan danken, dat Hij een lief hebbende Redder, maar ook een rechtvaardige Rechter is, en dat Hij, als God de Zoon, Zelf voor onze zonde op Golgotha betaalde, zodat wij zouden worden:

"gerechtvaardigd om niet door Zijn genade". "Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons" (Gal.3:13).

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden" (Hand.16:31).

2 Minuten met de Bijbel

8 febr.

DOOD GELOOF

Niets is duidelijker in de Bijbel verklaard en benadrukt, dan de gezegende Paulinische openbaring van rechtvaardiging door genade, door geloof, zonder werken.

"Doch hem, die niet werkt, maar gelooft...wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid (Rom.4:5). "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof;...het is Gods gave. Niet uit werken, opdat niemand roeme" (Eph.2:8,9).

" Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid..." (Tit.3:5).

Toch stelt Jakobus heel duidelijk, dat **"Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood"** (Jak.2:17).

Hij daagt belijdende gelovigen uit: **"Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u UIT mijn werken mijn geloof tonen"** (V.18),

en verklaart: **"....dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof?"** (V.24)

en dat **".....het geloof zonder de werken dood is"** (V.20).

Sommigen hebben hier een tegenstelling in gezien, waar dit feitelijk niet het geval is. Er is een onderscheid in bedeling, want aan Paulus was "de bedeling van Gods genade" (Eph.23:1,2) toevertrouwd. Hij bracht "de prediking van het kruis" (1Cor. 1:18), waarbij redding wordt aangeboden door genade, door geloof alleen, aan allen die Christus vertrouwen als hun Redder. Jakobus echter was een apostel van het koninkrijk, die de rechten van Christus op het koninkrijk verkondigde, en een andere levenswijze op aarde, welke de discipelen in Judea reeds ervaren hadden (Hand.2:44-47; 4:32-35).

Daarom ligt bij Jakobus de nadruk op de werken, niet omdat goede werken kunnen redden of zelfs helpen redden, maar omdat waar geloof vanzelfsprekend vrucht draagt, en wij oprecht geloof alleen maar kunnen beoordelen aan de vruchten die het draagt. Onze Here zei:

"aan hun vruchten zult gij hen kennen".

Daarom staan er zoveel uitdrukkingen in de Jakobusbrief als: **"Gij ziet", "Toon mij", "Ik zal u tonen"**, etc.

Wat we ons steeds moeten herinneren is, dat volgens beiden, Paulus en Jakobus, geloof eerst komt, dan pas goede werken (Ef.2:8-10). Geloof is de wortel, goede werken de vrucht. De afwezigheid van vrucht wijst erop dat de wortel dood is, dat er wel een verstandelijk instemmen is, maar er is geen echt hartelijk geloof, en :

".....zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen" (Hebr.11:6).

De bron van rechtvaardiging is genade; de basis, Golgotha; het middel, geloof en het gevolg, werken. Denk hierover na; neem Gods genade aan en vertrouw de Here Jezus Christus als uw Redder en Here. Hij zal zorgen dat u goede vruchten voortbrengt.

2 Minuten met de Bijbel

9 febr.

LICHT UIT DUISTERNIS

"Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons" (2Cor.4: 6,7).

Iedere onderwezen Christen die deze passage uit de pen van de Apostel Paulus leest, gaat natuurlijk terug in zijn gedachten naar de tijd toen God het voor het eerst zei: "Er zij licht", en de duisternis uit de oerwereld verdreef.

Hij zal zich ook de gebeurtenis kunnen herinneren in het boek Richteren. Toen Gideons leger ten strijde trok tegen de Midianieten, had iedere man een zwaard in één hand, en een fakkel verborgen in een kruik in de andere. Op het commando van Gideon braken de strijders de aarden kruiken, en de lichten schenen naar buiten om schrik te brengen in de harten van de vijanden, die niet gerekend hadden op het geweld en de doorbraak van licht in het middernachtelijk uur.

Voor iedere gelovige heeft God voor licht gezorgd, wonderbaar licht, om te verspreiden in de duisternis, om het hart te vullen; net als toen Hij zei tot de donkere en chaotische aarde: "Er zij licht - en er was licht".

Maar wij, gelovigen, zijn in "het licht van de kennis van de heerlijkheid Gods" gekomen, door te komen tot de kennis van Christus. Onze Heere zei terecht:

".....Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Joh.14:6).

God kan niet gekend worden los van Christus, die God is, gemanifesteerd in het vlees. Hij was het, Die een volmaakt leven leidde, en toen de dood stierf van een zondaar, om ons in verbinding en gemeenschap met God te brengen.

2 Minuten met de Bijbel

10 febr.

HETGEEN ER WERKELIJK TOE DOET

Wie had ooit kunnen denken dat een muis de oorzaak kon zijn dat 42 passagiers van een groot verkeersvliegtuig moesten overstappen in een ander vliegtuig, en dat de piloot en de bemanning een zestien uur durend oponthoud werd bezorgd door die muis?

Het gebeurde in Londen. Eén van de mensen die "tussen de vluchten door" schoonmaken, ontdekte een muis in het toestel voor New York en gaf dit door aan zijn superieuren, met het gevolg dat de 42 passagiers werden overgeplaatst naar een toestel dat enige uren later vertrok.

De vliegtuigmaatschappij zei, dat zij dit deden om het toestel te onderzoeken op veiligheid en om uit te gassen. En dit alles: inspectie en uit/ontgassen van dit toestel vanwege een kleine muis? of eventueel een paar kleine muizen?

Het zal wel zo zijn, maar weet u wat ik denk? Ik denk dat zij een paniek voorzagen aan boord, als enige van de reizigers dat kleine muisje zouden zien gedurende de vlucht. Vrouwen houden nu eenmaal niet van muizen, en het zou niet goed zijn, als zij op de stoelen zouden gaan staan, of naar de uitgang zouden rennen op een hoogte van 10.000 meter.

Is het niet vreemd? Men zegt dat een kleine muis een grote olifant kan doen schrikken, en bij mensen is dit niet anders. Dikwijls zijn wij voor kleine dingen bang, terwijl we grote gevaren nauwelijks opmerken.

Het feit, dat:

".....het de mensen gezet is, eenmaal te sterven" (Hebr.9:27).

en dat plaats kan vinden wanneer men dat het minst verwacht; en het feit, dat er na dit leven geen verdere gelegenheid meer is tot voorbereiding voor de eeuwigheid; en het feit dat een rechtvaardig en heilig God de zonde moet oordelen zijn dit waarlijk belangrijke zaken die door zeer veel mensen over het hoofd worden gezien in hun dwaze jacht naar levensgenot.

Laten we nuchter en openhartig zijn, en de vraag van onze Heere onder ogen zien, die Hij stelt in Matt.16:26:

"Want wat baat het een mens, zo hij de hele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?"

Laten wij ophouden met te leven voor dit leven alsof het nooit eindigt, en voor het hierna volgende leven alsof dat nimmer komen zal.

De Heere Jezus stierf op Golgotha om de straf voor onze zonden te betalen (1 Cor.15:3), zodat wij zouden worden gered, en verzekerd van de hemel. Waarom zouden wij niet op Hem vertrouwen en ontvangen:

"....verlossing door Zijn bloed, de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" (Ef.1:7).

2 Minuten met de Bijbel

11 febr. **TEKORT AAN WISSELGELD EN EEN VRIJE GIFT**

Heeft de kassier van het restaurant, of de kassajuffrouw in de supermarkt u weleens gevraagd: "Hebt u een stuiver voor mij?", of "Kunt u het passen?" Als dit veel gebeurt, is er al gauw een tekort aan muntgeld in het land.

Allerlei soorten van automaten hebben gezorgd voor een tekort aan kleingeld voor andere doeleinden. Is het niet merkwaardig, dat in onze dagen een stuiver nauwelijks wordt opgeraapt. En toch schijnt het, dat mensen meer geld uitgeven door de besteding van kleine bedragen.

U kunt meer en meer aankopen doen met munten in onze dagen. Sommige mensen zeggen, dat je elk ding met geld kunt kopen. Maar zij hebben het mis.

De dingen die wij het meest nodig hebben, kunnen niet met geld gekocht worden. De lucht die wij inademen, liefde van familie of vrienden. Dat zijn dingen die niet gekocht kunnen worden. En het kostbaarste van alles: redding, eeuwig leven, kan niet worden gekocht, voor geen enkele prijs.

God wil ons geld niet. Hij noemt het "aards slijk". Hij doet geen handel, verkoopt geen huizen en effecten in de hemel, nog veel minder zal Hij het recht verdraaien en ons als onschuldig beschouwen. Maar Hij heeft medelijden en heeft ons lief, en Hij wil en kan ons eeuwig leven schenken, als we geloven in de verdiensten van de Ene, Die stierf om voor onze zonden te boeten.

"maar de genadegift God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere"
(Rom.6:23).

"Want uit genade zijt gij zalig geworden door geloof; en dat niet uit u, het is GODS GAVE" (Eph.2:8).

Onze Here zei tegen de Samaritaanse vrouw:

"Indien gij de gave van God kendet...zo zoudt gij van Hem hebben begeerd..." (Joh.4:10).

Hebt gij begeerd?

2 Minuten met de Bijbel

12 febr.

SLAVERNIJ EN VRIJHEID

De Amerikanen danken God voor Abraham Lincoln en voor zijn aandeel in het vrijmaken van de neger-slaven in de Verenigde Staten. Toch is er, in diepere zin, een slavernij waarvan wij allen dienen te worden bevrijd.

De kinderen van Adam zijn slaven van geboorte. Deelhebbend aan zijn gevallen natuur, ondervinden zij een zware strijd om te doen wat recht is, en een gemakkelijke, om te doen wat verkeerd is. Er bestaat geen moeder die ooit haar kinderen moest leren om leugens te vertellen, of te stelen, of om ongehoorzaam te zijn. Elk kind doet dit van nature. Allen zijn van nature slaven.

Sommigen hebben echter geprobeerd zichzelf slaven te maken van de Tien Geboden, teneinde hun natuurlijke neigingen tot het kwade te overwinnen. Maar dit verschaft het verlangde resultaat niet. God gaf de Wet niet om ons te helpen goed te zijn, maar om ons te tonen dat we slecht zijn en een Redder nodig hebben. In Rom. 3:19 zegt Hij, dat Hij de Wet gaf:

“..opdat alle mond gestopt worde en de hele wereld voor God verdoemelijk zij”. [als schuldig beschouwd zou worden].

En in Vers 20 zegt Hij, dat

".....door de Wet is de kennis der zonde".

Alleen zij die geloven in het volbrachte werk van Christus, zijn van zonde en de gevolgen daarvan, verlost. Dit betekent niet dat het voor hen niet mogelijk is te zondigen, maar dat het nu voor hen mogelijk is niet te zondigen, om in elk gegeven geval overwinning te hebben.

"Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade" (Rom. 6:14).

In genade stierf Christus om voor onze zonden te boeten, en in antwoord op die genade trachten gelovigen voor Hem te leven, geheel uit liefde voor wat Hij voor hen gedaan heeft. Dit is het geheim van een overwinnend leven, en God wil graag dat wij die weg blijven bewandelen. Gal.5:1 zegt:

"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet weer met het juk van dienstbaarheid bevangen."

En toch waarschuwt hij gelovigen die deze wonderbare vrijheid verkregen hebben:

"Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot wordt voor hen, die zwak zijn" (1 Cor. 8:9).

"Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde" (Gal.5:13).

"...Zalig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt" (Rom.14:22).

2 Minuten met de Bijbel

13 febr.

GEMEENSCHAP MET GOD

De mens is van nature bevreesd voor God. Toen Adam voor het eerst gezondigd had, had hij direct naar God moeten gaan om barmhartigheid en vergiffenis af te smeken. In plaats daarvan deed hij precies wat miljoenen vandaag doen; hij rende weg en verborg zich voor God, zodat God komen moest om hem als het ware zoeken, roepende:

"Adam... waar zijt gij?" (Gen.3:9).

Veel mensen die zichzelf, moreel gezien, net zo goed vinden als de mensen om hen heen, of zelfs beter, voelen zich niettemin minder goed op hun gemak in een plaats van aanbidding, waar gelovigen bidden en samen God prijzen. Dit komt omdat zij diep in hun hart weten, dat zij hebben:

"...gezonderd, en derven de heerlijkheid Gods " (Rom.3:23).

Zulken echter kunnen er toe komen, om God te leren kennen, lief te hebben, en zich in Hem te verheugen, door het geloof in Christus. Hijzelf is "God geopenbaard in het vlees", en naar de aarde gekomen om voor onze zonden te boeten op het kruis van Golgotha, zodat wij zouden mogen hebben:

"de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" (Eph.1:7).

Wat betreft hen die verlost zijn, en die in geloof en vertrouwen dankbaar reageren op de gekruisigde, opgestane, en verheerlijkte Heere, zegt de Apostel Paulus:

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; door Wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods" (Rom.5: 1,2).

Vrede met God, en de gemeenschap die natuurlijk het gevolg hiervan is, is de kostbaarste schat die een menselijk hart kan bevatten. Toch is onze gemeenschap met Hem hier op aarde slechts het begin. Lees nauwkeurig Eph.5:25-27, en zie hoe Hij menselijke gestalte aannam en stierf, opdat Hij ons voor immer voor Zich zou hebben:

"Christus...de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk."

2 Minuten met de Bijbel

14 febr.

WAT EEN UITSTRALING!

Jaren geleden, onder de prediking van het Woord op een Bijbel conferentie, zag ik een jonge dame op een der voorste zitplaatsen, die kennelijk geen aandacht schonk aan hetgeen ik zei.

Ik kon het echter begrijpen, want klaarblijkelijk was zij juist verloofd. Haar ogen werden geboeid door de ring aan de derde vinger van haar linkerhand, en haar hart en gedachten waren blijkbaar bij de jongeman die haar deze ring aan had gegeven.

Met een gelukkige blik in haar ogen, en haar hoofd draaiend van de ene naar de andere kant, staarde zij van alle kanten naar de diamant. Het gaf niet hoe ze er naar keek, het ding schitterde ongeacht de kwaliteit van de steen. Hij schitterde omdat het haar sprak van hem en van zijn liefde voor haar, en was het symbool van haar verloving met hem.

Enige tijd nadat ik mijn boodschap had beëindigd, gingen mijn gedachten terug naar dit schouwspel. De ring die deze jongedame zo had geboeid, deed mij denken aan de Bijbel, het Boek dat wij daadwerkelijk die avond bestudeerd hadden. Onderzoek dit gezegende Boek net zo nauwkeurig; bekijk het van alle kanten, en het zal schitteren!

Het deed mij ook denken aan het grootse Onderwerp van dat Boek, de Heere Jezus Christus, met Wie wij, gelovigen, zijn als: "verloofd...als een reine maagd" (2 Cor.11:2). In tegenstelling tot welke aardse vriend ook, Hij schittert altijd, hoe u ook naar Hem kijkt. Onderzoek Zijn woorden, Zijn daden, Zijn persoonlijke hoedanigheden, vanuit elke hoek, met uiterste aandacht, en het doet er niet toe hoe u ook naar Hem kijkt, **HIJ SCHITTERT!**

2 Minuten met de Bijbel

15 febr.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN DE BIJBEL

Er zijn in het Nieuwe Testament vier passages waar bijvoegelijke naamwoorden zijn gebruikt om "het Woord van God" te beschrijven, en waar we worden ingelicht over onze verantwoordelijkheid voor het Woord van God.

Bijvoorbeeld wordt het in Jak.1:21 genoemd, het "ingeplante" of "ingeënte" Woord, en als zodanig wordt ons aangeraden het te "ontvangen met zachtmoedigheid", omdat het "uw zielen zalig kan maken". Het Woord van God heeft inderdaad een manier om, als het ware, onder je huid te kruipen. Het is niet alleen gezaaid, het is geplant in het hart van de mensen en maakt hen vaak misnoedig als het hen overtuigt van zonde en aan de behoefte voor redding, door Christus. Als het Woord van God dat doet dan zegt Paulus:

“Ontvang met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken”.

In Titus 1:9 wordt het genoemd "het getrouwe Woord", en in die zin worden we gemaand om "het vast te houden".

"God is geen man, dat Hij liegen zou, noch een mensenkind, dat het Hem berouwen zou"
(Num.23:19).

Wij kunnen gerust op Zijn Woord rekenen en ernaar handelen.

Vervolgens wordt in Phil.2:16 de Bijbel genoemd "het Woord des levens", en daar dienen wij het "voor te houden". Alleen het Woord van God heeft kracht om nieuw leven in te blazen en geestelijk leven te geven. Petrus zegt, dat gelovigen zijn:

"...wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God" (1 Petr.1:23).

Zo dienen wij het aan verloren mensen "voor te houden" als hun enige hoop op eeuwig leven.

Tenslotte wordt het in 2 Tim.2:15 genoemd, "het Woord der waarheid", en in die zin wordt ons verteld, "het recht te snijden". Als we nalaten het recht te snijden, kunnen we de waarheid veranderen in dwaling, want God heeft niet altijd eender met de mensheid gehandeld. Abel moest tot redding een dieroffer brengen (Hebr.11:4). De kinderen Israels werd verteld de wet te "onderhouden", teneinde aannemelijk voor God te zijn (Ex.19:5,6). Maar later verklaarde Paulus door goddelijke inspiratie, in Titus 3:5:

"Niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heiligen Geest"

2 Minuten met de Bijbel

16 febr.

IS DE BIJBEL EEN VERWARREND BOEK?

We troffen onlangs een artikel aan, genaamd: "Ja, de Bijbel is een Verwarrend Boek." Het artikel deed zelfs geen poging om die "verwarring" op te klaren, of op de één of andere manier haar lezers te helpen de Bijbel te begrijpen. Het gaf ook geen enkele basisregel tot verklaring. Evenmin gaf het uitleg waarom de Here Jezus Christus en de apostelen voortdurend de mensen aanspoorden om de Bijbel te onderzoeken.

De Bijbel is inderdaad een tamelijk groot Boek, waardoor zelfs de verstandigsten onder ons het nimmer helemaal zullen begrijpen. Bovendien is het Gods Boek, en zal daarom veel bevatten wat "moeilijk is te verstaan". Maar dit maakt ook voor het gelovig hart de uitdaging des te groter, om goddelijke hulp te zoeken bij het onderzoeken van haar diepten, en geeft tmeer vreugde wanneer uit deze onuitputtelijke mijn, edelstenen naar boven worden gebracht.

God belooft luie en onver-schillige Christenen niet met licht uit Zijn Woord. Verwarring verdwijnt onherroepelijk wanneer we biddend Zijn bevel gehoorzamen:

**"Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDT"
(2 Tim.2:15).**

Bij het bestuderen van de Bijbel zullen er fundamentele verschillen gevonden worden, teweten tussen de twaalf apostelen en de apostel van onze tijd, Paulus; tussen het "evangelie van het koninkrijk", en het evangelie voor vandaag: het "evangelie van Gods genade", etc. Maar ook zijn er vele Schriftgedeelten zo duidelijk en eenvoudig, dat een kind ze kan begrijpen, en geen theoloog ze kan wegredeneren; in Joh.3:35,36, lezen we bijvoorbeeld:

"De Vader heeft de Zoon lief, en HEEFT ALLE DINGEN IN ZIJN HAND GEGEVEN. "DIE IN DE ZOON GELOOFT, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem."

Tegenover de geestelijke armoede die ervaren wordt door degenen die de Bijbel "een verwarrend boek" vinden, hebben wij wat Paulus, door goddelijke openbaring, noemt:

".....alle rijkdom der volle verzekerdheids van des verstands....." (Col.2:2).

2 Minuten met de Bijbel

17 febr.

DE LOGICA VAN HET PLAN TOT REDDING

In 1 Cor.1:22 wordt ons verteld, dat:

"....de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken."

Dit is ongetwijfeld de reden waarom God Paulus uitkoos, met zijn diepzinnige intellectuele achtergrond en scherpzinnigheid, om "Christus gekruisigd" te verkondigen, "de wijsheid Gods" zowel als de "kracht Gods" (1 Cor.1:23,24).

Paulus was zowel een begaafd logisch denker als theoloog, en nergens blijkt dat duidelijker, dan in zijn brief aan de Romeinen, waar hij, door goddelijke inspiratie, de logica van Gods reddingsplan laat zien. Telkens weer, door de hele brief heen, gebruikt hij het in de wiskunde en logica toegepaste woord "daarom":

"Daarom zijt gij niet te verontschuldigen..." (Rom.2:1).

"Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem..." (3:20).

"Wij dan (daarom), gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; door Wie wij ook de toeleiding hebben..." (5:1,2).

"Zo (daarom) is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn" (8:1).

"Zo dan (daarom), broeders, wij zijn schuldenaars..." (8:12).

"Ik bid u dan (daarom), broeders,...dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst" (12:1).

Het is een onverbidelijke, onveranderlijke wet, dat zonde resulteert in dood. Maar de Heere Jezus Christus, "Die niet zondigde", nam onze plaats in, en "stierf voor onze zonden". Zo is het dan een onveranderlijke wet, dat: "Hij die de Zoon heeft, het leven heeft."

"De wet van de Geest" is "leven in Christus". Op het moment waarop iemand Christus vertrouwt als zijn Redder, geeft de Geest hem leven, het leven van Christus, dat eeuwig is (Rom.8:2; 1 Joh.5:12).

2 Minuten met de Bijbel

18 febr.

WAT IS EEN KERK?

Het is raar maar waar, dat veel mensen - zelfs de grote meerderheid van religieuze mensen - niet weten wat een kerk is. Vraag in het algemeen iemand wat een kerk is, en hij zal geneigd zijn te antwoorden: "Wel, dat weet iedereen! Een kerk is een gebouw waar mensen heengaan om God te aanbidden." Maar dat is niet juist.

Het woord dat in onze Bijbels vertaald is met kerk, betekent eenvoudig "vergadering". Een kerk is geen gebouw, maar de "vergadering" die geschiedt in het gebouw. Technisch gezien is een gemeente zelfs geen religieuze vergadering, want hetzelfde woord wordt gebruikt in Hand.19:32 voor een oproerige menigte, die zich had verzameld te Ephese, en dit vers zegt, dat deze samenschooling verward was, en dat "het merendeel niet wist om welke oorzaak zij samengekomen waren." Dit is wellicht toepasselijk op menige kerk van vandaag, maar het punt is, dat een kerk niet een gebouw is, maar een vergadering van mensen.

De kerk waarover de Bijbel zoveel te zeggen heeft, is "de Gemeente van God, die Hij heeft gekocht met Zijn bloed" (Hand. 20:28), en Paulus noemt de gemeente van deze tegenwoordige bedeling, "het Lichaam van Christus", of wel, "de Gemeente, die Zijn Lichaam is" (1 Cor.12:27; Eph.1:22,23). Mensen kunnen zich bij deze gemeente niet voegen door waterdoop of welke andere religieuze ceremonie dan ook, maar alleen door geloof in de Heere Jezus Christus. Met betrekking tot gelovigen in Christus verklaart Paulus:

"Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt" (1 Cor.12:13).

En in Rom.12:5 zegt de Apostel:

"Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus....."

Van veel serieuze mensen staan hun namen reeds jaren in plaatselijke kerkregisters voordat zij deze grote waarheid ontdekken, namelijk dat de ware gemeente van God geen gebouw is, maar de vergadering van degenen, die geloven in Christus als hun Redder.

Ongetwijfeld behoren mensen in, en afkomstig uit de religieuze organisaties, die wij kerken noemen, tot deze grote Bijbel Gemeente, terwijl anderen, met een heel religieuze belijdenis, er niet toe behoren. De kwestie is: Hebben we oprecht vertrouwen in Christus als de Redder die voor onze zonden stierf?

2 Minuten met de Bijbel

19 febr.

KERKGANG

Er is een belangrijk Schriftgedeelte over kerkgang in Hebr.10: 23-25:

"Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; ...en laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben..."

Dikwijls wordt men in deze dagen er toe gemaand: "Ga naar de kerk van je keuze". Hierbij wordt meestal bedoeld dat de ene kerk net zo goed is als de andere - als je maar naar de kerk gaat. Maar dat is niet zo.

De Schriften leren, dat de ware Kerk is samengesteld uit hen, die hun vertrouwen gevestigd hebben op de Heere Jezus Christus als de Redder, Die stierf voor hun zonden. Hun wordt verteld, het geloof wat zij hebben beleden, onwankelbaar vast te houden. Dit komt op de eerste plaats, want zij, die zo'n geloof hebben, zijn alleen degenen die in geestelijke eenheid samenkomen met het doel elkander aan te sporen "tot liefde en goede werken".

Het is een gezegende ervaring voor hen die gered zijn door de genade van God, om samen te komen, en samen hun lofprijzing in gezang te uiten, om samen hun harten op te heffen in gebed, en samen zich te verenigen bij het onderzoek van Gods Woord, teneinde te "groeien in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus Christus."

In deze dagen van spanning en verwarring is er een neiging, zelfs bij serieuze Christenen, bezig te zijn met tijdelijke zaken, zodat zij zichzelf beroven van de bemoediging en geestelijke steun die uitgaat van het samenkomen met andere Christenen. Maar dit zijn juist de tijden waarop de ware gelovigen de bemoediging van elkanders gezelschap nodig hebben. Nu dient in het bijzonder aan de versterking door de Schrift te worden herinnerd, om niet "de onderlinge bijeenkomst te verzaken, zoals sommigen de gewoonte hebben".

2 Minuten met de Bijbel

20 febr.

HET GEBEDSLEVEN VAN DE CHRISTEN

Gebed tot God dient van groot belang te blijven voor hen die werkelijk geestelijk willen zijn. Daar Gods Woord altijd de eerste plaats moet innemen in onze levens, moet het gebed zeker de tweede plaats hebben. Wij moeten, onder gebed om verlichting en bereidheid om te gehoorzamen, Gods Woord bestuderen.

De Schriften vermanen Gods volk overal om te bidden, en in de brieven van Paulus vinden we nog meer reden, meer aanleiding, en meer aansporing dan ooit, om te bidden - te bidden "altijd", "in alles", "zonder ophouden". Het voorbeeld van onze Heere en Zijn apostelen - in het bijzonder Paulus - is een oproep tot gebed. Elke nood, elk verlangen, elk harteleed, is een oproep tot gebed. Elke verzoeking, elke nederlaag - ja, en iedere overwinning, is een oproep tot gebed.

En toch is gebed op zich, ook al wordt er heel veel tijd aan besteed, op zichzelf geen bewijs van ware geestelijkheid. Vele vleeselijke Christenen, nog steeds "babies in Christus", en ook ongeredde mensen, besteden veel tijd in gebed. Maar de ware geestelijke gelovige zal instemmen met het gebed van Apostel Paulus wanneer hij zegt:

"Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden" (1 Cor.14:15).

"Met de geest": ernstig, vurig, aan God mijn smekingen, mijn aanbidding en mijn dankzeggingen bekend maken. En "ook met het verstand", verstandig, wat de Schriften, recht gesneden, zeggen over Gods wil en Zijn voorzieningen voor mijn gebedsleven in deze tegenwoordige bedeling van genade.

2 Minuten met de Bijbel

21 febr.

HET VOORRECHT VAN GEBED

"...hij zal voor u bidden" (Gen.20:7).

Abimelech, koning van Gerar, had Abrahams vrouw genomen als de zijne, maar had dit in onwetendheid gedaan. Sara was een mooie vrouw en Abraham, bevreesd voor zijn leven, had gezegd: "Zij is mijn zuster", en Sara had Abrahams uitvlucht ook bevestigd, toen zij Abimelech vertelde: "Hij is mijn broeder".

Maar om het zondigende echtpaar te redden van de konsekwenties van hun eigen zonde, verscheen God aan Abimelech en waarschuwde hem dat als hij zijn leven liefhad, hij direct Sara aan haar echtgenoot moest teruggeven - "en hij zal voor u bidden, en gij zult leven."

Wat is dit? Zal God de gebeden van de schuldige Abraham voor de onschuldige Abimelech verhoren? Ja, want Abimelech was een heiden die andere goden diende, terwijl Abraham, met al zijn fouten en zonde, Gods eigen kind was.

Abrahams gebed zou vanzelfsprekend een bekentenis van zijn zonde zijn, en een bede dat het niet tot schade van de onschuldige Abimelech zou zijn, - onschuldig aan deze bijzondere zonde, - maar niettemin was het Abraham, niet Abimelech, die toegang had tot God.

Vele ongeredde mensen wijzen op de fouten van Gods kinderen, en zeggen: "Daaraan ben ik niet schuldig". Niettemin zijn zulke "goede" mensen verloren, omdat arme zondaars die Christus hebben vertrouwd tot redding, "aangenomen zijn in de Geliefde".

"Laten ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd." (Hebr.4:16).

2 Minuten met de Bijbel

22 febr.

DE VADER DES VADERLANDS EN DE APOSTEL DER VOLKEN

Millioenen eren Willem van Oranje als "de vader des vaderlands", maar hoe weinigen weten omtrent Paulus, Gods apostel voor de Heidenen! Niet Mattheus, of Markus, of Lukas; niet Petrus, of Jakobus, of Johannes, maar alleen Paulus schreef, door goddelijke inspiratie:

"WANT IK SPREEK TOT U HEIDENEN, VOOR ZOVER IK DE APOSTEL DER HEIDENEN BEN; IK MAAK MIJN BEDIENING HEERLIJK" (Rom.11:13).

Let wel, dat Paulus niet zichzelf verheerlijkte, maar zijn ambt, waartoe hij was aangewezen door de verheerlijkte Heere. Bij het verdedigen van zijn apostelschap voor de Galaten, schreef hij:

"Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus" (Gal.1:11,12).

In vele andere passages maakt de Apostel aanspraak te spreken als een directe vertegenwoordiger van Christus (Zie 1 Cor.11:23; 15:3; Eph.3:2,3; 1 Thess.4:15; etc.). Aan Timotheus schreef Paulus, in 1 Tim.6:3-5, betreffende zijn eigen geschriften:

"Indien iemand EEN ANDERE LEER leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen, en weet niets..."

Niets kan beter Paulus zijn aanspraak meer benadrukken dan dat zijn woorden waren "de woorden van onze Heere Jezus Christus", ontvangen door directe openbaring van Hem, de opgestane Heer. Aan de Corinthiërs, die hem hierover onderhielden, schreef de Apostel:

"...ZO IK WEER KOM, IK HEN NIET ZAL SPAREN; OMDAT GIJ ZOEKT EEN PROEVE VAN CHRISTUS, DIE IN MIJ SPREEKT....." (2 Cor.13:2,3).

Het bewijs voor deze aanspraak? Dit was inderdaad indrukwekkend, want Paulus werd meer dan welke andere apostel ook gebruikt om gemeenten te stichten, en mannen te onderwijzen in de kennis en vreugde van zaligmaking. Aan de Corinthische gelovigen schreef hij, wat hij aan vele duizenden andere gelovigen had kunnen schrijven:

"...het zegel van mijn apostelschap zijt gij in de Heere" (1 Cor. 9:2).

2 Minuten met de Bijbel

23 febr.

GODS GERECHTIGHEID

Paulus zijn Brief aan de Romeinen zegt veel over "Gods gerechtigheid"; in feite is dit het thema van het boek Romeinen. Jammer genoeg echter wordt de Bijbel de laatste tijd zo weinig gelezen en bestudeerd, zodat vele mensen zelfs niet weten wat het woord "gerechtigheid" betekent.

Eigenlijk moest iedere man, vrouw, en kind, weten van Gods gerechtigheid - of, om het woord te vereenvoudigen - de "rechtvaardigheid" van God. Het is hoogst belangrijk om te begrijpen, dat God altijd en alleen dat doet, wat rechtvaardig is. Hij kan niets doen en wil niets doen wat niet rechtvaardig is.

Zo kan God niet, en doet dat ook niet, zomaar zondaars vergeven en hen de hemel in smokkelen, want dit zou niet rechtvaardig zijn. Zoals Job 8:20 zegt:

"Zie, God zal de oprechte niet verwerpen; Hij vat ook de boosdoeners niet bij de hand",

want geen van beide zou rechtvaardig zijn.

Het was Bildad die dit tegen Job zei, en Job antwoordde bijna geërgerd:

"...ik weet, dat het zo is; want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God?" (Job 9:2).

Met andere woorden, hoe kan een heilig God naar een zondaar zien en hem rechtvaardig verklaren? Laat ons vanuit deze achtergrond, Paulus' machtige verklaring in Rom.1:16,17 beschouwen:

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft ...want de rechtvaardigheid [gerechtigheid] Gods wordt erin geopenbaard...".

Waarlijk, de liefde van God is ook geopenbaard in het evangelie, maar wat Paulus zo vrijmoedig maakte om het evangelie te verkondigen, is het feit, dat het vertelt hoe God "rechtvaardig", of recht handelde met de zonde, door Zelf de straf op Golgotha te boeten, zodat Hij redding kon aanbieden aan allen, uit vrije genade.

Zo verklaart de Apostel in Rom.6:23:

"Want de bezoldiging van de zonde is de dood [dit is de gerechte straf], maar de [vrije] genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere."

2 Minuten met de Bijbel

24 febr.

HOE STAAT HET MET MIJ?

Is het niet verbazend, dat mensen die ingewikkelde elektronische apparatuur kunnen maken, wolkenkrabbers bouwen, mensen heen en weer naar de maan laten gaan - is het niet ongelooflijk dat zulke mensen niet weten wat ten laatste van hen zelf terecht zal komen! En wat nog meer doet verbazen is, dat de meesten van hen zelfs niet ernstig proberen dit te weten te komen.

Zij zijn verstandig genoeg om zorgvuldig te plannen voor de toekomst, als het tijdelijke zaken betreft, maar vreemd genoeg verwaarlozen zij hun eeuwig welzijn. Zij maken plannen voor zich zelf voor het geval zij ziek worden en hebben ziekenfondsen voor doktersbehandeling, medicijnen en ziekenhuishulp. Zij maken zelfs plannen voor hun geliefden in het geval dat zij sterven of invalide worden, maar zij laten na zich af te vragen: "Wat zal er met mij gebeuren na de dood?"

Dagelijks betuigen "de wijzen van deze wereld" de waarheid uit Hebr.9:27, dat;

"gelijk het de mensen gezet is, éénmaal te sterven,"

en de meesten weten wel, dat de Bijbel vervolgt met:

"en daarna het oordeel".

Zij mogen dan hopen dat dit wellicht een vals alarm is, maar weten doen ze het niet. Zij kunnen het zich slechts afvragen en bezorgd zijn. Hebr.2:15 verklaart, dat zij:

"... met vreze des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren".

Net als Adam, lopen zij weg en verbergen zich voor God, inplaats van naar Hem toe te gaan, en te vragen: "Wat moet ik doen om gered te worden?" Te laf om hun eigen verloren toestand onder ogen te zien, zwerven zij verder, geen hoop aangaande hetgeen komt na het graf - over het algemeen te bang om zelfs over de dood te spreken.

De gelovige, die in het Woord van God gelooft, wordt niet zo in het duister gelaten. Hij verheugt zich in de waarheid van de Schriftgedeelten die wij hierboven hebben aangehaald. We zullen ze nu voluit citeren, Hebr.2:14,15:

"Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel;

"en verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren."

Hebr.9:27,28:

"En gelijk het de mensen gezet is, éénmaal te sterven, en daarna het oordeel;

"Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden door hen, die Hem verwachten tot zaligheid".

2 Minuten met de Bijbel

25 febr.

DE GODDELIJKE SPIEGEL

In de goddelijke Spiegel, de Bijbel, kunnen wij onszelf dan wel Christus zien.

Het is goed om de Bijbel eerst voor onszelf te gebruiken en te zien welk een verwoesting de zonde heeft veroorzaakt. Maar laten we hier niet stil bij blijven staan.

Laat een mens in de spiegel kijken en daarin de zonde ontdekken. De heerlijkheid daarvan zal op zijn gezicht worden gereflecteerd. En zo is het met het Woord. Wanneer we onszelf er in zien, zullen we noodzakelijkerwijs teleurgesteld worden, maar wanneer we naar Hem zoeken in het Woord, en Hem daarin vinden, weerspiegelt Zijn heerlijkheid op ons!

Wat heeft het dan voor nut om onze gezichten te verbergen? Als David zeggen kon:

"Zij hebben op Hem gezien,..... en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden"
(Ps. 34:6)

hoe veel te meer zou dit van ons gezegd moeten worden! Wij weten meer van Hem, of kunnen veel meer van Hem weten, dan degenen uit Davids dagen.

En dan zijn er de Schriften, speciaal tot ons gericht om ons uit te zenden, niet om Gods rechtmatige eisen bekend te maken, maar om Christus, de Rechtvaardige te verkondigen, die aan deze eisen heeft voldaan op Golgotha, en iedereen gerechtigheid en leven aanbiedt.

En als wij, bij onze studie van de Schriften, ons afkeren van de schande van de mens naar de heerlijkheid van Christus; als we Hem zien, en alles wat wij in Hem hebben en zijn, worden wij steeds meer aan Hem gelijk:

"...naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid"
(2 Cor.3:18).

2 Minuten met de Bijbel

26 febr.

VLUCHT-214 STORT NAAR BENEDEN

Ik hoorde enige weken geleden door de radio iets wat ik nog nooit gehoord had - en zeker ook nooit meer zou willen horen. Ik hoorde de laatste woorden van de piloot van vlucht-214, een grote Boeing 707 die ter aarde stortte met 81 mensen aan boord. Vanwege de weersomstandigheden werden de vliegtuigen tamelijk hoog in de lucht gehouden rond de luchthaven van Philadelphia, en had men zojuist vanaf de verkeerstoren gevraagd: "Wilt u ophouden of ermee doorgaan?" Nauwelijks had de piloot geantwoord dat hij wilde "doorgaan", toen hij plotseling zei dat de grote Boeing in brand stond! Daarna kwamen de verschrikkelijke woorden: "We storten neer. Twee veertien stort brandend neer". Hij zei het kalm, en de Philadelphia verkeerstoren antwoordde terug: "We hebben uw boodschap ontvangen, twee veertien."

Stel u voor, de laatste woorden te horen die de piloot uitte, terwijl hij en tachtig anderen, meer dan 1600 meter naar beneden stortten in de dood, tussen de vlamme delen van hun noodlottig vliegtuig!

Toch hoeft men niet in een vliegtuig te zitten om plotseling met de dood te worden geconfronteerd. Men kan op de weg uit de bocht vliegen en gedood worden, of plotseling sterven op honderd verschillende manieren.

Het belangrijkste is, er gereed voor zijn.. Wij willen de mensen niet bang maken om zo Christus aan te nemen als Redder, maar het is een feit dat we meer moeten denken aan wat we doen met de onzekerheid van het leven. Spreuken 22:3 zegt:

"Een kloekzinnig mens ziet het kwaad, en verbergt zich; maar de onverstandigen gaan voort, en worden gestraft".

Geen wonder dat Paulus in 2 Cor.6:1,2 schreef:

"En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben...Ziet, NU is het de welaangename tijd, ziet, NU is het de dag der zaligheid".

Wij kunnen gisteren geen redding aanbieden, want gisteren is voorbij. Evenmin kunnen we het voor morgen beloven, want de gelegenheid zal er dan misschien niet meer zijn. Het beste wat we kunnen doen, is te vertellen dat God u liefheeft, en dat Christus voor u stierf, en u aansporen om daar nu op in te gaan.

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden" (Hand.16:31).

2 Minuten met de Bijbel

27 febr.

DE WEG NAAR DE HEMEL

Wellicht hebt u wel eens de geschiedenis gehoord van een man die aan een bergbewoner de weg naar een bepaalde plaats vroeg. De bergbewoner haperde wat verlegen, en zei tenslotte: "Daar kun je van hieruit niet komen."

We kunnen hierom glimlachen, maar de reacties zouden nog lachwekkender - en ook verdrietiger - zijn, als we de doorsnee mens op straat zouden vragen naar de weg naar de hemel.

Welke is de weg naar de hemel? Het is interessant om in Gods Woord te lezen hoe velen daarover nadenken. In Spreuken 14:12 lezen we:

"Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen des doods".

Welke "wegen" zijn het, die de mens "recht schijnen", die hun hoop geven op de hemel? Lid worden van een kerk? Gedoopt worden? Je best doen? Het houden van de Tien Geboden? Je naaste lief hebben als jezelf? Dit zijn enkele van de wegen die mensen volgen, in de hoop eeuwig leven te verkrijgen, maar zij vallen allen onder één noemer: "Goed doen".

Wat zeggen de Schriften hierover? In het evangelie van Johannes staat zeven keer voor ons opgetekend "Ik ben", hetgeen de Heere Jezus Christus gebruikte als Hij over Zichzelf sprak. Eén ervan is te vinden in Joh.14:6:

"Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven; Niemand komt tot de Vader, dan door Mij".

Deze passage heeft een dubbele betekenis, omdat het niet alleen de verklaring van onze Heere Jezus Christus was, maar tegelijkertijd een verklaring van de goddelijk geïnspireerde Geschriften.

Uit dit vers leren we, dat Jezus niet alleen de enige Weg naar de Vader is, maar dat Hij ook "de Waarheid" is, die moet worden geloofd en vertrouwd. Zo kunnen wij de Heere Jezus geloven wanneer Hij verklaart de Weg naar de hemel te zijn.

Maar volgens deze passage is Hij ook "het Leven". Als wij ons vertrouwen in Hem stellen als Degene, Die voor ons stierf aan het kruis, ontvangen we eeuwig leven. "Hij stierf opdat wij zouden leven".

2 Minuten met de Bijbel

28 febr.

GROTE FOUT

Verschillende keren hebben destijds, toen de bekende zanger Frank Sinatra, Jr. werd gekidnapped, commentators op de radio, de T.V. en in de kranten een grote fout gemaakt.

Frank Sinatra Sr. moest de kidnappers 240.000 dollar betalen als prijs voor zijn zoon. De één na de andere nieuwscommentator verklaarde, dat dit bedrag lang niet het hoogste was dat ooit als losprijs betaald werd. In het eerdere Bobby Greenlease geval, zeiden zij, moest een autohandelaar uit Kansas City 600.000 dollars betalen om zijn zoon vrij te kopen - de hoogste prijs die ooit als losprijs voor een mens werd betaald.

Hierin zijn zij fout, 600.000 dollar is op geen stukken na de hoogste losprijs die ooit betaald werd voor een mens. Paulus schreef, door goddelijke inspiratie, in 1 Tim.2:4-6:

"Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen..."

Begrijpt u dat? Christus gaf Zichzelf als losprijs voor allen. De hele mensheid was in gevangenschap van Satan en zonde, maar Christus betaalde de losprijs. Die prijs was Hijzelf - Zijn eigen leven, dat Hij gaf aan het kruis op Golgotha om te boeten voor onze verlossing.

Alles wat op Golgotha volbracht is, werd niet eerder geopenbaard, dan nadat God de Apostel Paulus had opgewekt, die vervolgt door in de verzen 6 en 7, van de bovengenoemde passage, te zeggen, dat deze boodschap werd "betuigd op de bestemde tijd" door hem.

Toen de zonde op z'n hoogst gerezen was in de verwerping van Christus, greep God in vanuit de hemel om Saul te redden, de voornaamste der zondaars, en zond hem uit als de apostel Paulus om redding door genade te verkondigen, door geloof in de Christus, die gestorven was voor de zonde. Daarom verklaart de Apostel in 1 Tim.1:15,16:

'Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen...'

2 Minuten met de Bijbel

29 febr.

HET IS UW HOUDING

Veel mensen zijn bang dat zij nimmer de hemel zullen bereiken. Sommigen proberen er niet aan te denken, terwijl anderen hun best doen om "goed te doen", in de hoop dat zij het uiteindelijk zullen "maken". Betrekkelijk weinigen zijn zeker van het "naar de hemel" gaan.

Het is zo jammer, dat zo weinigen begrijpen wat het is dat de mensen van de hemel vandaan houdt. Als men op dit punt onzeker is, herinner u dan, dat volgens de Schriften, het niet iemands zonden zijn die hem buiten de hemel houden, maar zijn houding. God heeft een algehele oplossing voor onze zonden bewerkt:

"...dat Christus gestorven is voor onze zonden,....." (1 Cor.15:3)

en

"...wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" (Eph.1:7).

Maar God heeft geen oplossing gegeven voor een houding van eigengerechtigheid. Hij gaf de Wet:

**"...opdat alle mond gestopt worde, en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij"
(Rom.3:19).**

Dan wil Hij niet dat u dingen blijft zeggen tot uw eigen verdediging. In feite moet u echter, voordat u God kent als uw Redder, Hem erkennen als uw Rechter, Die u, terecht, als een zondaar veroordeelt.

Als het om grote misdaden gaat, zal de verdediger van de gedaagde hem vertellen: "Het zal in uw voordeel zijn schuld te bekennen, en u te stellen onder de genade van het gerechtshof".

Dit is bijzonder op ons, zondaren in het oog van een heilig en rechtvaardig God, toepasselijk. Indien we slechts ons "schuldig zijn" bekennen, en ons werpen op Zijn barmhartigheid, zullen we Hem meer dan genadig bevinden, want Hij heeft Zelf reeds de straf voor onze zonde betaald. Jawel, nog niet geredde vriend, het zal tot uw eeuwig voordeel zijn om uzelf schuldig te verklaren voor God en uzelf te werpen op Zijn genade,

"want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar DE GENADEGIFT GODS IS HET EEUWIGE LEVEN, DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEERE" (Rom.6:23).