

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Door Paul M. Sadler

Het originele ontwerp van God

Het is zeker waar dat er een verschil is tussen een christelijk huis en een plaats waar christenen wonen.

Dit komt omdat, ook al kennen een aantal familieleden de Heere, het niet noodzakelijk wil zeggen dat er vrede, harmonie en een geestelijk klimaat in dat huis aanwezig zijn.

Helaas zien we vandaag de dag zeer verontrustende trends in christelijke huizen.

We zien het voor ons, veel huwelijken zijn in de problemen, en veel hulp die gegeven wordt door de ongelovige wereld is onbetrouwbaar.

Mr. James Weed van het "Nationaal Centrum voor Gezondheidsstatistieken" heeft vastgesteld dat pasgetrouwen vandaag de dag meer dan 50% kans maken om in de toekomst te scheiden.

Ook al verschillen de onderzoeken hiernaar, de algemene schatting van huwelijken die eindigen in een scheiding is als volgt weergegeven:

In het eerste jaar van het huwelijk eindigt 61.6% in een scheiding,

na vijf jaar: 51.9%, en na 10 jaar 40%.

Dat zijn sombere statistieken, en we zouden ons moeten afvragen:

Hoe kan het tij gekeerd worden?

De oplossing is eigenlijk heel simpel: we moeten ons onderwerpen aan de Ontwerper en Maker van ons geloof. Degene Die het huwelijk heeft ingesteld in het begin.

Natuurlijk zijn de sceptici er snel bij om aan te tonen dat er geen makkelijke antwoorden zijn op diepgewortelde huwelijksproblemen. "Je begrijpt het niet".

Maar, na zo'n 20 jaar begeleiden van echtparen komt het hierop neer:

Trots, koppigheid, vleselijkheid, en het niet volgen van God's regels in de relatie binnen het huwelijk.

Uiteraard zou voor elk getrouwd stel, elk christelijk huis het doel moeten zijn:

Christus het Hoofd maken, de Raadgever en de Gids.

Barbara B.Hart heeft dit zeer noodzakelijke doel in een lied samengevat, getiteld:

Een christelijk huis:

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

“O give us homes with godly fathers, mothers,
Who always place their hope and trust in Him;
Whose tender patience turmoil never bothers,
Whose calm and courage trouble cannot dim;
A home where each finds joy in serving others,
And love still shines, tho days be dark and grim.
Oh Lord, our God, our homes are Thine forever!
We trust to Thee their problems, toil and care;
Their bonds of love no enemy can sever,
If Thou art always Lord and Master there:
Be Thou the center of our least endeavor
Be Thou our Guest, our hearts and homes to share”.

Vrij vertaald komt dit lied hierop neer:

Geef ons Godvrezende vaders en moeders
Die hun vertrouwen stellen in Hem.
Een huis waar men met vreugde anderen dient
En de liefde schijnt ook al zijn de tijden donker.
Oh Heer onze huizen zijn van U
En aan U vertrouwen we alles toe.
Geen vijand komt tussen U en ons.
Weest U onze Heer en Meester,
Weest U onze Gast met Wie we onze harten en huizen delen.

Let op dat een christelijk huis verre van een perfecte omgeving is. Waarom? Omdat er onvolmaakte zondaren wonen, zondaren die gered zijn door de genade van God.

Het zou een plaats moeten zijn waar echtgenoten wensen te zijn als Christus en als er dan problemen komen, en wees er zeker van dát die komen, ze zich dan samen tot God's Woord richten om een Bijbelse oplossing te vinden.

De relatie in het huwelijk

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere;

Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaam.

Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, also ook de vrouwen haar eigen mannen in alles.

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelven voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:21-25

Laten we even net doen alsof je eigenaar bent van een oude auto waar je problemen mee hebt. Je vraagt hulp aan je buurman die wel eens wat sleutelt maar het is hem een compleet raadsel. Dus ga je naar een garage waar je meestal je reparaties laat doen. Maar ook zij weten niet wat ze er mee aan moeten. Tenslotte ga je naar de dealer waar je de auto hebt gekocht.

De dealer is de vertegenwoordiger van de fabriek die de auto heeft ontworpen en gemaakt. Dus zij kunnen de zaak snel oplossen, eenvoudigweg omdat zij alle onderdelen hebben die in de auto zitten.

Omdat God het huwelijk heeft ingesteld, zou het dan ook niet logisch zijn om aan Hem advies te vragen over het ontwerp van het huwelijk?

God heeft regels ingesteld binnen de relatie in het huwelijk, en als die gehoorzaamd worden geeft dat zegeningen binnen het huwelijk. Het lijkt erg simpel, maar de meeste huwelijksproblemen ontstaan door het niet volgen van deze regels. Dus, mannen en vrouwen moeten zich afvragen of ze de rol vervullen die God ze heeft gegeven.

Mannen moeten hun vrouwen liefhebben en zo de liefde van Christus voor Zijn gemeente navolgen. Vrouwen daarentegen moeten onderdanig zijn aan hun mannen en dat symboliseert dat Christus het Hoofd is van de gemeente. We zullen zien dat het niet betekent dat de vrouw door het stof moet kruipen voor haar man, die zijn rol heeft verward met die van een tiran. Voordat we hierin verder gaan moeten we misschien eerst een paar algemene principes onderzoeken die God heeft ingesteld met betrekking tot de relatie in het huwelijk.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Gods scheppende Geest

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen.

En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 1:26-28

Dat de mens geschapen is naar God's beeld is om verschillende redenen duidelijk.

Ten eerste en belangrijkste: God is een drie-éénheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Toen God de mens had geformeerd uit het stof der aarde, en de adem des levens in zijn neusgaten had geblazen, schiep Hij een drie-éénheid: lichaam, ziel en geest.

Ten tweede beheerst God óók de karakteristieken van de persoonlijkheid, dus toen de mens voortkwam uit Zijn hand, schiep God de mens met intellect, emotie en eigen wil.

In deze twee gevallen zou het eigenlijk kloppen als we zeggen dat man en vrouw gelijk geschapen zijn. Zowel de vrouw als de man zijn een driedelig wezen.

Verder bezitten ze een persoonlijkheid. Maar hier geeft de gelijkheid ruimte aan verschillen.

Op heel veel manieren zijn mannen en vrouwen net zo verschillend als sneeuwvlokken.

Kijken we naar de rollen die God heeft gegeven aan de man en de vrouw in het huwelijk, dan zien we dat ze allebei even belangrijk zijn maar dat ze niet hetzelfde zijn.

Met dit in gedachten moeten we na bovenstaande passage opmerken dat: "naar het beeld Gods schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen".

Met andere woorden, de vrouw is dus óók geschapen naar Zijn beeld, en als de vrouw dus geestelijk of lichamelijk misbruikt wordt dan betekent dat minachting voor het beeld van God.

Petrus zegt: 1 Petrus 3:7

"Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de echtgenoot om álles te weten wat er te weten valt over zijn vrouw.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Hij moet vertrouwd zijn met alles waar ze bang voor is en speciaal voor wat ze leuk vindt en waar ze een hekel aan heeft.

Een man zou ook gevoelig moeten zijn voor de emotionele kant van zijn vrouw want die is aanzienlijk anders dan die van hemzelf.

Ze draagt het hart op de tong en kan makkelijk tot tranen gebracht worden alleen al door het lezen van een droevig verhaal.

Zo heeft God haar gemaakt!!

Mannen die dan ongevoelig snauwen: "Beheers je, je doet belachelijk"! maken het zichzelf alleen maar moeilijk, zulke ongevoeligheid heeft gewoonlijk tot gevolg dat een man later zoekt naar de juiste woorden voor verontschuldiging. Wijsheid zou genoeg moeten zijn.

Vrouwen hebben een geheugen als een olifant, ze zal nooit de ondoordachte woorden en onaardige dingen vergeten. Ook al is een man oud en grijs, hij zal van tijd tot tijd herinnerd worden aan hoe gevoelloos hij 30 jaar geleden was!

Emotionele littekens zijn net als lichamelijke littekens blijvend.

Petrus voegt er aan toe dat mannen hun vrouwen eer moeten geven "als aan het vrouwelijke vat, als het zwakste" 1 Petr.3:7b

Ik weet wel dat dit vandaag de dag politiek gezien niet juist is maar fysiek is een vrouw niet gelijk aan de man.

God heeft nooit de bedoeling gehad dat ze iets van 200 pond kan tillen.

Dus, mannen moeten ervan bewust zijn, dat als ze verwachten dat hun vrouwen ook een deel van de lading dragen, dat niet betekent dat ze een kruiwagen vol cement naar de bouwplaats zal brengen.

En ook niet dat ze even een zak van 25 kilo aardappelen over haar schouder gooit en dat naar de kelder brengt.

De gaven en mogelijkheden van de vrouw liggen op een geheel ander gebied.

Je zult je herinneren dat toen God onze eerste ouders in de Hof plaatste Hij ze "heerschappij gaf over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt" Genesis 1:28b

Dit geeft aan dat de vrouw net zo intelligent is als de man en ook net zo in staat als de man om beslissingen te nemen.

Maar het helpt wel te begrijpen dat mannen en vrouwen verschillend denken.

Ook al is het nog niet helemaal bewezen, de medische wetenschap heeft ontdekt dat mannen bij het denken slechts de helft van hun hersenen gebruikt en vrouwen gebruiken alles.

Dit zou kunnen verklaren waarom mannen zo gefocused kunnen zijn.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Want dames, hebben jullie gemerkt dat als je man de krant leest je praat tegen een muur?!

“Schat, hoe was het op kantoor?” “Fijn!” “Heb je je zus gebeld om te komen eten dit weekend?” “Hè?” “Je zoon is uit een boom gevallen vandaag en heeft z’n been gebroken”.

“Dat is fijn!! “ Hij is gefocused!!!!

De gedachten van een vrouw zijn net als een scanner. Ze kan 3 of 4 dingen tegelijk doen en ze ook nog allemaal goed doen!

Als we een reisje plannen dan bestudeer ik meestal de wegenkaart, alles om me heen vergetend! Ik ben gefocused!!

Maar dan is daar mijn vrouw; ze wast af, ze is aan de telefoon met de hondenkennel, en ze wijst onze jongste erop dat ie z’n huiswerk niet moet vergeten. Ze heeft alle voorbereidingen voor de reis in haar hoofd en ze bedenkt dat ieder uur.

Ik moet wel toegeven dat als we op onze plaats van bestemming zijn ik meestal de eerste ben die zegt: “Ik geloof dat ik m’n scheerapparaat ben vergeten!” M’n vrouw antwoordt dan zachtjes vanuit de andere kamer: “Het zit in het zijvak van de blauwe koffer”. Ze is goed!!!

Dus, als een vrouw begrijpt dat haar man haar niet negeert maar gefocused is dan voorkomt dat een enorme hoop frustratie bij haar!!

Ze moet leren hoe belangrijk het is dat ze eerst zijn aandacht heeft voor ze hem wereldproblemen voorlegt. Vervolgens zal een man die zijn vrouw helpt om haar lijst met geestelijke dingen aan te vullen, al snel haar affectie winnen.

Dit lijkt misschien maar iets kleins voor sommigen, maar als vrouwen en mannen erop letten dat ze op verschillende golflengtes functioneren dan zal dat de inspanning enorm vergemakkelijken binnen het huwelijk.

Verlaten en aankleven

Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep, en Hij nam één van zijn ribben en sloot derzelve plaats toe met vlees.

En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.

Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.

Genesis 2:21-24

Door een rib van Adam te nemen schiep God de vrouw. Het is interessant dat het Hebreeuwse woord “rib” hier meervoud is en letterlijk wijst op Adam’s zij.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

In het kort komt het erop neer dat God beide beenderen en vlees van de zijde van de man nam en de vrouw maakte.

Van hieruit stelt Adam vast: “Dit is nu been van mijn benen en vlees van mijn vlees, zij zal Manninne heten”.

Adam (Hebr. man=ish) herkende de vrouw (Hebr.=isha) die uit hem genomen was en net als hij was ook zij een persoon.

Dus was de vrouw een passende hulp voor de man, en een perfecte completering voor hem.

In de meest volle betekenis van het woord completeert ze de man fysiek, emotioneel en geestelijk.

Hierbij moeten we ook opmerken dat door de volgorde van de schepping de man de positie van leiderschap heeft gekregen.

In vervolg op God's scheppende vermogen heeft Hij het huwelijk ingesteld.

Het huwelijk was niet een produkt van primitieve mannen die hun vrouwen bij de haren sleepten met hun ene hand en in hun andere hand een stok vasthielden.

Natuurlijk denken de evolutionisten wél dat dit het begin was van een monogame relatie.

De mensheid heeft inderdaad veel instituten gevestigd maar het huwelijk hoort daar niet bij.

Het was God die het huwelijk ontworpen heeft en de voorschriften om het te beheersen.

In feite was het God Zélf Die Zijn eerste bruid naar het altaar begeleidde (“en Hij bracht haar tot Adam” Gen.1:22b) en haar voorstelde aan haar aanstaande man.

Dus het huwelijk is niet iets om zonder advies of lichtvaardigheid aan te beginnen, maar met eerbied, diskreet, geadviseerd en in de vreze Gods.

“Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen”.

Efeze 5:31

Dit speciale citaat van de apostel Paulus is direkt genomen uit het boek Genesis. Ook al leven we in de bedeling van genade, de Heilige Geest herinnert ons eraan dat de blauwdruk van het huwelijk hetzelfde blijft.

Voor het beginnen aan een huwelijk op de juiste voet geldt als eerste vuistregel wat we noemen het proces van verlaten en aankleven.

De Heere is heel duidelijk dat een man en vrouw hun vader en moeder moeten verlaten, dat betekent dat ze niet langer direkt verantwoordelijk voor ze zijn.

Op basis van deze passage hebben wij onze kinderen altijd konsekwent gezegd dat als ze ouder waren ze meer dan welkom waren thuis te blijven zolang als ze willen.

Maar, vanaf de dag dat ze trouwen is het ze niet meer toegestaan om thuis te wonen.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Natuurlijk, als hun huis zou zijn afgebrand, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom tot ze weer een eigen huis hebben. We bedoelen weer voor altijd terugkomen om thuis te wonen.

En uiteraard kunnen ze altijd op bezoek komen!

Dit lijkt misschien erg hard maar toch zijn er twee goede redenen voor deze regel.

Ten eerste: als een jonge volwassene zijn of haar onafhankelijkheid heeft ervaren dan zijn ze minder geneigd de wensen van hun ouders te gehoorzamen als ze weer terug naar huis keren. Dus het leert ze verantwoordelijkheid.

Ten tweede: Het geeft ze meer motieven om wat van hun huwelijk te maken als ze weten dat ze niet gelijk naar huis terug kunnen rennen als zich problemen voordoen.

Als pasgetrouwen samenkomen in het heilige verbond van het huwelijk dan scheppen ze een nieuw huis. Dus daarom is het beste huwelijksgeschenk wat vaders en moeders hun kinderen kunnen geven: LATEN GAAN!

Ze zullen altijd de vader en moeder blijven die liefde en respect verdienen maar ze moeten nooit tussenbeide komen!

Er zullen heus wel tijden zijn waarop pasgetrouwen de natuurlijke raad van hun ouders zoeken en ouders moeten dan ook klaar staan om te helpen.

Maar ze moeten ook accepteren dat de kinderen het advies wat ze gegeven is niet geschikt vinden voor hun huis.

De drie meest voorkomende gebieden van huwelijksproblemen waar jonge stellen in de eerste 5 jaar van hun huwelijk tegenaanlopen draaien om familie, financiën en intimiteit.

Soms is het moeilijk om op de achtergrond te staan kijken hoe je kinderen het hoofd bieden aan een spoedcursus realiteit.

Maar het is altijd het beste om als ouders de richtlijnen van God's Woord te volgen ook al kan ervaring een harde leermeester zijn.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

HUWELIJK EN CELIBAAT

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, regering en de kerk. Als het gezin onder vuur ligt, als gevolg van de zonde of satan dan zal dat nadelig effect hebben op iedere vorm van menselijke relaties.

Degenen die dit betwijfelen; bekijk alleen maar eens naar de ziektes van onze eigen natie: onzedelijkheid, misbruik, aids, abortus, welvaart, jeugdige criminaliteit, zelfmoord onder jongeren enz. Zelfs de val van Rome werd veroorzaakt door moreel verval van binnenuit. De wereld is eigenlijk een ziekenhuis vol met leed. Helaas worden ook veel christelijke gezinnen geplaagd door ditzelfde leed.

Dit doet me denken aan de tijd dat Vince Lombardi, de legendarische coach van de "Green Bay Packers" een voetbal hoog in de lucht hield voor zijn beste team en zei:

"Heren, dit is een voetbal! " Met andere woorden: terug naar het begin, de basis. Wat een geweldig advies!

Misschien moet iemand wel voor alle gelovigen gaan staan en een Bijbel omhoog houden en roepen: "Broeders, dit is een Bijbel!!" Natuurlijk gaat het er om gelovigen uit te dagen om terug te keren naar de fundamenteën van God's originele blauwdruk voor het gezin.

Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt: Het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. 1 Korinthe 7:1,2

Het zou onderschat zijn te zeggen dat de apostel Paulus zijn handen vol had aan de Korinthiërs. Ze zaten meer in de problemen dan een kind in de peuterpubertijd. De zin: "aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt" suggereert dat de apostel het grootste deel van zes hoofdstukken besteed heeft aan de vleselijke daden van deze leden van het lichaam van Christus. Deze zaken even laten rustende gaat Paulus nu in op hun vragen met betrekking tot het huwelijk en zaken over offeren voor afgoden. Klaarblijkelijk waren er enkelen in de samenkomst die overspel pleegden en dit alarmeerde een paar broeders en terecht. Hoewel immoraliteit gewoon was onder de Grieken was het toch onacceptabel gedrag voor een gelovige in Christus. Overspel wordt normaal gesproken gezien als buitenechtelijke relaties, maar het originele Griekse woord porneia gaat veel verder dan deze opvatting en omvat iedere vorm van seksuele perversiteit die je maar kan bedenken. Het gaat van incest tot homoseksuele relaties en al het ongeoorloofde daar tussen in. Bijvoorbeeld:

Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Judas 7 Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genaamd wordt, also dat er één zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veelmeer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft? 1 Korinthe 5:1,2 God's antwoord op deze zonden is: huwelijk.

Dus om overspel, hoererij te voorkomen zegt de apostel heel duidelijk: "Om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben". Het huwelijk is een beveiliging tegen verleiding, ziekte en schuldgevoelens. Vanaf het begin heeft God één man voor één vrouw bedoeld. Maar hoe verklaren we dan dat Abraham, Jakob, Mozes en David meerdere vrouwen hadden?

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Salomo had een grote harem van 700 vrouwen en prinsessen en 300 bijvrouwen van wie de meesten als vrouw dienden. Hier hebben we te maken met de directe en tolerante wil van God. Terwijl er een groot punt zou kunnen worden gemaakt van het hebben van meer dan één vrouw in de oosterse cultuur blijft staan dat de Heere Zelf zegt: **Doch Hij antwoordende zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Mattheüs 19:4-6**

Merk op dat de Heere het woord "vrouw" in het enkelvoud gebruikt en niet "vrouwen". Dit wordt ook bevestigd door Zijn apostel hier in de Korinthebrief: "een iegelijk man zal zijn eigen vrouw hebben". Hoewel God het in het verleden toeliet om meer dan één vrouw te hebben hadden degenen die aan dit verraderlijke leven deelnemen meestal spijt. Want in zulke relaties ontstonden altijd vurige jaloezieën. In sommige gevallen leidde dat zelfs tot het verlaten van de bekende wil van God. Toen Hagar beviel van Ismaël was Sarah woedend: **En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag, dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouwe veracht in haar ogen. Genesis 16:4**

Waarschijnlijk was een klein percentage van de vrouwen van Salomo's huwelijken gemotiveerd, dat betekent dat sommige van zijn vrouwen dat alleen in naam waren. Maar desalniettemin, toen hij zo dom was om toch buiten God om te trouwen waren zijn heidense vrouwen er de oorzaak van dat hij God's wegen verliet: **Want het geschiedde in den tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen met de HEERE zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David.**

Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en volhardde niet den HEERE te volgen, gelijk zijn vader David. 1 Koningen 11:4,6

Ondanks de tekortkomingen en het falen van de aartsvaders en profeten gebruikte God hun omstandigheden vaak in het vervolgen van Zijn plannen en doelen. Hij wordt dus uiteindelijk verheerlijkt ook door onze onvolkomenheden. Maar het is voor ons bestwil toch beter om in het middelpunt van Zijn wil te blijven. **Want ik wilde, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de één wel aldus, maar de ander alzo. Doch ik zeg den ongetrouwden en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden. 1 Korinthe 7:7-9**

De verklaring van Paulus: "Want ik wilde, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben" en "Het is hun (de ongetrouwden en weduwen) goed, indien zij blijven gelijk als ik" (ongetrouwd) deden sommigen de conclusie trekken dat Paulus met afschuw tegen het huwelijk aankeek. Maar dit is echter een onterechte beschuldiging. Er is een algemene opvatting dat Paulus voor het ontvangen van het apostelschap getrouwd was maar dat hij later zijn vrouw op tragische wijze verloor. Deze veronderstelling is gebaseerd op zijn verklaring dat hij een farizeeër was geweest. Volgens geschiedschrijvers was men verplicht om getrouwd te zijn om tot die sekte te kunnen behoren. De kwestie hier is dus: waarom moedigt Paulus de gelovigen aan om ongetrouwd te blijven? De oplossing van het probleem wordt gevonden in vers 26:

Ik houd dan dit goed te zijn om den aanstaanden nood, dat het, zeg ik, den mens goed is alzo te zijn.

1 Korinthe 7:26

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Het sleutelvers hier is: "aanstaande nood". Paulus vermaant ze als een vader dat het onder de gegeven omstandigheden het beste voor hen was om niet te trouwen als ze ongebonden waren. Het bloed van de martelaren begon al te vloeien door de straten van de oude wereld en de apostel wist dat de vervolgingen steeds heviger zouden worden. De geschiedenis getuigt van vele christenen die trachtten te vluchten in de catacomben (een ondergronds "kerkhof"). Toen kostte het wat om de naam van Christus te noemen, in Paulus'woorden tot de heiligen te Thessalonica: **Alzo dat wij zelve van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt. 2 Thessalonicenzen 1:4**

Paulus kende het hartzeer dat echtparen zouden ervaren als christenechtgenoten weggenomen werden en aan de leeuwen gevoerd werden. Dus tijdens perioden van vervolging is het beter ongetrouwd te blijven. Dus wijsheid zegt: "Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoek geen vrouw". Paulus voegt er aan toe: "Indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden", dat wil zeggen om wellustige wensen. Het is interessant dat wie trouwt om zulke wensen niet zondigt. Maar ze stellen zichzelf ontvankelijk voor verdrukkingen in het vlees in de handen van slechterikken: **Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden. Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees; en ik spaar ulieden. 1 Korinthe 7:9,27,28** Dus, Paulus is niet de boeman die sommigen van hem maken, hij was gewoon bezorgd om het welzijn van de heiligen. De apostel gaf het instituut huwelijk de hoogste waarde door het te vergelijken met een gave. **Want ik wilde, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de één wel aldus, maar de ander alzo. 1 Korinthe 7:7**

Voor het grootste deel geloven wij dat het God's wil is dat mannen en vrouwen trouwen. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel. Paulus zegt: "de één wel aldus, maar de ander alzo". Met andere woorden, sommigen hebben de gave van huwelijk en anderen de gave van celibaat(ongetrouwd). Degenen die de laatste gave hebben krijgen een speciale mate van genade om alleen te blijven. We weten dat celibaat altijd nauw in verband stond met religieuze monniken of priesters die in kloosters woonden. Maar als degenen die vroom deel uitmaken van deze religieuze orden niet de gave van celibaat hebben dan zal het duidelijk eindigen in immoraliteit. Dat dit klopt is de afgelopen 10jaar wel bewezen toen het éne na het andere schandaal nieuws werd. Echt celibaat is een gave van God.

Degenen die deze gave bezitten hebben geen verlangen om te trouwen. Dit geldt ook voor degenen die nooit meer hertrouwen na de dood van hun partner. Zij vinden hun voldoening bij God en zijn normaal gesproken helemaal tevreden om alleen te leven. De Schrift zegt hierover: "De ongetrouwde vrouw houdt zich bezig met de dingen van de Heere zodat ze zal heilig zijn in lichaam en Geest" (1 Korinthe 7:34).

Terwijl de getrouwde vrouw tevreden is met een huwelijk waarin Christus centraal staat, zo vindt de ongetrouwde vrouw vervulling door zich geheel te concentreren op de dingen van de Heere. Ik had een tante die bovenstaande in het kort weergaf. Zij was zo puur als vers gevallen sneeuw. De dag dat mijn vrouw en ik gered werden haastten we ons naar onze families, ervan overtuigd dat ze net zo opgewonden zouden zijn over onze bekering als wij. De meesten dachten dat we een hersenschudding hadden door één of andere val. De reactie van mijn tante was jubelend gevolgd door deze woorden: "Ik heb 3 jaar gebeden voor jou en Vicky dat jullie de Heere zouden leren kennen". Dat waren niet zomaar woorden, ze meende het!! Ze voegde eraan toe: "Nu ga ik bidden dat God jullie zal roepen om Hem fulltime te dienen". Nou, je kunt denk ik wel zeggen dat wij de vruchten zijn van het gebedsleven van mijn tante. Maar hoe besluit men als men de gave

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

van huwelijk heeft? Sinds celibaat een uitzondering is op de regel is dit relatief makkelijk na te gaan.

Degenen die deze gift hebben willen graag trouwen. Ze voelen zich ongelukkig met het idee de rest van hun leven alleen te blijven. Alleenstaanden besteden gewoonlijk veel tijd aan dromen dat ze op een dag hun eigen thuis en eventueel hun eigen gezin zullen hebben.

En jonge mannen en vrouwen voelen bijna altijd dat het leven aan hen voorbijgaat als ze op hun 22^e nog niet getrouwd zijn. In het kort zijn degenen die de gave van huwelijk hebben vertrouwd met deze gedachte. **Vorbereiden op het huwelijk**

Normaal gesproken begint het proces van kiezen voor de juiste levenspartner verkeerd. De verkondiging van de wereld gaat meestal zo: Uiterlijk, overeenkomsten, opleiding en financiële status. Helaas is de kerk zo beïnvloed door de wereld vandaag de dag dat ook gelovigen het idee hebben dat al deze factoren een gelukkig huwelijk garanderen. Bedenk uiterlijk eens even.

Het maakt erg weinig uit of een man groot, donker en knap is als om 2.30 uur 's nachts de eerstgeborene het op een krijsen zet. En hetzelfde geldt als hij is getrouwd met zijn visie van schoonheid: lang blond haar tot haar middel en ze heeft het kort laten knippen om praktische redenen. En zijn overeenkomsten echt noodzakelijk? Is het essentieel om dezelfde liefhebberijen te hebben en dezelfde dingen die je niet leuk vindt? Maar wat is het voordeel als beide man en vrouw computerexperts zijn en het leuk vinden om te tennissen en de kostwinner op een dag thuiskomt om z'n vrouw te vertellen dat ie z'n baan kwijt is omdat z'n bedrijf failliet is?

Maar begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, er is niets mis mee om dezelfde interesses te hebben of een goede opleiding of financieel verantwoordelijk te zijn. Dit zijn inderdaad dingen die aan te raden zijn maar gelovigen die dat als fundament voor hun huwelijk stellen zijn net als de man die zijn huis op zand bouwde: **En een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;**

En de slagregen is nedergefallen en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. Mattheus 7:26,27

Gelovigen zouden de zoektocht naar de ware Jacob moeten beginnen volgens het voorbeeld van God's Woord. De vier noodzaken voor een Christus-gericht huwelijk zijn: Redding, geestelijkheid, overtuiging en de wil om problemen Bijbels op te lossen. Redding is de eerste noodzaak omdat gelovigen eenvoudigweg geen ongelijk juk aan kunnen gaan met ongelovigen. Het is God's wil dat gelovigen alleen in de Heere trouwen. **Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen dien zij wil, alleenlijk in den Heere.**

1 Korinthe 7:39 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Korinthe 6:14

Degenen die deze duidelijke geboden geweld aandoen zullen alleen ellende over zichzelf afroepen. Een jonge dame mag dan goede voornemens maken haar verloofde ná haar huwelijk tot Christus te doen bekeren, maar dit is zelden het geval. Het is juist zo dat de ongelovige meestal de gelovige meetrekt in de wereldse dingen. De afgelopen jaren hebben een aantal gelovige vrouwen mij verteld dat waar ze het meest spijt van hadden

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

in hun leven was getrouwd te zijn met een ongelovige. Bijna allemaal zeiden ze dat het niet zo was dat hun man geen goede echtgenoot was, dat waren ze wel, maar er was geen gemeenschap met hem in het Evangelie. God's Woord ongehoorzaam zijn heeft altijd consequenties! Alhoewel het Bijbels gezien geen vereiste is dat een partner de andere 3 geestelijke gaven heeft, ze zorgen toch voor de middenweg waardoor een relatie beter verloopt.

Bijvoorbeeld: Als een jonge vrouw een genadegelovige is en ze trouwt met een door de wol geverfde baptist dan zal hij er sterk van overtuigd zijn dat ze een baptistenkerk moeten bezoeken. In zijn overtuiging was hij geboren als baptist, opgegroeid als baptist en zal hij sterven als baptist. Uiteraard wordt de kwestie honderd keer zo ingewikkeld als er kleintjes komen. Wat moet aan hen geleerd worden? De baptistenleer of de genadeleer? De vrouw zou een compromis kunnen sluiten maar dit gaat tegen haar overtuiging in, die net zo diep gaat als van haar man. Ze zouden verschillende kerken kunnen bezoeken maar dit verdeelt het gezin. Een andere optie zou zijn om thuis te blijven, maar de Schrift leert ons dat we de bijeenkomsten niet moeten verzaken.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

EEN HOGE EN HEILIGE ROEPING

Hoofdstuk 3

Ik hoorde laatst een leuk verhaal over een klein meisje, Suzie van 4 jaar. Suzie zat op de kleuterschool en op een dag hoorde ze daar voor 't eerst in haar leven het verhaal van Sneeuwwitje. Ze was zo opgewonden dat ze niet kon wachten om het thuis aan haar moeder te vertellen. Suzie gaf een fantastisch optreden toen ze het verhaal opnieuw vertelde van hoe de knappe prins op z'n witte paard kwam en sneeuwwitje weer tot leven kuste. Toen stopte Suzie even en zei: "Weet je wat toen gebeurde?" Waarop haar moeder antwoordde: "Ja, ze leefden nog lang en gelukkig". "Nee, ze gingen trouwen!!" Suzie raakte hier een diepzinnige waarheid, namelijk dat trouwen en lang en gelukkig leven niet altijd hetzelfde zijn, Het kan wel als we alleen gehoorzamen aan God's Woord.

Binnen het instituut huwelijk heeft God rollen, taken gevestigd om balans te verzekeren. Echtgenoten wordt geleerd hun vrouwen lief te hebben terwijl de vrouw de taak krijgt van onderdanig zijn. Hoewel deze taken even belangrijk zijn, zijn ze niet hetzelfde. De man is door de volgorde van schepping gegeven het hoofd te zijn. Met andere woorden: hij werd het eerst geschapen. Dus het hoofd van de vrouw is de man.

De Bijbel zegt duidelijk: **"Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man". 1 Korinthe 11:8,9**

Pastor Stam vertelde me dat na 50 jaar bediening hij had gezien dat geestelijke christelijke vrouwen absoluut niet de wens hadden om te worstelen met de door God gegeven autoriteit en verantwoordelijkheid aan de man. Ze wilden juist dat hij de leiding nam.

Bovendien, toen de boze in de hof verscheen om Eva te verleiden, beschrijft men gewoonlijk dat Adam op dat moment een wandelingetje maakte tussen de bomen ver buiten gehoorsafstand. Echter, als we het verhaal beter onderzoeken vertelt het ons dat hij naast zijn vrouw stond (Genesis 3:6). De verleider strooide zand in de ogen van de vrouw, en misleidde haar door haar te laten denken dat het goed was om te eten van de verboden vrucht. Maar, daar tegenover staat dat Adam niet misleid werd maar moedwillig zondigde tegen God. Hij wilde als God zijn, het verschil weten tussen goed en kwaad.

Het is dus waarschijnlijker dat een vrouw betrokken raakt in een misleidend plan dan de man. Dat wil niet zeggen dat mannen niet misleid kunnen worden maar ze doorzien vaker een misleiding. Dus, een geestelijke vrouw die de zondeval begrijpt, wat een extra dimensie toevoegt aan het leiderschap van de man, zal in haar man een Goddelijke levensbeschermmer vinden wat is ingebouwd in zijn leiderschap.

Onderdanigheid

"Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles". Efeze 5:21-24

We begeven ons nu op een terrein waar veel voorgangers zich niet op durven te begeven. Het terrein waar we het over hebben is die van de taak van onderdanigheid van de vrouw. Het woord "onderwerpen" (Grieks: hupotasso) is op de eerste plaats een militaire term die een rang aangeeft of een rangschikking.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Uiteraard is de kerk zo beïnvloed door de wereld dat ze zijn afgebogen naar de filosofie dat elke vorm van onderdanigheid vernederend zou zijn. Vandaag de dag wordt ons verteld dat de onderdanige rol van de vrouw haar minderwaardig maakt en dat haar taak dus niet zo belangrijk is. Dus van nu af is er de strijd voor gelijke rechten. Maar feitelijk is niets minder waar. Het probleem ligt bij het misverstaan van de term: onderdanigheid.

Elke keer als je bijvoorbeeld een dienst bijwoont, onderwerp je jezelf aan de bediening van een voorganger. Elke keer als je de deur van je werk binnenstapt onderwerp je jezelf aan de autoriteit van iemand anders. Elke keer als je de snelweg oprijdt onderwerp je jezelf aan de verkeersregels. En elke keer als je belasting betaalt onderwerp je je aan de overheid. Vraag: Zegt het bovenstaande nu dat je minderwaardig bent? Dat je minder intelligent, minder oplettend of minder waard bent? Nee!! Dus je ziet, onderwerping, onderdanigheid heeft te maken met een orde, een volgorde. Het is de smeerolie die de frictie in een relatie opheft! Het zorgt dat dingen soepel lopen in huis, in de kerk, de overheid en maatschappij.

Stel je voor dat een grote groep mensen uit de gemeente de wens heeft om elke zondagmorgen te mogen preken. Door de verwarring zal zo'n gemeente z'n deuren op een gegeven moment moeten sluiten. Dus zoals je ziet speelt onderwerping, onderdanigheid een belangrijke rol in ons leven.

Ook al is een vrouw net zo capabel als haar man waar het de zaken thuis betreft, toch heeft God haar geleerd dat ze zich onder zijn oplettende zorg moet stellen. We betwijfelen of er christelijke vrouwen zijn die dit lezen die de positie van Christus als Hoofd van het lichaam zouden betwisten. Als leden van het lichaam van Christus hebben wij ons vrijwillig onder Zijn autoriteit gesteld. (Efeze 5:24) Dus is de onderdanige positie van de vrouw ten opzichte van haar man een goddelijke vertegenwoordiging van een veel grotere waarheid. Ik weet zeker dat in een huis waar Christus centraal staat de eerste verantwoordelijkheid van de vrouw haar gezin is. Paulus zegt:

“De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:3-5

De positie van de huisvrouw is een hoge en heilige roeping. Dit is weer een ander gebied waar de wereld de christenen op het verkeerde pad hebben gezet. Helaas worden christelijke moeders aan wie gevraagd wordt wat ze doen onmiddellijk gekleineerd als ze antwoorden dat ze huisvrouw zijn. “Bedoel je dat je niet werkt? Hoe knopen jullie de eindjes dan aan elkaar? Heb je ooit gewerkt? Je gaat toch wel eens werken?” Dit zijn ongelukkige stellingen die een trend aangeven die ver van de Bijbelse grootheid staat en altijd gevolgen heeft.

Als carrieres, twee inkomen huishoudens, kinderdagverblijven, sleutelkinderen en meer bezittingen normaal zijn in het tegenwoordige menselijke bestaan, waarom wordt ons land dan overspoeld met zoveel gebroken gezinnen, misbruik, criminaliteit, en geweld?

Het is duidelijk dat er iets heel erg verkeerd is aan deze manier van denken. Op het moment dat een moeder wordt weggehaald bij haar door God gegeven taak als huisvrouw is hetzelfde als het weghalen van de naaf uit het midden van een wiel. Bij ons thuis bijvoorbeeld lijkt alles heel normaal, ook als ik ziek ben of één van de kinderen koorts heeft. Als mijn vrouw ziek is bellen we 112!! Het huis ziet er dan uit alsof er net een tornado doorheen is gegaan en niemand weet meer wanneer hij een normale maaltijd heeft gegeten.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

De apostel leert de oudere vrouwen (moeders, grootmoeders en overgrootmoeders, tantes etc.) om de jongere vrouwen te leren hoe ze het huis moeten regeren. Met andere woorden hoe ze moeten koken, naaien, schoonmaken, organiseren en hun kleine kinderen opvoeden in het geloof. De meeste jonge vrouwen kunnen je vandaag de dag niet meer vertellen wat het verschil is tussen soda of bakpoeder, ook al hangt hun leven ervan af.

Als de vrouw het nalaat om haar positie in te nemen of ongehoorzaam is aan haar man dan neemt ze het risico God's Woord te bespotten. Dus dames, geef de ongelovigen geen kans een beschuldigende vinger naar je te wijzen met de opdracht opstandig te zijn.

Een oude Mennonitische voorganger zei eens: "Een vrouw kan geen grotere taak vervullen dan het klaarmaken van de volgende generatie voor de verantwoordelijkheden van het leven.

Natuurlijk zijn moeders meestal het meest geschikt voor deze taak omdat God ze zorgzame kwaliteiten heeft gegeven die nodig zijn voor dit werk. God verwacht dat moeders het huis regeren (1 Timoteüs 5:14) en alleen Hij kan ze in staat stellen dat huishouden te doen".

De vrouw heeft de unieke bekwaamheid om van een koud kaal huis een thuis te maken. Een thuis is een plaats waar we slapen, een thuis is een sfeer. Het is een plaats waar kinderen opgroeien in aanwezigheid van ouders die gevoelens aan elkaar tonen. Een omgeving waar kinderen worden bemind, geleerd en opgevoed in de dingen van de Heere. We hebben herhaaldelijk gezegd dat als moeders hun kinderen niet opvoeden in de vreze des Heeren, en als onze gemeentes niet waakzaam zijn dan zullen de kerkbanken leeg blijven.

We spreken niet over religieuze kerken maar veelmeer over Bijbel-gelovige gemeentes waar het bloed van Christus gepredikt wordt.

Of zoals een oud gezegde luidt: "De hand die de wieg schommelt regeert de wereld" (letterlijk uit het Eng. vertaald)

Nu denkt vast iemand die dit leest: Tjonge, is pastor Sadler niet meer van deze wereld? Maar, ik heb een realiteitstest gedaan vóórdat ik dit hoofdstuk schreef. Geliefden, het is niet zo dat iets goed is omdat de wereld zegt: "Iedereen doet het dus moet het wel goed zijn"! De maatschappij heeft abortus over het algemeen geaccepteerd als een haalbare optie voor geboorteregeling. Maakt dat het moreel goed? "Iedereen doet het!".

Wat zegt het Woord? Ze stelt duidelijk dat het leven begint bij de bevruchting, dus met opzet een zwangerschap beeindigen is niets anders dan moord. (Psalm 51:5,6; Jeremia 1:4,5; Genesis 9:5,6; Romeinen 13:9)

De Heere heeft richtlijnen gegeven voor christelijke gezinnen maar we moeten onszelf de vraag stellen of we die richtlijnen ook volgen?

De werkplek

Terwijl de Schrift de vrouw de vrijheid geeft om buitenshuis te werken heeft het de voorkeur als dit vermeden kan worden, speciaal als er kleine kinderen mee gemoeid zijn.

Een moeder krijgt maar 1x de gelegenheid om een positieve invloed op haar kinderen te hebben. De eerste jaren van ontwikkeling zijn heel belangrijk omdat de persoonlijkheid van deze jonge kinderen gevormd wordt.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

De vraag is, wil je dat iemand die niet jouw morele en geestelijke waarden deelt jouw kind opvoedt? Dan hebben we nog de zaak van discipline. De meeste kinderverzorgsters hebben geen zin om andersmans kinderen discipline te leren.

Natuurlijk zijn we ons er terdege van bewust dat het heel erg moeilijk wordt om de eindjes aan elkaar te knopen met één inkomen. De dag komt zelfs snel dichterbij dat twee inkomens een noodzaak wordt. Maar desalniettemin voelen wij heel sterk dat het beter is, áls het mogelijk is, dat moeders moeten proberen te vermijden buitenshuis te werken zolang ze opgroeiende kinderen hebben.

Sommige "huiselijke ingenieurs" werken thuis parttime om het gezinsinkomen te helpen aanvullen. De invloed van het altijd thuis zijn van een ouder kan niet worden onderschat. Hoe belangrijk bovenstaand is kregen wij thuis op ons brood tijdens een recente gezinsbijeenkomst. Gedurende de jaren dienden mijn vrouw en ik plaatselijke gemeentes, we deden vaak samen ziekenhuisbezoeken. Dit betekende dat we natuurlijk niet altijd thuis waren als de kinderen uit school kwamen. Omdat de twee oudsten (de jongste zou bijna komen) op de basisschool en middelbare school zaten schonken we er nooit veel aandacht aan omdat we gewoonlijk thuis waren voor het avondeten.

Toen we nog niet zo lang geleden allemaal aan tafel zaten herinneringen op te halen vertelden alle twee de kinderen wat een hekel ze eraan hadden om thuis te komen uit school als er niemand thuis was. Het huis leek dan zo koud en leeg. Het lijkt misschien iets onbelangrijks maar voor hen was het belangrijk dat één van ons (meestal mama) thuis was.

Als een vrouw moet werken dan zou ze haar werktijden zo moeten regelen dat ze samenvallen met de schooltijden van haar kinderen.

Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel waar vrouwen in- en buitenshuis werken. Zoals we weten ging bij de deugdelijke huisvrouw 's nachts de lamp niet uit... (Spreuken 31:16-24)

Lydia leek haar eigen werk te hebben, reizend van plaats naar plaats om haar fijn gesponnen klederen te verkopen aan koopmannen. (Hand.16:14).

Sommigen suggereren dat Aquila en Priscilla samenwerkten bij het tenten maken. Als dat zo was dan hielp Priscilla waarschijnlijk bij het naaiwerk. Dit zou binnen de grenzen vallen van het acceptabele gedrag van vrouwen in die tijd. Ook al was Paulus de apostel van de heidenen toch gebruikte hij zijn werk als tentenmaker om zichzelf te onderhouden. Dit was vooral zo gedurende de eerste tijd van zijn bediening toen er weinig geld was onder de gemeentes. Er is een oud Hebreeuws gezegde dat ongeveer zo gaat: "Een man die z'n zoon geen vak leert, leert hem te stelen".

"En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe; En vond een zekeren Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden), en hij ging tot hen; En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. Handelingen 18:1-3

Fébe was duidelijk een welvarende zakenvrouw uit de gemeente Kenchreeën. Ze heeft zelfs Paulus' brief persoonlijk overhandigd aan de Romeinen en ze was persoonlijk betrokken bij de zaken van verschillende plaatselijke samenkomsten.

"En ik beveel u Fébe onze zuster, die een dienaress is der gemeente die te Kenchreeën is; Opdat gij haar ontvangt in den Heere, gelijk het den heiligen

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

betaamt, en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben; want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelfen. Romeinen 16:1,2

Ik neem mijn petje af voor werkende vrouwen, nu en in het verleden, die hun man onderhouden, (alleen al een volledige baan!), kinderen en het huis. Er wacht deze Godvrezende vrouwen die zo'n offer brengen natuurlijk een groot loon. Ook al is volgens het Woord werken buitenshuis uitzondering en geen regel dames! Het huis, het gezin is het gebied waar je je grootste vervulling zult vinden.

Vrees niet dames, in het volgende hoofdstuk gaan we de positie van de man aanpakken.

Ik zal mijn best doen objectief te zijn!!

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

HUWELIJK EN CELIBAAT

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, regering en de kerk. Als het gezin onder vuur ligt, als gevolg van de zonde of satan dan zal dat nadelig effect hebben op iedere vorm van menselijke relaties.

Degenen die dit betwijfelen; bekijk alleen maar eens naar de ziektes van onze eigen natie: onzedelijkheid, misbruik, aids, abortus, welvaart, jeugdige criminaliteit, zelfmoord onder jongeren enz. Zelfs de val van Rome werd veroorzaakt door moreel verval van binnenuit. De wereld is eigenlijk een ziekenhuis vol met leed. Helaas worden ook veel christelijke gezinnen geplaagd door ditzelfde leed.

Dit doet me denken aan de tijd dat Vince Lombardi, de legendarische coach van de "Green Bay Packers" een voetbal hoog in de lucht hield voor zijn beste team en zei:

"Heren, dit is een voetbal! " Met andere woorden: terug naar het begin, de basis. Wat een geweldig advies!

Misschien moet iemand wel voor alle gelovigen gaan staan en een Bijbel omhoog houden en roepen: "Broeders, dit is een Bijbel!!" Natuurlijk gaat het er om gelovigen uit te dagen om terug te keren naar de fundamenteën van God's originele blauwdruk voor het gezin.

Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt: Het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. 1 Korinthe 7:1,2

Het zou onderschat zijn te zeggen dat de apostel Paulus zijn handen vol had aan de Korinthiërs. Ze zaten meer in de problemen dan een kind in de peuterpubertijd. De zin: "aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt" suggereert dat de apostel het grootste deel van zes hoofdstukken besteed heeft aan de vleselijke daden van deze leden van het lichaam van Christus. Deze zaken even laten rustende gaat Paulus nu in op hun vragen met betrekking tot het huwelijk en zaken over offeren voor afgoden. Klaarblijkelijk waren er enkelen in de samenkomst die overspel pleegden en dit alarmeerde een paar broeders en terecht. Hoewel immoraliteit gewoon was onder de Grieken was het toch onacceptabel gedrag voor een gelovige in Christus. Overspel wordt normaal gesproken gezien als buitenechtelijke relaties, maar het originele Griekse woord porneia gaat veel verder dan deze opvatting en omvat iedere vorm van seksuele perversiteit die je maar kan bedenken. Het gaat van incest tot homoseksuele relaties en al het ongeoorloofde daar tussen in. Bijvoorbeeld:

Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Judas 7 Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genaamd wordt, also dat er één zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veelmeer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft? 1 Korinthe 5:1,2 God's antwoord op deze zonden is: huwelijk.

Dus om overspel, hoererij te voorkomen zegt de apostel heel duidelijk: "Om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben". Het huwelijk is een beveiliging tegen verleiding, ziekte en schuldgevoelens. Vanaf het begin heeft God één man voor één vrouw bedoeld. Maar hoe verklaren we dan dat Abraham, Jakob, Mozes en David meerdere vrouwen hadden?

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Salomo had een grote harem van 700 vrouwen en prinsessen en 300 bijvrouwen van wie de meesten als vrouw dienden. Hier hebben we te maken met de directe en tolerante wil van God. Terwijl er een groot punt zou kunnen worden gemaakt van het hebben van meer dan één vrouw in de oosterse cultuur blijft staan dat de Heere Zelf zegt: **Doch Hij antwoordende zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Mattheüs 19:4-6**

Merk op dat de Heere het woord "vrouw" in het enkelvoud gebruikt en niet "vrouwen". Dit wordt ook bevestigd door Zijn apostel hier in de Korinthebrief: "een iegelijk man zal zijn eigen vrouw hebben". Hoewel God het in het verleden toeliet om meer dan één vrouw te hebben hadden degenen die aan dit verraderlijke leven deelnemen meestal spijt. Want in zulke relaties ontstonden altijd vurige jaloezieën. In sommige gevallen leidde dat zelfs tot het verlaten van de bekende wil van God. Toen Hagar beviel van Ismaël was Sarah woedend: **En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag, dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouwe veracht in haar ogen. Genesis 16:4**

Waarschijnlijk was een klein percentage van de vrouwen van Salomo's huwelijken gemotiveerd, dat betekent dat sommige van zijn vrouwen dat alleen in naam waren. Maar desalniettemin, toen hij zo dom was om toch buiten God om te trouwen waren zijn heidense vrouwen er de oorzaak van dat hij God's wegen verliet: **Want het geschiedde in den tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen met de HEERE zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David.**

Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en volhardde niet den HEERE te volgen, gelijk zijn vader David. 1 Koningen 11:4,6

Ondanks de tekortkomingen en het falen van de aartsvaders en profeten gebruikte God hun omstandigheden vaak in het vervolgen van Zijn plannen en doelen. Hij wordt dus uiteindelijk verheerlijkt ook door onze onvolkomenheden. Maar het is voor ons bestwil toch beter om in het middelpunt van Zijn wil te blijven. **Want ik wilde, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de één wel aldus, maar de ander alzo. Doch ik zeg den ongetrouwden en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden. 1 Korinthe 7:7-9**

De verklaring van Paulus: "Want ik wilde, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben" en "Het is hun (de ongetrouwden en weduwen) goed, indien zij blijven gelijk als ik" (ongetrouwd) deden sommigen de conclusie trekken dat Paulus met afschuw tegen het huwelijk aankeek. Maar dit is echter een onterechte beschuldiging. Er is een algemene opvatting dat Paulus voor het ontvangen van het apostelschap getrouwd was maar dat hij later zijn vrouw op tragische wijze verloor. Deze veronderstelling is gebaseerd op zijn verklaring dat hij een farizeeër was geweest. Volgens geschiedschrijvers was men verplicht om getrouwd te zijn om tot die sekte te kunnen behoren. De kwestie hier is dus: waarom moedigt Paulus de gelovigen aan om ongetrouwd te blijven? De oplossing van het probleem wordt gevonden in vers 26:

Ik houd dan dit goed te zijn om den aanstaanden nood, dat het, zeg ik, den mens goed is alzo te zijn.

1 Korinthe 7:26

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Het sleutelvers hier is: "aanstaande nood". Paulus vermaant ze als een vader dat het onder de gegeven omstandigheden het beste voor hen was om niet te trouwen als ze ongebonden waren. Het bloed van de martelaren begon al te vloeien door de straten van de oude wereld en de apostel wist dat de vervolgingen steeds heviger zouden worden. De geschiedenis getuigt van vele christenen die trachtten te vluchten in de catacomben (een ondergronds "kerkhof"). Toen kostte het wat om de naam van Christus te noemen, in Paulus'woorden tot de heiligen te Thessalonica: **Alzo dat wij zelve van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt. 2 Thessalonicenzen 1:4**

Paulus kende het hartzeer dat echtparen zouden ervaren als christenechtgenoten weggenomen werden en aan de leeuwen gevoerd werden. Dus tijdens perioden van vervolging is het beter ongetrouwd te blijven. Dus wijsheid zegt: "Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoek geen vrouw". Paulus voegt er aan toe: "Indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden", dat wil zeggen om wellustige wensen. Het is interessant dat wie trouwt om zulke wensen niet zondigt. Maar ze stellen zichzelf ontvankelijk voor verdrukkingen in het vlees in de handen van slechterikken: **Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden. Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees; en ik spaar ulieden. 1 Korinthe 7:9,27,28** Dus, Paulus is niet de boeman die sommigen van hem maken, hij was gewoon bezorgd om het welzijn van de heiligen. De apostel gaf het instituut huwelijk de hoogste waarde door het te vergelijken met een gave. **Want ik wilde, dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de één wel aldus, maar de ander alzo. 1 Korinthe 7:7**

Voor het grootste deel geloven wij dat het God's wil is dat mannen en vrouwen trouwen. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel. Paulus zegt: "de één wel aldus, maar de ander alzo". Met andere woorden, sommigen hebben de gave van huwelijk en anderen de gave van celibaat(ongetrouwd). Degenen die de laatste gave hebben krijgen een speciale mate van genade om alleen te blijven. We weten dat celibaat altijd nauw in verband stond met religieuze monniken of priesters die in kloosters woonden. Maar als degenen die vroom deel uitmaken van deze religieuze orden niet de gave van celibaat hebben dan zal het duidelijk eindigen in immoraliteit. Dat dit klopt is de afgelopen 10jaar wel bewezen toen het éne na het andere schandaal nieuws werd. Echt celibaat is een gave van God.

Degenen die deze gave bezitten hebben geen verlangen om te trouwen. Dit geldt ook voor degenen die nooit meer hertrouwen na de dood van hun partner. Zij vinden hun voldoening bij God en zijn normaal gesproken helemaal tevreden om alleen te leven. De Schrift zegt hierover: "De ongetrouwde vrouw houdt zich bezig met de dingen van de Heere zodat ze zal heilig zijn in lichaam en Geest" (1 Korinthe 7:34).

Terwijl de getrouwde vrouw tevreden is met een huwelijk waarin Christus centraal staat, zo vindt de ongetrouwde vrouw vervulling door zich geheel te concentreren op de dingen van de Heere. Ik had een tante die bovenstaande in het kort weergaf. Zij was zo puur als vers gevallen sneeuw. De dag dat mijn vrouw en ik gered werden haastten we ons naar onze families, ervan overtuigd dat ze net zo opgewonden zouden zijn over onze bekering als wij. De meesten dachten dat we een hersenschudding hadden door één of andere val. De reactie van mijn tante was jubelend gevolgd door deze woorden: "Ik heb 3 jaar gebeden voor jou en Vicky dat jullie de Heere zouden leren kennen". Dat waren niet zomaar woorden, ze meende het!! Ze voegde eraan toe: "Nu ga ik bidden dat God jullie zal roepen om Hem fulltime te dienen". Nou, je kunt denk ik wel zeggen dat wij de vruchten zijn van het gebedsleven van mijn tante. Maar hoe besluit men als men de gave

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

van huwelijk heeft? Sinds celibaat een uitzondering is op de regel is dit relatief makkelijk na te gaan.

Degenen die deze gift hebben willen graag trouwen. Ze voelen zich ongelukkig met het idee de rest van hun leven alleen te blijven. Alleenstaanden besteden gewoonlijk veel tijd aan dromen dat ze op een dag hun eigen thuis en eventueel hun eigen gezin zullen hebben.

En jonge mannen en vrouwen voelen bijna altijd dat het leven aan hen voorbijgaat als ze op hun 22^e nog niet getrouwd zijn. In het kort zijn degenen die de gave van huwelijk hebben vertrouwd met deze gedachte. **Voorbereiden op het huwelijk**

Normaal gesproken begint het proces van kiezen voor de juiste levenspartner verkeerd. De verkondiging van de wereld gaat meestal zo: Uiterlijk, overeenkomsten, opleiding en financiële status. Helaas is de kerk zo beïnvloed door de wereld vandaag de dag dat ook gelovigen het idee hebben dat al deze factoren een gelukkig huwelijk garanderen. Bedenk uiterlijk eens even.

Het maakt erg weinig uit of een man groot, donker en knap is als om 2.30 uur 's nachts de eerstgeborene het op een krijsen zet. En hetzelfde geldt als hij is getrouwd met zijn visie van schoonheid: lang blond haar tot haar middel en ze heeft het kort laten knippen om praktische redenen. En zijn overeenkomsten echt noodzakelijk? Is het essentieel om dezelfde liefhebberijen te hebben en dezelfde dingen die je niet leuk vindt? Maar wat is het voordeel als beide man en vrouw computerexperts zijn en het leuk vinden om te tennissen en de kostwinner op een dag thuiskomt om z'n vrouw te vertellen dat ie z'n baan kwijt is omdat z'n bedrijf failliet is?

Maar begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, er is niets mis mee om dezelfde interesses te hebben of een goede opleiding of financieel verantwoordelijk te zijn. Dit zijn inderdaad dingen die aan te raden zijn maar gelovigen die dat als fundament voor hun huwelijk stellen zijn net als de man die zijn huis op zand bouwde: **En een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;**

En de slagregen is nedergefallen en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. Mattheus 7:26,27

Gelovigen zouden de zoektocht naar de ware Jacob moeten beginnen volgens het voorbeeld van God's Woord. De vier noodzaken voor een Christus-gericht huwelijk zijn: Redding, geestelijkheid, overtuiging en de wil om problemen Bijbels op te lossen. Redding is de eerste noodzaak omdat gelovigen eenvoudigweg geen ongelijk juk aan kunnen gaan met ongelovigen. Het is God's wil dat gelovigen alleen in de Heere trouwen. **Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen dien zij wil, alleenlijk in den Heere.**

1 Korinthe 7:39 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Korinthe 6:14

Degenen die deze duidelijke geboden geweld aandoen zullen alleen ellende over zichzelf afroepen. Een jonge dame mag dan goede voornemens maken haar verloofde ná haar huwelijk tot Christus te doen bekeren, maar dit is zelden het geval. Het is juist zo dat de ongelovige meestal de gelovige meetrekt in de wereldse dingen. De afgelopen jaren hebben een aantal gelovige vrouwen mij verteld dat waar ze het meest spijt van hadden

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

in hun leven was getrouwd te zijn met een ongelovige. Bijna allemaal zeiden ze dat het niet zo was dat hun man geen goede echtgenoot was, dat waren ze wel, maar er was geen gemeenschap met hem in het Evangelie. God's Woord ongehoorzaam zijn heeft altijd consequenties! Alhoewel het Bijbels gezien geen vereiste is dat een partner de andere 3 geestelijke gaven heeft, ze zorgen toch voor de middenweg waardoor een relatie beter verloopt.

Bijvoorbeeld: Als een jonge vrouw een genadegelovige is en ze trouwt met een door de wol geverfde baptist dan zal hij er sterk van overtuigd zijn dat ze een baptistenkerk moeten bezoeken. In zijn overtuiging was hij geboren als baptist, opgegroeid als baptist en zal hij sterven als baptist. Uiteraard wordt de kwestie honderd keer zo ingewikkeld als er kleintjes komen. Wat moet aan hen geleerd worden? De baptistenleer of de genadeleer? De vrouw zou een compromis kunnen sluiten maar dit gaat tegen haar overtuiging in, die net zo diep gaat als van haar man. Ze zouden verschillende kerken kunnen bezoeken maar dit verdeelt het gezin. Een andere optie zou zijn om thuis te blijven, maar de Schrift leert ons dat we de bijeenkomsten niet moeten verzaken.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Het erfdeel van God

Hoofdstuk 5

Behalve kameraadschap voorzag het huwelijk ook in de voortplanting van het menselijke ras. God zei tot Adam en Eva: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde...Gen.1:28.

Dit bevel is nooit herroepen. Het werd in feite nog eens bevestigd na de zondvloed bij Noach en zijn familie toen ze de nieuwe wereld inkwamen. (Gen.9:1)

In de dagen van Nimrod toen er op de hele aarde één taal was probeerden de mensen zich te verenigen onder het mom van samen zijn we sterk, in feite, zonder God.

Toen men probeerde een stad te bouwen in tegenstelling tot God's opdracht uit vrees om "overal verspreid te worden", verwarde Hij hun talen en verspreidde hen overal op de aarde.

Het gevolg hiervan was de vorming van de naties zoals we die nu kennen. Dus het is God's wil voor de mensheid om kinderen te baren en de aarde te vullen.

Het Woord zegt veel over conceptie, geboorte en hoe we onze kinderen moeten opvoeden. Hoewel er een imposante serie boeken is over deze onderwerpen is de Bijbel de hoogste autoriteit op het gebied van alles wat te maken heeft met geloof en praktijk.

De zegeningen van het leven.

"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen". Johannes 1:1-4

De morele zaken van leven en dood hebben altijd de diepste emoties geroerd. Terwijl de strijd voortgaat tussen schepping en evolutie wordt in die discussie één feit over het hoofd gezien nl. dat alleen leven, leven kan voortbrengen. Leven kan niet ontstaan uit levenloze dingen. De theorie van de evolutie wil ons doen geloven dat meer dan een miljoen jaar geleden "uit niets iets kwam" en dat dat stap voor stap evolueerde in de ingewikkelde vormen van leven van vandaag de dag.

De schrijver van "Evolution in a Test Tube" stelt dat leven is ontstaan uit levenloze chemicaliën: "Dit overleven van het sterkste scenario vindt zelfs plaats op het niveau van moleculen". In een oneindig verleden moeten op aarde chemicaliën met individuele verschillen zichzelf hebben vermenigvuldigd en met elkaar hebben gestreden, geloven wetenschappers. De meest succesvolle hebben aanleiding gegeven tot de complexe biologische moleculen die levende organismen dienen vandaag de dag".

George Wald, de schrijver van "The physics and chemistry of life" verklaart nadrukkelijk "Men hoeft alleen maar aan de toegestane grootte te denken om te weten dat een spontane voortplanting onmogelijk is. (Leven dat zich op de één of andere manier voortplant door slijm of een andere niet organische vorm). Dus hier zien we – als resultaat, dat ik geloof in spontane voortplanting".

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Evolutionisten verzetten zich uiteraard tegen Sir Fred Hoyle's mening: De waarschijnlijkheid van spontane voortplanting door levenloze zaken is zeer klein: 1:40.000? Je zult moeten toegeven dat dit een paar zwaarwegende verklaringen zijn. Toen ik ze las moest ik meteen denken aan een stuk uit de Bijbel: "Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden". De evolutietheorie heeft een gebrek aan geloofwaardige bewijzen. Het is allemaal gebaseerd op veronderstellingen die nooit zijn bewezen.

Er moet zelfs worden opgemerkt dat noch evolutie noch de schepping wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Het komt in essentie iedere keer weer neer op geloof. Of we moeten ons vertrouwen stellen op de evolutietheorie, dat leven is ontstaan uit een primitieve mengeling van chemicaliën, of dat God alle dingen heeft geschapen. Omdat de mens feilbaar is en regelmatig geneigd is tot vergissingen geven wij er de voorkeur aan te geloven in de Bijbelse uitleg van de schepping. God schiep alle dingen in de hemel en op de aarde in zes, letterlijk 24 uren dagen.

Op de zesde dag vormde Hij de mens uit het stof van de aarde en blies Hij in z'n neusgaten de levensadem. Maar, dat levenloze stuk klei kwam alleen tot leven nadat God hem de levensadem had ingeblazen "In Hem was er leven".

Als een voorplanter van God, heeft de mens het vermogen, als Hij het wil, om het leven te produceren door middel van de natuurlijke manier van conceptie en geboorte.

Dus het huwelijk voorziet in de biologische technieken om te zorgen voor nageslacht. **"Zie, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. Welgelukkig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort". Psalm 127:3-5**

Kinderen zijn een erfenis van God - zij zijn van Hem. Als Hij ons zegent met het getrappel van kleine voetjes in het huis, dan verwacht Hij van ons dat we onze kinderen zo opvoeden dat ze instrumenten worden voor prijzen en danken. Kinderen zijn als pijlen in de handen van een machtig man; ze laten de kracht van onze jeugd zien terwijl we verdergaan met het vervullen van God's doel, de aarde vervullen. "Gezegend is de man die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft". In de dagen van David had een pijlkoker ongeveer 12 pijlen. Dus, gelukkig is de man die 12 kinderen heeft!

Opvoeden van een kind

"Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. Eer uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren". Efeze 6:1-4

Bemerk het bevel van de apostel dat kinderen hun ouders gehoorzaam moeten zijn. Met andere woorden, het is dus niet iets wat een kind van nature doet. Dat kleine bundeltje van vreugde heeft een oude natuur die soms gemeen, bedrieglijk, brutaal, woedeaanvallen en soms afschuwelijk kan zijn. Als u ouders bent hoeven we u niets meer te vertellen. Maar hoe voeden wij kinderen op zodat ze gehoorzamen zonder ze met handen en voeten vast te binden tot ze 21 zijn? De populaire humanistische benadering in onze dagen zegt, laat kinderen zichzelf uitdrukken, je moet ze nooit slaan omdat je ze dan voor hun leven lang afremt. Kinderen lopen vandaag de dag over hun ouders heen, ze leren al heel snel hoe ze hun ouders moeten manipuleren om hun zin te krijgen, de oude natuur is berekenend, zelfs op jonge leeftijd!! Waarschijnlijk hebben de

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

meesten op één of ander moment dezelfde ervaring gehad toen ze boodschappen deden bij de supermarkt:

Je passeert een moeder die op haar gemak de boodschappenkar duwt in de gangpaden met een lieve kleine driejarige die het ritje wel leuk vindt. De volgende keer dat je dit stel passeert is het kleine jongetje veranderd in een vervelende jengelaar en schreeuwt de longen uit zijn lijf omdat hij uit de kar wil. Wanhopig probeert de moeder haar 3 jaar oude zoon tot rede te brengen, als dat mogelijk is, door te zeggen: "Schat, mama gaat het aan papa vertellen hoor"! Maar hij weet nu al dat papa alleen zijn stem zal verheffen. Als het schreeuwen nog erger wordt probeert ze een nieuwe tactiek: "Als je stopt met schreeuwen dan koopt mama een ijsje voor je". Maar hij krijgt zoals gewoonlijk zijn zin plus een ijsje!!

Tegen de tijd dat de meesten richting de uitgang gaan probeert ze de lieve benadering: "Je maakt mama aan het huilen". Ondertussen sta je daar en bedenkt dat iemand hier zou moeten huilen maar dat dat niet mama moet zijn. In verlegenheid gebracht geeft ze het uiteindelijk op terwijl ze haar hardnekkig volhoudende kleine jongen door de winkel volgt. Hij heeft zichzelf zéér doelbewust uitgedrukt! Zoals we al zagen zijn kinderen een geschenk van God. Dus zouden ze een zegen moeten zijn en niet een oorzaak van zorgen. Een kind moet fatsoenlijk worden opgevoed gedurende de eerste ontwikkelingsjaren of de ouders zullen een wervelwind oogsten als het z'n tienerjaren bereikt. De fout die de meeste ouders maken is dat ze pas beginnen met disciplinaire actie als hun zoon of dochter 15 jaar is geworden. De cruciale periode om een kind gehoorzaamheid te leren is vanaf de geboorte tot ongeveer hun tiende jaar. Er staat een tijdloos principe in het boek Spreuken dat als met het konsekwent

toepast het ouders voor een hoop hartenleed spaart. **"Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijn wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken". Spreuken 22:6** Het is interessant dat Salomo hier het woord "leer" gebruikt. Natuurlijk leren wij onze kinderen dagelijks het verschil tussen goed en kwaad. Maar ze moeten ook geleerd worden in het toepassen van wat ze geleerd is. Het Hebreeuwse woord "trainen" of leiden of drillen geeft de indruk van een karakter te willen kneden, te drillen om te gehoorzamen. Ouders moeten regels voor aanvaardbaar gedrag vaststellen waaraan hun kinderen moeten gehoorzamen en als ze dat niet doen dan moet er een juiste discipline worden toegepast.

Helaas gebeurt het meestal dat het huisdier gehoorzamer is in het volgen van regels dan de kinderen die in hetzelfde huis wonen. Volgens de Bijbel zou de juiste vorm van discipline het toepassen van de roede zijn. **"De dwaasheid is in het hart van den jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen". Spreuken 22:15**

Kortom, een flink pak voor de broek heeft nog het meeste effect om een kind te leren wat er gebeurt als hij zich niet aan de regels houdt. Ook al voelen veel ouders dat alsof hun hart eruit gerukt wordt, toch is het veel beter voor gelovige ouders om hun kinderen discipline bij te brengen dan dat een Jeugdinstelling dat moet doen als ze jonge volwassenen worden. Die zijn niet zo begripvol.

Vaders en moeders moeten het nooit toestaan dat hun kinderen ze in het openbaar in verlegenheid brengen, ook al is dat bij ons allemaal wel eens gebeurd. De regel bij ons thuis was altijd om een pak voor de broek te geven waar anderen bij waren bij ongewenst gedrag. Als je kinderen zo een paar keer in verlegenheid zijn gebracht zullen ze niet zo snel meer geneigd zijn op te spelen. Ik weet het, ik weet het, die krokodillentranen kunnen je hart raken. Maar wat wil je liever: Dat je kinderen tranen laten als ze opgroeien als gevolg van jouw liefdevolle discipline of dat jij tranen laat vanwege hun rebellerende gedrag als ze ouder worden? Terwijl een kind een konsekwente

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

discipline nodig heeft mag er nooit misbruik gemaakt worden op geen enkele manier. Kinderen moeten gehoorzamen uit liefde en respect, niet uit angst. Paulus voegt hier aan toe: **"En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren".Efeze 6:4**

Dit vers lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd omdat moeders het leeuwendeel bij de kleine kinderen zijn. Maar vaders zullen uiteindelijk verantwoordelijkheid moeten afleggen voor de rechterstoel van Christus, in dit opzicht of de kinderen wel of niet zijn grootgebracht in de dingen van de Heere. George Douglas schrijft deze inzichtelijke woorden: "Een vader is nog een anker die ons terughoudt, noch een zeil die ons er brengt, maar altijd een licht die ons de weg wijst uit liefde".

Voor zover vaders de neiging hebben om bezig te zijn, waarschuwt Paulus vaders extra voorzichtig te zijn dat ze hun kinderen niet provoceren of verbitteren. Vaders zijn geneigd om dingen maanden te laten voortslepen totdat iets een overreactie teweegbrengt wat resulteert in één of andere vorm van onredelijke discipline. Dit noemen we het veranderen van de regels.

Stel je voor dat je naar een honkbalwedstrijd kijkt en dat na elke inning de regels van het spel veranderen. In plaats van 3 slagen en je bent uit krijgt de slagman 5 slagen voor hij uit is. Maar als de thuisclub aan slag komt dan herziet de scheidsrechter de regels en maakt van 2 slagen één uit. Voor je het weet ben je dan zo gefrustreerd dat je uit pure wanhoop je armen omhoog gooit. Toch is dit wat herhaaldelijk thuis gebeurt. Als de regels eenmaal vaststaan moeten ze ook konsekvent worden opgevolgd. Als het de kinderen niet toegestaan is te schommelen aan de lamp dan moeten ze als ze het toch doen onmiddellijk ter verantwoording worden geroepen.

Eer uw vader en moeder.

Vaders én moeders hebben allebei de verantwoordelijkheid van God gekregen hun kinderen te leren over God's wegen. Niet alleen maar de Schrift er instampen of slechts enkele onpartijdige feiten, maar ze aanmoedigen om God's Woord een deel van hun leven te maken. De beste leraar werkt altijd als een gids. Er is een klein stukje uit het Oude Testament gepakt dat ons wat richting kan geven: **"Zo zult gij den HEERE uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziele en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat". Deuteronomium 6:5-7**

Al werden deze instructies aan Israël onder de wet gegeven, toch kunnen we uit deze passages een tijdsprincipe pikken. Op onze wandel door het leven zijn er talloze gelegenheden en lessen die we met onze kinderen kunnen delen over het handwerk van God. Hier zijn een paar suggesties: Als je thuis rondom een knappend vuur zit dan is dat een goed moment om de kleintjes te vertellen over hoe God Sadrach, Mesach en Abednego bevrijdde van de brandende oven. Bedenk eens, niet één haar van hun hoofd was verschroeid. Als je wandelt door de Grand Canyon is dat een mooie gelegenheid om je kinderen te vertellen dat de Grand Canyon niet is uitgeslepen door de Colorado Rivier miljoenen jaren geleden, zoals de evolutionaire geologen ons vertellen. Nee, het werd gevormd in de dagen van Noach, toen God de aarde oordeelde met een rampzalige overstroming (Psalm 104:6-9).

Als vader en moeder elke avond bidden voor ze gaan slapen leren de kinderen al gauw hoe belangrijk gebed is. Daag ze uit te bidden over op welk gebied de Heere ze op een dag fulltime zal gaan gebruiken. Rond de tafel bij het ontbijt 's morgens kan het gesprek

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

ongeveer als volgt gaan: "Bedenk eens dat er opwinding is in de hemel, misschien komt de Heere vandaag".

"Eer uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde".Efeze 6:2,3

Er zijn 2 voordelen voor kinderen als ze hun ouders eren. Paulus begint met te zeggen: "opdat het u welga". In het kort wil dat zeggen dat als een kind zijn ouders eert, het een goed geweten heeft, hij heeft goed bij ze gedaan en ook God de eer gegeven. Het 2^e voordeel is de belofte van een lang leven: "en dat gij lang leeft op de aarde".Dit betekent niet dat alle kinderen die jong sterven hun ouders dus ongehoorzaam zijn geweest. Het betekent dat ze ontsnappen aan veel valkuilen die hun leven zouden kunnen verkorten. Bijvoorbeeld, een jonge man die luistert naar de waarschuwing van zijn ouders dat snelheid doodt, zal zijn leven niet verliezen omdat hij te snel reed.

Als een dochter haar ouders gehoorzaamd door nooit bij een vreemde in de auto te stappen, zal ze waarschijnlijk geen slachtoffer van moord worden. Ouders zouden moeten overwegen om hun tien- elf- twaalfjarigen mee te nemen naar een reddingsactie.Ik heb een paar keer gepreekt bij de Pacific Garden Mission in Chicago en ik kwam er diep geraakt vandaan door de ervaring.Je bent van heel dichtbij getuige hoe de zonden van immoraliteit, alcoholisme, gokken en drugsmisbruik levens vernietigen.Gelukkig hebben veel van deze arme zielen Christus leren kennen, maar ze moeten leven met de consequenties van hun ongehoorzaamheid.

"Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht".Efeze 6:1

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Huwelijk, scheiding, hertrouwen.

Een studie over het huwelijk zou niet compleet zijn zonder de onderwerpen over scheiding en hertrouwen. Soms bevinden de heiligen zich in omstandigheden die ze niet in de hand hebben.

Degenen die dit lezen en gescheiden zijn zou ik willen laten weten: God houdt van jou en het is Zijn wil dat je een productief Christelijk leven gaat leiden om Zijn Glorie groot te maken.

Het laatste wat iemand wil die net door een pijnlijke scheiding is gegaan is te worden bekritiseerd of genegeerd door de lokale gemeenschap, hoewel dit helaas

vaak het geval is. Ze hebben al een gebroken hart door de hele zaak, en ze hebben ons medeleven nodig en een helpende hand om hun leven weer op orde te krijgen. Met God's hulp willen we onderzoeken wat de Schrift leert over scheiden en hertrouwen in deze bedeling van genade.

Laten we ons nederig onderwerpen aan de raadgevingen van Zijn wil. 10 Doch den getrouwen gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van den man niet scheidt. 11 En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate. 1Kor. 7:10,11 .

Het Christelijk huwelijk.

Het is absoluut noodzakelijk om ons te herinneren dat we niet langer onder de wet maar onder de genade zijn. Zoals we weten koos God een nieuwe apostel en gaf hem de opdracht naar de heidenen te gaan. Dus we moeten bij de apostel Paulus kijken voor onze leefregels vandaag de dag. In de brieven van Paulus staan de opdrachten van Christus voor wat betreft de regels voor het huwelijk en die zouden juist de interesse moeten hebben van degenen onder ons die het Woord recht snijden. Paulus heeft de gevolgen gezien van celibaat en presenteert nu een aantal verschillende dilemma's waardoor de leden van het Lichaam van Christus in verwarring kunnen worden gebracht, maar hij geeft ook het juiste antwoord.

Met de verandering van bedeling gaf God ook een nieuwe openbaring aan de apostel voor de gelovigen in Christus. Als een geredde man en vrouw door het huwelijk in de echt zijn verbonden dan zijn ze aan elkaar verbonden tot de dood hen scheidt, volgens de verzen 10 en 11.

Sinds echtparen die de Here kennen als een gelijk juk aan elkaar verbonden zijn, is het de directe wil van God dat ze nooit zullen scheiden. Daarom is het zo essentieel dat jonge mensen die over een huwelijk denken er zeker van zijn dat ze klaar zijn om een levenslange verbintenis aan te gaan. We willen de lezer nogmaals wijzen op de plechtige woorden die bij een traditionele huwelijksplechtigheid gesproken worden, dat het huwelijk "niet iets is waar men ondoordacht of luchtig in zou moeten stappen; maar eerbiedig, diskreet, weloverwogen en in de vreze des Heren".

Maar als er zich nou een serieus probleem in het huwelijk voordoet? Bijvoorbeeld als een vrouw binnen de relatie mishandeld wordt, dan heeft ze alle recht om afstand te nemen van haar man tot hij hulp zoekt. Ze moet zichzelf en haar kinderen nooit in een onveilige situatie plaatsen. Een vrouw is geen bokszak, ze is geschapen naar het beeld van God. Bedenk deze woorden en bedenk ze goed, een man die zijn vrouw slaat mishandelt het

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

beeld van God. In het geval dat de man de begeleiding van een Godvruchtige voorganger weigert en doorgaat met zijn zondige gedrag, kan de vrouw van haar man apart blijven tot er berouw komt.

Maar ondanks dat heeft ze geen toestemming om te scheiden.

Als er zich huwelijksproblemen voordoen dan is het altijd het beste als man en vrouw samen naar huwelijksbegeleidingssessies gaan. Er moet Kontakt tussen het echtpaar zijn in een beheersbare omgeving als ze ooit tot een oplossing van hun probleem hopen te komen. Een begeleider is onmisbaar in zulke situaties omdat hij functioneert als een onpartijdige bemiddelaar.

God heeft hem het gereedschap gegeven om een bijbelse oplossing voor de problemen te vinden.

Als haar man op het punt gekomen is dat hij zijn fouten inziet en berouw heeft dan zou de vrouw de wil moeten hebben tot verzoening. Genade zal de foute partij altijd vergeven. Zoals de apostel zegt: **"Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzoo."**Kol. 3:13.

We gaan verder, stel je voor dat een gelovige vrouw overspel pleegt met een andere man. Ze zit gevangen in het web van satan en gewoonlijk leeft ze in zonden. Totdat de vrouw de ernst van haar zondige leefwijze begrijpt moet de man onmiddellijk afstand van haar nemen tot de tijden van berouw. Ook nu is scheiden geen optie voor een gelovige in Christus.

Ook al is dit een pijnlijke ervaring met diepe wonden, toch zal genade de instructies van de Geest volgen: **"Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft."**Efeze 4:32.

In beide gevallen hierboven hebben gelovige echtparen 1 van de 2 opties, of de ander verlaten of zich met elkaar verzoenen.(**1 Kor. 7: 11**)

Maar wat als gelovige echtparen gescheiden zijn en de man en de vrouw zijn hertrouwd?

Misschien waren ze onwetend van deze instructies. Dit geval valt onder het gebied van God's tolerantie. Omdat vroegere daden tot het verleden behoren is onze begeleiding altijd hetzelfde. Paulus zegt: **"Broeders, ik acht niet dat ik zelf het begrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus."**(Filip. 3: 13, 14.)

Met andere woorden, het verleden kun je niet veranderen, maar je kunt een beroep doen op de regels voor het huwelijk hierboven beschreven, voor je huwelijk van vandaag.

God's vergeving strekt zich uit naar verbroken relaties. De gelovige mag dan niet perfect zijn in zijn leven, maar hij heeft de vergeving!

Degenen die zich in deze omstandigheden bevonden hebben ons vaak verteld dat ze terwijl ze wat onwillig stonden voor het innemen van de positie als leider God ze op een geweldige manier heeft gebruikt op andere gebieden van dienen. Inderdaad, er zijn tienduizend dingen die vervuld kunnen worden voor Christus en ieder lid van het Lichaam van Christus zou hierbij moeten helpen, ook degenen die de stukjes bij elkaar rapen van

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

een verbroken relatie. Ons gebed is dat God onze plaatselijke bijeenkomsten zal doen nastreven dat deze vermoeide zielen zich ook een deel van de bediening zullen voelen.

Het huwelijk van een ongelijk juk.

12 Maar den anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate; 13 En een vrouw, die een ongelovigen man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate. 14 Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. (1 Kor. 7: 12- 14)

Het gezegde van Paulus: "maar den anderen zeg ik , niet de Heere..."is niet minder gezaghebbend dan het voorafgaande. De geïnspireerde apostel wil alleen laten zien dat hij in de voorgaande passages een **directe** openbaring van de Heer had gekregen. In het licht van deze nieuwe openbaring bespreekt Paulus een nieuw echtelijk onderwerp onder de leiding van de Heilige Geest. (vers 40)

Hier maken we kennis met een ongelijk huwelijk. "**en een vrouw die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate.**"

Dit zou het geval kunnen zijn als twee ongelovigen met elkaar getrouwd zijn en in de loop van de tijd één van hen Christus leert kennen als zijn of haar persoonlijke Verlosser. Misschien zullen enkelen hieruit concluderen dat omdat er nu sprake is van een ongelijk huwelijk, de gelovige partner het huwelijk moet verlaten.

Echter, het tegenoverstelde is waar. Als de ongelovige partner de relatie wil voortzetten dan moet de gelovige partner niet vertrekken.

1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden;

2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.

Volgens de Schrift, "**Want de ongelovige man is geheiligd (m.a.w. apart gezet door het huwelijk, niet gered) door de vrouw....anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig**".

In het kort komt het erop neer dat God dat huwelijk eerbied geeft ter wille van de gelovige. Meer nog, God verklaart de kinderen die uit zo'n huwelijk geboren worden gerechtvaardigd. Dus moeten alle mogelijkheden gebruikt worden om dit huwelijk te laten slagen door God's Genade.

Deze regeling dient een tweeledig doel. Behalve dat de kinderen de mogelijkheid krijgen te worden opgevoed door hun natuurlijke ouders, wordt de ongelovige man misschien door God gewonnen. Paulus stelt de vraag: "**Want wat weet gij ,vrouw, of gij den man zult zalig maken?**"(1 Kor. 7: 16) Uiteraard heeft een gelovige vrouw niet de macht om haar man zalig te maken, maar ze zou hem kunnen verlossen van het oordeel door haar betrouwbaar getuigenis. De waarschijnlijkheid dat haar man zich tot God zal bekeren is veel groter als hij herhaaldelijk wordt geconfronteerd met het Evangelie.

Misschien moeten we hier een waarschuwend woord toevoegen voor degenen die met een ongeredde geliefde leven. Plaag een ongelovige nooit met Evangelie, dit zal hem alleen maar verder van God af brengen. We lazen pas nog over een vrouw die de krant

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

van haar man volstopte met traktaten. Iedere keer dat hij hem opende werd hij overspoeld met het Evangelie. Toen dit niet werkte zette ze zijn autoradio elke morgen op een Christelijke zender. Alhoewel dit vindingrijke methodes zijn, wordt een ongelovige man eerder gewonnen voor Christus door het Godvruchtige voorbeeld van zijn vrouw.

Petrus geeft ons deze inzichtelijke woorden:

1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; 2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.(1 Petrus 3:1,2)

Hertrouwen.

Er zijn veel voorgangers die hertrouwen ontoelaatbaar vinden onder alle omstandigheden. Terwijl we hun overtuiging respecteren, geloven wij dat de apostel vrijheid geeft om te hertrouwen onder bepaalde omstandigheden. Laten we eens veronderstellen dat een gelovige vrouw getracht heeft trouw aan haar man te blijven, maar dat hij het na 2 of 3 jaar gehad heeft met al dat religieuze "gedoe". Hij had niet afgesproken om te trouwen met een "religieuze fanaticus" die niet langer meedoet met dronkenschappen en de belasting ontduiken- hij wil eruit!!!

Dan is er dus van zijn kant de wil om te vertrekken. Onder deze omstandigheden geeft de apostel de volgende richtlijnen:

15 (1 Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidt. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen. Kor. 7:15)

Het lijkt ons duidelijk uit deze passage dat als de ongelovige een scheiding wil "dat hij scheidt". Voorzover de omstandigheden buiten de controle van de gelovige

omgaan "de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt...".

Enkelen concluderen hier dat met dienstbaar gerefereerd wordt aan dienstbaar aan de zonden. Echter, de context gaat niet over de vraag zonde, maar huwelijk.

Het is onze sterke overtuiging dat een gelovige niet gebonden is aan een ongelijk huwelijk. Het tegenovergestelde van gebonden is vrijheid; daarom is de gelovige vrij om te hertrouwen maar alleen in Christus. (1 Kor. 7: 39)

Maar hoe kunnen we wat de apostel hier in 1 Korinthe zegt overeenstemmen met Romeinen?

1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? 2 Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is , zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. 3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. (Rom. 7: 1-3)

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

Ten eerste moeten we ons herinneren dat de Romeinen en 1 Korinthiers brieven zijn geschreven tijdens de vroege bediening van Paulus. Sinds Paulus een speciale

Openbaring heeft gekregen van de Here, die betrekking heeft op het huwelijk in de bedeling van Genade (**1 Kor. 7:10 -16**) betekent dat, dat we de passage uit de

Romeinenbrief moeten lezen in het licht van de Korinthe brief.

Uiteraard gebruikt Paulus de relatie in een huwelijk, om te laten zien dat we vrij zijn van de wet, net zoals een vrouw vrij is van de huwelijksband als haar man is overleden. Hier moeten we weten dat de Schrift op de eerste plaats is geschreven voor gelovigen; het lijkt daarom duidelijk dat de apostel diegenen in gedachten

had, die door een gelijkwaardig huwelijk aan elkaar verbonden waren. Toch geeft hij ons verdere openbaring over deze zaak en gaat hij veel meer in details in 1 Kor. 7 waar een ongelijke situatie zou kunnen ontstaan.

God begint altijd met het ideale. Onder de wet bijvoorbeeld zorgde Hij voor het systeem van offeren voor de onwetende zonden. Natuurlijk zou Zijn uitverkoren volk nooit bewust tegen Hem zondigen. (**Lev. 4 : 27 – 29**)

Maar in werkelijkheid begingen ze elke zonde onder de zon steeds weer opnieuw. Dus stelde God de Grote Verzoendag in om de zonden van de natie te bedekken. Met betrekking tot het huwelijk, de basis is altijd geweest, één man voor één vrouw. (**Matt. 19: 4-6.**)

Niettemin liet God scheiding toe onder de wet vanwege de verhardde harten van de Israëlieten. Vandaag is genade er om de verkeerde partij te vergeven zodat er verzoening kan plaats vinden. Meer nog, in het geval van een ongelijk huwelijk is er een nieuwe regeling aan toegevoegd. Als de ongelovige het huwelijk verbreekt, dan is het de gelovige partij toegestaan te hertrouwen, Maar alleen in Christus. (**1 Kor. 7: 15, 39.**)

God heeft ons uiteindelijk geroepen tot vrede.

Alhoewel er tegenwoordig lichtvaardig over het huwelijk wordt gedacht, moeten degenen die de Heer kennen het in hoog aanzien houden. Deze zaken zouden veel serieuzer genomen moeten worden tot eer van God, zodat God's Woord minder gelasterd zou worden.

Het is essentieel dat wij jonge mensen al op jonge leeftijd leren dat ze alleen met gelovigen moeten uitgaan en trouwen. "Maar dat is zo bekrompen!" Dat mag dan zo zijn, maar ik heb al te vaak aan de tafel gezeten met op de klippen gelopen levens.

De verhalen breken je hart. Het zal niet zo bekrompen lijken als je dochter van school komt en zegt dat ze wanhopig verliefd is op een ongelovige jongen die een verleden heeft van drugsgebruik.

Gelovige ouders en plaatselijke gemeentes zouden moeten samenwerken om het toenemende aantal scheidingen ten gevolge van ongelijke huwelijken te beteugelen, en dan voornamelijk voor degenen die er bewust aan begonnen zijn.

Degenen die dat hebben gedaan zullen de eersten zijn die je vertellen dat het vreselijk moeilijk is.

DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK

We hebben allemaal wel gehoord dat ouders van wie de zoon of dochter met een ongelovige partner in aanraking komt, zeggen dat het alleen platonisch is. Maar waarom zou je ze aanmoedigen om emotioneel betrokken te raken in zo'n relatie die nooit vruchtbaar zal kunnen zijn?

Als de tijd komt om zo'n relatie te verbreken dan zal de ongelovige daar niets van begrijpen, hoeveel uitleg je ook geeft. Helaas eindigen degenen die zich in zo'n situatie verwickelen in een ongelijk huwelijk.

De Schrift geeft een duidelijke leer over deze zaak:

14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? (2 Kor. 6:14)

God wil alleen maar het beste voor ons. Ons huwelijk kan de tand des tijds best doorstaan als we Zijn raadgevingen gehoorzamen.

Het evangelie van behoudenis.

Het Woord van God leert ons: "Het loon van de zonde is de dood!" Dus toen Christus over de sterren stapte in deze wereld vol zonde en ellende was de dood machteloos over Hem.

Christus kende geen zonde. Hij was zonder zonde smetteloos Lam van God ; daarom kon de dood zijn ijzige greep niet over de schouder van onze Heer leggen.

Vertel me , hoe kan het dat Hij aan het eind van Zijn aardse bediening moest lijden en sterven in schande en ongenade?

Weet je, Christus stierf niet voor Zijn zonden want Hij kende geen zonden. Hij stierf voor jouw en mijn zonden op dat gewelddadige kruishout. Onze zonden en tekortkomingen werden op Hem gelegd zodat Hij ons kon afkopen voor God door Zijn kostbaar bloed.

Nu keert God zich tot een verloren en stervende wereld met het goede nieuws van Golgotha.

Geloof simpelweg dat Christus voor jou persoonlijk is gestorven, voor **jouw** zonden, en dat Hij is verrezen op de derde dag. Dan zal God jou verlossen van de toorn die komt door Zijn rijke genade. Ken je de vreugde van zonden die vergeven zijn? Zo niet, "Geloof in de Here Jezus Christus en Gij zult behouden worden". (**Hand. 16: 31: Rom.10:13 1 Kor. 15:3,4**)