

Het boek Genesis

Genesis Inleiding

Door R.Jordan

We gaan in deze klas beginnen met de studie van het boek Genesis. Dus ga met mij mee naar Genesis, het eerste boek in uw Bijbel, terwijl u het opzoekt laat mij u zeggen dat ik erop vertrouw dat u blij zult zijn met deze klas.

We zullen de eerste 11 hoofdstukken van het boek Genesis bestuderen en het doel daarbij is dat wij de vier goddelijke instellingen zullen zien die God heeft ingesteld voor de voortzettingen grondvesting en het ordelijk functioneren van het menselijke ras.

Deze vier instellingen zijn zeer belangrijk en als wij beiden Paulus' brieven en het profetische programma bestuderen dan vinden wij dat het begrip van deze instellingen essentieel is, speciaal in de bedeling van genade, voor het ordelijke handhaven in de samenleving en hoe God en Zijn voorzieningen werken in de wereld vandaag.

We gaan Genesis bestuderen niet vanuit het gezichtspunt dat we elk detail en elk vers begrijpen, we bestuderen de eerste 11 hoofdstukken en dan gaan we hoofdstuk 12,13,14,15,17 ivm het verbond met Abraham. Niet tot in de details want dan wordt het zo lang, we kijken naar de bedeling principes. Alle dingen die van belang zijn voordat we bij hfdst.12 komen is nog van belang vandaag. Gen.1-11 lijkt veel op de manier waarop de wereld nu werkt(operate), God in de wereld werkt. Het is het territorium van de heidenen, voor het volk Isra•l. Er zijn hier principes die voor alle bedelingen gelden, leerstellige principes.

Gen.1: Het eerste boek van Mozes. Let op dat het een boek van Mozes is, Mozes is de auteur van het boek, ga mee naar

Markus 10:2-4 “En de Farizeen, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, [zijn] vrouw te verlaten, Hem verzoekende.” “Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden”? “En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en [haar] te verlaten.”

Dus Mozes heeft ook Deuteronomium geschreven.

Markus 10:5-8 “En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.” “Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.”

“Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;” “En die twee zullen tot een vlees zijn, also dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.”

Waar komen deze verzen vandaan? Wel, dat is een citaat uit Gen.2:24, dus Christus haalt Mozes aan en schrijft Genesis aan Mozes toe. Mozes was een groot man, ga met mij terug naar Handelingen 7 Ik hoorde eens iemand zeggen dat alle mensen in die tijd als ‘wilden’ leefden in grotten met wilde haren en ze hadden geen alfabeth, konden niet schrijven, wij 20^e eeuws mensen hebben het gemaakt...wow...wel, dat is gebakken lucht. Handelingen 7:22 geeft een geheel ander beeld van Mozes

Het boek Genesis

“En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren; en was machtig in woorden en in werken.” (Hnd 7:22 STV)

Mozes was geschoold, geleerd, formeel opgeleid. De Egyptenaren waren briljante mensen, ze waren geleerd, en hadden kennis, er is hier in Chicago een museum van nationale geschiedenis, het kost wel drie dagen om er doorheen te gaan en in het basement hebben ze een Egyptische afd. met mummy's 100.000j voor de tijd van Christus en ze zijn er nog steeds. Doet u dat nu maar eens na. Maar de Egyptenaren wisten wat, ze hadden wijsheid en Mozes was ten volle opgeleid in al deze dingen, hij was een dichter, Ex.15, Deut.32, hij was de wetgever aan Isra•l, hij was de leider van het volk. En Mozes was ook een schrijver. Ik wil dat u dat goed weet.

Ex.17:14 “Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel.”

Mozes begon het geschreven verslag(record) van het woord van God. Er is een mogelijkheid dat het boek Job geschreven is voor de tijd van Mozes en voor mij is dat zonder twijfel waar. Maar Mozes begon een boek, het boek van de wet en het bevat vijf van zijn geschriften (Gen.Ex.Lev.Num.Deut) genoemde de Torah of de wet. Aan dat boek is toegevoegd en het groeit en het groeit en het groeit. Ze schreven omdat God hen zei om het te doen.

Ex.24:4,7,8 “Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, naar de twaalf stammen van Israel.”

“En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen.” “Toen nam Mozes dat bloed, en sprenge het op het volk; en hij zeide: Ziet, [dit] [is] het bloed des verbond, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden.”

Hebree•n 9:19 zegt dat hij het bloed ook op het boek sprenkelde, daar is de vorming onder de handen van Mozes van een boek. Een boek van dingen die God hem vertelt om op te schrijven.

Ex.34:27 “Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid dezer woorden heb Ik een verbond met u en met Israel gemaakt”.

Num.33:1,2 “Dit zijn de reizen der kinderen Isra•ls, die uit Egypted uitgetogen zijn, naar hun heiren, door de hand van Mozes en Aaron.” “En Mozes schreef hun uittochten, naar hun reizen, naar den mond des HEEREN; en dit zijn hun reizen, naar hun uittochten.”

Mozes houdt een verslag bij van hun reizen overeenkomstig het gebod van de Heere. Met andere woorden: God vertelt hem om op te schrijven en hij schrijft.

Deut.31:9 (een opmerkelijk gedeelte) “En Mozes schreef deze wet, en gaf ze aan de priesteren, de zonen van Levi, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, en aan alle oudsten van Israel.”

Hij bergt het origineel op in de ark en geeft copie•n aan de oudsten van Isra•l Deut.31:10,11 “En Mozes gebod hun, zeggende: Ten einde van zeven jaren, op den gezetten tijd van het jaar der vrijlating, op het feest der loofhutten,”

Het boek Genesis

“Als gans Israel zal komen, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, in de plaats, die Hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israel uitroepen, voor hun oren;”

Ze zorgen ervoor dat de mensen het horen.

Kijk ook in Deut.31 vers 12: “Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet.” Vers 24: “En het geschiedde, als Mozes voleind had de woorden dezer wet te schrijven in een boek, totdat zij voltrokken waren;” Deut.31:25,26 “Zo gebod Mozes den Levieten, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, zeggende:” “Neemt dit wetboek, en legt het aan de zijde van de ark des verbonds des HEEREN, uws Gods, dat het aldaar zij ten getuige tegen u.”

Hij neemt het boek en geeft het aan de Levieten om het te bewaren, te beschermen en dat het daar zou blijven.

Jozua 1, Mozes sterft en Jozua staat voor de mensen en zegt in: Jozua 1:6-8 “Wees sterk en heb goeden moed! want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat Ik hun vaderen heb gezworen hun te geven.” “Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter [hand] noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan;” “Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.”

Jozua 24 - Mozes schreeft boeken en ••n van die boeken is Genesis en deze boeken waren het Woord van God, boeken die God hem opdroeg om te schrijven en die God inspireerde om te schrijven en die Hij in de handen gaf van bepaalde mensen die deze boeken bewaarden(preserve). God vormt, begint met de vorming van de canon van de Schrift.

Jozua 24:26 “En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods; en hij nam een groten steen, en hij richtte dien daar op onder den eik, die bij het heiligdom des HEEREN was.”

Wat doet hij? Hij voegt toe aan het boek. Met andere woorden, ze hadden de boeken van Mozes en Jozua schrijft meer boeken en voegt het toe, en het is Schrift, en langzaam ontstaat het Boek. Ziet u we hebben het over het Boek, het zijn mensen van het Boek, het gaat terug naar het begin. En de reden waarom wij de term Boek gebruiken is omdat het een Bijbelterm is. En het Boek is Gods boek en Mozes is de auteur van vijf boeken, de eerste vijf boeken in het Boek. Het is belangrijk voor mij, voor jullie om te begrijpen dat als u begint met uw bijbel dat u begint in Genesis 1 dat u begint met het lezen van een Boek, niet alleen Genesis maar de hele Bijbel, een Boek waar God opdracht voor gaf en dat Hij inspireerde en dat Hij bewaarde (preserved).

Jozua schreef niet zomaar het boek, het was niet zomaar wat dat deze geschriften bij elkaar werden bewaard tot de canon van de Schrift. God inspireerde de schrijvers, God inspireerde niet zozeer de mannen die ze verzamelden en die ze kopieerden. Mensen als u dat Boek op waarde schat vandaag, als u het hoogacht en u ziet geestelijke waarheid enz. in denkt u niet dat die mensen dat ook zagen? Deze mensen hadden de almachtige God als Leraar en God had het toezicht (superintended) door die mensen de bewaring van dat Boek. Dus al u komt bij het eerste boek van Mozes begint u het Woord van God te lezen. Hoe verder u komt, God schrijft het, verzamelt het en het groeit. Hier is het begin en dat staat er ook: In den beginne...

Het boek Genesis

Er is een kritische theorie van de rationalisten genaamd de “Welhausen”theorie. En dat is het idee dat Mozes niet echt schreef de eerste vijf boeken(de pentateuch). Maar dat deze boeken later dan Mozes werden geschreven, soms wordt deze theorie de J E P D (en soms een R)genoemd een stelletje ongelovige rationalisten in de laatste eeuw ontkend het auteurschap van Mozes.

De kerk waar ik in opgegroeid ben had deze theorie in de zondagschool lessen en toen ik gered was herkende ik het. Het wordt dus algemeen geleerd onder mensen. JEPD wil zeggen dat er vier schrijvers waren van de eerste vijf boeken van de Bijbel. J is de schrijver die Jehovah gebruikte voor de naam van God. E is de schrijver die Elohim voor de naam van God gebruikte.

P is de schrijver die de priester was, hij schreef de priesterlijke delen van het boek Leviticus en Exodus. D is de Deuteronomic is degene die de wetgeving beschreef. Wat zei doen is dat ze overal waar ze Jehovah of Elohim lezen dat ze zeggen dat heeft die en dat heeft die geschreven en dan is er ook nog een R een redacteur of editeur, hij verzamelde al deze Schriften en voegde ze samen in uw bijbel zoals het nu is.

Ik wil dat u de naam van een boek opschrijft: Een wetenschappelijk onderzoek van het Oude Testament door Robert Dick Wilson (A scientific investigation of the Old Testament). Een professor in Winston dit boek vernietigt totaal de “Welhausen”theorie. Iedereen die deze theorie leert of een variatie ervan, is een persoon die 100jaar achter de tijd aanloopt, hij is onwetend van de literatuur van het veld waarover hij spreekt, dat is een feit. Ik kan dat zeggen, en als hij onwetend is, leg het hem uit.

Genesis is het eerste boek van Mozes. Luk.24:44 “En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.” De verdeling in de Hebreeuwse Bijbel is:

de wet van Mozes, dat is de Torah
dan zijn er de profeten, de nebiem
en de Psalmen, de chatubiem

Deze drie verdelingen maken maken de Hebr.Bijbel.

Onze Bijbel is anders opgemaakt, het zijn dezelfde boeken ze zijn alleen anders ingedeeld en hun aantal is anders, wij hebben: 1 en 2 Samuel, en 1 en 2 Koningen en zij hebben ••n boek. Zij hebben de 12 kleine profeten als ••n boek, genoemd de twaalf, wij hebben 12 boeken. Het is een verschillend aantal, maar het zijn precies dezelfde boeken. Als u zegt dat er 39 boeken zijn in het OT heeft u net zo gelijk als de Joden die er 22 zijn. In beide de engelse en de hebr. Bijbel en al de andere talen is het boek Genesis de eerste. In feite is de wet van Mozes, de Torah, de vijf boeken van Mozes zij nde eerste. Torah is het Hebr. woord voor wet.

U hoort ook over de Pentateuch, penta is vijf, teuchos is boek, vijf boeken. Als u naar deze vijf boeken kijkt zult u de Goddelijke hand zien waarop ze zijn geplaatst(arranged). Š•n ding: Mozes was niet overal persoonlijk ter plaatse toen de gebeurtenissen van Genesis plaatsvonden.

Hij was jong toen het begin van Exodus begon. Het boek Genesis uit eigenlijk opgebouwd uit elf historische verslagen uit de timeperiod, en Mozes brengt ze en God neemt deze historische kleine biografi•n en door Mozes inspireert Hij ze en brengt ze in het Woord van God.

Het boek Genesis

Deze vijf boeken van Mozes zijn gerangschikt in een orde die een Goddelijke voorgang (progression) een geestelijke voortgang van waarheid. - Genesis is het boek van het begin (of beginnings), het seedplot van de Bijbel. In den beginne... Neem het eerste en het laatste vers van Genesis. Ik zal u laten zien hoe dit werkt.

Gen.1:1 "In den beginne schiep God den hemel en de aarde." Genesis begint met leven, God schept, het universum, het menselijke ras, de mens wordt in een omgeving geplaatst om te leven in gemeenschap met Hem. Gen.50:26 "En Jozef stierf, honderd en tien jaren oud zijnde; en zij balsemden hem, en men leide hem in een kist in Egypte". Wat gebeurt er tussen Gen.1:1 en Gen.50:26? Het kan samengevat worden in: ondergang, puinhoop (ruine).

Het begint met God Die schept en God Die leven geeft. En het eindigt met dood, een kist in Egypte. Het boek Genesis is een boek van begin maar ook van puinhopen, de val van de mens.- Exodus, als we de val en puinhopen hebben wat heeft u dan nodig? Verlossing! Het boek Exodus is een boek van verlossing. God verlost Zijn volk uit Egypte door bloed en kracht. Hij brengt ze in de woestijn en dan krijgen we:

-Leviticus, een boek over gemeenschap met God, een boek van aanbidding (worship). Een boek van het heiligdom en van de geheiligde. Een boek dat beschrijft de aanbidding van Gods mensen, Zijn verlore mensen.

-Numeri zijn de verzoeken(trials) in de woestijn, de testen, de pelgrim en vreemdeling in de woestijn door God.

-Deuteronomium: de bestemming (destiny), het volk staat op de drempel van het binnengaan in hun erfenis en er is een geweldige geestelijke voortgang daar dat laat zien de pelgrimstocht van de levens van gelovigen in elke eeuw.

Er is een puinhoop, dan is er verlossing, dan aanbidding en heiliging, de pelgrimstocht olv God met al het ongeloof en de rest en dan is er het binnengaan in de erfenis. Deze vijf boeken een geweldige geestelijke voortgang daar.

In Genesis ziet u Gods soevereiniteit.

In Exodus ziet u Gods kracht.

In Leviticus ziet u Gods heiligheid.

In Numeri ziet u Gods goedheid en gestrengheid

In Deuteronomium ziet u Gods getrouwheid

Genesis is het Griekse woord, komt van een Grieks woord, en het betekend voortbrenging, ontwikkeling (generation), scheppen (create).

Begin, startpunt en zoals ik zei is het de 'kweekvijver' seedplot van de Bijbel. Een boek van beginnen, waar dingen beginnen. Het is belangrijk voor u om dat te begrijpen. Het universum, het zichtbare en onzichtbare, het menselijke geslacht, zonde.

Het boek Genesis

In het boek Genesis begint het Hebreeuwse volk, de verbonden, het leven van geloof en heiliging. Genesis heeft een aanvulling (complement), Genesis is het eerste en Openbaring is het laatste boek van de Bijbel. Net als de Heere. Het eerste boek vind zijn vervulling en aanvulling en zijn contrast in het laatste boek. Ik wil niet al mijn tijd gebruiken om jullie dit te leren, maar ik wil dat jullie je ervan bewust zijn.

Genesis laat het begin van de mens zien in een prachtige tuin, paradijs. Openbaring laat het paradijs zien dat zal komen.

In Genesis wordt het paradijs verloren. In Openbaring wordt het paradijs herstelt Genesis laat u zien dat de mens de kans verliest om te eten van de boom des levens Openbaring laat zien dat de mens eet van de boom des levens.

Genesis vertelt over de eerste rebellie van de mens tegen God.
Openbaring laat het einde van de rebellie van de mens tegen God zien.

Genesis vermeldt de eerste moord, de eerste dronkaard, de eerste rebel
Openbaring belooft een stad waar niets onreins zal ingaan, maar die staan geschreven in het boek des levens.

Genesis openbaart de tragische zorgen die resulteert uit de zonde
In **Openbaring** belooft God om alle tranen van de ogen af te wissen

Genesis vermeldt de eerste dode
In **Openbaring** staat dat er geen dood meer zal zijn

In **Genesis** zien we de vloek
Openbaring laat de wegname (lifting) van de vloek zien

Genesis laat de duivel zien voor de eerste keer als de verleider van de mens
Openbaring laat het einde van de satan zien en de ondergang van satan

Genesis heeft de belofte dat de kop van satan zal vermorzeld worden
Openbaring laat hem zien vermorzeld en verslagen

Genesis laat satan's eerste aanval (attempt) zien in het in diskrediet brengen van Gods Woord
Openbaring belooft een vloek op allen die Gods Woord willen ontkrachten

Ik heb deze snel opgeschreven maar ik heb er 30 voor u opgeschreven die ik u zal geven, met de contrasten tussen Genesis en Openbaring.

Ik weet dat er nog meer zijn, als ik deze dingen lees en ik zie ze zijn ze een motivatie voor mij om te staan in het Woord van God, het Boek. We zien Gods hand en Gods handwerk in Zijn woord.

Dus Genesis is de seedplot van de Bijbel, alles begint daar, het is het eerste boek van de Pentateuch. Het boek zelf bestaat uit twee basis delen, ik geef u een outline van het boek Genesis. Waarschijnlijk de beste die ik tot nu toe ben tegengekomen, ik heb het van dr. Henry Groebie.

Het boek Genesis

Hoofdstuk 1 en 2 is schepping
Hoofdstuk 3 en 4 is bederving (corruption)
Hoofdstuk 5-10 is catastofe
Hoofdstuk 11 verwarring (confusion)
Hoofdstuk 12-50 het verkozen volk (chosen nation)

Dat zijn de basis verdelingen, het eerste en tweede deel als een eenheid. De beste verdeling van het boek Genesis is de nadruk leggen waar Mozes dat deed. De eerste 11 hoofdstukken is ••n deel(section), deze hoofdstukken beslaan een ongeveer 2000jarige tijdsperiode.

Het begin van hoofdstuk 12 tot het eind van het boek beslaat een tijdsperiode van ongeveer 350 jaar. U ziet waar hij de nadruk legt. Hij beslaat 2000 jaar in 11 korte hoofdstukken en de rest van de hoofdstukken in 350 jaar. Een geweldig verschil. De microscoop is gericht op de 350 jaar en een snelle blik op de eerste elf hoofdstukken. Mozes legt de nadruk hier bij Abraham, de verbonden en zijn afstammelingen met hem. De eerste 11 hoofdstukken beslaan in het kort een lange tijdsperiode. Ik weet dat de eerste 11 hoofdstukken erg belangrijk zijn, niet om de geschiedenis te geven van alles water gebeurde, maar om me de principes te geven over de manier waarop God handelt met mensen gedurende die situatie.

Hoofdstuk 1-11 benadrukt vier grote gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis.

1. De schepping
2. De val van de mens
3. De zondvloed
4. De toren van Babel
- 5.

Hoofdstuk 12-50 benadrukt vier grote mensen

1. Abraham
2. Izaak
3. Jacob
4. Jozef

In het tweede deel is het verbond met Abraham het belangrijkste issue en zijn voorzieningen (provisions) en als we daar komen zijn dat de dingen waar we in geïnteresseerd zijn.

In het eerste deel is het hoofdpunt (mainpoint) de vier goddelijke instellingen die God geeft om het mensdom op te richten (establish) op de aarde. Hier richten wij ons ten eerste op, de vier gebeurtenissen hebben als onderliggende zaak om u uit te leggen, u te laten u zien hoe ze werken. Welke instellingen zijn het: De wil (volition), ieder individu is verantwoordelijk voor zichzelf. Persoonlijke verantwoordelijkheid door het bezit van de wil.

1. Het huwelijk, man en vrouw die ••n vlees worden, de basis van alle sociale activiteiten, geeft vervulling aan het individu, stabiliteit.
2. Het gezin, de familie, ook een Goddelijke verordening. Ze hebben een geweldig patriarchaal systeem waar het hoofd van het gezin grote verantwoordelijkheden heeft en er is een ontwerp van sociale orde, het gezin is de basis bouwsteen van de maatschappij.
3. Nationalisme, de volkeren van de wereld zijn opgericht in het boek Genesis.

Het boek Genesis

Deze vier instellingen zijn ontworpen voor de vestiging en voortgang/bestendiging en bescherming van het menselijke ras op deze planeet aarde.

-De wil, daar begint het, persoonlijke verantwoordelijkheid, kiezen enz. Ik heb jaren tegen mensen gezegd het geeft mij niet wie de beslissingen neemt zo lang zij verantwoordelijk zijn voor die beslissingen, dat is de sleutel, dat is de basis van de wil. -Het huwelijk, de vervulling van een man en een vrouw die ••n vlees worden. Het huwelijk is goddelijk verordend door God. Voor de vestiging en bestendiging van het ras, het elimineert eenzaamheid en het brengt vervulling.

-Het gezin, de basis hoeksteen. En als we dan de wil hebben, een persoon die verantwoordelijk is voor zichzelf om te handelen en zijn zaken kan doen (conduct) op een goddelijke manier, getrouwd met een vrouw een echtgenoot waarmee hij ••n vlees is, ••n in doel en hart God dienen, dan hebben ze het gezin om zich heen waar zij aan bekend maken en van wie ze dingen leren en dan organiseren zij zich in een volk, een nationale entiteit.

-Een nationale eenheid, en de principes van een volk worden gebruikt om de wereld te zegenen. Het kanaal voor Goddelijke zegen om de wereld te zegenen is daardoor. In Gen.11 ziet u de vloek van internationalisme, en waarom het fout is en wat het doet.

Als u deze vier instellingen begrijpt en u gaat dan naar de brieven van Paulus ziet u dat Paulus steunt (rely) op deze vier instellingen, dan begrijpt u waarom ik er de nadruk op leg. Want Paulus werkt op de basis dat u ze begrijpt, dat de machten die er zijn verordend zijn door God. Met andere woorden: God heeft deze instellingen ingesteld. Wij erkennen dat er werken in het framework ervan.

We bestuderen Genesis niet in elk detail, we halen de hoogtepunten eruit, de dingen die belangrijk zijn voor u om te begrijpen.

Het boek Genesis

Genesis 1 vers 1

Laten we beginnen met vers 1:

Gen.1:1-5 “In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”

Dat eerste vers is waarschijnlijk wel het grootste/diepste (profound) zin in de Bijbel. Hoe zou u de Bijbel zijn begonnen? Heeft u daar ooit over nagedacht? In tien woorden noemt Hij de vijf elementen op van de wetenschap. De vijf elementen van de wetenschap zijn: tijd, ruimte, beweging(motion), materie(matter) en kracht(energie).

Tijd: in den beginne

Ruimte: hemel

Beweging: Hij schiep

Materie: de aarde

Energie: God schiep

Ze zijn er allemaal

Moderne wetenschap komt niet verder dan dit, dit is de basis van alles.

Vers 1, weet u waarom mensen de Bijbel haten?

Omdat het allereerste vers hun filosofie•n en religies aanvalt.

Het eerste vers vernietigd zes van de filosofie•n en religies en favoriete idee•n van de mens:

Ateïsme: wat doet vers 1, God staat midden in het vers, God is er, Hij is tegenwoordig.

Polyteïsme: veel goden, in den beginne schiep ••n God, ••n eeuwige Schepper.

Panteïsme: God en zijn schepping zijn hetzelfde, maar in dit vers is God hier en Hij schiep de hemel en de aarde, gescheiden.

Materialisme: de eeuwigheid van materie? Nee, dit vers zegt dat materie geschapen is.

Evolutionisme: Dit vers zegt: God schiep.

Fatalisme: Calvijn... dit vers zegt dat God een actieve vrije belangstelling (active free interest). Hij schiep, het is niet: wel, wat er moet zijn zal er zijn...

U merkt dat de filosofie•n van de onderwijssystemen in Amerika en Europa gebaseerd zijn op dit soort idee•n.

Gen.1:1 maakt er korte metten mee. Daarom mogen mensen de Bijbel niet, ziet u.

Gen.1:1 is de introductie van de hele Bijbel en van alle geschiedenis.

Omdat dat vers de grens markeert tussen de eeuwigheid en tijd. In den beginne van de tijd, in den beginne van de schepping. Joh.1: Hier ziet u eenzelfde vers.

Het boek Genesis

Joh.1:1-3 “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.”
“Dit was in den beginne bij God.” “Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.”

Vers 14 zegt dat het Woord vlees is geworden, het Woord is de tweede Persoon van de Godheid, is Jezus Christus.

In den beginne was het Woord, Christus, Hij was daar toen het begin begon, Hij was er al. Hij was met God de Vader en Hij was God de Zoon. En Hij was in den beginne met God de Heilige Geest, Jesaja zegt het tweemaal, het zijn de andere twee Personen van de Godheid.

Alle dingen zijn geschapen door Hem, Hij is de actieve manifeste Persoon van de Godheid. U ziet dat wat u leest in Gen.1:1 de grenslijn is tussen het eeuwige verleden, waar er alleen de Godheid was, en de tijd.

Ga met mij mee naar Titus 1 en Efeze 1 in de andere hand Het is belangrijk dat u die grens (boudery) begrijpt, want als u bij de apostel Paulus komt, dan neemt Paulus ons mee terug achter de grens. Hier is de schepping: God schiep de hemel en de aarde, Gen.1:1, daarvoor (back here, schoolbord) is de eeuwigheid en de Godheid (Godhead).

Hier is de menselijke geschiedenis en de tijd, Gen.1:1 is de grenslijn daartussen. En er staat: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat vers is een introductie van wat u in de Bijbel gaat lezen. Br.Stam heeft een boek geschreven: The twofold purpose of God. U moet dat boek lezen als u het nog niet gelezen heeft. Hij heeft gezegd dat dat het belangrijkste boek is dat hij geschreven heeft. Ik kan het niet oneens met hem zijn.

Hij zegt: waarom zegt God niet dat Hij alle dingen heeft geschapen zoals ook Joh.1:1 zegt? De reden daarvoor is dat Hij u introduceert naar de Bijbel en de Bijbel gaat over twee dingen: Er is een tweevoudig doel gemanifesteerd in het Woord van God.

Š•n doel richt zich(focus)op de aarde en daar spreekt Hij over als Hij de mens op de aarde zet, hier spreekt, leert, predikt over tot de mens op de aarde. Hij plaatst de mens op de aarde als een koning en dat heeft te maken met Christus Die gaat komen en Zijn koninkrijk gaat oprichten, en het heeft te maken met het koninkrijk op de aarde en het heeft te maken met de verantwoordelijkheid van de mens om de aarde terug te winnen voor God en om Gods autoriteit te vestigen en Zijn glorie op de aarde.

Maar God heeft ook een doel voor de hemelen en dat doel gaat zoals de passage zegt teruggaat naar v••r Gen.1:1. Een plan, doel en ontwerp dat Hij had terug naar daar(schoolbord).

Titus 1:2 “In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;”

“in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before the world began,” (KJV)

Titus 1:3 “[Namelijk] Zijn Woord, door de prediking, die mij toevertrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, [mijn] oprechten zoon, naar het gemeen geloof:”

Het boek Genesis

Toen Jezus Christus aan de apostel Paulus de openbaring van het geheimenis toevertrouwde, hier, was het niet zo dat Paulus zomaar iets vertelde dat Hij had klaargestoomd(cooked up)omdat alle dingen niet zo goed uitwerkten.

Hij vertelt Paulus iets dat Hij in het eeuwige verleden had gepland(planned) en dat Hij nŽ openbaart en Hij maakt het nŽ bekend. En het wordt genoemd: Zijn eeuwige voornemen. Want het is iets dat Hij gepland had in het eeuwige verleden (eternity past).

Ga met mij mee naar Efeze 1:9,10 “Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelfen”. “Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;”

Paulus herhaalt dit verschillende malen: Ef.3:5, Kol.1 hemel en aarde. Hij gaat terug naar Gen.1:1 God deed iets daarvoor en het had effect op alles en nu u naar Gen.1:1 komt gaat God het aan u openbaren wat Zijn doel, plan, intentie en programma is. U leest over het programma voor de aarde tot u bij Paulus komt. Dan leest u over het programma voor de hemel en u merkt waarom Hij het geheim gehouden heeft, God heeft een doel voor de hemel en voor de aarde.

Gen.1 is de introductie tot de hele Bijbel en het is de grens tussen de eeuwigheid en de tijd. Schepping waarin Gods eeuwige doel, in de hemel en de aarde, wordt volbracht (accomplished). Wij vandaag, als leden van het lichaam van Christus hebben de complete canon van de Schrift, Ef.1:9, wij weten nu door de openbaring gegeven aan de apostel Paulus, Gods geheime doel, dat Hij voornam in Zichzelf. En dat is om alle dingen tot een te vergaderen Ef.1:10. Alle posities van rang en autoriteit in de hemel en de aarde en Jezus Christus als het Hoofd over allen.

Wel, het boek Genesis is een geweldig boek om te bestuderen omdat het het begin is van alles. U ziet de basis van alles duidelijk uitgelegd als we door deze verzen heen gaan.