

2 Minuten met de Bijbel

1 maart.

DE KRACHT VAN HET EVANGELIE VAN GENADE

“Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt” (Col.1:5,6).

Hoe wonderlijk om het evangelie van Gods genade te zien werken! Paulus had de Colossenzen nooit gezien. Hij had alleen zendingen naar hen toe gezonden vanuit Efese met het goede nieuws van Gods genade, maar dit had verbazende resultaten opgeleverd.

Waar het evangelie van Gods genade in zuiverheid gepredikt, brengt het resultaten voort. Niemand die deze boodschap gehoord heeft kan op dezelfde voet verder gaan. Of hij zal het als louter onzin beschouwen en erdoor verhard worden, of hij zal de belangrijkheid ervan inzien en er door geboeid worden. Uiteindelijk zal hij eeuwig verdoemd, of voor eeuwig gered en gerechtvaardigd worden door zijn reactie op deze boodschap.

"Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods (1 Cor.1:18).

"...Christus, de Gekruisigde... maar hun, die geroepen zijn...de kracht Gods en de wijsheid Gods" (1 Cor.1:23,24).

".....want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft" (Rom.1:16).

Let wel, het is "het evangelie van Gods genade", de "prediking van het kruis", dat zulke resultaten afwerpt. De Wet van Mozes heeft dit nimmer gedaan,

“Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende, in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Rom.8:3,4).

Daarom proclameerde Paulus in Antiochië:

"Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving van zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Deze, een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt” (Hand.13:38,39).

Gods boodschap aan ons is een boodschap van liefde, die zelfs aan de grootste zondaar verkondigt dat hij kan worden:

".....om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is" (Rom.3:24).

2 Minuten met de Bijbel

2 maart

VREDE MET GOD **TOEGANG TOT GOD** **EN DE HOOP DER HEERLIJKHEID**

Volgens Rom.4:25 werd Christus aan de dood overgeleverd voor onze zonden, en daarna opgewekt uit de dood, omdat Hij onze schuld volledig had voldaan. De resultaten van dit machtige werk der verlossing zijn inderdaad wonderbaarlijk om te overdenken. Ten eerste betekent het voor iedere gelovige in Christus:

".....gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus". (Rom.5:1).

Als Christus voor onze zonden heeft betaald, en de hindernis tussen God en ons is weggedaan, waarom zouden wij dan geen vrede hebben met God? Waarom zouden wij s'morgens dan niet opstaan, gedurende de dag naar ons werk gaan, en s'nachts rusten en dat alles in een volkomen vertrouwen dat alles wel is, omdat we vrede hebben met God en Hij ons liefheeft omdat we Zijn eigendom zijn?

Maar er is nog meer: Rom.5:2 gaat voort met te zeggen, dat wij door Christus:

".....toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan,.....".

Als de belemmering der zonde is weggedaan, en wij vrede met God hebben, wat is er dan nog wat ons buiten Zijn tegenwoordigheid kan houden, vooral als Hijzelf ons vraagt om:

".....met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwaamer tijd"? (Hebr.4:16).

Hoe wonderbaar om voor God te staan in genade! Om vrede met Hem te hebben, en de vrije toegang tot Zijn tegenwoordigheid, door geloof!

Maar er is nog meer. Niet alleen verheugt zich de gelovige in vrede met God en toegang tot God, maar zoals dit vers, Rom.5:2, ook zegt: **"...en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods".**

"Hoop" is in de Bijbel uiteraard meer dan een wens. Het is een verlangend uitzien naar wonderbare dingen die zullen komen. Hebr. 6:19 zegt:

"....om de voorgestelde hoop vast te houden; Welke wij hebben als een anker der ziel, dat zeker en vast is".

De mens is altijd bang geweest voor Gods heerlijkheid. Toen de heerlijkheid des Heeren op de herders in Judea straalde, "werden zij zeer bevreesd". Dit was omdat: **"Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods"** (Rom.3:23)

Maar de meest eenvoudige gelovige in Christus mag zich verheugen in het vooruitzicht, op een bepaalde dag Gods heerlijkheid te delen.

2 Minuten met de Bijbel

3 maart.

GOD CENTRAAL

Paulus zijn "Brief aan de Romeinen" is het fundamentele boek der Christelijke theologie. Het confronteert ons met feiten, die wij behoren te weten en moeten weten om zalig te worden.

In het 16e en 17e vers van het eerste hoofdstuk verklaart de apostel, dat hij het evangelie roemt, omdat daarin Gods "rechtvaardigheid", dan wel gerechtigheid wordt geopenbaard. God moest rechtvaardig handelen met de zonde voordat Hij zondaars redding kon aanbieden. Zonde is niet maar een geneigdheid; het is een moreel kwaad en wekt de toorn van een rechtvaardig en heilig God.

De toorn van God wordt te weinig door moderne evangelisten en predikers besproken. Zij houden er meer van om over de liefde en barmhartigheid van God te spreken, alsof Hij een Goede Oude Man zou zijn met een tolerante houding ten opzichte van de zonde. Maar zulke mensen waarden nimmer ten volle Zijn liefde en barmhartigheid, omdat zij niet Zijn oneindige toorn tegen de zonde begrijpen.

Veel evangelisatie van vandaag is een soort van "Probeer God" truc geworden. Bevredigt het vermaak van de wereld niet? Probeer God. U kunt niet van een verschrikkelijke binding afkomen? Probeer God. Wanneer al het andere faalt, probeer God! Maar deze menselijke benadering is vreemd aan de Schrift. God, Zijn heiligheid, Zijn toorn tegen de zonde, en Zijn liefde in de voorziening van redding - die staan, in plaats van de mens in zijn toestand en in zijn noden, vooral centraal in de Schriften.

Wij moeten niet naar God zien als onze dienaar, die ons wel zal helpen in tijd van nood, maar als de Heilige, wiens gerechtigheid wij hebben beledigd, maar die Zelf, in oneindige genade, betaalde voor onze zonden, zodat wij zouden worden verlost.

Daarom begint de Brief aan de Romeinen met haar machtig argument, met bijna drie hoofdstukken, over het onderwerp van de zonde. Daarna volgt het goede nieuws van Gods genade in het oplossen van de zondekwestie, zodat:

"En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is" (Rom.3:24).

Zo legt ook de geïnspireerde schrijver in Eph.2:2-4 het uit, dat we: **".....kinderen der ongehoorzaamheid"**

waren, en daardoor **".....kinderen des toorns,....."**, maar gaat dan verder met aan te tonen hoe Hij:

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft".

gelovigen redt door genade, en hun eeuwig leven geeft in Christus, Die stierf voor onze zonden.

2 Minuten met de Bijbel

4 maart.

DE EDELE BEREËRS

We hebben reeds gezegd, dat de gelovige Bereërs werden geprezen wegens hun openhartig luisteren naar onderwijs dat zij nog nooit hadden gehoord. Ze werden er voor het eerst mee gekonfronteerd. Het waren de Atheners, niet de Bereërs, die het tot hun politiek maakten om zoveel mogelijk standpunten over elk onderwerp te bespreken (Hand.17:18-21).

De sterkte van de Bereërs was, dat zij zich aan de Schriften hielden. Wanneer zij met een nieuwe leer werden gekonfronteerd, luisterden ze aandachtig, maar daarna:

**".....onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren"
(Hand.17:11).**

Indien zij iets gevonden hadden in Paulus' boodschap dat door de Schriften werd weerlegd, zouden zij het onmiddellijk hebben verworpen. En daarom noemde God hen "edel". Zij waren inderdaad nobel, de geestelijke aristocratie van hun dagen.

Teveel gelovigen schijnen vandaag meer als de Atheners te zijn dan als de Bereërs. Ze zeggen dat zij open willen staan, en dit is goed als ze maar begrijpen dat dat "openstaan" net is als een open mond, men moet er niet alles instoppen. De Atheners gingen tot het tegenovergestelde van de Thessalonicenzen; zij wilden niet eens een nieuwe leer, waarmee zij gekonfronteerd werden, bespreken - wilden dit zelfs niet in het licht van de Schrift overwegen.

De Bereërs waren de verstandigste van de drie. Zij hielden zich aan dat gezegende Boek, en toen zij gekonfronteerd werden met onbekende leerstukken, onderwierpen zij die onmiddellijk aan de toets van de Schrift.

Dit is de meest verstandige koers, ook wanneer we slechts over weinig tijd en mogelijkheden beschikken. Het is duidelijk dat wij niet een groot deel van onze tijd kunnen besteden aan het bestuderen van de elkaar tegensprekende leringen van mensen, omdat we dan een groot gedeelte van onze noodzakelijke tijd voor Bijbelstudie verzaken. En naarmate dat we dat doen, worden we geestelijk zwakker.

2 Minuten met de Bijbel

5 maart **LAAT HET U TOT ERKENNING BRENGEN**

"Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus" (Eph.3:14).

Wanneer er tegenslag is, vertelt de wereld ons: "Laat het je niet van je stuk brengen", maar gelovigen in de Here Jezus Christus hebben geleerd dat het goed is dat zorgen en moeilijkheden hen terneer drukken - op hun knieën.

Een binnenlandse evangelist in Afrika zat ontmoedigd en ongelukkig voor zijn hut. Moeiten en teleurstellingen hadden zijn hart verkild, en hij was van plan om het op te geven. Hij had het gevoel dat de Heere hem had verlaten.

En hij zat daar maar wat voor zich uit te staren, terwijl zijn dochttertje hem bleef aanstoten en zeggen: "Daddy, ga toch naar binnen en bidt".

Tenslotte werkte dat! De evangelist ging naar binnen, stortte zijn hart uit voor God en ging weer staan met het zekere gevoel, dat de Heere hem er doorheen zou brengen.

Het is goed voor ons om voor God op onze knieën te gaan. Er is geen houding die beter past bij de verlost zondaar. En als we bidden, dikwijls stamelend...

"...komt ook de Geest onze zwakheid mede te hulp; want wij weten niet, wat we bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is, omdat Hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar zijn voornemen geroepen zijn" (Rom.8:26-28).

"Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus" (Phil.4:6,7).

2 Minuten met de Bijbel

6 maart.

WARE ZEGENING

Er wordt gezegd dat het woord "gezegend", in onze Bijbel, eenvoudig betekent, gelukkig. Dus is de "gezegende man" in Psalm 1, een gelukkige man, en de "gezegende God" in 1 Tim.1:11, een gelukkige God.

Op z'n zachts gezegd is dit een bijgelovig begrip - of een misverstaan - van één van de wonderbaarlijkste woorden van de Schrift. Een dwaas kan gelukkig zijn, een dronkaard kan gelukkig zijn, een slecht mens kan gelukkig zijn, maar geen van hen is waarlijk gezegend, want iemand die gezegend is, heeft een diepere reden om verheugd te zijn.

Zo zegt Ps.1:1,2:

“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters”.

Hij is goed af en heeft alle reden om zich te verheugen. Natuurlijk zullen weinigen durven beweren dat zij volledig naar dit gedeelte van de Psalmen leven, maar Gods Woord heeft goed nieuws, speciaal voor zulke mensen. In Rom.4:6-8 verklaart Paulus:

"Gelijk ook David de mens zalig spreekt, die God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken; Zeggende: Zalig zijn zij, wier ongerechtigheden vergeven zijn, wier de zonden bedekt zijn. Zalig is de man, die de Heere de zonden niet toerekent."

Dit “zalig” zijn is niet zo maar een gevoel van geluk. Het is eerder de toestand van goed af zijn, met een diepe en blijvende reden tot verblijden.

Zo zegt Psalm 40:5:

"Welgelukzalig is de man, die de HEERE tot zijn vertrouwen stelt",

Toen de Galaten ophielden met volledig op de Heere te vertrouwen, en begonnen over te hellen naar eigen werken, vroeg de Apostel hen:

"Waarin achtet gij uzelf gelukkig?....." (Gal.4:15).

Zo is dan het zalig, of gezegend zijn, de grootst mogelijke reden tot verblijden. Dit is waarom de gelovige in Christus, behouden en voor eeuwig veilig in Hem, is zoals God Zelf is: “voor eeuwig gezegend”.

2 Minuten met de Bijbel

7 maart.

ZEG HEM NIETS

Vele jaren geleden kreeg de vader van de schrijver, destijds een stadsevangelist, een telefonische oproep van een vooraanstaande vrijzinnige dominee. "Peter" zei de dominee, "Ik heb een jongeman buiten in mijn spreekkamer, die in grote nood schijnt te zijn. Hij zegt dat hij zich zo'n zondaar voelt, dat hij te ver gegaan is, en God hem niet wil vergeven. Nu heb jij een hoop ervaring met zulke mensen. Wat zal ik hem vertellen?" De dominee wist echt niet hoe hij deze bedrukte ziel moest helpen.

"Zeg hem niets; ik kom zo naar je toe", zei vader, en hij vertrok onmiddellijk om zelf met de jongeman te spreken. Mijn vader wist wel wat er met deze jongeman aan de hand was. De Heilige Geest had hem overtuigd van zijn zonde (Joh.16:8). De knaap was ertoe gekomen om zichzelf te zien zoals hij werkelijk was - zoals God hem zag, zoals Hij ieder ongered mens ziet, het doet er niet toe hoe vroom ook.

Geen mens komt er ooit toe zijn behoefte aan een Redder in te zien, nadat hij er eerst toe komt zichzelf te zien als een voor God vervloekte zondaar. En alleen als wij ertoe komen onszelf te zien zoals we zijn in het oog van een heilig God, is er hoop op redding.

De zelfgerechtigden zien hun behoefte aan een Redder niet. Waar zou Hij hen van moeten redden? Wat verkeerd hebben zij gedaan? Zo redeneren zij.

Het is alleen wanneer we de heiligheid en rechtvaardigheid van God naar waarde gaan schatten, dat het bij ons begint te dagen dat onze positie hopeloos is zonder een Redder.

Is het niet vreemd, dat er zoveel mensen zijn die plaatjes aan hun wanden hebben hangen van onze Heere, gekroond met doornen, of hangend aan een kruis, en toch Hem niet kennen als **Redder, hun eigen Redder**.

Maar wanneer wij overtuigd zijn van eigen zonde, en onze hopeloze positie voor God, zijn we gereed om de woorden te aanvaarden, die Paulus sprak tot de bevende gevangenvaarder in Philippi:

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden"
(Hand.16:31).

2 Minuten met de Bijbel

8 maart. **WAAR ZIJT GIJ? WAAR IS UW BROEDER?**

De eerste vraag in de Bijbel kwam van God Zelf, toen Hij tot de gevallen Adam riep, die zich verborg in vrees voor Zijn aanwezigheid: **"Waar zijt gij?"** (Gen.3:9).

Adam en Eva maakten een grote fout door weg te lopen en zich voor God te verbergen, want hun situatie was hopeloos zonder Hem. Maar geen enkele van Adams kinderen heeft het iets beter gedaan dan hij. In Psalm 14:2,3 vinden we de Heere de aarde rondzoekende als het ware: **"...om te zien, of iemand verstandig was, die God zocht"**.

maar het antwoord was: **"...ook niet één"**.

Hoe dankbaar mogen we toch zijn, dat Hij ons in genade opzoekt, dat de Heere Jezus Christus kwam: **".....om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was"** (Luk.19:10),

en dat: **"In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade"** (Eph.1:7).

Maar natuurlijk volgt er een andere vraag. Deze vraag kwam eveneens van God Zelf, toen hij vroeg aan de moordenaar Kaïn:

"Waar is Habel, uw broeder?" (Gen.4:9). Kaïn stelde een andere vraag:

"....ben ik mijns broeders hoeder?".

Maar spoedig leerde hij dat hij zijns broeders hoeder wel was, toen God hem uit Zijn tegenwoordigheid verbande, niet alleen als straf voor hem, maar om ons allen te leren, dat we inderdaad verantwoordelijk zijn voor degenen om ons heen.

De ongeredden, die nimmer op Gods roep: "Waar zijt ge? reageerden, dienen eraan te denken, dat God ook hen vraagt, zoals Hij dat de niet-wedergeboren Kaïn deed: **"Waar is...uw broeder?"**. Door Christus als Redder te verwerpen, houden mensen ook anderen buiten de hemel - anderen waarvoor zij hadden kunnen worden gebruikt om dezen voor Christus te winnen.

Gij zegt: "God zal redden degenen die Hij ervoor bestemd heeft." Dat is echter maar één kant van de medaille. Onze Heere zei tot twee steden in Zijn dagen, dat als de "machtige werken" in hen gedaan, in Tyrus en Sidon zouden zijn gebeurd,

"zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben" (Matt.11:21).

en God zegt, dat Hij: **".....niet willende, dat enigen verloren gaan,...."** (2 Petr. 3:9)

en heeft aan Zijn volk het "woord" en de "bediening" der verzoening "toevertrouwd" (2 Cor.5:18,19).

2 Minuten met de Bijbel

9 maart.

HULP OP DE JUISTE TIJD

De kranten in Chicago brachten onlangs twee interessante frontpagina artikelen; één over Timotheus Nolan, een politiemann in Chicago, die vergeefs om hulp riep toen hij met twee zware jongens in gevecht was. Zestig mensen stonden erbij en zagen hem vechten voor zijn leven, maar er was niet één van hen, die hem hielp, of ook maar poogde een andere politieagent te roepen. Zij bleven erbij staan en keken toe.

Het andere artikel ging over een meisje van ongeveer 12 jaar oud, genaamd Susan Benedict, uit Clinton, Wisconsin, op bezoek in Chicago. Toen Susan in het Greyhound Bustation zat in Clark and Randolph, beroofde een dief haar van haar beurs en rende weg.

Misschien omdat zij zo'n lieve, onschuldige, twaalfjarige was, in elk geval, er waren ongeveer twaalf mensen getuige van het incident, die de dief achterna gingen, totdat iemand een agent van politie vond, die de man aanhield, en de beurs aan het kleine meisje teruggaf. Het is een erg beangstigende zaak om niet in staat te zijn hulp te vinden wanneer dit dringend nodig is - en daarom is het zo wonderlijk om hulp te verkrijgen, wanneer het nodig is.

Dank God, Hij staat altijd klaar om ons te helpen in onze diepste nood - de redding van onze zielen. Bent u bang dat uw vele zonden u in een positie gebracht hebben waarin geen hulp te verwachten is - dat u voor God te erg gezondigd hebt om vergeving te ontvangen? Luister dan naar Eph.1:7, waar de Apostel Paulus, door goddelijke inspiratie zegt:

"In Wie wij hebben verlossing door Zijn bloed, namelijk DE VERGEVING DER MISDADEN, NAAR DE RIJKDOM VAN ZIJN GENADE."

Verder zal Rom.5:20,21 langs deze weg bemoediging geven: **"...WAAR DE ZONDE MEERDER GEWORDEN IS, DAAR IS DE GENADE VEEL MEER OVERVLOEDIG GEWEEST; OPDAT, GELIJK DE ZONDE GEHEERST HEEFT TOT DE DOOD, ALZO OOK DE GENADE ZOU HEERSEN door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere."**

Paulus kende dit uit ervaring, want hij was de leider van de opstand tegen Christus, maar op een bepaald ogenblik werd hij gered door Gods genade. Daarom zegt hij ook: **"Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben"** (1 Tim.1:15).

Als God de "voornaamste der zondaars" redde, wil Hij zeer zeker u redden; **"Want een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden"** (Rom.10:13).

2 Minuten met de Bijbel

10 maart.

VREES VOOR DE DOOD, IS DAT NODIG?

De meeste mensen leven bijna altijd in angst voor de dood. Zij houden er niet van om te denken dat de dagen van een mens zijn als het gras en al zijn heerlijkheid als de heerlijkheid van een vergankelijke bloem. (Ps.103:15,16). Zij wensen niet het feit onder ogen te zien, dat:

"...het de mensen gezet is, éénmaal te sterven,...." (Hebr.9:27).

Dit is heel natuurlijk, want Gods Woord verklaart, dat

"...de bezoldiging van de zonde is de dood" (Rom.6:23) en

"en daarna het oordeel" (Hebr.9:27) en de

"de tweede dood" (Openb.20:14).

Dit is waarom in 1 Cor.15:56 staat, dat:

"....de prikkel nu des doods is de zonde".

Toch was de Psalmist David niet bang voor de dood. Hij zei:

"Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen" en let op de reden daarvan: **"want Gij zijt met mij"** (Ps.23:4).

David was er toe gekomen God te kennen, en was genadiglijk bevrijd van de vrees voor de dood. Maar wij hebben vandaag nog veel meer redenen om vrij van angst voor de dood te zijn, want zo'n 1000 jaar na David, werd Saulus van Tarsen, de voornaamste zondaar, gered door genade, en uitgezonden om te verkondigen:

"het Evangelie der genade Gods" (Hand.20:24).

Hij trok voort om mensen te vertellen hoe "Christus stierf voor onze zonden" (1 Cor.15:3), en Satan beroofde van al zijn rechten op ons:

"Opdat Hij, door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren" (Hebr.2:14,15).

Toen de Apostel zelf dichterbij de dood kwam, zei hij: **".....en het sterven is mij gewin"** (Phil.1:21). **"...om ontbonden te worden en met Christus te zijn;...is verreweg het beste"** (V.23), en **"....de tijd van mijn ontbinding is aanstaande..."Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid..."** (2 Tim.4:6-8).

2 Minuten met de Bijbel

11 maart.

DE LEVENDE GOD

"Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God" (Ps.42:3).

De "God is dood"- theorie gaf aan mensen in moeiten en verdriet weinig ware troost of bevrediging.

Jarenlang hebben wij verondersteld, dat de uitdrukking "de levende God" in de bovengenoemde tekst, sloeg op Gods kracht om te helpen, in tegenstelling tot de machteloosheid van dode heidense afgoden. Een nauwgezet onderzoek van de kontekst echter, leidt ons ertoe om te geloven, dat het eerder te doen heeft met Zijn in staat zijn om te helpen. De goden van de heidenen daarentegen, waren als kinderoppen; zij konden op geen enkele wijze hun aangezicht veranderen of op enige wijze reageren.

"De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; Oren hebben zij, maar horen niet; ook is er geen adem in hun mond" (Ps.135:15-17).

Maar de ware God is een levende God. Hij ziet werkelijk, hoort en reageert. De Psalmist, in Ps.42, vergelijkt zichzelf met een hert, dat dorst naar water. Er wordt weleens verondersteld dat het beeld, hier weergegeven, van een hert is, opgejaagd bij de jacht, maar de passage zegt niets daarover. Palestina is een droog land en helemaal ongeschikt voor drijfjacht. Een hert moet dan wel verlangen naar stromen water.

Het zij zo het zij, het hert in deze passage zoekt geen hulp; het dorst naar verkwikking, en zo verlangde de Psalmist naar de verkwikking van gemeenschap met God, de levende God. Hoe wonderbaar is het dat we de levende God mogen kennen door geloof in Christus! Dit is ook waarom de Apostel Paulus verklaart in Hebr.10:19,20:

"Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus...een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees."

Tengevolge van Zijn dood op Golgotha scheurde het voorhangsel dat ons terughield om in Gods tegenwoordigheid in te gaan, en nu zegt Hij in antwoord op onze nood:

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwaamere tijd" (Hebr.4:16).

Ja, God is een levende God!

2 Minuten met de Bijbel

12 maart.

HET ZWAARD DES GEESTES

"...het zwaard des Geestes...hetwelk is Gods Woord van " (Eph.6:17).

Van de gehele geestelijke wapenrusting, Eph.6:11-18, waarvan aan de gelovigen wordt gezegd deze: "aan te doen", is er slechts één aanvalswapen. Dit is: **"het Zwaard des Geestes...het Woord van God"**.

De Bijbel wordt genoemd "Het Zwaard van de Geest", omdat de Geest van God de Auteur is. Het Woord wordt ook genoemd "Het Zwaard van de Geest" omdat het, geschreven door God Die alles weet, diep kan snijden. Dit maakt het voor de gelovige een geweldig wapen tegen Satan en de krachten van het kwaad. Ons wordt verteld in Hebr. 4:12,13:

"Het Woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler der gedachten, en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem, met Wie wij te doen hebben."

Zoals David lang geleden zei:

"HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten" (Ps.139:1,2).

Het is omdat God ons zo door en door kent en begrijpt, dat Zijn Zwaard soms zo diep in ons kan snijden. Hoe wijs is het dan, om te buigen voor dat Gezegend Boek, de veroordeling van zonde daarin te erkennen, en de Heiland, Die het presenteert, gelovend te vertrouwen! En als u dit gedaan hebt, hoe wijs is het dan om "de hele wapenrusting Gods aan te doen" om stand te houden tegen Satan en de zonde; en te nemen:

"...het Zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord!"

2 Minuten met de Bijbel

13 maart.

INDIEN HIJ IN STAAT IS

"Of zijn oom,...of die uit de naasten van zijn vlees van zijn geslacht is, zal hem lossen; of heeft zijn hand wat verkregen, dat hij zichzelf losse"

(Lev.25:49).

Onder de Oud Testamentische Wet kon iemand die failliet was, zichzelf verkopen, of in slavernij verkocht worden, waarbij zijn meester zijn schulden afbetaalde in plaats van salaris te betalen. De slaaf kon echter worden verlost door zijn oom of een naaste verwant, die in staat was om zijn schulden af te betalen, of, zo zegt de passage: "Indien hij in staat is, dat hij zichzelf losse."

"Indien hij in staat is"! Een betekenisvolle kwalificatie, want welke failliet verklaarde slaaf was ooit in staat om zichzelf los te kopen?

Op deze manier wilde God ons een belangrijke les leren over redding van zonden. Wij zijn allen als het ware failliet in zaken. We hebben een grote schuld van zonde tegen God en onze medemensen vergaard, en zijn moreel en geestelijk bankroet geraakt.

Wij kunnen velen hebben die "nauw verwant" met ons zijn, maar zij zijn niet in staat om ons te verlossen, omdat zij zelf bankrupte zondaars zijn. Er is echter iemand, Die een oneindige voorraad gerechtigheid heeft om onze schuld te betalen. En Hij heeft werkelijk voor al onze zonden betaald toen Hij, de Heilige, in schande en ongenade als een zondaar op Golgotha's kruis stierf.

Hij, de Here Jezus Christus, is onze gezegende Verwant en Redder, want zoals Adams kinderen.

"Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden....." (Hebr.2:14).

opdat Hij Jood en heiden verlossen mocht;

".....een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou" (Hebr.2:9).

Er zijn helaas velen, die hun toestand niet onder ogen durven te zien. Zij denken dat zij zichzelf kunnen redden. Tot hen zegt God: "Doe het als je kunt!" Aan de rijke jongeling die vroeg: "Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven", zei de Here "Gij kent de wet...doe dat, en gij zult leven."

Maar wie van ons kan de wet van God volmaakt houden? Wie van ons is geen herhaald wetsovertreder in de ogen van God? Wie is in staat zichzelf te redden? Waarom dan niet tot Christus gaan, onze rijke Bloedverwant en Redder:

"In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" (Eph.1:7).

2 Minuten met de Bijbel

14 maart.

ARME ZIGGY!

Van **Ziggy** wordt beweerd, dat hij de grootste mannetjesolifant, in gevangenschap, van de wereld is, en de naam heeft slecht gehumeurd te zijn.

Maar Ziggy was op een dag in het Brookfield Dierenpark in Chicago wat onvoorzichtig en viel in de diepe gracht voor zijn kooi.

Het was geen grapje om daar 31 uren in een ongemakkelijke houding gevangen te zitten met beide slagstanden gebroken en bloedende kop, en niet in staat om te bewegen.

Hijskranen, tractors en ander materiaal werden tevergeefs ingezet. Zij konden zelfs Ziggy's logge lichaam van 7000 k.g. niet in een wat gemakkelijker houding krijgen. Uiteindelijk kwam iemand op de gedachte om een helling te maken door grind in de gracht te werpen - zo'n 42 ton - en zo werd Ziggy bevrijd.

Toen wij van Ziggy's treurig lot hoorden, kwam ons de val van de mens in gedachten. Door de zonde is de mens in moeite en narigheid geraakt en kan zichzelf er niet uit bevrijden. Zichzelf bedottend door te denken dat hij deze situatie kan overwinnen met eigen middelen, leert hij al gauw dat hij tevergeefs probeert zichzelf op te trekken aan "zijn eigen stijfbeugels", en zijn toekomst wordt alsmaar donkerder.

Net als Ziggy, heeft de gevallen mens hulp van elders nodig. Proberen, hopen, besluiten, beslissen, kiezen, naar de vrolijke kant kijken - geen van deze methoden blijken succes op te leveren; hij heeft een Redder nodig.

Welk een zegen is het dan te weten, dat "Christus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden", en dat

**"...ieder, die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden"
(Rom.10:13).**

Als we onze toestand als gevallen zondaars erkennen, en een beroep doen op Hem om ons te redden, reageert Hij met spoed.

2 Minuten met de Bijbel

15 maart.

GOD VOOR ONS

Veel mensen, zelfs religieuze mensen, veronderstellen dat God tegen zondaars is. "Doe wat recht is" zo denken zij, "en God zal je liefhebben en zegenen, maar doe wat verkeerd is en Hij zal boos op je zijn en je vervloeken".

Wellicht komt dit standpunt over God voort uit het feit dat veel Schriftplaatsen, speciaal in het Oude Testament, God openbaren als de Vijand van de werkers van ongerechtigheid. Maar Hij is de Vijand van de werkers van ongerechtigheid als zodanig - als werkers van ongerechtigheid, niet van individuele personen.

In Ezech.18:23 vraagt God:

"Zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddeloze...?".

En in 2 Petr.3:9 leren we, dat God de wereld had kunnen oordelen vanwege de kruisiging van Christus, maar dat Hij dat oordeel heeft uitgesteld omdat Hij "lankmoedig" is en:

"...niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen".

De Apostel Paulus verklaart, terwijl hij verwijst naar de kruisiging, dat:

"...God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd" (2 Cor.5:19).

Hoe kon Hij zondaren overtuigender laten zien dat Hij het goede met hen voorhad, dan door hen onder de aandacht te brengen dat Hij hun zonden aan Christus had toegerekend? En hen te zeggen dat Hij hun ongerechtigheden hen niet toerekent?

Hun ongerechtigheden zullen hen natuurlijk wel toegerekend worden als zij Gods voorziening voor redding, door Christus, verwerpen.

Maar voor heden is het een wonderbaar feit, dat we tot elke zondaar kunnen gaan en, vanuit de autoriteit van Gods geschreven Woord, zeggen: "Voor uw zonden is betaald; God rekent ze u niet toe. Wilt ge Zijn liefde aannemen en Christus als uw Redder ontvangen?"

Nee, ongeredde vriend, God is niet tegen u. Hij heeft u lief, en heeft overvloedig in uw redding voorzien door Zelf voor uw zonden de prijs te betalen op Golgotha. Dit is de essentie van:

"het evangelie van Gods genade" (Zie 1 Tim.2:4-7).

Wilt u het geloven? Wilt u Christus nu vertrouwen? Hem erkennen als uw Heere en Redder?

2 Minuten met de Bijbel

16 maart.

TWEE MUREN

Hoe verrast waren wij allen, toen de Berlijnse Muur, die de stad in tweeën verdeelde, werd geopend en nu geheel afgebroken is. Het was een misdaad tegen de menselijkheid en een zonde tegen God, om de helft van een stad af te sluiten van de andere helft en de mensen daar achter te behandelen alsof het dieren zijn.

De Bijbel spreekt van een muur die de gehele mensheid in twee delen splitst. In Ephese 2 wordt de Wet, de Tien Geboden, "de middelmuur der afscheiding" genoemd".

De wet werd aan Gods Verbondsvolk gegeven. De heidenen waren reeds lang tevoren opgegeven bij de Toren van Babel, en God had Abraham en zijn zaad uitgeroepen en hun de Wet gegeven. Zij verbraken de Wet echter, zodat Rom.3:19 zegt:

"...dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen, die onder de wet zijn; opdat ALLE MOND gestopt worde en DE GEHELE WERELD voor God verdoemelijk zij."

Door het breken van de Wet zijn alle mensen op hetzelfde niveau gekomen, maar dit was ook Gods genadige bedoeling:

"Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn" (Rom.11:32).

En zo biedt God allen redding aan door Christus, Die stierf voor onze zonden op Golgotha. Dit is het waarom in Eph.2:13-16 staat:

"Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, ...opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen...opdat Hij die beiden met God in één Lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende".

Dank God dat er geen "Berlijnse Muur" meer is tussen God en hen die in Zijn Zoon geloven, en evenmin tussen gelovigen die tot "één Lichaam in Christus" gemaakt zijn.

2 Minuten met de Bijbel

17 maart.

TWEE ASPECTEN VAN CHRISTELIJKE VRIJHEID

**"En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
...Indien dan de Zoon u zal vrijmaken, zo zult gij waarlijk vrij zijn"**
(Joh.8:32,36).

De ware gelovige in de Heere Jezus Christus verheugt zich in een heerlijke vrijheid, en onze Heere Zelf zei, dat geen banden meer binden..."Gij zult waarlijk vrij zijn", vrij van de grootste van alle slavendrijvers: de zonde. Omdat de Wet nimmer een mens van zonde kon redden, deed de Heere Jezus dat door Zijn dood op Golgotha, want wij lezen, dat "Christus stierf voor onze zonden".

Daarom schreef de Apostel Paulus, door goddelijke inspiratie:

"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet weer met het juk van dienstbaarheid bevangen"
(Gal.5:1).

Zijn brieven vermanen de gelovigen die "verlangen om onder de wet te zijn" heel ernstig. Aan de Christenen in Colosse schreef hij:

"Dat u dan niemand u oordele in spijs of in drank, of in het stuk van de feestdag, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus"
(Col.2:16,17).

Maar ware vrijheid wordt aangewend ten goede, anders verandert zij opnieuw in gebondenheid, want door wie iemand overwonnen is, diens dienstknecht is hij geworden (2 Petr.2:19), en kwaad doen kan slechts uzelf en anderen schaden. De Apostel zegt dan ook verder:

"Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot wordt voor hen, die zwak zijn" (1 Cor.8:9).

"Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde" (Gal.5:13).

"...Zalig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt" (Rom.14:22).

2 Minuten met de Bijbel

18 maart. **WIE KRIJGT DE SCHULD?**

De schrijver werd onlangs een weinig geërgerd, toen hij het volgende stukje las in een van de toonaangevende kranten in Chicago:

Beroepsdieven en jonge joyriders zijn niet kwalijk te nemen voor de meeste autodiefstallen. Het is waar, dat zij het zijn die stelen - maar de zorgeloze automobilist moet kwalijk worden genomen dat ze hun auto niet op slot zetten als ze ergens parkeren. Denk eens na: er worden meer dan 1000 autos per dag door het hele land gestolen, maar hun die ze stelen dient dit niet kwalijk te worden genomen - de eigenaars dient kwalijk te worden genomen dat zij het niet voor de dief onmogelijk maken om hun wagen te stelen!

De mens is altijd een meester geweest in het "overhevelen van de schuld". Adam zei tegen God: "Het is niet mijn fout; het is de vrouw die gij mij gegeven hebt". Eva zei: "Neem het mij niet kwalijk, de slang bedroog me". En sindsdien staan de nazaten van het eerste paar gereed om de schuld aan anderen te geven.

Maar nu wordt het zo, dat de gerechtshoven de misdadigers gaan verdedigen en beschermen, en de onschuldigen de schuld geven omdat zij het niet onmogelijk maken voor de dief om te stelen! Het is een schande dat we onze auto's tegen diefstal moeten afsluiten - en het is een schandvlek voor onze maatschappij. Sommige rechters zien het zo niet, maar God wel. Lees Rom.2:2:

"En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over hen, die zulke dingen doen".

Toch mogen wij allen dankbaar zijn, dat het juist Gods gerechtigheid is - als ook Zijn liefde - dat Hem er toe bracht om menselijke gestalte aan te nemen, en op Golgotha voor onze zonden te boeten. God kan de zonde niet verdragen, toch heeft Hij de zondaar lief. Daarom boette Hij voor al onze zonden op Golgotha, en dit is het ook waardoor wij nu:

"En worden om niet gerechtvaardigd, uit zijn Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is" (Rom.3:24).

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,...."
(Hand.16:31).

2 Minuten met de Bijbel

19 maart.

WAT GENADE IS

Laat de duivel je nooit bedriegen in te veronderstellen dat zonde Gods plan was, "een genadig middel tot een heerlijk doel", want dan zou redding van zonde eenvoudig rechtvaardig zijn, geen genade. Nee, u kunt God uw zonden niet toerekenen. Het is aan de schuldigen, degenen die het niet verdienen, overal, dat God aanbiedt:

"..... de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" (Eph.1:7).

Er zijn twee belangrijke zinnen in Eph.2 die een klaar licht werpen op het karakter, de aard, van genade. Zij worden gevonden in de verzen 2 en 3, die spreken over ongelovigen als "kinderen [Gr. huiois, volwassen zonen] der ongehoorzaamheid" en "kinderen [Gr. tekna, geboren] des toorns" Denken we een ogenblik na over deze zinnen: "Kinderen der ongehoorzaamheid" en "kinderen des toorns".

Het is tegen deze donkere, zwarte achtergrond van verdiende toorn, dat we verder lezen:

"MAAR GOD, die RIJK IS in BARMHARTIGHEID door Zijn GROTE LIEFDE, waarmee Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus [UIT GENADE ZIJT GIJ ZALIG GEWORDEN], En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen DE UITNEMENDE RIJKDOM VAN ZIJN GENADE, DOOR DE GOEDERTIERENHEID OVER ONS IN CHRISTUS JEZUS" (Eph.2:4-7).

Het neemt in zekere zin een last van iemands hart en gedachten om, als het ware, uiteindelijk, toe te geven een zondaar te zijn, die Gods toorn verdient. Hoe lieflijk klinkt dan de wonderbare boodschap van verlossing door genade door het volbrachte werk van Christus op Golgotha, in de oren van zulke mensen. Wij waren allen de "kinderen [volwassen zonen] der ongehoorzaamheid"; en daardoor "van nature geboren kinderen des toorns". "MAAR GOD" is, toen er geen hoop meer was, tussenbeide gekomen, en biedt nu allen redding aan, uitsluitend door genade, door geloof:

"Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme" (Ef.2:8 en 9).

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,.."
(Hand.16:3).

2 Minuten met de Bijbel

20 maart.

DE VRUCHT VAN GENADE

Toen Johannes de Doper en de Here Jezus Christus op aarde verschenen, was Gods volk gedurende vijftien honderd jaren onder de wet van Mozes geweest. Geen wonder dat Johannes en Zijn Meester zochten naar vrucht onder hen.

Toen de hypocritische religieuze leiders kwamen om zich bij de toehoorders van Johannes te voegen, en vroegen om te worden gedoopt, noemde Johannes hen "adderengebroid", en gebood hen "voort te brengen...vruchten, de bekering waardig" (Matt.3:7,8). Echte bekering, met vruchten tot bewijs, was de fundamentele eis van het koninkrijk dat Johannes verkondigde. Dit blijkt uit zijn verklaring:

"En ook is reeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd; elke boom Dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen" (Matt.3:10).

Onze Here verscheen, met dezelfde boodschap als Johannes, en zocht ook vruchten onder Zijn volk (Matt.7:16-20; 21:33-43). Wij weten echter, dat Johannes de Doper werd onthoofd en dat Christus werd gekruisigd. De vrucht onder de wet was inderdaad mager. Zelfs na de opstanding van Christus weigerde de meerderheid van Zijn volk zich te bekeren en liet na de vereiste vrucht voort te brengen.

Maar wat de wet vereist, voorziet de genade in. Het was in die tijd, dat God de Apostel Paulus opwekte, wiens "prediking van het kruis" aantoonde, dat Christus niet een ontijdige dood was gestorven, maar in oneindige liefde in de wereld was gekomen, om te sterven voor zondaars, zodat zij gered konden worden uit genade, door geloof (Eph.2:8,9). De boodschap van Paulus werd genoemd "Het evangelie van Gods genade" (Hand. 20:24), en waar de wet had gefaald om vruchten voort te brengen, bracht genade deze overvloedig voort.

Wanneer Gods genade in Christus, in waar geloof wordt aangenomen, brengt zij altijd goede vrucht voort. Zo schreef Paulus aan de Colossenzen, dat zijn goede nieuws over de hele wereld ging, er aan toevoegde:

"...en brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt"
(Kol.1:6 cf. Rom. 6:21,22).

Neemt Gods boodschap van genade aan, vertrouw op Christus als uw Redder, en Hij zal u helpen vrucht voort te brengen.

2 Minuten met de Bijbel

21 maart.

EEN OUDERWETSE LEER

Hoe velen zijn er wier harten zouden opspringen als zij de ouderwetse leer van heiliging zouden verstaan!

Heiliging is niet een negatieve zaak. "Doe dit niet" en "Doe dat niet". Het is eerder de positieve waarheid, dat God ons **voor Zichzelf** wil hebben als een geheiligd bezit, zoals een bruidegom zijn bruid als de zijne beschouwt op een speciale, heilige manier.

Bijbelse heiliging is een tweevoudige waarheid, en heeft zowel met onze positie voor God, als met onze geestelijke staat van doen. In zekere zin is elke oprechte gelovige in Christus reeds geheiligd, of God toegewijd, door de werking van de Heilige Geest.

Zo lezen we dan ook: **"...dat u God van de beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging van de Geest..."** (2 Thess.2:13).

"Uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in heiliging des Geestes, ..." (1 Petr.1:2).

Dit heeft niets te maken met ons gedrag. God deed dit. Heiliging begint bij Hem. Zo kon Paulus zelfs aan de zorgeloze Corinthiërs schrijven en zeggen: "Gij **zijt** geheiligd" (1 Cor. 6:11; cf. Hand.20:32; 26:18), t.w. "God heeft u apart gezet voor Zichzelf". Deze fase van heiliging is gebaseerd op het verlossingswerk van Christus, terwille van ons, want Hebr.10:10 zegt:

"In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, éénmaal geschied".

Maar nu wil God dat wij dit feit naar waarde schatten en ons dienovereenkomstig gedragen, en ons steeds meer aan Hem wijden. Dit is praktische, progressieve heiliging:

"Want dit is de wil van God, uw heiligmaking;....." (1 Thess.4:3). Vandaar ook Paulus' zaligspreking: **"En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;..." (1 Thess. 5:23),**

en zijn vermaning aan Timotheus om te zijn; **".....een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren,...." (2 Tim.2:21).**

Hoe kunnen gelovigen, in hun praktische ervaring, vollediger geheiligd worden voor God? Door bestudering en overdenking van Zijn Woord. Onze Here bad: **"Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid"** (Joh.17:17)

En Paulus verklaart, dat:

".....gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des water door het Woord" (Eph.5: 25,26).

2 Minuten met de Bijbel

22 maart.

WIE ZAL TEGEN ONS ZIJN?

Wij hebben in een vorig artikel aangetoond, dat God vóór zondaars is, en het goede met hen voorheeft. We hebben laten zien, hoe Hij dit bewezen heeft door Zelf voor hun zonden te boeten, als de Zoon op Golgotha. Maar als dit waar is, hoeveel te meer moet dit dan zo zijn voor Zijn eigen kinderen, die in Christus vertrouwen als hun Redder en Zaligmaker?

Hoe dikwijls - en hoe veelbetekenend - gebruikt de Apostel Paulus de woorden "voor ons" in dit verband. In Eph.5:2 lezen we, dat:

"....Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven....."

In Rom.5:8 wordt ons verteld, dat: **"Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, "**

En in 2 Cor.5:21: **"Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt,...."**

En in Gal.3:13 lezen we: **"Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons;....."**

En de liefde die Hem, vanuit de hemel, naar de aarde bracht om in smaad en schande te sterven voor onze zonden, wordt niet aangetast door ons falen als Christenen. In Hebr.9:24 leren we, dat onze Here is opgevaren naar de hemel: **".....om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons"**.

In Rom.8:34 leren we dat Hij is "aan Gods rechterhand" om "voor ons te bidden". En in Hebr.7:25 lezen we: **"...Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, also Hij altijd leeft, om voor hen te bidden"**.

Ons falen, nadat wij Christus als onze Redder aanvaard hebben, moet onze gewetens verontrusten omdat daardoor onze gemeenschap met God wordt verhinderd, maar dit verandert niets aan het feit, dat wij Gods geliefde kinderen zijn door geloof in Christus, Die stierf voor al onze zonden. Hoe onwaardig we daardoor ook mogen zijn, God wil dat wij in Zijn tegenwoordigheid komen om geestelijk te worden vernieuwd.

"Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? ZO GOD VOOR ONS IS, WIE ZAL TEGEN ONS ZIJN?" (Rom.8:31).

2 Minuten met de Bijbel

23 maart.

VERGEVING

"In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade" (Eph.1:7).

De climax in de eerste prediking van Paulus die we in de Schrift vinden, wordt bereikt in de verzen 38 en 39 van Hand.13, waar hij verklaart:

"Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving van zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Deze een ieder, die gelooft, gerechtvaardigt wordt".

Zo vergeeft en rechtvaardigt God, door Christus, degenen die geloven. Dit is echter niet het enige wat voor ons, door de dood van Christus op Golgotha, tot stand is gebracht. Er is eveneens tot stand gebracht: verzoening, doop door de Geest in Christus en Zijn Lichaam, een plaats aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten, en alle geestelijke zegeningen aldaar.

"De vergeving van zonden" staat echter op de eerste plaats, en de boven aangehaalde passage verzekert ons, dat dit niet het enige is wat wij in Christus hebben "naar de rijkdom Zijner genade". Het volgende vers bevestigt inderdaad:

"Met welke Hij overvloedig is geweest over ons...". (Ef.1:8).

Zo verklaart ons Eph.2:2-7 dat, hoewel wij eens "kinderen der ongehoorzaamheid" waren, en daardoor "van nature kinderen des toorns",

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,....heeft ons levend gemaakt met Christus;.....en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus".

Wat is Gods bedoeling hiermee?

"Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus" (Ef.2:7).

Wanneer God ons vergeeft, ziet Hij ons niet langer in ons eigen arme ik, maar in Christus, die onze plaats innam, stervend voor onze zonden aan het kruis op Golgotha. Daar hing Hij in onze plaats, opdat wij in de Zijne zouden mogen zijn: "volmaakt in Hem" (Col.2:10).

2 Minuten met de Bijbel

24 maart.

VERLOST

"In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed,....." (Eph.1:7).

Het woord "verlossing" is eigenlijk een vertaling van drie mooie Griekse woorden:

Agarazo : kopen op de markt.

Ex-agarazo: van de markt kopen.

Lutro : vrijkopen (tegen contante betaling van de losprijs).

Het laatste van deze woorden wordt gebruikt in Eph.1:7. De gelovige in Christus heeft vrijheid - gekochte vrijheid - door Christus' vergoten bloed.

Ten eerste zijn wij "gekocht voor een prijs" en "verlost voor God" (1 Kor.6:20; Openb.5:9). Verder werden we "verlost van de vloek der wet" (Gal.3:13). En nu, het beste van alles, zijn wij in vrijheid gezet (Eph.1:7; Gal.5:1).

Waarom niet onze Bijbel opgeslagen, naar Eph.1:6-8, en deze passage zorgvuldig gelezen, om de oneindige grootheid van Gods handelen te zien met degenen die hun vertrouwen stellen in Christus als hun Redder en Verlosser?:

"Tot prijs der heerlijkheid van Zijn genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, in Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade, Met welke Hij overvloedig is geweest over ons..."

Verlost! Vrijgekocht van de slavenmarkt der zonde en der wet en in vrijheid gezet. Zou dit dan los, zorgeloos en onverschillig gedrag met zich meebrengen? In geen geval! Toen onze Here een blinde het gezicht gaf, zei Hij tegen hem: "Ga heen, uw geloof heeft u behouden, maar het verslag voegt er aan toe, dat hij: "Jezus volgde op de weg". (Mark.10:52).

Kan het natuurlijker? En is er niets natuurlijker, dan dat een verlost, in vrijheid gestelde zondaar, ernaar verlangt om zijn goddelijke Weldoener te behagen en te dienen? De Apostel Paulus drukte dit goed uit toen hij schreef, in 2 Cor.5:14:

"Want de liefde van Christus dringt ons".

2 Minuten met de Bijbel

25 maart. VERDIENSTEN tegenover GENADE

Het is een belangrijk feit, dat in deze dagen van goddeloosheid en wetteloosheid, er zoveel gezegd wordt over hetgeen wij verdienen! Veel advertenties in kranten en reclames op radio en TV vragen:

"**Verdient** u niet de fijnste automobiel?"

"**Verdienen** uw kinderen niet het beste?"

"**Verdient** uw baby geen Pampers?"

en zelfs, "**Verdient** uw hond geen Bonzo?"

Verdient u werkelijk de fijnste auto? Geef daar a.u.b. geen antwoord op! Verdienen uw kinderen het beste - altijd? Zo ja, dan heeft u modelkinderen die helemaal niet op hun ouders lijken! En verdient uw baby Pampers? Dat is grappig! En verdient uw hond Bonzo? Het is belachelijk! Honden "hebben niet lief" of gehoorzamen niet uit morele overwegingen, ook uw babies niet, hoe lief ze ook zijn. En wat u en uw kinderen betreft, met inbegrip van de babies, de Bijbel heeft hier iets over te zeggen.

De Bijbel zegt, dat:

"...gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgedaan, in welke ALLEN gezondigd hebben (in Adam) (Rom.5:12).

U en ik waren "in Adam" toen hij zondigde. Toen hij zondigde, zondigden ook wij. Ontken dit en u zou in kunnen instemmen met de moordenaar die redeneerde: "Mijn voeten en benen deden het niet, mijn oren en neus deden het niet; alleen mijn ene hand, en een of twee andere delen van mijn lichaam deden het, dus kan de rest van mijn lichaam vrijuit gaan."

Wij, gelovigen in Christus, dienen God te danken, dat onze gezegende Here ons verdiende loon op Zich nam, toen Hij voor onze zonden stierf. Daarom zegt Gods Woord:

"....tot betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden...opdat Hij rechtvaardig zij, en hem rechtvaardigende hem, die uit het geloof van Jezus is. "Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten." (Rom.3:25-27).

2 Minuten met de Bijbel

26 maart

EEN PLECHTIGE AFSPRAAK

De Apostel Paulus zegt, als hij spreekt over zijn reis naar Jeruzalem om de apostelen en oudsten aldaar te vertellen over het goede nieuws wat hem was toevertrouwd:

"En ik ging op door een openbaring, EN STELDE HUN HET EVANGELIE VOOR, DAT IK PREDIK ONDER DE HEIDENEN; en in het bijzonder aan hen, die in achtung waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben...En toen Jakobus, en Cefas [Petrus], en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die aan mij gegeven was, bekenden, GAVEN ZIJ MIJ EN BARNABAS DE RECHTERHAND DER GEMEENSCHAP, opdat wij tot de heidenen (volkeren), en zij tot de besnijdenis (Israel) zouden gaan"
(Gal.2:2-9).

Hier beloofden Petrus, Jakobus en Johannes openlijk, met plechtige bevestiging, om hun bediening te bepalen tot (het land) Israel, terwijl Paulus naar de heidenen (volkeren) zou gaan, met "het evangelie van Gods genade". Dit is treffend met het oog op het feit, dat de twaalven, niet Paulus, oorspronkelijk tot de gehele wereld gezonden waren. Waren zij dan allen buiten de wil van God door deze afspraak te maken? In geen geval! De daarop volgende openbaring bewijst, dat zij allen wel degelijk binnen de wil van God waren, en dat met de verwerping van Christus, God een nieuw programma had ingevoegd.

In het licht van deze Schriftplaatsen, is het moeilijk te begrijpen hoe iemand kan redeneren, dat Paulus' bediening eigenlijk een voortzetting was van die van de twaalven, of dat "het evangelie van het koninkrijk", en "het evangelie van Gods genade" identiek zijn. - Als de boven aangehaalde passage iets duidelijk naar voren brengt, is het wel het unieke karakter van het apostelschap en de boodschap van Paulus. De apostel wijdt bijna twee hoofdstukken van zijn brief aan de Galaten aan het feit, dat hij zijn boodschap niet van de twaalven ontvangen had, maar juist aan de twaalven had medegedeeld. - Hij benadrukt het feit, dat zij, die eerst naar alle volkeren gezonden waren, "te beginnen bij Jeruzalem", nu, onder de leiding van de Heilige Geest, toegestemd hadden om hun bediening aan de volkeren aan hem over te dragen, zodat hij overal elders "**het evangelie van Gods genade**", zoals weergegeven in Eph.2:8,9 en Rom.3:24 zou verkondigen.

2 Minuten met de Bijbel

27 maart. **EN DE HERE VROEG "WAAROM"**

Er zijn twee gevallen dat de Here vroeg "Waarom?", die los staan van alle overigen. Eenmaal was het, dat Hij tot God riep, en eenmaal was het tot Saulus van Tarsen. Eenmaal tot de Heilige, en eenmaal tot de voornaamste der zondaars. Eenmaal riep Hij vanaf het smadelijk kruis, en eenmaal vanuit Zijn heerlijkheid in de hemel. In beide gevallen werd de naam tweemaal uitgesproken. - In Matt.27:46 vinden we het eerste smartelijke "Waarom?", toen Hij riep:

"Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!"

Het andere wordt gevonden in Hand.9:4, waar Hij riep, vanuit Zijn ballingschap in de hemel:

".....Saul, Saul! wat vervolgt gij mij?".

Deze twee vragen betekenen de grootste raadsels in de geschiedenis, en toch is, vreemd genoeg, de ene de eenvoudige oplossing van de andere! Waarom verliet God eigenlijk Zijn Zoon? Het antwoord hierop vindt u, wanneer u vraagt waarom de mensheid, vertegenwoordigt door Saulus, Gods Zoon in de steek liet en zelfs Gods Zoon vervolgde. Gods handelen, door Christus over te geven om te sterven, was het tegengif tegen het handelen van de mens. De dood van Christus het geneesmiddel - het enig mogelijke geneesmiddel - tegen de zonde van de mens. Het was vanwege de totale redeloosheid van de zonde van de mens, dat God, om hem te redden, meer dan redelijk moest zijn.

Saulus had zijn volk en de wereld aangevoerd in de opstand tegen Christus, maar dit was het juist waarom, in oneindige liefde, God hem uitkoos, om de grote apostel van genade te worden, die de wereld vertelde, dat "Christus stierf voor onze zonden". Hoor hem vertellen, hoe hij:

".....een godslasteraar, en een vervolger, en een verdrukker"

geweest was, maar:

"....de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest"
(1 Tim.1:13,14).

Hoor hem zeggen:

"...dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven" (V.15,16).

Omdat de "voornaamste zondaar" nu in de hemel is, is er hoop voor ons allen, als we maar geloven in Christus, Die voor ons stierf.

2 Minuten met de Bijbel

28 maart. **EEN GETROUW WOORD**
(1Tim.1:15)

'T getrouwe woord is dit,
Het hart van 's hemels plan;
Dat Christus in de wereld kwam
Om ellendige zondaars te verlossen.

Uit liefde voor zondige mensen
Verliet Hij 's hemels troon.
verkoos te dragen 't smadelijk kruis,
Om voor zondige mensen te sterven.

Niet slechts dat hij de redding bracht
Van hel en Gods gericht.
Maar bracht ons uit de zondemacht
Voor 's Vaders Aangezicht.

Hoe groot, hoe eindloos groot,
Is de liefdeschuld aan Hem!
Wat kunnen wij nog anders doen,
Dan voor Hem te leven, Die ons zo heeft liefhad?

2 Minuten met de Bijbel

29 maart. **DE SCHEPPER VAN 'T HEELAL,
TOT ZONDE GEMAAKT VOOR ONS**

Het is boeiend het Nieuwe Testament te doorvorsen, het woord "gemaakt" te vinden, en dan te ontdekken, hoe onze Here Jezus Christus, de grote Schepper van alle dingen, Zichzelf vernederde, stierf op Golgotha's kruis en opstond uit de dood, om zondaars te redden en te verheerlijken.

Paulus zegt van Christus: "**....alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen**" (Col.1:16),

en Johannes voegt, door inspiratie, hier aan toe: "**Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.....de wereld is door Hem gemaakt**" (Joh.1:3,10).

Hoe wonderbaar is het dan, dat Hij, de Schepper van alles, één met ons werd, ja, één van ons"! Johannes vertelt ons dat de Maker van alles "vlees is geworden (gemaakt)" (Joh.1:14),

en Paulus verklaart, dat: "**....wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet...**" (Gal.4:4),

en: "**..... heeft Zichzelf vernietigd,...en is de mensen gelijk geworden**" (Phil.2:6,7).

In zijn brief aan de Hebreëen voegt hij toe, dat Christus een weinig minder dan de engelen was geworden (gemaakt) vanwege het lijden van de dood" (Hebr.2:9). En boven dit alles verklaart hij dat onze Heere voor ons tot een vloek werd gemaakt (Gal.3:13), om ons van de vloek der wet te verlossen, en dat God "Hem tot zonde gemaakt heeft voor ons..." (2 Cor.5:21).

Aldus droeg onze Here, de grote Schepper, op Golgotha, voor ons de straf der zonde, die de wereld anders had doen kunnen verzinken in de hel.

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd" (Phil.2:9), en: "...toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel, Ver boven alle..." (Eph. 1:20,21). "....dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft" (Hand. 2:36),

zodat Hij nu is: "**....hoger dan de hemelen geworden**" (Hebr.7:26).

Als resultaat is de meest eenvoudige gelovige, in deze machtige Redder:

".....aangenomen (vers 5), en begenadigd in de Geliefde" (Ef.1:6)

En heeft hem: "**..... mede gezet in de hemel in Christus Jezus**" (Ef. 2:6).

En hij is gemaakt:

".....rechtvaardigheid Gods in Hem" (2 Cor. 5:21),

"Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden (gemaakt) naar de hoop des eeuwige leven" (Tit. 3:7).

2 Minuten met de Bijbel

30 maart. **ZEER RIJK**

Zo rijk, zo heel erg rijk, was Christus
Door alle eeuwicheden!
Als God de Zoon, in Zijnen troon,
Van alles erfgenaam.

Zo arm, zo heel erg arm, werd Hij
Als mensenzoon gemaakt!
Vanaf de krib tot schandedood,
Verworpen door de Zijnen.

Voor ons, o ja, het was voor ons
Dat Hij verdroeg zo'n armoede,
Dat wij, door Zijn verlossende genade
Rijk zouden zijn als Hij.

2 Minuten met de Bijbel

31 maart. **GEREKEND MET DE MISDADIGERS**

"En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend" (Mark.15:28).

De voortgaande vervulling van deze passage, uit Jesaja 53, is de verbazende geschiedenis van de drie dopen van onze Heere.

Ten eerste moet deze profetie toegepast worden op de vleeswording van onze Here. Geboren als baby te Bethlehem, werd Hij gedoopt in het menselijk ras, niet alleen één met ons, maar één van ons, een echt menselijk wezen, hoewel toch ook "echt God". Zo werd Hij eerst "gerekend met de misdadigers".

Later werd de Heere nogmaals gedoopt, deze keer met water, door Johannes de Doper. De doop van Johannes was:

"....de doop der bekering tot vergeving der zonden..... en werden allen door hem gedoopt.....belijdende hun zonden" (Mark.1:4,5).

Geen wonder, dat Johannes eerst weigerde om deze Zondeloze te dopen, toen hij zei:

"Mij is nodig door U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?" (Matth.3:14).

Maar de Heere hield aan, zeggende:

".....want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen....." (Matt.3:13-15).

Zo voegde de Here zich in de doop bij de zondaars die zich bekeerden, en was op deze praktische manier, "gerekend met de misdadigers".

Maar **na** Zijn doop in het menselijk ras, en Zijn dienovereenkomstige doop met water, sprak onze Here van een derde doop, toen Hij zei:

"Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe wordt ik geperst totdat het volbracht is!" (Luk.12:50).

Deze derde doop was natuurlijk Zijn dood op Golgotha, waar Hij werd gedoopt in Gods oordeel over de zonde, opdat Hij ons er van zou verlossen.

Tenslotte, toen Jesaja 53:12 vervuld werd, want dat staat in verbinding met Zijn dood op Golgotha, zegt Mark.15:27,28 dat:

"En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, één aan Zijn rechter- en één aan Zijn linkerzijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend."