

De zeven gemeenten in het boek openbaring

DE ZEVEN GEMEENTEN IN HET BOEK OPENBARING

DOOR ROBERT C.BROCK

Wie zijn zij en wanneer?

INLEIDING

Het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, is een fascinerend boek om te lezen en te bestuderen. Het kan werkelijk een GROOT boek genoemd worden, want het Griekse woord voor 'groot' komt zo'n 82 maal voor in dit boek, meer dan in enig ander boek in het Nieuwe Testament. Openbaring is een profetisch boek, en Bijbelse profetie is altijd een interessant onderwerp om te bestuderen.

Het boek Openbaring is geadresseerd aan zeven gemeenten, zoals wij zien in hoofdstuk 1 vers 4 : "Johannes *aan* de ZEVEN GEMEENTEN, die in Azie zijn...". Deze zeven gemeenten worden genoemd in vers 11 – "en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de ZEVEN GEMEENTEN, die in Azie zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Tyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea". Zes van deze gemeenten lagen in Klein Azie toen Johannes dit boek schreef. Zij zullen gedurende de Grote Verdrukking in deze zelfde streek liggen. Deze streek ligt in het land dat wij nu kennen als Turkije.

Deze gemeenten vertegenwoordigen het gelovige overblijfsel uit het volk Israel dat zal reageren op het Evangelie van het Koninkrijk dat gepreekt zal worden gedurende de periode van de Grote Verdrukking (Mat.24:14).

Er zullen vele duizenden gemeenten zijn gedurende die periode – Katholieke kerken, Protestante kerken, enz. die overgebleven zijn uit deze tegenwoordige tijd van Genade na de Opname. Wij moeten dus niet denken dat er maar zeven gemeenten op aarde zijn als de periode van de Grote Verdrukking begint.

Door de eeuwen heen hebben studenten van de Bijbel het Boek Openbaring gepreekt vanuit vier verschillende gezichtspunten:

1. De VERLEDEN TIJD interpretatie – leert dat het meeste van het boek (hoofdstuk 1-20) *is vervuld* in de tijd van Constantijn in 313 A.D.
2. De GESCHIEDENIS interpretatie – leert dat het boek in *een proces van vervulling* is door het hele christelijke tijdperk heen en dat er weinig overgebleven is wat nog vervuld moet worden..
3. De SEMI-TOEKOMST interpretatie – leert dat de hoofdstukken 1-3 *voor het grootste gedeelte vervuld* zijn (wij worden verondersteld te leven in het Laodicea gemeente gedeelte), en dat de hoofdstukken 4-22 nog toekomst zijn. Dit is gebaseerd op Openbaring 1:19 waar wij straks kort op in zullen gaan.
4. De TOEKOMST interpretatie – leert dat het gehele boek *handelt over de toekomst en nog wacht op zijn vervulling*. Dat is het standpunt van dit boekje, want Openbaring wordt een 'profetie' genoemd in hoofdstuk 1 vers 3 en is de completering van de Oud Testamentische profetie. Wij kunnen NIETS in de geschiedenis terugvinden dat werkelijk kan bewijzen dat de

De zeven gemeenten in het boek openbaring

gebeurtenissen uit Openbaring al vervuld zijn, zelfs al worden sommige grote rampen gebruikt om te bewijzen dat het boek nu geschiedenis is.

Het TOEKOMST standpunt gelooft letterlijk in de dingen zoals ze zijn genoemd in het boek maar erkent ook .

de symbolen die gebruikt worden. Elk symbool is uitgelegd in het boek zelf of ergens anders in de Schrift

(7 kandelaren zijn 7 gemeenten, 7 sterren zijn 7 engelen enz.- Openb.1:20)

Het juiste begrip van het eerste hoofdstuk van Openbaring is cruciaal om het hele boek te kunnen begrijpen.

Er zijn vier dingen die in dit hoofdstuk zorgvuldig bekeken moeten worden:

1. In het begin (vers 3) wordt het een PROFETIE genoemd "...zij, die horen de woorden van deze profetie..."

Dit correspondeert met het eind van het boek (hoofdstuk 22:19) "...het boek van deze profetie..." dit geeft aan dat het boek Openbaring als "n geheel genomen moet worden. Het is helemaal vervuld in het verleden of het moet allemaal nog gebeuren in de toekomst. En de hoofdstukken 21 en 22 geven zeker aan dat het allemaal nog toekomst is.

2. Het woord 'gemeente' wordt in de Bijbel gebruikt voor verschillende groepen mensen. Het wordt gebruikt voor:

- a. Israel in de woestijn (Hand.7:38)
- b. Israel in het land Kanaan (Hand.2:47, Hebr.2:12)
- c. Het Lichaam van Christus, de gemeente in deze tijd van genade (Ef.1:22,23).
- d. God's overblijfsel in de Grote Verdrukking (Openb.2 en 3 en 12:17)
- e. Niet geredde mensen (Hand.19:32,39,41).

Het woord zelf betekent niet zoveel. Het betekent: 'geroepen', of 'vergadering'. Dus u moet op de context letten waarin het gebruikt wordt.

De woorden 'gemeente, gemeenten' worden niet minder dan 20 keer gebruikt in Openbaring.

We zouden op moeten merken dat het boek opent en sluit met het woord 'gemeenten' net zoals het dat doet met het woord 'profetie': "Johannes, aan de zeven GEMEENTEN die in Azië zijn..."(Openb.1:4) " Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen in de GEMEENTEN"(Openb.22:16).

"GEMEENTE" is "n van de SLEUTEL woorden in dit boek. Het boek Openbaring geeft de details van de Grote Verdrukking periode die Christus noemt in Mattheus 24:4-26. God zal ook Zijn gemeenten (vergaderingen) hebben tijdens deze periode, net zoals Hij ze had in de verleden tijd. Dit is "n van de waarheden die het boek Openbaring leert.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

3. Let op hoofdstuk 1:10. Menig bekwame Bijbelleraar leert dat 'de dag des Heeren' onze zondag is. Zij geloven dat de apostel Johannes op zondag al deze openbaringen van Christus ontvangen heeft, de eerste dag van onze week. Wij nemen een ander standpunt in, namelijk :

a. In het Nieuwe Testament wordt de opstandingsdag altijd 'de eerste dag der week' genoemd (Mat.28:1; Mark.16:2,9;Luk.24:1;Joh.20:1,19;Hand.20:7;1Kor.16:2). Het woord 'Zondag' is overgenomen uit het heidendom door sommige kerkvaders die bekeerd waren uit het heidendom en uitkwamen op de eerste dag der week. Veel heidenen waren zoonanbidders.

b. In de Griekse taal, die de taal is van het Nieuwe Testament, kan 'de dag des Heeren' op twee manieren geschreven worden – zoals hierboven- en 'des Heeren dag'. Dit geldt ook voor andere uitdrukkingen: 'Gods genade kan ook als 'de genade van God' geschreven worden. En : 'Gods liefde kan geschreven worden als 'de liefde van God' enz. Maar in de Hebreeuwse taal van het Oude Testament kon de dag des Heeren alleen als 'de dag des Heeren' geschreven worden. Dat was de enige manier waarop zij dit konden uitdrukken. Dus, op deze basis, geloven wij dat 'de dag des Heeren' uit 1:10 identiek is aan 'de dag des Heeren' in het Oude Testament.

4. De belangrijkste reden waarom hoofdstuk 1 niet begrepen wordt is vers 19. De Statenvertaling is een uitstekende vertaling, maar wij hebben het idee dat dit vers zwak is vertaald. De Statenvertaling geeft de indruk dat er drie verschillende dingen genoemd worden; dingen uit het verleden, het heden en de toekomst die de grote lijnen aan zouden kunnen geven van dit boek .De Statenvertaling schrijft: "...hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen".

Naar ons oordeel zou dit een betere weergave van vers 19 uit het Grieks zijn: "Schrijf daarom welke dingen je zag, en wat zij zijn, zelfs de dingen die hierna zullen gebeuren".

De Companion Bijbel vertaalt dit vers als volgt:

"Write therefore what things thou sawest, and what they are,(what they signify), even what things are about to happen after these things".

Met andere woorden, Johannes zag bepaalde profetische dingen, wat zij betekenden en wanneer zij plaats zouden vinden. Hij schreef slechts over  N geheel van toekomstige profetische gebeurtenissen.

Dat betekent dat de brieven aan de zeven gemeenten daar bij inbegrepen zijn. Het woordgebruik van hoofdstuk 2 en 3 komt steeds terug in de rest van het boek , om te laten zien dat de zeven brieven betrekking hebben op Gods mensen **in die tijd**.

De volgende commentaren op de brieven aan de zeven gemeenten zijn met een bedoeling niet volledig uitgespit. Wij willen laten zien hoe deze brieven verband houden met datgene wat de Oude Testamentische profeten leren, en met de aardse bediening van onze Heere Jezus Christus voor het volk van Israel.

Op deze manier zien we dat het Lichaam van Christus, Gods gemeente in deze tijd, buiten beschouwing wordt gelaten in deze zeven brieven.

HOOFDSTUK 1

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE EFEZE – OPENBARING 2:1-7

1. "Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:
2. Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt verdragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;
3. En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.
4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
5. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal haastig tot u komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikoljeten haat, welke Ik ook haat.
7. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is".

Nadat het Lichaam van Christus is opgenomen door onze Heere (1 Thessalonicenzen 4:17), gaat Gods profetische programma voor Israël en de volkeren weer verder..

Dit houdt een zevenjarige periode in, de Grote Verdrukking, ook wel genoemd de tijd van Jacob's benauwdheid (Jeremia 30:7). De reden voor deze tijd van benauwdheid vinden wij in Jesaja 24:5,6 – "Want het land is bevuurd vanwege zijn inwoners; want zij (Israel) overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen DE INWONERS DES LANDS VERBRAND WORDEN, EN ER ZULLEN WEINIG MENSEN OVERBLIJVEN. Zie ook Ezechiël 20:37,38.

De meesten van de ongehoorzamen op de aarde zullen GEZUIVERD worden gedurende deze tijd van God's oordeel. De rest van de ongeredden zullen geoordeeld worden overeenkomstig Mattheus 25 - Israel in Mattheus 25:1-30, en de heidenen in Mattheus 25:31-46. Zij die overblijven na deze twee laatste oordelen zullen gered worden, en zullen het Millennium/Duizendjarig rijk binnengaan. (Zie ook Romeinen 11:26)

De brieven aan de zeven gemeenten zijn boodschappen van Christus, de Messias, aan Israel en waarschuwen hen voor de dingen die gaan komen, en vertellen hen zich te bekeren als het evangelie van het Koninkrijk gepreekt wordt en geeft beloften aan hen die overwinnen. Door dit te doen wijzen zij terug naar de geschiedenis van hun volk, Israel, in het Oude Testament. Er zullen genoeg Bijbels op aarde zijn gedurende de Grote Verdrukking en de Joodse mensen zullen gemakkelijk toegang hebben tot het Woord van God.

Maar nu de feiten:

Vergelijk de openingsgroet aan deze gemeente met de groet van de brief aan de Efeziërs door de apostel Paulus. Een heel verschil, niet waar? En dat klopt omdat er sprake is van twee verschillende gemeenten. We hebben een apostel in de 'ne en een engel in de andere.

De engelen van de zeven gemeenten zijn beschermengelen, zoals in Hebreëen 1:14 –

De zeven gemeenten in het boek openbaring

"Zijn zij niet allen gediensstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beerven zullen? De engelen van God zullen een belangrijke rol hebben in het zorgen voor de Joodse gelovigen in de Grote Verdrukking.

Handelingen 5:19 geeft hier een illustratie van.

De Heere Jezus Christus komt in het begin van elke brief naar voren. Al die zeven introducties zijn terug te leiden naar het eerste hoofdstuk, en dus zijn de hoofdstukken 2 en 3 met hoofdstuk 1 verbonden:

1. Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt (2:1) gaat terug naar 1:20.
2. Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weer levend is geworden (2:8) gaat terug naar 1:8,11,17,18.
3. Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft (2:12) Gaat terug naar 1:16.
4. De Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuur, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk (2:18) gaat terug naar 1:14,15.
5. Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren (3:1) gaat terug naar 1:4,16.
6. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent (3:7) gaat terug naar 1:13-18.
- 7 Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods (3:14) gaat terug naar 1:5.

Deze titels en beschrijvingen van de Heere Jezus Christus hebben betrekking op Israël en de oordelen die over haar zullen komen. Christus in Zijn tegenwoordige bediening voor de Gemeente, die Zijn Lichaam is, wordt voorgesteld als de Redder en Hoofd van het Lichaam van Christus (Efeze 5:23), Hij zit aan de rechterhand van God en deelt genade uit gedurende deze tijd van Genade.

Er is een duidelijke gelijkenis van vers 2 met de Joodse gemeente in de vroege Handelingen periode (Hand.1-8).. De vroege gemeente kon het bedrog van Ananias en Safira niet toestaan, zij werden leugenaars bevonden (Hand.5:4). De twaalf apostelen deden vele wonderen en waren geduldig in veel verdrukkingen (Hand.4:3; 5:18,40).

De apostelen (in 2:2) kunnen degenen zijn waar de Heere Jezus voor waarschuwt in Mattheus 24:5 – "Want velen zullen komen onder Mijn Naam zeggende: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden". (Onze Heere wordt een Apostel genoemd in Hebreëcn 3:1).

1 Johannes 4:1 zal veel te zeggen hebben in de Grote Verdrukking –

De zeven gemeenten in het boek openbaring

"Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar BEPROEFT de geesten, of zij uit God zijn; want vele VALSE PROFETEN zijn uitgegaan in de wereld."

"De 'eerste liefde' genoemd in vers 4 neemt ons mee terug naar Jeremia 2:1,2 –

"En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende: Ga en roep voor de oren van Jeruzalem zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd, DE LIEFDE VAN UW ONDERTROUW, TOEN GIJ MIJ NAWANDELDE in de woestijn, in onbezaaid land". Israel heeft haar eerste liefde verlaten - hun liefde voor de HEERE God.

Wat verschrikkelijk, na alles wat Hij in het verleden voor hen had gedaan.

Dus in vers 5 staat de vermaning tot bekering en tot het doen van hun eerste werken.

Waarom? Omdat nationale zegening afhangt van bekering. God kan Israel in die conditie niet zegenen. Dat was de boodschap van Johannes de Doper, de Heere Jezus Christus, en de 12 Apostelen, en in het bijzonder van Petrus op de Pinsterdag in Handelingen 2. Zij riepen het volk op zich te bekeren. Dit wordt het Evangelie van het Koninkrijk genoemd (Mattheus 9:35) en we lezen in Mattheus 24:14 dat het Evangelie van het Koninkrijk OPNIEUW gepreekt zal worden gedurende de Grote Verdrukking. Vandaar de nadruk op bekering in de brieven aan de zeven gemeenten.

Religie zal goed georganiseerd zijn tijdens de Grote Verdrukking. Dit zien wij in Openbaring 17 waar de vrouw zit op een scharlakenrood beest (vers 3).

De vrouw vertegenwoordigt de afvallige religie met zijn hoofdkwartieren in de herbouwde stad Babylon, en het beest vertegenwoordigt de antichrist en zijn regering, zo krijgen wij dus de combinatie van religie bijgestaan door land en regering. Dit zal plaatsvinden aan het begin van de Grote Verdrukking. Er zal een Super-kerk of een Wereldkerk zijn met de zegen van de regering voor 3 ½ jaar. Miljoenen religieuze mensen zullen de Grote Verdrukking ingaan na de Opname van de ware kerk, het Lichaam van Christus. Religieuze leiders zullen zich verenigen om "n Super-kerk te vormen die er 3 ½ jaar zal zijn. In het midden van de Grote Verdrukking zal de Super-kerk opzijgezet worden door de regering van de antichrist (Openbaring 17:15,16), en de antichrist zelf zal de Joodse tempel ontwijden en zichzelf God noemen (2 Thess.2:3,4). Er zal een beeld van hem gemaakt worden dat aanbeden zal worden gedurende de laatste 3 ½ jaar van de Grote Verdrukking (Openb.13:12-15). Omdat de tempel altijd in Jeruzalem heeft gestaan, zal dat de plaats zijn waar dit gaat gebeuren.

In vers 6 worden de 'Nikolaieten' genoemd. Wie zijn zij? Dit is moeilijk na te gaan. De Scofieldbijbel verklaart op blz 1332 "Er is geen bewijs voor een secte van Nikolaieten". Sommige oude kerkvaders geloofden dat de Nikolaieten een secte was, opgericht door ene Nikolaus uit Antiochie, die genoemd wordt in Handelingen 6:5. Maar het zal duidelijk worden in de Grote Verdrukking, want zij worden ook genoemd in de brief aan Pergamus (2:15).

Zij zullen uiteindelijk een deel van de TOEKOMST zijn, en omdat God hen haat, moeten zij wel door satan zijn beïnvloed.

Zij die zich zullen bekeren en de eerste werken weer zullen doen worden 'overwinnaars' genoemd in vers 7. Zij zijn degenen die de beloften krijgen, en er zijn beloften voor de

De zeven gemeenten in het boek openbaring

overwinnaars in elk van de zeven brieven. De woorden 'Ik ken uw werken' wordt ook in elke brief genoemd.

De 'werken' en de 'overwinnaars' gaan samen op. Dit zien we ook in de woorden van onze Heere in de Bergrede – "Zo zult gij ze dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is" (Mattheus 7:20,21).

De wil van de Vader was bekering. Overwinning kwam door werken. Beiden zijn belangrijk in *het Evangelie van het Koninkrijk*. **De beloften gaan samen met het Duizendjarig Rijk waar Christus 1000 jaar zal regeren.**

HOOFDSTUK 2

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE SMYRNA

8. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weer levend is geworden:

9. Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

10. Vrees geen van de dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Weest getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

11. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.

Het is verbazingwekkend om de eenheid van gedachte te zien bij het bestuderen van deze brieven. Grote thema's zoals bekering, werken, overwinning, worden steeds opnieuw herhaald, telkens met een klein verschil in nadruk. Een van de kleinere thema's is armoede en rijkdom.

Dit wordt het eerst genoemd in vers 9 – "Ik weet uw werken, en verdrukking, en ARMOEDE doch gij zijt RIJK", en opnieuw herhaald voor de gemeente te Laodicea, hoofdstuk 3:17 –

"Want gij zegt: Ik ben RIJK...en ARM...". *Dit ziet vooruit op de tijd dat zij niet in staat zullen zijn om te kopen en te verkopen zonder dat zij het merkteken van het beest hebben.* (Openb.13:16,17). Er zal veel armoede zijn als gevolg van dit derde zegel van Openb.6:5,6.

Dit is de eerste keer dat we over satan lezen in Openbaring.. Hij speelt een zeer prominente rol in de Grote Verdrukking. Er wordt zes keer naar hem verwezen in de zeven brieven aan de gemeenten. Onder de vier namen van satan, draak, duivel, slang wordt hij 29 keer genoemd in dit boek. Satan is erg actief gedurende deze tijd want hij weet dat deze tijd kort is. In de brief aan Smyrna wordt hij twee keer genoemd.

De synagoge van satan (vers 9) wordt ook bij de gemeente in Filadelfia genoemd (Openb.3:9)

Deze synagoge is het kaf tussen het koren, zij die er aanspraak op maken dat zij Joden zijn (vergelijk de gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen in Mattheus 13). Zij zullen veel lijken op de farizeeën uit Jezus'dagen. En let op dat zij zichzelf geen christenen noemen.

Er zullen geen christenen als zodanig zijn in de Grote Verdrukking. Voor de Grote Verdrukking begint zullen zij allemaal opgenomen zijn de Heere tegemoet in de lucht. Er zullen er echter velen zijn in die periode die ware gelovigen zijn in de Here Jezus Christus (Openb.4:4-enz).

Er zit een element van troost in de verzen 9 en 10. Jezus vertroost zijn discipelen in Johannes 16:33 zeggende: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij VERDRUKKING hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen". Er zal een verdrukking zijn van speciale aard voor een bepaalde tijd – tien dagen. De Heere vertelt hen niet bang te zijn voor ook maar een van de dingen die zij zullen lijden, maar om getrouw te

De zeven gemeenten in het boek openbaring

zijn tot de dood. Dit is vervuld in Openbaring 12:11 – "en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood".

De beloofde beloning is de kroon des levens. Dit ziet vooruit op het Duizendjarig Rijk (Openb.20:4).

De uitdrukking 'die oren heeft om te horen, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt' gaat verder waar de Evangeliën eindigden. Deze uitdrukking wordt 8 maal gebruikt in de vier Evangeliën (Mattheus 11:15,13:9,43; Markus 4:9,23; 7:16; Lukas 8:8; 14:35), en *horen bij de bediening van onze Heere voor Israel*. De Heilige Geest zal het Woord van God gebruiken gedurende Zijn bediening in de Grote Verdrukking.

Zij die overwinnen (gelovigen) zullen van de tweede dood niet beschadigd worden. De tweede dood betekend in de poel des vuurs geworpen worden (Openb.20:14), en dat is voor eeuwig van God gescheiden worden. De overwinnaars zullen het Duizendjarig Rijk binnengaan. Hun namen zullen geschreven staan in het boek des levens (Openb.3:5; 20:15).

HOOFDSTUK 3

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE PERGAMUS

Openbaring 2:12-17

12 En schrijf aan de engel der gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft:

13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk waar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, waar de satan woont.

14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balak houden, die Balak leerde de kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat gij afgodenoffer zouden eten en hoereren.

15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.

16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal haastig tot u komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van Mijn mond.

17 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt.

Vers 12, het zwaard spreekt van oordeel en van de manier waarop Bileam werd gedood – "ook doodden zij met het zwaard Bileam, de zoon van Beor" Numeri 31:8. Dit dient als voorbeeld van wat God zal doen in de Grote Verdrukking (vers 16). Zijn WOORD zal oordelen.

Vers 13, satan zal zijn eigen troon hebben, blijkbaar zal de stad Pergamus zijn hoofdkwartier zijn. Wij moeten de troon van satan niet verwarren met de troon van de antichrist. Volgens 2 Tessalonicenzen 2:4 zal de antichrist zichzelf als God voordoen, zittende op een troon in de tempel van God, zichzelf vertonende dat hij God is. (Zie ook Ezechiel 28:2, Openb.13:2 en 16:10). Daar heeft satan al die duizenden jaren naar gestreefd. Zijn valse religiesysteem zal op dat van God lijken. Satan zal een drieënheid van kwaad hebben (hijzelf als vader, de antichrist als zoon, en de valse profeet als de heilige geest), en zal allerlei wonderen en tekenen doen door de antichrist en de valse profeet (Openbaring 13:14; 2 Tessalonicenzen 2:9). Wij weten ook uit Openb.12:9 dat de satan en zijn engelen uit de hemel zullen worden geworpen in onze atmosfeer en ook op de aarde, zodat Petrus' woorden uit 1 Petrus 5:8 *dan* werkelijkheid zullen zijn: "Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, DE DUIVEL, GAAT ROND als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden".

'n van de martelaren die genoemd wordt is 'Antipas'. De traditie zegt dat hij de bisschop van Pergamus was, en zijn dood zou beschreven zijn in een boek genoemd 'De Handelingen van Antipas'. Maar traditie kan men niet volledig vertrouwen... Er zullen vele martelaren zijn in de Grote Verdrukking (Openb.6:9-11) Het is mogelijk dat iemand bij naam genoemd wordt lang

De zeven gemeenten in het boek openbaring

voordat hij geboren is. Dit profetische principe is niets nieuws in de Bijbel. Josia werd 300 jaar voor zijn geboorte bij name genoemd in 1 Koningen 13:2. Zo ook Cyrus (Jesaja 45:1)

Drie maal in deze zeven brieven heeft de Heere iets TEGEN Israël:

1. tegen dat zij hun eerste liefde hebben verlaten – Openb.2:4
2. tegen Balaam – Openb.2:14
3. tegen Jezebel – Openb.2:20

Het verhaal van Balaam staat in Numeri 22-24. De lering die hij leerde heeft betrekking op twee dingen:

1. het eten van voedsel dat aan afgoden is geofferd,
2. het plegen van overspel.

De situatie die bestond voor Israël het beloofde land inging zal ook weer bestaan voor Israël het Koninkrijk zal ingaan. Afgoderij en overspel gaan samen (Openb.2:20). We zien hier de betekenis van de twee waarschuwingen uit Openb.21:8 en 22:15, die speciaal de hoereerders en afgodendienaars noemen. Het in herinnering brengen van dit incident uit hun geschiedenis is bedoeld om deze kwade praktijk in de gemeenten aan te pakken.

Het Griekse woord voor 'aanstoot' in vers 14 is SKANDALON en betekent lokaas, valstrik, verleiding. De aanstoot voor Israël waren de dochters van Moab (Numeri 25:1).

O, welk een vermaak scheidt de duivel erin om immoraliteit te gebruiken om God's mensen en Zijn dienaren te laten struikelen. Het is vandaag nog precies hetzelfde, want de menselijke natuur is niet veranderd. Zelfs al staat dit Schriftgedeelte in verband met de Grote Verdrukking, toch kunnen wij er een waardevolle les uit leren. Satan is nog dezelfde en vandaag nog net zo actief als hij in het Oude Testament was. Christenen LET OP.

Vers 15 is gelijk aan Openbaring 2:6 en zal ook voorkomen in de joodse gemeente. Zo wordt de link gelegd tussen de leer van de Nicolaieten en de leer van Balaam. De Goddelijke oplossing hiervoor is bekering. Door de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk wordt Israël weer in de goede relatie met JEHOVAH God gebracht voor zij het beloofde Koninkrijk in zullen gaan (Mattheus 24:14).

De Heere verwijst naar Zijn snelle wederkomst als de ongelovigen in Israël Zijn Woord niet gehoorzamen en zich bekeren. Zijn komst wordt ook genoemd in Openb.2:5 (Efeze); Openb.2:25 (Thyatira); Openb.3:3 (Sardis); Openb.3:11 (Philadelfia); Openb.3:20 (Laodicea).

Deze komst zal plaats hebben volgens Openb.19:11-16.

Het ZWAARD spreekt van het oordeel en ziet vooruit op Openb.19:15 (Vergelijk Mat.10:34).

De bedreiging van dit vers is *niet geadresseerd* aan de christenen in deze Bedeling van Genade. En de komst van de Heere die hier, of ergens anders in het boek Openbaring wordt genoemd, is *niet* de Opname uit 1 Tessalonicenzen 4:13-18.

Die oren heeft, die hore, wordt bij elke gemeente herhaald. Het Woord des Heeren is ERG, ERG belangrijk.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

De belofte aan de overwinnaars van de Pergamusgemeente is dat zij zullen eten van het VERBORGEN manna en dat hen een witte steen gegeven zal worden met een nieuwe naam daarop.

Manna komt de Joden erg bekend voor, het was deel van hun voedsel gedurende de 40 jaar van hun omzwervingen in de woestijn (Exodus 16:31-35; Numeri 11:6-9). Manna wordt ook wel "engelenvoedsel" genoemd in Psalm 78:23,24. Gedurende de Grote Verdrukking, om precies te zijn in de tweede periode van 3 ½ jaar, zal het gelovige overblijfsel van Israël verdreven worden naar de woestijn waar God hen zal voeden. "En aan de vrouw (Openb.12:2,5) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de WOESTIJN, in haar plaats, alwaar zij GEVOED wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd, buiten het gezicht der slang". (Openb.12:14 – zie ook vers 6 van Openb.12).

Wat mooi en wonderlijk van God om zo voor Zijn mensen te zorgen met het verborgen manna. Dit zal een grote zekerheid zijn voor hen die vervolgd zullen worden door satan.

De 'nieuwe naam' is een profetisch onderwerp. Jesaja 62:2 zegt: "...en gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke de mond des HEEREN uitdrukkelijk noemen zal".

(Zie ook Jesaja 65:15) De NAAM van de Vader is ook geschreven op het VOORHOOFD van de 144.000 (Openb.14:1), en Zijn NAAM zal op hun VOORHOOFDEN zijn (Openb.22:4).

Er staat net zo iets in Exodus 28:36-38. Aaron, de HOGEPRIESTER, had een plaat van puur goud met de inscriptie 'DE HEILIGHEID DES HEEREN' daarop gegraveerd, en dit was altijd op zijn VOORHOOFD. De witte steen zou plat kunnen zijn als een plaat, en er bestaat ook een metaal dat wit goud wordt genoemd, zelfs al is dat geen puur goud. Wij weten uit 1 Petrus 2:9 dat Israël een koninklijk PRIESTERSCHAP en een HEILIGE NATIE zal zijn. Het is mooi om die gelijkenis te zien in gedachte en taal.

Satan's volgelingen zullen in de Grote Verdrukking het merkteken of de NAAM van het beest hebben op hun rechterhand of op hun VOORHOOFD (Openb.13:16,17), zodat degenen die op de aarde zijn in twee groepen verdeeld zullen zijn – zij die de Heere toebehoren, en zij die het beest (antichrist) toebehoren, elk met zijn kenmerkende naam.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

HOOFDSTUK 4

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE THYATIRA

OPENBARING 2:18-29

18 En schijf aan de engel der gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuur, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:

19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.

20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die van zichzelf zegt, dat zij een profetes is, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij; en zij heeft zich niet bekeerd.

22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.

23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen; en al de gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal u geven een ieder naar uw werken.

24 Doch Ik zeg u, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet gekend hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen andere last opleggen;

25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.

26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;

27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

28 En Ik zal hem de morgenster geven.

29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Toen er door de eerste kerkvaders van de Bijbel 'n boek werd gemaakt, waren velen van hen van mening dat het boek Openbaring niet in de kanon van de Schrift opgenomen moest worden.

Het auteurschap van Johannes werd betwist, en 'n van de redenen was de brief aan de gemeente te Thyatira. ER BESTOND GEEN GEMEENTE IN THYATIRA IN *DIE TIJD*.

Hoe kon Johannes schrijven naar een gemeente die niet bestond? 'n van de kerkvaders, Epiphanes (367 AD), suggereerde dat deze gemeente in Thyatira *in de toekomst* zou bestaan.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

Wij geloven dat hij gelijk had, deze toekomst zal in de Grote Verdrukking zijn. Dit is een bewijs dat Openbaring 2 en 3 toekomst zijn.

Wij weten allemaal wie de Zoon van God is. Hij is de Heere Jezus Christus, Hij spreekt hier en in de andere zes brieven. Vers 18 kijkt terug naar Openb.1:14,15 en vooruit naar Openb.19:12. Deze beschrijvingen van onze Heere spreken over het komende oordeel.

Let op de nadruk die gelegd wordt op 'werken' in vers 19, ze worden 2x genoemd. De tweede keer dat 'werken' genoemd wordt is in verband met het einde van het vers – "en dat de laatste (werken) meer zijn dan de eerste". Ophet woord liefde wordt niet zoveel nadruk gelegd in deze zeven brieven, slechts vier maal – twee maal over God's liefde (Openb.3:9,19), het verlaten van God's liefde (Openb.2:4) en hier :19.

De verwijzing naar Iz'bel in vers 20 is met dezelfde bedoeling als de verwijzing naar Balaam in de brief aan Pergamus. Beiden hebben te maken met hoererij en afgoderij, met dit ene verschil Balaam was buiten Israel en Izibel binnen Israel. De profeten in Israel hebben de mensen altijd gewaarschuwd tegen afgoderij en hoererij, en deze zelfde situatie zal zich voordoen in de Grote Verdrukking. *Als satan het niet van buitenaf kan winnen zal hij het van binnenuit proberen.*

De geschiedenis van Iz'bel vinden we in 1 Koningen 16-21 en in 2 Koningen 9. De profeet des Heeren in die tijd was Elia.

Hij probeerde Achab en Iz'bel tot inkeer te brengen van hun slechtheid. Achab had berouw

(1 Kon.21:27-29), maar Iz'bel niet, zij werd uiteindelijk uit een raam gegooid zodat zij stierf (2 Kon.9:33). Wij weten uit Maleachi 4:5 dat Elia terug zal komen voor de dag des Heeren. Hij komt tijdens de Grote Verdrukking, en waarschijnlijk zal hij het volk Israel waarschuwen tegen de zelfde zonden als hij deed gedurende zijn bediening in 1 en 2 Koningen.

Het te bed werpen van Iz'bel (vers 22) staat in contrast met haar uit het raam gooien . Beiden hebben te maken met *oordeel*.

Elia's bediening voor Israel was voordat de 12 stammen 70 jaar in ballingschap gingen. De Grote Verdrukking die genoemd wordt in vers 22 loopt parallel met die 70 jaren ballingschap.

De kinderen zijn het resultaat van overspel. Psalm 137:8,9 spreekt over de kinderen van Babylon die gedood worden. Babylon uit Openbaring 17:1-7 is onlosmakelijk verbonden met hoererij. (Zie ook Jesaja 13:16). Het is de bedoeling van dit *oordeel* dat de gemeenten zullen weten dat God meent wat Hij zegt; Hij is de ALMACHTIGE GOD en soeverein. Men moet niet te licht over Hem denken. Hij onderzoekt en beproeft de harten (Jeremia 11:20; 17:10; 20:12; Psalm 7:10). Het Griekse woord voor 'onderzoeken' wordt 6 maal gebruikt in het Nieuwe Testament (Joh.5:39; 7:52; Romeinen 8:27; 1 Kor.2:10; 1 Petrus 1:11; Openb.2:23), 2 maal in relatie tot de bediening van de Heilige Geest in deze tegenwoordige tijd van Genade.

'Beproeven' verwijst naar de nieren, de nieren zijn de zuiverende organen van het lichaam.

Zij zullen loon naar hun werken krijgen bij Zijn tweede komst (Openb.22:12).

Dood (vers 23) verwijst naar de oordelen van God over de mensen op aarde. Er zijn zegeloordelen, de bazuinoordelen, en de fiooloordelen en dan nog Armageddon. Degenen die

De zeven gemeenten in het boek openbaring

God ongehoorzaam zijn zullen gezuiverd moeten worden, en zij die de leer van Izibel volgen zullen gedood worden.

De leer van Izibel met zijn nadruk op hoererij en afgoderij wordt DE DIEPTEN VAN SATAN genoemd. Dat is het laagste niveau waarop een mens kan leven. De mens verliest zijn zicht op de heilige God. En hij verliest ook zijn eigen zelfrespect. Hij leeft als een beest. Romeinen 1:21-32 beschrijft dat beter dan wij kunnen!

Lees in in tegenstelling tot deze tekst 1 Korinthe 2:10, DE DIEPTEN GODS.

Zoals de diepten van satan het *laagste* is wat een mens kan bereiken, zo zijn de diepe dingen van God het *hoogste* wat een mens kan bereiken.

Men is het er in het algemeen over eens dat de openbaringen die aan de apostel Paulus zijn gegeven de hoogste en meest hemelse zijn van alle waarheid uit de Bijbel. Deze waarheid wordt HET GEHEIMENIS genoemd (Romeinen 16:25; Efeze 3:3,4; Kolossenzen 1:26,27).

HET GEHEIMENIS zijn de diepe dingen van God voor deze bedeling, en elke gelovige zou deze waarheid over het geheimenis moeten kennen (Efeze 3:9). Het is het Goddelijke tegengif tegen vleselijkheid in de christelijke wandel.

Zij die de leer van Iz'bel niet gevolgd zijn in Thyatira worden aangemoedigd om vast te houden wat zij hebben – de werken, liefde, dienst, geloof, en geduld uit vers 19.

Aan hen die overwinnen wordt een tweevoudige belofte gegeven:

1. Macht over de heidenen
2. De morgenster.

Het eerste deel van deze belofte gaat terug naar Psalm 2:8,9 – "Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat".

Dit spreekt van oordeel door Israëls Messias en zal in vervulling gaan als Hij 1000 jaar regeert over de aarde. De overwinnaars zullen delen in deze 1000jarige bediening van de Heere Jezus Christus. Zij zullen met Hem regeren (Openb.5:10; 20:4). Onze Heere zal er velen nodig hebben om Hem te helpen bij regeringszaken en in het bijzonder bij het handhaven van de wet. Gerechtigheid zal aan de orde van de dag zijn. De Joodse gelovigen die overwinnaars zijn zullen hun Messias helpen om de aarde te regeren gedurende 1000 jaar.

En het Lichaam van Christus?! Gaat God's Gemeente in deze tijd Hem niet helpen in het Duizendjarig rijk, zoals velen dat leren? Het antwoord is *NEE*. Er is geen twijfel over dat wij met onze opstandigslichamen toegang zullen hebben tot de aarde gedurende die tijd, maar God heeft iets *groters* voor ons te doen voor Hem. En wat dat is, dat vinden wij in Paulus'brief 1 Korinthe 6:2,3. Deze twee verzen leren ons dat de leden van het Lichaam van Christus zullen gaan oordelen of wel *de wereld gaan regeren*; dat is het hele universum dat God heeft geschapen. En, (vers 3) de engelen inbegrepen. Overeenkomstig 2 Timotheus 2:12, zullen velen MET CHRISTUS REGEREN. Regeren over de engelen en het universum. Dit is een

De zeven gemeenten in het boek openbaring

grotere belofte dan de belofte aan de overwinnaars in het boek Openbaring. U ziet dat het niet nodig is dat het Lichaam van Christus die duizend jaren op aarde zal zijn. De Messias zal genoeg gelovigen uit het volk Israel hebben om Hem te helpen de aarde te regeren, en God heeft het Lichaam van Christus om Hem helpen het universum te regeren!!

U kunt zich afvragen, hoe kan Christus persoonlijk op aarde zijn en tegelijkertijd persoonlijk het universum regeren? Het antwoord is eenvoudig. De Heere Jezus Christus is God, en Hij en Hij is *alomtegenwoordig*; dat betekent: Hij kan overal tegelijkertijd zijn. (Zie 1 Johannes 3:13) Het is geen probleem voor Hem. Deze eigenschap van God zien wij ook vandaag in werking – Christus is IN elke gelovige (Kolos.1:27), en Hij is in de hemel. Dat is mogelijk omdat Hij God is.

‘Totdat Ik zal komen’ uit vers 25 verwijst naar Christus’ tweede komst.

Lees bij ‘tot het einde toe’ uit vers 26 ook Mattheus 24:13 – "Maar die volharden zal tot het einde , die zal zalig worden". Het einde uit beide verzen, is het einde van de Grote Verdrukkingsperiode.

De "morgenster" is de Messias van Israel (Openb.22:16). Deze belofte gaat terug naar Numeri 24:17 – "...er zal een ster voortgaan uit Jakob... *Dit is een Joodse belofte aan Joodse gelovigen in deze zeven Joodse gemeenten.*

De zeven gemeenten in het boek openbaring

HOOFDSTUK 5

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE SARDIS

OPENBARING 3:1-6

1. En schrijf aan de engel der gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

2. Weest wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

3. Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

4. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen; aangezien zij het waardig zijn.

5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

6. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De zeven geesten Gods zijn engelen (Psalm 104:4), en ziet terug op Openb.1:4,16. De zeven sterren zijn dezelfde engelen. Christus spreekt hier en Hij heeft (bezit) deze zeven engelen die Zijn plannen uit moeten voeren. Dit zijn de engelen van de zeven gemeenten (Openb.1:20).

De Heere zegt dat Hij hun werken kent maar dat zij geestelijk dood zijn in hun religieuze leven. Dit kan vandaag ook van de huidige kerk gezegd worden. Vele, vele zogenaamde christenen zijn geen echte christenen. Zij gaan naar de kerk, zijn gedoopt, maar zijn nooit gered door Christus. Zij hebben nooit echt de Heere Jezus Christus als hun redder geaccepteerd. Zij hebben nooit echt in Hem geloofd. Het is mogelijk dingen *over* Hem te geloven, maar nooit echt *in* Hem te geloven. Zij die nu waarlijk gered zijn ZIJN LEVEND IN CHRISTUS (Gal.2:20), dus dit vers kan niet verwijzen naar het Lichaam van Christus.

Het bevel om waakzaam te zijn is een herhaling van de woorden van de Heere in Lukas 21:34-36 en Markus 13:34-37. De Heere wil dat de gelovigen in de Grote Verdrukking uitkijken naar Zijn komst en dat ze klaar zijn als Hij komt. De gelovigen moeten degenen versterken die overgebleven zijn, degenen die nog niet gemarteld zijn, tot de tijd dat zij gedood kunnen worden (Openb.6:11).

Vers 3 lijkt veel op Openb.2:5. Overeenkomstig Mattheus 24:14, zal het Evangelie van het Koninkrijk Gods boodschap zijn voor de hele wereld in de Grote Verdrukking.

De 'grote opdracht' uit Markus 16:15-18 zal zijn vervulling hebben *in die tijd*.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

Elementen uit dit evangelie kunnen we terugvinden in elke boodschap aan de zeven gemeenten. Zij moeten zich deze boodschap herinneren, zich bekeren en zij moeten de waarheid vasthouden zoals die hen geprekeerd is in die tijd (Openb.2:25).

Vers 4 en 5 geeft hoop aan degenen die de geboden van de Heere navolgen. Er zullen een paar gelovigen te Sardis zijn die gehoorzaam zijn aan Christus. 'Die hun klederen niet bevlekt hebben' spreekt over hun afscheiding van het satanische wereldsysteem met zijn valse religie.

Dit zal werkelijk een geloofstest zijn, want satan zal waarschijnlijk met zijn engelen op aarde zijn (Openb.12:9). Maar de Heere zal hen hoog belonen want zij zullen met Hem wandelen in witte klederen.

Het woord 'wit' is 19 maal gebruikt in Openbaring, 10 maal in verband met kleding. Witte kleding ziet vooruit op (Openb.19:7-9) de bruiloft van het Lam. De bruid (het geredde Israël, het overblijfsel – Romeinen 11:26) zal gekleed zijn in fijn linnen, zuiver en WIT.

De Heere had deze gebeurtenis in gedachten toen Hij sprak over de gelijkenis van het bruiloftsfeest in Mattheus 22:1-14. De achtergrond voor deze toekomstige gebeurtenis vinden wij in Oude Testamentische profeten (Jeremia 3:14; Hosea 2:16-19; Joël 2:16).

Paulus de apostel voor het Lichaam van Christus spreekt nooit over witte kleding voor de Gemeente. Hoe kan iemand over de Gemeente spreken als de bruid, als Efeze 2:15 spreekt over 'de nieuwe mens'?! Wij zijn al "ingemaakt met Hem in de doop door de Heilige Geest op het moment van onze redding. Wij hebben een positie in Christus die veel mooier is dan een Joodse bruiloftsceremonie.

De namen van de overwinnaars zullen niet uitgewist worden uit het boek des levens. Dit boek wordt genoemd in Daniel 12:1. Alle mensen die gered zijn uit alle bedelingen staan in dit boek. Zij die niet in het boek des levens staan zullen de antichrist volgen en aanbidden (Openb.13:8; 17:8). Dit boek des levens zal geopend worden bij het oordeel voor de grote witte troon (Openb.20:12). De namen van hen die gered zijn in deze bedeling van Genade staan ook beschreven in het boek des levens (Filip.4:3).

Het laatste gedeelte van vers 5 staat ook in Lukas 12:8 – "een ieder die Mij BELIJDEN zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen BELIJDEN voor de engelen Gods".

De Vader wordt ook genoemd in Mattheus 10:32.

Ja, de taal die gebruikt wordt in de brieven aan de zeven gemeenten is vreemd aan het Evangelie van de genade van God. Gods boodschap van genade was VERBORGEN in HEM totdat Hij die openbaarde aan de apostel Paulus (Gal.1:11,12); Efeze 3:9).

Maar dat wat geschreven is aan de zeven gemeenten bevat dezelfde waarheid die gepredikt werd aan Israël in het Oude Testament en in het Evangelie dat onze Heere Jezus predikte.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

HOOFDSTUK 6

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE FILADELFIA

OPENBARING 3:7-13

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

8. Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

9 Zie, Ik geef *u enigen* uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, *namelijk* des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

13. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt

Het belangrijkste onderwerp in deze brief is *de Joodse tempel*.

'De sleutel van David' komt uit Jesaja 22:22 - " En Ik zal DE SLEUTEL VAN HET *HUIS* VAN DAVID op zijn schouder leggen; en hij zal opendoen en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen".

Dit ziet op Christus. Het huis van David kan twee dingen betekenen:

1. De familie van David
2. De tempel die David voor God wilde bouwen.

'Het huis van David' is deel van het verbond dat God met David maakte (2 Samuel 7:4-17). Gedurende de bediening van Jezus aan Israël werd de tempel 'het HUIS Mijns Vaders' genoemd (Joh. 2:14-16; 14:2).

Nauw hiermee verbonden zijn de sleutels van het Koninkrijk der hemelen, gegeven aan Petrus in Mattheus 16:19. Deze sleutels zijn verbonden met eredienst. In de tempel, synagoge, kerk, en samenkomst gaat het om de eredienst. Sommigen zullen bezwaar maken tegen het woord

De zeven gemeenten in het boek openbaring

'kerk' in plaats van synagoge voor de Joodse mensen, maar onze Heere gebruikte het Griekse woord voor 'kerk' (EKKLESIA), dat ook 'gemeente' betekent in Mattheus 16:18.

De reden waarom het HUIS niet genoemd wordt in Openbaring is omdat de antichrist, door de kracht van de satan, de Joodse tempel zal gebruiken in de Grote Verdrukking. Dit wordt geleerd in 2 Tessalonicenzen 2:4 – "Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of *als God* geerd wordt, also dat hij IN DEN TEMPEL GODS als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is". (Vergelijk Ezechiel 28:2) Dit betekent dat de Joodse tempel op een dag herbouwd zal worden in Jeruzalem voor de Grote Verdrukking begint. Deze tempel zal ontwijfd worden door de antichrist overeenkomstig Daniel 9:27 en verwoest bij de tweede komst van Christus. Deze verwoesting zien wij in Handelingen 15:16 "Na dezen zal Ik wederkeren en WEDERopbouwen de tabernakel (tempel) van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelfden weder oprichten".

Toen Lukas Handelingen schreef, stond de Joodse tempel er nog, en toen de Romeinen de tempel verwoestten in 70 na Christus bleef er 'n gedeelte over: de klaagmuur.

Handelingen 15:16 verwijst naar de verwoesting van de tempel waar de antichrist zal zitten aan het eind van de Grote Verdrukking. Er zal dan een tweede tempel gebouwd worden voor het Duizendjarig Rijk volgens Ezechiel 40-48, en Christus de Messias zal toezicht houden op de bouw hiervan. (Zacharia 6:12,13).

De open deur uit vers 8 spreekt van bevrijding. Op de manier zoals gebruikt in Handelingen 12:10 met Petrus. Dit komt overeen met Openbaring 12:14,17 en is een wonderlijke belofte voor hen die niet het beest volgen maar de Heere (Vergelijk Johannes 16:33).

'Ik kom spoedig' is een zin die 6 maal voorkomt in Openbaring (2:5,16; 3:11; 22:7,12,20). Er spreekt hoop en verwachting uit deze woorden, een belofte die de gelovigen zou moeten versterken in deze vreselijke tijd van moeite.. Als de Grote Verdrukking 'nmaal begonnen is zullen de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen. De Heere Jezus zegt in Mattheus 24:22 sprekende over de Grote Verdrukking – "En zo die dagen NIET VERKORT WERDEN, geen vlees zou behouden worden; maar om de uitverkorenen (het overblijfsel) zullen DIE DAGEN VERKORT WORDEN". Het lijkt er op dat Hij terug zal komen vqqr de zeven jaren om zijn. Dit moeten wij in gedachten houden bij de waarheid van Mattheus 24:42 –

"Waakt dan want gij weet niet in welke ure uw Heere komen zal" (Vergelijk met Handelingen 1:6,7). Zijn waarschuwingen in deze brieven aan de zeven gemeenten zijn bedoeld om *Israël* voor te bereiden op deze plotselinge gebeurtenis.

De synagoge van satan in vers 9 is dezelfde als in Openbaring 2:9. Er zullen ongelovigen zijn die zullen proberen deel uit te maken van het Joodse overblijfsel, om zo de zegening en bescherming van God te krijgen. Maar feitelijk zullen zij volgelingen zijn van het beest.

God zal er voor zorgen dat zij Hem aanbidden volgens de profetie van Jesaja 49:23.

De woorden van vers 10, "bewaren uit de ure der verzoeking" wordt door bijbelleraren meestal zo uitgelegd dat de Gemeente niet door de Grote Verdrukking zal heengaan. Maar deze

De zeven gemeenten in het boek openbaring

woorden gaan niet over de Grote Verdrukking als zodanig. Ze verwijzen naar een specifieke periode, tijd, misschien kort, *in de Grote Verdrukking periode zelf*. En deze tijd zal in het midden van de week zijn als de antichrist zichzelf als God zal vertonen in Gods tempel. Deze gebeurtenis zal de wereld schokken. Het zal in alle kranten staan. De Joodse leider in het Midden Oosten zal zichzelf als God presenteren, als Israels Messias. Het zal een geweldige verleiding zijn voor het gelovige overblijfsel om hem te aanbidden, te bedenken dat hij de lang beloofde Messias zou zijn die de wereld zou regeren. Zij zullen denken dat hun gebeden verhoord zijn. Maar God zal er voor zorgen dat zij de antichrist niet zullen aanbidden. Hij zal

Zijn belofte houden en hen bewaren voor dat uur van verleiding., de grootste verleiding die de Joodse gelovigen ooit hebben meegemaakt. Vele van de heidense volken zullen de antichrist aanbidden zoals voorzeggd is in Openbaring 13:8.

Het nieuwe Jeruzalem uit vers 12 ziet vooruit op Openb.21:2 als de heilige stad neerdaalt van God uit de hemel. Het wordt ook wel het heilige Jeruzalem genoemd (Openb.21:10), de bruid (Openb.21:9), en het hemelse Jeruzalem (Hebr.12:22). Het zal zeker de moeite waard zijn voor de gelovigen om te volharden en overwinnaars te worden. Deze beloften voor de overwinnaars zijn wonderlijk, en zelfs al zijn ze onwetend toegepast op de kerk van vandaag, het Lichaam van Christus, zij hebben "n ding gemeen – *zij zijn aards en materieel*. Dit is een onmiskenbaar kenmerk van het Evangelie van het Koninkrijk. In tegenstelling tot het Evangelie van de genade van God met zijn nadruk op GEESTELIJKE ZEGENINGEN voor de gelovige in deze tijd van genade (Efeze 1:3).

Het woord 'Waarachtige' in vers 7 betekent 'onvervalst, echt, oprecht'. Het is een woord dat gebruikt wordt in tegenstelling tot de afgoden, en hier in groter verband, met de antichrist, die niet oprecht is.

De pilaren uit vers 12 herinneren aan Galaten 2:9 waar Petrus, Jacobus, en Johannes de PILAREN waren van de Messiaanse Gemeente uit de Handelingen periode.

HOOFDSTUK 7

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE LAODICEA

OPENBARING 3:14-22

14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Wat betreft geestelijkheid zien wij een neergaande lijn in deze zeven brieven. De Heere Jezus Christus spreekt hier als Israëls Messias, en Hij heeft *zelfs niet 'n reden* om de gemeente te Laodic'a te prijzen. Hij prijst de andere gemeenten voor geduld, werken, geloof enz., maar wij vinden hier niets van terug in deze brief.

In vers 14 worden de woorden 'het BEGIN der schepping Gods' uitgelegd in Johannes 1:3 –

"Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt..." en in Kolossenzen 1:16 "Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen". De Heere Jezus Christus is de OORSPRONG van de schepping. Hij is de grote SCHEPPER (Efeze 3:9). Dat betekenen deze woorden. En niet zoals de Jehova's getuigen zeggen – dat Christus een schepsel van God is. "Begin" wordt 4x gebruikt voor Christus in Openbaring (Openb.1:8; 3:14; 21:6; 22:13) en spreekt over Zijn soevereiniteit over het universum.

In vers 15 en 16 staan drie bijzondere woorden – lauw, spugen, heet – die nergens anders gebruikt zijn in het Nieuwe Testament. Zij bevatten een waarschuwing van God, en verwijzen naar een vergelijkbare waarschuwing in Leviticus 18:28 en 20:22. Het eind van vers 16

De zeven gemeenten in het boek openbaring

"Ik zal u uit Mijn mond spuwen" *kan niet* verwijzen naar het Lichaam van Christus. Dat is vreemd aan de genade zoals wij die vinden in de brieven van Paulus.

De beschrijving van vers 17 vinden wij in Hos'ia 2:5,8,9 waar staat:

5 Want hunlieder moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk; want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die *mij* mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven.

8 Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, *dat* zij tot den Baal gebruikt hebben.

9 Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, *dienende* om haar naaktheid te bedekken.

Dit spreekt voor zich, en is direct tot Israël gesproken, en niet tot de Gemeente in deze tijd van genade.

Vers 18 is voorwaardelijk. Gebaseerd op werken en niet op genade. 'Koopt' komt uit Jesaja 55:1,2, en staat in scherp contrast met Openb.13:16,17 waar de ongelovigen met het merkteken van het beest de enigen zijn die materiele dingen kunnen kopen. Wij kunnen nu vandaag niets van God kopen. Wij zijn rijk door de armoede van Christus (2 Korinthe 8:9).

De kastijding van de liefhebbende Heere uit vers 19 loopt parallel met Hebrëen 12:5-17 en

vooral vers 6: "Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt". Hebrëen zal een belangrijk boek zijn voor Israël in de Grote Verdrukking.

Vers 20 gaat verder met de prediking zoals wij die vinden in Lukas 12:35-38 – :

35 Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende.

36 En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van *de* bruiloft, opdat, als hij KOMT en KLOPT, zij hem terstond mogen OPENdoen.

37. Zalig zijn die *dienstknechten*, welke de heer, als hij KOMT, zal wakende vinden.

Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen AANZITTEN, en

bijkomende, zal hij hen dienen.

38. En zo hij KOMT in de tweede *nacht* wake, en KOMT in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve *dienstknechten*.

De bruiloft houdt verband met vers 20, de *bruiloft* van het Lam en met het bruilofts*maal* uit Openb.19:7-9. Openb.3:20 is zeker GEEN uitnodiging tot redding in deze tijd van genade, want Jezus noemt degenen die de deur openen, DIENAREN. Dit is eerder een vermaning *met betrekking op de tweede komst van Christus voor Israël*.

De zeven gemeenten in het boek openbaring

De belofte voor de overwinnaars is dat zij zullen zitten met Christus in Zijn troon. De Bijbel leert dat Christus'troon de troon van David is (Luk.1:32; Hand.2:30). Dit zal de troon zijn in het Duizendjarig Rijk, die zal staan in Jeruzalem. Openb.20:4-6 zal hiervan de vervulling zijn : HEERSTEN met Christus de 1000 jaren.

Let nu goed op wat de waarheid is voor het Lichaam van Christus in deze tegenwoordige tijd.

Efeze 2:6 zegt ons dat wij mede met Christus zijn opgewekt EN MEDE GEZET IN DE HEMEL IN CHRISTUS JEZUS. De werkwoorden staan in de verleden tijd, zodat voor God deze dingen al zijn volbracht. Positioneel, zit elke gelovige in deze tijd van Genade met Christus in de hemelen, en dit zal realiteit worden als de Opname plaatsvindt volgens 1 Tess.4:13-17. Dankt de Heere voor deze wonderlijke geestelijke zegening.

Dankt Hem dat wij verlost zijn van de toekomstige toorn (1 Tes.1:10; 5:9).

CONCLUSIE

Waarom het Lichaam van Christus *NIET* beschreven is in het boek van deze profetie:

1.Omdat de beloften zijn gegeven aan de Joodse gelovigen.

Deze beloften zijn aards en materieel, overeenkomstig de Koninkrijks waarheid. De beloften voor het Lichaam van Christus zijn geestelijk en hemels, overeenkomstig de Genade waarheid.

2. Omdat de gelovigen 'overwinnaars' worden genoemd. Leden van het Lichaam van Christus worden *nooit* 'overwinnaars' genoemd in Paulus' brieven. 'Overwinnaars' is het Griekse woord NIKAO, en wordt 7 maal gebruikt in deze brieven, terwijl Paulus slechts 'n maal een bijzonder woord HUPERNIKAO gebruikt in Romeinen 8:37. Wij zijn MEER dan overwinnaars. Wij zijn Super-overwinnaars door wat Christus voor ons heeft gedaan.

3. De voorstelling van de persoon van Christus in de hoofdstukken 1-3 is totaal verschillend van die in Paulus' brieven. In Openbaring is het Christus in relatie tot de aarde en het volk Israël (Zoon des Mensen), enz.. Paulus presenteert Christus in relatie met de hemel en het Lichaam van Christus.

4. Omdat de Heere iets *tegen* hen heeft (2:4,14,20). De Heere heeft deze houding niet in deze tijd van Genade. Dank de Heere hiervoor!

De zeven gemeenten in het boek openbaring

5. Omdat Hij hen oproept zich te *bekeren*, en dat is het kernpunt in de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk aan Israël. Bekering houdt altijd waterdoop in, Paulus daarentegen was niet gezonden om te dopen (1 Korinthe 1:17).

6. Het boek Openbaring is het *meest Joodse boek* in het Nieuwe Testament. Het telt 285 aanhalingen of verwijzingen naar passages uit het Oude Testament, in Mattheus is dat 92,

en in Hebreëcn 102.

7. Het is opvallend dat in contrast met deze brieven er 9 brieven zijn geschreven aan

zeven andere gemeenten in het Nieuwe Testament door een andere apostel, de apostel Paulus. Deze zeven gemeenten zijn de Romeinen, Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, en de Tessalonicenzen. Deze brieven plus vier andere (1,2 Timotheus, Titus, Filemon) zijn allemaal geschreven voor het Lichaam van Christus en bevatten de prediking van de *opgestane* Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente in deze tijd van Genade.

Dit is waar men de leer voor het Christendom vindt. Dit is wat Gods mensen vandaag nodig hebben.

Dus zien wij, na zorgvuldige studie, dat de Zeven Brieven aan de Zeven Gemeenten in het boek Openbaring *GEEN* verleden tijd zijn, maar *zij zijn nog niet vervuld*. Nog zijn zij historisch, *zij zijn niet bezig vervuld te worden*. Ook zijn zij niet semi-toekomstig, *zij zijn niet gedeeltelijk vervuld*. **ZIJ ZIJN TOEKOMST**, *zij moeten nog vervuld worden!* Zij zijn voor de zeven gemeenten welke zich bevinden onder de gemeenten die op aarde zullen zijn gedurende de Grote Verdrukking .

De 'brieven' voor het Lichaam van Christus vandaag zijn de Paulinische brieven waar Christus het Hoofd is van Zijn Lichaam, de gemeente (alle gelovigen in de Heere Jezus Christus overal)!

Legt u de nadruk op de juiste plaats? Studeert u de brieven aan de gemeenten die behoren tot het Lichaam van Christus? Zij zullen uw geestelijk leven verrijken en zullen u vele, vele geestelijke zegeningen geven waar u het bestaan niet van wist. Zij zullen u helpen om de opgestane Heere Jezus Christus te verheerlijken in uw leven als gelovige.