

DE SCHATKAMER VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS

Door: Dov Avnon

In onze maatschappij draait veel om zekerheid. Onze bezittingen, werk en het sociale stelsel, dat Nederland kent, vormen een groot deel daarvan. Als wij ons over een bepaald onderwerp in ons dagelijks leven wat onzeker voelen, dan zullen wij er verstandig aan doen, om ons tot de desbetreffende instantie te wenden.

In het land van de Bijbelgetrouwe gelovigen heerst vaak nog veel onzekerheid. Hoewel men weet, dat men door de Here Jezus Christus al naar de veilige kust is gebracht, geven velen de indruk dat ze zich nog steeds in het midden van een storm op zee bevinden. Voor u en voor hen die dit probleem herkennen, verklaren wij het volgende gedeelte uit de brief aan de Efeziërs.

Velen maken gebruik van Psalm 23 als bron van steun voor zekerheid in het geloof. Ook vele mooie teksten uit de vier evangelieën vormen de basis voor een goede bemoediging. Bij sommigen werkt het ook, maar alleen als het goed gaat. Veel van Gods kinderen zijn in hun geestelijke verwarring verstrikt geraakt. Anderen hebben een beperkte Bijbelkennis. Bij hen komt veel zekerheid voort uit goede werken. De schatkamer van Christus is het gedeelte uit het volbrachte werk van Christus aan het kruis, wat vooral met het dogma van zekerheid in het geloof te maken heeft. Ik heb zekerheid, niet alleen omdat ik weet wat ik heb, maar ook hoe en waarom. **"Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus." (vers 1,2)**

De apostel van de heidenen, die de bedeling van genade kreeg (3:1-9) groet de mensen in zijn brieven altijd met deze woorden. Genade en vrede vormen de basis en de kern van ons evangelie, en de tijd waarin wij leven. Heiligen -met heiligen bedoelt de apostel niet een bepaalde christelijke groep zoals protestanten of katholieken. De apostel Paulus schreef aan heiligen in Christus Jezus, (I Korinthe 1:30 etc.). Heiligen, niet naar onze werken, maar naar Zijn genade op grond van wat wij in Christus zijn. Onze positie is als van heiligen en wij behoren onze positie te verheerlijken, (I Korinthe 7:1). Genade - het is uitsluitend uit genade, door het geloof dat men in deze tijd gered kan worden (Efeze 2:8,9). Niet door de doop of besnijdenis, en ook niet door de wet van Mozes. Ook niet door iedere zondag naar een kerk of gemeente te gaan. Het is alleen uit genade. God is Degene, Die uit genade Zijn enige Zoon gestuurd heeft om voor onze zonden te sterven, en voor onze rechtvaardigheid op te staan (Romeinen 5:8,9). Ons deel daarin is het geloof, het aannemen daarvan.

Vrede - De vrede die wij nu met God hebben, (Romeinen 5:1) is op basis van het Evangelie van verzoening (II Korinthe 5:17-21). Het is een feit dat in ons hart soms een gevoel van onvrede heerst, maar desondanks behoren wij niet naar ons gevoel te luisteren, maar naar Gods Woord, en naar onze positie die wij in Christus Jezus al verkregen hebben. Als wij met onvrede geconfronteerd worden, laten wij dan gebruik maken van Gods belofte in Filippensen 4:5-7. Laat de lezer al de zegeningen die hij in Christus heeft onthouden, dat zal zijn hart weer met ongekende Goddelijke vrede vervullen.

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus



Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 1 Korinthiërs 15

Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil; Tot prijs der heerlijkheid van Zijn genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde; In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade," (Efeze 1:3-7).

Geestelijke zegening - Wij zijn al gezegend. Veel gelovigen denken dat als zij goede werken doen, God hen zal zegenen. God heeft ons op het kruis, in Christus volledig gezegend; niet met aardse zegeningen, maar met geestelijke in de hemel. Wanneer wij over ons aardse lot tobben, laten wij dan eerst onze hemelse zegeningen gaan tellen, nl. wat wij IN CHRISTUS hebben, en dan zullen wij ook geestelijk bemoedigd worden. De zegeningen waar wij naar verwijzen, worden als volgt beschreven.

Uitverkoren - Velen hebben door een verkeerde leer, ook een verkeerd beeld over de Goddelijke uitverkiezing. God wil dat iedereen behouden zal worden (I Timotheüs 2:1-4). Niet vóór maar nadat u Christus hebt aangenomen als uw persoonlijke Verlosser, komt u erachter, dat u één van de uitverkorenen bent. De Gemeente, het lichaam van Christus bestaat niet uit een beperkte groep mensen. Er is wel een beperking waardoor iemand geen lid van het lichaam van Christus kan worden nl. ongelooft. Het is niet God, Die de mensen tegenhoudt, maar hun ongelooft.

Heilig en onberispelijk - Het wordt ook nu nog weleens geleerd, dat iemand pas honderd jaar na zijn dood eventueel heilig verklaard kan worden. Hier worden wij weer gekonfronteerd met de rijkdom, die wij IN CHRISTUS hebben. Doordat Christus voor ons, en in onze plaats, aan het kruis is gestorven, hebben wij een nieuwe positie verkregen. God beschouwt ons nl. door Jezus Christus als heiligen en als onberispelijk.

"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;" (I Korinthe 1:30).

Zelfs de gemeente te Korinthe, die zo vleselijk was, waar o.a. zonde en partijchap heerste, (2:3; 5:1) wordt door de apostel geheiligd genoemd, omdat zij IN CHRISTUS was.

"Aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen, die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere: Genade zij u en vrede van God onze Vader, en de Heere Jezus Christus." (I Korinthe 1:2-4)

Aanneming tot kinderen - Op welke basis neemt God mensen als Zijn kinderen aan. Al van het begin van deze studie proberen wij de lezer te laten zien, dat God dit niet anders doet dan op basis van Zijn genade en door ons geloof in Hem. Als mensen zijn wij heel anders. Wij kiezen onze vrienden vaak uit eigen belang. De motivatie heeft vaak met ons eigen ik te maken. Maar dit is niet de weg die God bewandelt. Voor velen is kinschap van God nog onzeker, anderen denken dat iedereen vanzelfsprekend door zijn geboorte, of door één of ander religieus werk, een kind van God is geworden. De apostel Paulus verklaart duidelijk, dat wij door Gods rijkdom van genade, de aanneming tot kinderen alreeds verkregen hebben. Kunt u daarop vertrouwen?

Zelfs de apostel Johannes heeft onder een andere bedeling verklaard: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;" (Johannes 1:12).

begenadigd - Wanneer heeft iemand genade nodig? Wanneer hij een vijand is in andermans gebied! Dit geldt ook voor ons. Wij, als zondaren, verdienen wij de dood, maar God heeft door de Here Jezus, u en mij gratie verleend. Er zijn nog veel mensen die de genade van God niet kunnen zien, omdat waar genade is, ook zonde en schuld is, en dat wil niet iedereen erkennen.

"Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening gekregen hebben." (Romeinen 5:8-11)

Verlossing door Zijn bloed - De hele Bijbel getuigt van het feit, dat zonder bloed geen vergeving van zonden geschiedt (zie ook Leviticus 17:11, Hebrëen 9:22). De apostel schrijft dat ook wij, ooit in deze wereld zonder hoop geleefd hebben (Efeze 2:2,12). Juist op het moment dat wij ons realiseren dat we aan het verdwalen zijn, zoeken we naar verlossing; en die hebben wij gekregen door het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Er is ook geen vergeving mogelijk, voordat het verlossingswerk geschied is.

vergeving der misdaden (van zonden) - Nadat wij overtuigd zijn dat we verlost kunnen worden door het bloed van Jezus Christus, kunnen wij ook de zekerheid hebben dat al onze misdaden zijn vergeven. Niet alleen de misdaden die wij hebben gedaan, maar ook die van de tegenwoordige, en de toekomstige tijd. Het is tevens uit Gods genade en door de kracht van Zijn Geest, dat mensen die de kracht van vergeving van zonden hebben ervaren, ook anderen kunnen vergeven: **"Maar weet jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook God in Christus u vergeven heeft." (Efeze 4:32 "Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is, en wat op de aarde is" (vers 8,9).**

Bekend gemaakt - De Bijbel is ons gegeven niet met het doel om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om Gods plan met de mensheid beter te leren kennen. God heeft ons met name via de apostel Paulus verschillende waarheden bekend gemaakt; vooral alles wat met de huidige bedeling van genade te maken heeft. Wij geloven dat alles wat wij in deze tijd nodig hebben om over God te weten, Hijzelf al bekend gemaakt heeft, en dus staat het in Zijn Woord, de Bijbel. Daarom aanvaarden wij geen menselijke openbaring, wél verlichting van de waarheden die reeds in Gods Woord staan geschreven, en met name die met deze bedeling van genade te maken hebben. Zo heeft God ons bekend gemaakt, wat er in de toekomst plaats zal vinden, in de bedeling van de volheid der tijden. Degene die de Schrift bestudeert en het Woord ook rechtsnijdt, weet, dat God een tweevoudig plan heeft. Eén met het volk Israël, betreffende de aarde, en het andere met het lichaam van Christus, betreffende de hemel. God heeft tevens bekend gemaakt dat op een tijdstip in de toekomst, deze twee verenigd zullen worden. Wij leven inmiddels in de bedeling van genade (Efeze 3:1-6) onder de prediking wat Paulus noemt:

"Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; (Romeinen 16:25).

"In Hem, in Wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen van Hem, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil; Opdat wij zouden zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid." (vers 11-14)

In Hem - Aangezien in deze bedeling van genade alles om de persoon van de Here Jezus Christus draait, hebben wij ook alles in Hem. Alles wat wij voor onze geestelijke welstand nodig hebben. "Geen oordeel" (Romeinen 8:1). "Eén lichaam in Christus" (Romeinen 12:5). "Geheilgden in Christus" (I Korinthe 1:2). "Wijzen in Christus" (I Korinthe 4:10). "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een

nieuw schepsel" (I Korinthe 5:17). "Altijd overwinnaars in Christus" (I Korinthe 2:14). "In Hem volmaakt" (Kolossensen 2:10). "Gods rechtvaardigheid in Hem" (II Korinthe 5:21).

erfdeel geworden - De rijkdom van Gods genade is groot. Uit Romeinen 8:17 leren wij, dat wij als Gods kinderen ook erfgenamen zijn (geadopteerde kinderen worden niet vanzelfsprekend ook erfgenamen, wij wel). Het vers in Efeze 1:11 leert ons dat wij als Gods kinderen, Zijn erfdeel geworden zijn. Dat bevestigt nogmaals de waarheid, dat als iemand eenmaal een kind van God is, dat ook altijd blijft, omdat God Zijn erfdeel niet loslaat.

het woord der waarheid - "Wat is de waarheid?" vragen zich talloze mensen af. Als Bijbelgelovigen geloven wij, dat de Bijbel al de waarheid over God bevat. Daarom is het vanzelfsprekend, dat als men de God van de Bijbel goed wil leren kennen, men eerst met de Bijbel gekonfronteerd moet worden. Evangelie uwer zaligheid - Lezen in de Bijbel is nog geen garantie voor behoudenis. De Bijbel is niet het Evangelie, het Evangelie is in de Bijbel te vinden. Er zijn in de Bijbel verschillende evangelieën beschreven, en "Gods genade evangelie" is ons evangelie waardoor wij behouden kunnen worden. Wat moeten wij eigenlijk precies geloven? Velen denken dat alleen het uitspreken van de naam van Jezus voldoende is. Anderen verschuilen zich in een kerkgebouw en zijn ook van mening, dat dat voldoende is. Het evangelie uwer zaligheid is niets anders dan dat Jezus Christus Here is, en dat Hij voor onze zonden gestorven en opgestaan is voor onze rechtvaardigheid.

"Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, dat wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden". (Romeinen 10:9-11)

Verzegeld geworden - Tenslotte komen wij terecht bij één van de belangrijke waarheden in deze bedeling van genade. Als u, een Bijbelgelovige, morgen iemand vermoordt! blijft u dan nog een kind van God? Misschien is deze vraag voor de lezer aan de extreme kant, maar de Schrift laat duidelijk zien, dat wij in alle situaties behouden blijven; behouden, als door vuur (I Korinthe 3:10-14) maar toch behouden. Waarom is dat? Omdat Gods Geest niet alleen in ons woont, maar wij ook met deze Geest VERZEGELD zijn. Verzegeld, nadat wij het evangelie gehoord en aangenomen hebben.

Onderpand - De Heilige Geest dient als waarborg voor onze erfenis. God is al een goed werk in ons begonnen (Filippensen 1:6). De Heilige Geest is de garantie, die in ons gelegd is, dat God ook het werk zal beëindigen. Nu kunnen wij goed begrijpen, hoe onze zekerheid in het geloof in elkaar zit, en God daarvoor danken (Efeze 4:30).

Waar kan men het beste als eerste in de Bijbel gaan lezen? Talrijke gelovigen lezen eerst wat in het boek Genesis staat. Niet dat dit slecht is. Normaal gesproken beginnen wij een boek voorin te lezen. De Bijbel is geen gewoon boek, maar een verzameling van 66 brieven van God aan de mensen. Degene die niets weet over het geboorteverhaal van de Here Jezus, raden wij aan, éérst het Evangelie van Johannes te lezen. Degene die de Schrift beter kent, doet er verstandig aan eerst de Efezebrief te lezen. Daar leest u alles wat God aan het kruis voor ons bereid heeft, en de waarheid, dat deze bedeling van genade in de Schrift geheim gehouden werd, totdat het als eerste aan de apostel Paulus bekend gemaakt is, en via hem, aan ons. Het zal ons niet veel nut opleveren, als wij veel over de Bijbel weten, maar niet over hetgeen wat Christus voor ons persoonlijk aan het kruis volbracht heeft.