

De brief aan de Efeze

Hoofdstuk 1 vers 1-13

De schatkamer van onze Here Jezus Christus

Door: Dov avnon

Welkom iedereen, ik ga u uit de Efezebrief vertellen met de bedoeling dat mensen die dit lezen daardoor opgebouwd worden, ik maak het niet te moeilijk.

Efeze 1:1 “Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:”

Paulus zegt duidelijk dat hij een apostel is van Jezus Christus door de wil van God en hij zegt ook in hetzelfde vers dat hij de brief schrijft aan de gelovigen en heiligen in Efeze.

Hij zegt aan de *heiligen en gelovigen* in Christus Jezus, dat betekent dat een heilige ook een gelovige is.

Alleen het vraagstuk is altijd: Waarom zegt hij hier aan de heiligen die te Efeze zijn, en de gelovigen in Christus Jezus?

De reden is omdat iedereen die gelooft een heilig persoon is, maar het schijnt dat niet al de heiligen geloven in wat Paulus hier in deze brief gaat zeggen.

Dus je bent heilig in Christus, maar dat wil niet zeggen dat elke heilige alles gelooft wat de Bijbel zegt en vooral niet als het gaat om de prediking van de Heere Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis.

Hoe dan ook, tot die mensen zegt hij: Efeze 1:2 “Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.”

De groet is voor iedereen, of u gelooft wat Paulus zegt of niet. *Genade en vrede*. Dat zijn de twee kenmerken van deze tijd. En waarom genade en vrede?

Vooraf vrede, omdat in plaats van dat God zal terugkeren naar deze aarde om de mensen te oordelen deze groet komt. Vandaar zegt hij dat genade en vrede de kenmerken zijn van deze tijd. Behoudenis uit genade en de vrede, dat weten wij, is de vrede die wij hebben mét God en de vrede die wij hebben van God, dus onze dagelijkse ervaring. Met andere woorden: Ik heb vrede met iemand, ik ben niet boos op hem, maar de vraag is of ik dat elke dag ervaar. Dus er is de vrede met en er is de vrede van God, dat is mijn dagelijkse ervaring.

Tegen die mensen begint hij eerst te vertellen over de rijkdom die wij hebben in Gods genade. Er is daar een bepaalde rijkdom die wij moeten weten. Daarom zegt hij in vers 3:

Efeze 1:3 “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.”

Hier is voor ons een belangrijke term: *in Christus*. U bent niet in een kerk of in een religie, maar *in Christus*. In Christus hebben wij alle dingen, hier op aarde hebben wij misschien niet alles wat wij willen hebben, maar de zegening die wij hebben is in de hemel. En nogmaals: het is *in Christus*. Niet in onze aardse welvaart.

Lees het vers nogmaals! Efeze 1:4 “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;”

De brief aan de Efeze

Hier komen wij bij een heel belangrijk onderwerp in de Bijbel. Wij weten dat veel mensen vastzitten aan de uitverkiezing. Ik heb al eens gezegd dat wij in de Bijbel onderscheid moeten maken tussen verschillende mensen die God heeft *uitverkoren*. **Over het algemeen heeft God Israël uitverkoren. Hij heeft Paulus uitverkoren.**

Hij heeft *de engelen* uitverkoren. En Hij heeft u, *het lichaam van Christus* uitverkoren. Daar moeten wij onderscheid in maken.

Hoe dan ook er staat nergens dat God mensen heeft uitverkoren om in Hem te geloven. Als wij spreken over uitverkiezing dan moeten wij onszelf altijd afvragen:

Uitverkoren waarvoor? Voor welk doel? Dus de uitverkiezing is in Hem. Wanneer? Vóór de grondlegging der wereld. ...opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde...

Nu spreken wij over de uitverkiezing van de gemeente het lichaam van Christus.

In de rest van de brief zullen wij dat ook leren. Maar de vraag is: Waarvoor heeft God ons uitverkoren? Waarom heeft Hij het lichaam van Christus uitverkoren? Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Het is net alsof ik een advertentie zet: Ik zoek een verpleegster. Er staan er twintig in de rij en ik kies er één uit. Waarvoor? Om het werk van een verpleegster te doen. Iedereen is welkom.

Degenen die welkom zijn dat zijn degenen die het evangelie aannemen, en als zij het evangelie eenmaal hebben aangenomen dan weten zij waarvoor zij zijn uitverkoren. Uitverkoren om onberispelijk te zijn voor Hem in de liefde.

Efeze 1:5 "Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil."

Dus God heeft van tevoren iets voorbestemd, Hij heeft bepaald dat mensen Hem aannemen. Dus *aanneming* tot kinderen door Jezus Christus. Het is dus niet aanneming omdat God het heeft bepaald, maar door Jezus Christus. U moet Hem aannemen om onder de uitverkorenen te zijn. Naar het welbehagen van *Zijn wil*, het is Gods wil dat alle mensen behouden zullen worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is Zijn wil. Dus als iemand Christus aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser dan neemt hij deel in Gods wil. En wil betekend: ik heb een plan, God heeft een plan, en om deel te nemen in dat plan hebben wij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus nodig. **Efeze 1:6 "Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;"**

Tot prijs...wij beseffen het soms niet, maar alles wat te maken heeft met Gods genade en vrede heeft te maken met Zijn prijs. Met andere woorden: Toen de tempel er stond in Jeruzalem wist iedereen tot prijs van de God van Israël dat Hij de ware God was. Zij hebben Hem geprezen.

Nu moeten de mensen naar het lichaam van Christus kijken, naar de gemeente en dan zeggen zij: Ik prijs God. Vaak denken zij daarbij aan een kerk, een gebouw. Maar alles wat God ons heeft gegeven is met de bedoeling dat wij Hem zullen prijzen. Als ik zeg "Prijst de Heer", dan is dat geen emotionele kreet, maar ik zegt gewoon: Prijst de Heer, Hij heeft mijn zonden vergeven. Prijst de Heer, ik ben Zijn zoon. Prijst de Heer, ik ben uitverkoren.

Door welke Hij ons *begenadigd* heeft in den Geliefde...Die genade waarvan Paulus zegt: genade en vrede heeft speciaal te maken met wat Hij voor ons in Christus heeft gedaan. Dit zijn de essentiële punten die te maken hebben met genade en vrede.

U ziet dat in plaats van dat Hij terugkomt om de aarde te oordelen er nu hier gedurende 2000 jaar genade, aanneming tot kinderen, uitverkiezing enz. is.

De brief aan de Efeze

Efeze 1:7 “In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, *namelijk* de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,”

Nu zegt Paulus, in het kader van die genade: Wij hebben de verlossing. *Verlossing* betekend dat iemand losgeld heeft betaald. Wij zijn verlost van het loon van de zonde en dat is de dood. En dan zegt hij: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed. *namelijk* de *vergeving* der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade. Dus dat hebben wij, en nu zegt hij: Wij hebben de verlossing door Zijn bloed *namelijk*... En dan gaat hij een stap verder, hij legt uit wat dat betekend: verlossing door Zijn bloed. En dan zegt hij: *namelijk* de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade. In het Oude Testament of in het eerste verbond lezen wij dat mensen dieren moesten offeren.

We lezen over de tempel waar zij dieren moesten offeren. Als wij de Bergrede van de Heere Jezus lezen dan leren wij dat vergeving iets voorwaardelijks was. Met andere woorden: U vergeeft andere mensen en dan zal de Heere u vergeven.

Dus vergeving was voorwaardelijk. En nu als wij dit goed lezen komen wij er achter dat de hoeveelheid van zijn vergeving is: naar *de rijkdom Zijner genade*. Dat is de hoeveelheid van de vergeving. Naar de rijkdom Zijner genade! Paulus zegt verder in Efeze 4:32 Dat wij elkander moeten vergeven omdat Christus ons vergeven heeft. Met andere woorden, als wij nu iemand vergeven dan is dat niet voorwaardelijk.

Ik vergeef u niet omdat God mij anders niet vergeeft, maar ik vergeef u omdat Christus mij al vergeven heeft. Ik heb al eens meer gezegd dat het bij vergeving niet zo is dat u dingen vergeet.

Maar bij vergeving plaatst u uzelf, uw woede, uw boosheid, uw gevoel van wraak op het kruis. Dus u neemt dat en plaatst het op het kruis. U zegt: “Heere, ik vergeef hem omdat U mij heeft vergeven”. Eigenlijk net als een papegaai. Met uw verstand zegt u vaak: Wacht even, ik vergeef hem niet...

Nee, het is eigenlijk het identificeren met wat Christus heeft gedaan. Wat heeft Christus gedaan? God kwam naar deze aarde, ze hebben Hem gekruisigd, Petrus wilde erop slaan, maar Christus zei: “Vader, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen”. In feite plaats ik mijzelf in Christus aan het kruis en ik zeg: “Heere, ik kan geen vergeving opbrengen, maar ik gebruik wat U voor hem heeft gedaan.

Met andere woorden: Ik vergeef hem op basis van dat Christus die man ook heeft vergeven. Dat is eigenlijk het hele verhaal hier achter.

Efeze 1:8,9 “Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;” “Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelve.”

Met welke Hij overvloedig is geweest over ons... In welk opzicht is God overvloedig geweest? Doordat Hij het ons bekend heeft gemaakt! Hij maakt nu bekend wat Hij voor ons in Zijn genade heeft gedaan. Vroeger was het alleen een schaduw voor de mensen, het was niet bekend.

Maar nu zegt Hij: Met welke Hij overvloedig is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende *de verborgenheid van Zijn wil*.

Dus wat Paulus nu gaat schrijven in de komende brief heeft te maken met het verborgen deel in Gods wil. God heeft een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid en in dat plan gaat een groot deel over het volk Israël, Zijn profetische plan, Zijn plan om op aarde een Koninkrijk te vestigen. Maar nu komt Hij met de overvloedige genade om ons te vertellen over het verborgen deel van dat plan. En dat verborgen deel heeft te maken met de gemeente, het lichaam van Christus, dat heeft Hij ons nu bekend gemaakt. Anders kunnen mensen in de war raken, dat zien we bijvoorbeeld in Handelingen 7 waar de mensen hun spullen al hebben verkocht en samen hebben verdeeld.

De brief aan de Efeze

Paulus moet later geld verzamelen voor de armen te Jeruzalem. In de brief van Petrus zeggen de mensen: Waar blijft de Heere, Hij komt niet!

Petrus moet hen uitleggen dat die verdraging met iets te maken heeft, zij dachten: als wij Hem accepteren dan komt Hij snel terug. Maar het duurt nu al 2000 jaar en Hij is niet teruggekomen. Nu zijn wij de Heere dankbaar dat Hij het ons bekend heeft gemaakt, maar sommige mensen geloven het niet...

Efeze 1:10,11 “Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;” “In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;”

De *bedeling*, dat is het plan. Hij spreekt over een plan dat terug gaat tot in de eeuwigheid. Uiteindelijk komt alles onder Christus.

Een deel daarvan heeft Hij ons bekendgemaakt en in vers 11 zegt hij: In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn. Dus er is een plan, maar nu is de vraag: Maak ik deel uit van dat plan? Het antwoord is ja, ik maak deel uit van dat plan, ik ben ook in Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn...God heeft een *wil*, God heeft een plan.

Er zijn mensen die er vanuit gaan dat daardoor alle mensen behouden zullen worden. God heeft een plan, God heeft een wil, maar mensen hebben een keus om dit aan te nemen of te weigeren. Uiteindelijk is het geloof dat iemand behoudt. God heeft een plan, een wil en Hij wil dat alle behouden zullen worden en tot de kennis van de waarheid komen. Uit andere teksten leren wij het element van de menselijke verantwoordelijkheid om Hem aan te nemen en de gave van het eeuwige leven te accepteren. Hoe dan ook, dat is allemaal in het kader van Zijn plan, van Zijn wil.

Efeze 1:12 “Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.”

Dus de vraag is: Waar is de openbaring van dat plan? Of waar wordt dit plan geopenbaard? Het antwoord is: *Wij*, door ons. Het plan van God wordt in ons geopenbaard. Wij zijn leden van het lichaam van Christus, wij zijn geheiligd, wij zijn degenen die aan anderen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus moeten vertellen. Wij zijn eigenlijk de mond en het getuigenis van Gods genade en barmhartigheid.

Het staat niet op de muur of op mijn voorhoofd, het staat niet in de krant, het komt uit mijn mond, ik moet het vertellen. Opdat *wij* zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid. Degene die op de markt staat en God gaat prijzen, ben ik. Dat doet de regering niet, ik moet mensen vertellen hoe ik een kind van God ben geworden, door genade alleen.

Hoe komt het dat ik eeuwig leven heb, dat moet ik aan de mensen vertellen. Dat doet niemand anders voor mij en om dit te kunnen vertellen moet ik Gods plan kennen en geloven. Wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. Wie is wij? Het is niet vanzelfsprekend. Wij, die eerst gehoopt hebben. Ik heb persoonlijk mijn hoop op Hem vastgelegd.

Efeze 1:13 “In Welken ook gij *zijt*, nadat gij het woord der waarheid, *namelijk* het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;”

In dit vers spreekt Paulus over de *verzegeling met de Heilige Geest*. U moet hier een aantal dingen weten: Eerst moet u het Evangelie van uw zaligheid horen, u moet weten wat dat is. Het antwoord is: Christus stierf voor uw zonden en is opgestaan voor uw rechtvaardigheid. Dat hoort u en op het moment dat u het hoort en gelooft dan wordt u verzegeld met de Heilige Geest.

De brief aan de Efeze

Waarom? Wat is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is de goddelijke Persoon. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is een stempel, Gods Geest verzegeld ons, wij zijn u verzegeld met Gods Geest. Dat is de basis van de leer dat wij nooit onze behoudenis kunnen verliezen. Dat heeft puur te maken met de bedeling van genade, en met waar Paulus over spreekt, de rijkdom van Gods genade.

Als de meeste gelovigen dit voor het eerst horen gaan ze vanuit de Bijbel laten zien dat dit niet kan. Maar u moet niet naar de rest van de Bijbel gaan, u moet hier vasthouden aan de verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard. God woont nu in u en Hij laat u niet los

Ik was pas op bezoek in een psychiatrische inrichting waar een meisje mij vroeg: "Als ik zelfmoord pleeg ga ik dan niet meer naar de hemel? ". Ik heb het niet benadrukt maar gezegd: "Ten eerste moet je dat niet doen, maar Gods genade is, éénmaal een kind van God altijd een kind van God". Het is niet de bedoeling, God heeft jou nodig op deze aarde. Jij wil weg, maar dan denk je alleen aan jezelf.

Maar jij bent een kind van God en een ambassadeur van God. God heeft jou Zijn Geest gegeven. Er is dus geen reden dat iemand zal zeggen: Ik wil weg. De zekerheid komt niet uit uw lichamelijke gesteldheid, maar vanuit de wetenschap dat u verzegeld bent met de Heilige Geest. Dat is de bron van onze zekerheid.

U bent verzegeld, tot wanneer? Dat zegt hij in Efeze 4:30 ...tot de dag der verlossing. Dat is de dag dat God ons verlost van dit lichaam, dan krijgt u een nieuw lichaam. Een deel van die verlossing is al gebeurd, Hij is voor ons gestorven, Hij heeft het loon voor de zonde al betaald, wij zijn verlost van de dood, maar er komt nog een vervolg wanneer wij een nieuw lichaam zullen krijgen. En tot dan zijn wij verzegeld met de Heilige Geest.

Efeze 1:14 "Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid."

Die Geest in u is een *onderpand*. U ziet al een paar keer in ditzelfde hoofdstuk dat Paulus het woord *prijs* gebruikt. Er zijn bepaalde handelingen die God doet in de gelovige met de bedoeling dat mensen daardoor zullen zeggen: Prijst de Heer! Het is niet Prijst de Heer omdat ik naar u kijk en zie dat u een gelovige bent, of dat u gered bent. Dat is niet zo.

Het is: Prijst de Heer omdat ik nu kan vertellen hóe ik gered ben. Het gaat er niet om mijzelf te prijzen, maar het is prijst de Héér! Ik geef de Heere al de prijs omdat ik nu geleerd heb dat Hij een zondig mens, iemand zoals u en mij nam, iemand die de dood verdiende, gered heeft. Hij heeft u geheiligd, Hij heeft u begenadigd. Prijst de Heer! Niet prijst de kerk of prijst de religie, maar Prijst de Heer!

De brief aan de Efeze

Hoofdstuk 1 vers 15-23

Efeze 1:15 “Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,”

Paulus heeft eerst alles behandeld wat met de rijkdom van Christus heeft te maken. Nu gaat Paulus spreken over gebed, omdat hij van hun geloof gehoord heeft. Dat is het kenmerk, niet hun arbeid, niet hun wandel, niet wat zij hebben gedaan, maar hij heeft gehoord over hun geloof. Geloof komt door het horen, horen komt door Gods Woord.

U moet hierbij denken aan Efeze, in het Turkije van vandaag, Griekse mensen in die tijd met een Joodse of heidense achtergrond en hij prijst de mensen voor hun geloof. Hun standvastigheid aan de woorden van God temidden van een religieuze of afgodische wereld.

Vandaar dat Paulus zegt: *Daarom!* Liefde tot al de heiligen, die woorden zijn belangrijk, dat is de basis erkenning van de prediking over het lichaam van Christus. Ik heb *liefde voor al de heiligen*, niet allen voor de mensen in mijn kerk, Hoe krijg ik liefde voor al de heiligen? Door het feit dat ik geloof dat alle mensen die Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser heilig zijn in Christus. Geen liefde voor hem of voor haar, maar liefde voor heiligen.

Door Paulus besef ik dat God overal heilige mensen heeft. En ik weet ook dat je alleen heilig wordt door genade alleen, door het geloof.

Efeze 1:16 “Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;”

Danken is een werkwoord, maar de vraag is: waar dank ik voor? Ik dank u voor het koekje, ik dank u voor de koffie. Alle religieuze mensen danken God, de éne zegt: Allah akbar, de andere zegt: Dank U Jezus iedereen dankt. Maar de vraag is: wat is de inhoud van het danken? Waarvoor dankt u? Het gaat erom dat u God dankt voor wat Hij voor u heeft gedaan! Dus niet zozeer dat u God dankt voor uw werk, voor uw geld, voor uw auto. Ik dank God voor veel dingen, maar voor hetzelfde geld heeft iemand anders dat niet.

U dankt voor gezondheid, maar waar Paulus hier over spreekt is veel meer, is veel dieper. Gedenkende uwer in mijn gebeden...iedereen bidt, maar het gebed onder genade wordt gebouwd door danken en gedenken, dat is werk van de hersenen. Ik dank, ik bid, maar de invulling van het gebed is heel belangrijk.

In Nederland hebben wij de gewoonte om voor het eten eerst te bidden en na het eten te danken, maar dat staat er niet. Maar het is één gebed, voor het eten dankt u God, na het eten dankt u God, het maakt niet zoveel uit. Alleen, het principe is de invulling.

Dus ik bid, en de invulling nu van het gebed is: Ik dank God en ik gedenk de gelovigen.

Aan het eind van de brief aan de Romeinen noemt Paulus veel namen van mensen. Soms heeft u misschien de neiging om mensen te haten, te negatievere, in de wereld zie je pesterij en slechte gedachten over mensen en in de gemeente is ook alles niet vanzelfsprekend.

De gemeente is nog erger, de gemeente is geen familie, de gemeente is geen kring, geen voetbalvereniging waar u naar toe gaat als hobby. De gemeente is een bijeenkomst van zondige mensen, het zijn mensen die u normaal nooit zou ontmoeten, en toch uit genade zijn wij bij elkaar gebracht. Wij

De brief aan de Efeze

blijven dezelfde mensen, iedereen met zijn gekke trekken, Paulus had ook soms problemen met de mensen.

Wat moet er dan gebeuren? U moet innerlijk over de mensen denken. Als u over iemand nadenkt, als u bidt voor iemand dan werkt de Heilige Geest in u om positief over hem of haar te denken. Dus Paulus denkt aan hen.

Efeze 1:17 “Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;”

Nu komt er een inhoudelijk gebed. In vers 12 en 13 hebben wij geleerd dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dat is positie, dat heb ik, maar nu spreekt hij over iets dat ik nog moet krijgen. ...de Vader der heerlijkheid, u geve...den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.

Er is hier sprake van kennis, de éne gelooft het wel en de ander gelooft het niet.

Maar wat ik nu over de brief van Efeze weet heb ik van iemand geleerd, het is niet zo dat het tijdens mijn behoudenis aan mij is geopenbaard. Het is niet zo dat als u tot geloof komt dat u alles weet, als u tot geloof komt bent u net een kind. U wordt geboren en dan moet u leren. Dan bidt u, net als voor uw eigen kind, dat hij of zij het goed zal doen op school.

Kijk maar hoeveel jaren u naar school moet gaan om te leren. Zo is het nu ook, u bent geboren en in hoofdstuk 1 vertelt Paulus welke rijkdom wij hebben. Nu bidt hij of u die rijkdom mag kennen, de diepte van die rijkdom begrijpen.

Dat komt niet vanzelf, daar heeft u een speciale Geest voor nodig. De Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis. Het is geen wetenschappelijke kennis, in het Grieks heb je: gnosis en epignosis. Kennis, ik ken de feiten, ik weet dat $1 + 1 = 2$, maar als ik twee appels neem denk ik dat ik er drie heb...Ik heb de kennis dat ik een auto heb, maar ik durf niet in de auto te rijden, ik neem de fiets. Er is verschil tussen kennis van feiten, nog een voorbeeld: u werkt bij een apotheek en u heeft de kennis waar de medicijnen voor zijn, maar als u zelf ziek wordt neemt u die medicijnen niet.. U weet voor uw vak wat bij wat hoort, maar als het er op aan komt dat u het moet gebruiken dan doet u het niet, dan vertrouwt u het niet.

Er is kennis die u weet dat Christus voor uw zonden stierf, maar er is ook kennis die zegt: Ik vertrouw Hem. Ik heb de kennis dat u verzegeld bent met de Heilige Geest, maar er is een kennis die zegt: God's liefde zal mij nooit verlaten. Dat is mijn troost en rots in mijn leven. Ik weet dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest.

Efeze 1:18 “*Namelijk* verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;”

Nu gaat hij iets meer vertellen, alles is al geopenbaard, God openbaart u niets, het staat al in het Woord. Die Geest van openbaring is eigenlijk verlichting, licht op uw verstand. Paulus zegt verder dat wij niet als heidenen zullen wandelen, verduisterd in het verstand.

U kent de uitdrukking: Gebruik je verstand! Iemand zegt: Ik kan het niet aan zijn of haar verstand brengen... Er zijn dingen die u vanaf uw geboorte bijgebracht zijn, door religie, door cultuur, gewoonte, dat zit vast in uw verstand, alles mooi en aardig, maar het heeft niets met God te maken.

Wat God betreft is het duisternis, u weet veel dingen over de aarde, u heeft uw werk, u kunt auto rijden, u kunt veel dingen doen: de één is dokter, de ander niets. Maar als het gaat om de Bijbel is uw verstand verduisterd. En nu komt het licht en het Woord. Wat doet het Woord?

De brief aan de Efeze

Langzaam aan, stap voor stap openbaard en verlicht het Woord delen in u. Als u b.v. twintig jaar geleden op straat liep en God vervloekte bent u ineens een jaar later tot geloof gekomen en uw verstand werd verlicht en nu zegt u: Wacht even, waarom zal ik God vloeken terwijl Hij mij behouden heeft? En nu steeds meer: Als u vorig jaar dacht dat als u dat en dat zou doen dat God u zou verlaten, uw verstand is nu ineens verlicht, via Efeze 1:13,14 waar staat dat het niet kan, God kan u niet verlaten. Waarom niet? Omdat u verzegeld bent met de Heilige Geest.

Opdat gij moogt *weten*...welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen. Kijkt u maar in hoofdstuk 1:11 daar staat dat wij een erfdeel geworden zijn. U heeft erfdeel in die rijkdom, in dat heil van Christus. En nu vraagt hij in vers 18: weet u dat? Het is net alsof u iets van uw vader heeft geërfd en u weet het niet. Weet u wat u heeft gekregen?

Het gebed wordt verdeeld in drie gedeelten:

Vers 18: Welke de hoop is van zijn roeping.

Vers 18: Welke de rijkdom is der heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen.

Vers 19: Welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons, die geloven.

Efeze 1:19 “En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,”

Ik wil dat u het voordeel weet van die kracht. Wat is die kracht? Dat hebben we net gelezen in Efeze 1:1-14. Dat zijn de componenten die in ons zijn gelegd: ik ben geheiligd, ik ben een kind van God, ik ben begenadigd, ik ben uitverkoren, dat is allemaal bereikt door Zijn opstanding. Vergeet u niet dat er dingen in ons zijn en hij zegt dat wij die moeten benutten. Hoe kunt u dat benutten? Als u het weet. Die macht zullen wij straks zien is de kracht van God die Christus uit de doden heeft opgewekt en gezet in de hemelse gewesten. Dat is het Griekse woord: Dynamis, dynamiet, er zit een aspect in van een raket. Het was een bepaalde kracht van God om Christus uit de doden op te laten staan en boven alle macht en kracht in de hemel te zetten.

Efeze 1:20 “Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter *hand* in den hemel;”

Volgende keer gaan we hier verder mee, we hebben nu gezien dat daar de rijkdom is van God's genade en God wil dat wij die zullen weten. Paulus is degene die ons dat vertelt en wij behoren dit te geloven omdat wij daardoor God kunnen prijzen. Als wij weten wat God in Zijn genade voor ons heeft volbracht, kunnen ook anderen dat door ons horen en God prijzen.

Efeze 1:21 “Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige;”

Met andere woorden: Er zijn namen in de hemel, machten, krachten. Net als b.v. in het dorp Hardinxveld; er zijn bedrijven, huizen namen, er zijn mensen en Christus gaat hier boven. Alle mensen die u last bezorgen gaat Hij te boven. Dat is wat Paulus ons probeert duidelijk te maken, dat wij de geschiedenis weten: Jezus van Nazareth is gestorven, begraven en opgewekt, maar er is veel meer. Wij herdenken met feestdagen dat Hij daar aan het kruis hing dat Hij begraven werd en is opgestaan, maar vertelt Paulus ons door zijn evangelie dat er in die tijd veel dingen gebeurde. En nu bidt hij voor ons dat wij dat weten.

Efeze 1:22 “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;”

De brief aan de Efeze

Wat Paulus betreft komen wij nu bij het punt dat die handeling vanaf het kruis tot de rechterhand van de Vader met de gemeente heeft te maken. Voor Paulus en ons op dit moment is Hij het Hoofd van het lichaam. Hij is niet de Koning der koningen, Hij is niet de Messias Die komt voor Israël. Hij is nu een *Hoofd boven alle dingen!*

Als ik hier tot u spreek ben ik niet het hoofd van de gemeente, dat is Christus,

het Hoofd boven alle dingen. Zo begrijpen wij dat satan dit ook heeft geïmiteerd. Als wij naar bepaalde kerken gaan hebben wij te maken met een hoofd. Bij de Rooms Katholieke kerk is dat heel sterk, die man is het hoofd van de kerk, van bijna een miljard gelovigen.

Maar ook in de protestante of reformatorische kerken hebben zij in mindere mate een synode, een dominee die voor de mensen veel waarde heeft. Meer dan een leraar of herder van een gemeente, hij is voor hen een begrip. We gaan naar Kolossenzen 1:18 daar hebben wij precies hetzelfde.

“En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.”

Als u nadenkt bij uzelf, ook als jonge mensen, wie Christus voor u is. Is het zo omdat mijn vader het heeft verteld, of omdat Hij de blonde Man is met de blauwe ogen, of is Christus het Hoofd van het lichaam?! Dat probeert Paulus aan mensen duidelijk te maken. Als u bidt dat mensen dit zullen begrijpen dan betekend dat mensen worden vernieuwd, mensen komen los van valse leer. Er zijn een miljard mensen voor wie de man in Rome hun hoofd is, maar er zijn ook veel protestanten die denken dat hun leider hun hoofd is.

Als dat gebed van Paulus wordt verhoord wordt u persoonlijk bevrijd van valse leer.

Dat is wat Paulus noemt: onze vrijheid in Christus. Onze vrijheid in Christus betekend dat ik kan zitten, ik kan de Bijbel lezen en vanuit de Bijbel, Gods Woord en doel begrijpen. Ik voeg er iets bij, maar als u straks naar huis gaat heb ik u in de loop der tijd genoeg instrumenten gegeven zodat u kunt zeggen: Wat Dov nu zegt is niet waar.. Dat is de bedoeling.

De bedoeling is dat u begrijpt hoe u de Bijbel moet lezen, het Woord rechtgesneden en aan de hand daarvan Gods plan leren kennen. *En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen...* Omdat Hij boven zit, de werkelijkheid is nog niet gekomen. In Korinthe zegt hij dat nog niet alle dingen Zijn voeten onderworpen zijn, dat is in de toekomst. Dat is Zijn macht en kracht, Hij is boven alles. Maar in de werkelijkheid zoals wij nu onder de genade leven weten wij dat niet alle dingen Zijn voeten onderworpen zijn. Satan is nog niet onder de voeten van God onderworpen. Wij leven in een tussenperiode waarin God de mensen toch een kans wil geven, maar er komt een tijd dan al Christus alles in alles zijn.

In de tussentijd heeft Hij nog steeds het opperbevel, de macht boven alles. Dit onderwerp is voor sommige mensen moeilijk te begrijpen, want het heeft te maken met Gods wil, Gods plan en de verantwoordelijkheid van de mens. Dat is de reden dat er mensen zijn die zeggen: Dus de zonde is nu ook onder het opperbevel van God, eigenlijk heeft God alles zo van tevoren gepland. Maar dat is niet zo, er is een vrije keus voor de mensen en er is nu een genade tijd. Satan is los, de mensen kunnen doen wat zij willen, maar dat is tot een bepaalde hoogte en tijd.

Efeze 1:23 “Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.”

Welke.. dat is een Hoofd boven alle dingen. Dus Hij is het Hoofd van het lichaam en de vervulling Degenen Die alles in allen vervult. Dus wij hebben met het lichaam van Christus te maken, de gemeente. In Efeze 1:13,14 gelezen dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte en vandaar: Welke Zijn lichaam is en de vervulling Desgenen Die alles in allen vervult.

De brief aan de Efeze

Wij hebben nu Christus en wij zijn de gemeente en die gemeente is vervuld met God. Om in die gemeente te zijn moet u Gods Geest hebben en Gods Geest ontvangt u alleen door het geloof. Door het geloof in de Heere Jezus Christus.

Vorige keer hebben we gezien hoe belangrijk het is om te begrijpen dat Christus het Hoofd is van het lichaam, Hij is het Hoofd van de gemeente. Niet de dominee, niet ik, maar Christus.

Hier staat dat in Gods plan alles onder Zijn voeten zal onderworpen worden, onder Zijn heerschappij.

Vanuit deze en andere teksten leren wij dat Hij het Hoofd is van de gemeente, het lichaam van Christus en er zal een tijd komen dat alles onder Zijn voeten zal onderworpen zijn.

Maar in feite is Hij het Hoofd van alles en de gemeente is Zijn lichaam. Het is geen gebouw, het is geen organisatie, het is een lichaam en het lichaam is boven alles.

Boven alle heerschappij, alle machten en krachten en dat is door Gods genade.

In hoofdstuk 1 bidt Paulus, Hij bidt dat gelovigen dit zullen begrijpen. Begrijpen dat Christus' dood aan het kruis, Zijn dood, begrafenis en opstanding meer betekend dan alleen een geschiedenis. Terwijl Hij daar was heeft Hij heel veel dingen voor ons volbracht.

De brief aan de Efeze

Efeze 2:1 “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;”

Hier gaat Paulus verder uitleggen dat de handeling waardoor wij met Hem in de hemelen zijn gezet uit genade is. Eerst heeft hij het over de individuele genade en later met betrekking tot het volk Israël en de gemeente.

Nu begint hij over de persoonlijke genade in Efeze 1:2. Vanuit deze tekst begrijpen wij dat de mens *dood* is, wij kennen de lichamelijke dood en de geestelijke dood. Toen God tegen Adam en Eva zei dat als zij van de vrucht zouden eten zij dood zouden gaan, was er sprake van geestelijke dood. Met andere woorden: iemand die de Heere niet kent is dood voor geestelijke ervaringen.

Een mens kan veel dingen doen, zij kunnen dokter zijn, auto rijden, ingenieur zijn, maar voor God blijven zij dood. Mensen kunnen ook religieus zijn, Jood, christen, moslim, ze kunnen een heel sterk religieus gevoel hebben en toch dood zijn voor God. Hij zegt hier: en u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dus de zonden en de misdaden hebben ons in de positie van dood voor God gebracht.

Laten we ook in [Efeze 1:19](#) kijken: “En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,”

Dus die macht van Christus, die kracht van de opstanding heeft te maken met het feit dat God uit genade toen wij dood waren ons mede levend heeft gemaakt.

U moet zich voorstellen dat Christus dood was en wij zijn met Hem. Iemand is dood en mensen zeggen: dood is dood. U gaat naar de begraafplaats en u kunt daar uren wachten, maar verwacht niet dat die dode wakker wordt. Maar Christus is opgestaan, er was daar een kracht en die kracht werkt nu ook in de gelovige.

Wij begrijpen door het geloof dat wij met Hem wakker zijn geworden, wij zijn levend geworden. Dit moeten wij gewoon geloven.

De brief aan de Efeze

Efeze 2:2 “In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;” Naar de eeuw dezer wereld... er is de geestelijke wereld en de fysieke wereld, de plaats waar wij wonen.

Paulus zegt: in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld.

Dus u leeft in deze wereld, maar u wandelt naar een bepaalde geest in deze wereld. Er is een geest van angst, een geest van slavernij, er is een geest van deze wereld die zegt: je moet dit hebben en je moet dat hebben.

Kolossenzen 2:13 “En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;”

Er zat daar een bepaalde kracht waarover wij geleerd hebben in Efeze 1:7

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,”

God was in staat om ons op te wekken doordat Hij eerst onze zonden heeft vergeven, dat is uit genade alleen. Dus als wij de mensen nemen, religieus of wat u ook bent, zij wandelen naar een bepaalde geest, naar een bepaalde wind in deze wereld.

En dan komt God en ongeacht uw situatie maakt Hij u levend in Christus, parallel met wat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Christus was in het graf, God heeft Hem opgewekt en Hij zegt: u bent met Hem.

Het enige wat u moet doen is geloven. Omdat mensen dit moeilijk vinden om te geloven gaan zij het symboliseren met waterdoop of andere rituelen. Maar hij zegt gewoon: Hij is opgestaan, nu bent u ook opgestaan! Kinderen der ongehoorzaamheid...terwijl wij levend gemaakt zijn ziet God de wereld als de kinderen der ongehoorzaamheid.

We kunnen nog een tekst lezen in: 1 Korinthe 6:11 We zien hier dat er een bepaalde stroming, geest is in de wereld die de wereld in een bepaalde richting leidt. Net zoals wij zeggen dat de Geest van God er is, de gelovigen worden geleid door Gods Geest, zo wordt de wereld door de geest van satan geleid, dat is een bepaalde trend.

De Korintheers kwamen uit de wereld met hun religieuze tempels. 1 Korinthe 6:11 “En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;”

Hij zegt: U bent gerechtvaardigd, u bent geheiligd, u bent apart gezet. We gaan terug naar Efeze 2:2 De wereld bestaat uit aarde en hemel, wij zeggen de hemelen. In het begin schiep God hemel en aarde, hemel is meervoud, God woont in de derde hemel. En daar is ook de lucht, dat is de ruimte daar tussen en daar bevindt zich satan en zijn machten. Dat is de reden waarom Paulus in Efeze 6 zegt dat de strijd die wij hebben niet is tegen vlees en bloed.

Soms kijkt u naar de wereld en u vraagt zich af: Waarom vechten zij? Constant veel ellende. Maar toch zien we een trend in de wereld, een bepaalde geest die in de wereld zweeft en de mensen die luisteren. De

De brief aan de Efeze

rijken willen rijk zijn, zij willen niet delen, er zijn economische belangen, er is veel macht en boven alles heerst de grootste afgoderij, de hoererij. Mensen hebben belang in alles.

...naar de overste van de macht der lucht...Dus satan is niet de overste van de wereld, hij heeft nu de macht over de lucht, over de ruimte boven ons en zo verleid hij de mensen....de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Efeze 2:3 “Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;”

Dus wij waren allemaal zo, je hebt je vles en je vlees wil iets. Als u de Heere niet kent dan gaat u maar één richting: u ziet het, u voelt het, het spreekt u aan en dan gaat u, zo leven heel veel mensen. Bijvoorbeeld een man die veertig of vijftig is neemt een andere vrouw, dan zegt men: ik moet ook aan mijzelf denken. Dat is de trend. Ik leef toch maar één keer... Ik ben al vijftig, hoe lang heb ik nog om te leven, misschien nog twintig jaar...Dat is de trend, ik moet toch aan mijzelf denken, ik heb genoeg aan mijn vrouw en de kinderen gedacht. Dat is een bepaalde manier van denken. Terwijl de Bijbel zal zeggen: Er is zoiets als trouw zijn aan elkaar, standvastigheid. Hij zegt het hier mooi:

...doende de wil des vleses en der gedachten...

Er zit hier een mens achter, begrijpt u? Wie bent u? U bent iemand. U bent iemand die doet iets.

Of u luistert naar uw gedachten of u luistert naar uw vlees, maar u bent iemand.

U bent door God geschapen, u bent een unieke persoon, er is leven in u. En u kunt zeggen: Ik denk nu en ik ga luisteren naar mijn denken. Dat is de reden dat wij later lezen: Wordt vernieuwd in uw denken of: Gij hebt anders geleerd.

Want u bent iemand. Ja, ik zat te denken...Of andere mensen zeggen: Ja, ik voel het zo.

Dus u luistert naar iemand. En wij waren van nature *kinderen des toorns*, gelijk ook de anderen...Die tekst is voor ons belangrijk omdat deze tekst ons duidelijk laat zien dat het gaat om iets natuurlijks, het is van nature. Dat wij slechte dingen doen heeft met onze natuur te maken. Wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook anderen. Dus de Bijbel leert niet dat wij zozeer slechte dingen doen, dat doet iedereen, maar dat dit een resultaat is van onze natuur.

Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Het is iets dat met onze natuur te maken heeft. Als het gaat om de zonde en de wet lezen wij in:

Galaten 2:15,16 “Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;” “Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.”

Dus Paulus begrijpt en heeft van de Heere ontvangen dat rechtvaardigheid nu niet is door de werken der wet.

De brief aan de Efeze

Dat heeft ook te maken met onze natuur, onze natuur met alles wat wij proberen te doen, ook als wij ons best doen, daar kunnen wij God niet mee behagen. Het is God Die in Zijn genade ons mede levend heeft gemaakt.

Efeze 2:3 ...wij waren van nature kinderen des toorns... Die toorn is deel van onze natuur, als iemand vloekt, of als iemand boos is op God is dat deel van zijn natuur. Hij kan proberen God lief te hebben, maar zonder de Geest kan hij God niet behagen.

Efeze 2:4 “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,”

Johannes 3:16 spreekt over de liefde van God toen de Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam. Paulus zegt in Romeinen 5:8 dat God Zijn liefde aan ons heeft bevestigd dat Christus stierf voor onze zonden. Dat zijn voor ons soms moeilijke begrippen, los van de werkelijkheid. In de werkelijkheid zijn er veel mensen die geen eten en drinken hebben, dus als wij naar die werkelijkheid kijken dan worden wij op den duur humanistische predikanten.

De Bijbelse werkelijkheid is de ware werkelijkheid. Wat wij daar zien is gewoon het resultaat van de zonde en het is afschuwelijk, maar het is een feit.

Het is een feit voor miljoenen Chinezen, het is een feit voor miljoenen mensen in India of Afrika.

Wij leven hier in Europa en wij begrijpen hoe ook de Europeanen heel veel dingen hebben gemanipuleerd en hoe mensen Afrikanen onder dwang houden.

Het heeft te maken met de structuur van de zonde. En nu komt God: Maar God, Die rijk is aan barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft.

Dus die barmhartigheid van God, en ik zeg altijd tegen mensen: u kunt het accepteren of niet, maar het is een feit: Zijn barmhartigheid heeft te maken met het feit dat Hij stierf voor onze zonden en Hij heeft ons de oplossing gegeven.

Christus kwam naar deze wereld, Hij stierf voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigheid.

Daarom lezen wij dat in vers 4. De barmhartigheid van God in vers 4 hebben wij ook in [Efeze 1:7](#) gezien:

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,”

Dus die barmhartigheid van God is naar de rijkdom Zijner genade. Voor mensen is dat soms moeilijk te accepteren, mensen maken veel mee. In Israël waren de afgelopen dagen herdenkingsdagen van de tweede wereldoorlog en voor de oorlogen in Israël. In Israël is het een nationale gebeurtenis en wordt dit elk jaar in stand gehouden. Dus het blijft bij de mensen hangen zodat mensen het niet vergeten. Ik kan niet vergeven...

In de Israëliëse situatie kan dat, maar we lezen ook van mensen die leven in Rwanda, Kosovo of in Joegoslavië die zich weer met elkaar moesten verzoenen. Vergeving, u vergeet de dingen niet, maar u laat de wraak aan God over. Het schakelt uw gevoel niet uit, maar u moet niet vergeten dat wat er ook gebeurt: U laat uzelf nu niet leiden door de overheersende kracht van wrok en toorn. Wat iemand ook heeft meegemaakt, hij zal nooit rust voelen als hij wraakzuchtig en toornig blijft.

De brief aan de Efeze

In Efeze 3:8 wordt gesproken over genade of over rijkdom van genade:

“Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,”

Dus in hoofdstuk 1 leren wij een deel van die rijkdom, nu gaan wij naar hoofdstuk 2 en wij begrijpen dat onze opdracht in deze tijd niet is om het Koninkrijksevangelie te verkondigen, maar om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

Efeze 2:3 “Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;”

De Bijbel leert ons dat wij van nature *kinderen des toorns* zijn, natuurlijk doen wij goede dingen, slechte dingen of u nu een moslim bent of jood of christen, alle mensen begrijpen dat wij ook slechte dingen doen. Dat is geen goed nieuws.

Wat de Bijbel ons leert, en dat is soms voor mensen moeilijk om te accepteren, is dat wij van nature zondige mensen zijn, van nature kinderen des toorns.

Het feit dat wij slechte dingen doen leert Paulus ons in deze boodschap van genade, want als wij spreken over genade dan staat daar de zonde tegenover.

Waarom hebben wij Gods genade nodig? Omdat wij van nature kinderen des toorns zijn en zoals de tekst zegt: gelijk ook de anderen.

Met andere woorden: wij zijn niet anders dan anderen. U kunt naar de kerk gaan, u kunt de bijbelstudie bijwonen, maar als het gaat om onze natuur dan zijn wij niet anders dan anderen. Dit is dus een heel belangrijke tekst om te begrijpen, Efeze hoofdstuk 2 gaat om Gods genade. Dus om de kracht van Gods genade en liefde te begrijpen moet het voor ons duidelijk zijn dat wij van nature kinderen des toorns zijn.

Efeze 2:4 “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,”

Nu komt eigenlijk *de liefde van God* tot uiting. Er zijn drie belangrijke teksten die daar over gaan. Als wij spreken over Gods liefde moeten wij dit onderwerp goed begrijpen. Wij spreken namelijk over Gods liefde en Gods liefde is anders dan wat wij van God zouden verwacht hebben.

In onze wereld zijn er veel mensen die geen eten hebben, er zijn veel mensen die worden mishandeld, vervolgd en dan vraagt men: Waar is God met Zijn liefde?! Het antwoord is, en dat is inderdaad voor ons als mensen moeilijk te begrijpen, dat God de mens al liefgehad heeft toen Christus aan het kruis voor onze zonden is gestorven.

Wij kennen de bekende tekst: Johannes 3:16, veel mensen gebruiken deze tekst als een soort evangelisatie tekst: “Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft... maar deze tekst gaat over de geboorte van de Heere Jezus Christus in de wereld.

De tweede tekst die duidelijk over Gods liefde spreekt is Romeinen 5:8 “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.”

De brief aan de Efeze

Nu ziet u weer de uiting van Gods liefde, wij moeten duidelijk zijn voor onszelf hoe God ons heeft liefgehad. We gaan terug naar Efeze 2:4 en dan lezen wij nog een keer: **“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,”**

Let op, God is rijk in barmhartigheid, de komende tekst gaat duidelijk spreken over Gods grootste liefde. U zou kunnen zeggen: Wat is de grootste liefde van God? Het antwoord is dat Christus stierf voor onze zonden.

Efeze 2:5 “Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden,”

...door de misdaden, wij zijn van nature kinderen des toorns, dat maakt dat wij dood zijn voor God, wij zijn geestelijk dood. Dood voor ervaring, wij kunnen religieus zijn, wij kunnen katholiek zijn, protestant, joods, we kunnen doen alsof, maar wegens onze zondige natuur zijn wij dood.

Nu komt Gods liefde tot uiting: ...heeft ons *levend gemaakt* met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is de kreet die alle eeuwen u met zekerheid doet zeggen dat u levend bent geworden uit genade alleen. Dat prediken de katholieken of de protestanten misschien niet of de joden of de moslims, dat verkondigd de apostel Paulus. Het feit dat dode mensen voor God levend worden gemaakt is alleen uit genade, door het geloof, dat is Gods grote liefde: “Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),”

Efeze 2:6 “En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;”

Dus niet alleen mede levend gemaakt, maar Hij heeft ons *mede opgewekt* en heeft ons *mede gezet in de hemel* in Christus Jezus. Deze procedure, dit traject is niet zomaar. Het is nu niet alleen dat ik levend ben in Christus, maar ik ben opgewekt met Hem. Ik heb door Hem, door Gods genade een plaats gekregen in de hemelen. Dat hebben wij in hoofdstuk 1 al gelezen, dezelfde kracht die Christus uit de doden heeft opgewekt woont nu ook in ons. Die kan in ons werken, door het geloof.

Een religieuze houding kan ons niet helpen, wij moeten geloven, geloven in wat God zegt over ons in Gods liefde.

Efeze 2:7 “Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.”

Opdat... en nu komt de vraag: wat is de bedoeling?! Betonen...om te laten zien. Wat proberen mensen nu te laten zien? Zij proberen te laten zien hoe groot hun gebouw is, hoe groot hun organisatie is, hoe groot hun kerk is, dat wil men laten zien. In de Middeleeuwen of later heeft men geprobeerd om de grootheid van God door middel van grote gebouwen te laten zien. Maar het is niet wat wij willen laten zien, het is wat God ons wil laten zien, dat is het unieke in de boodschap van Paulus. Opdat... met de bedoeling, dat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen. Wij leven in die toekomstige eeuwen, vanaf de kruisiging en de openbaring van Gods genade, door de apostel Paulus, zijn de toekomstige eeuwen begonnen.

Het is de tijd van genade, de bedeling van genade. Wij zijn ambassadeurs van Christus, wij behoren de rijkdom van Gods genade aan de mensen te vertellen.

Wij behoren de grootheid van God met andere mensen te delen. En de grootheid van God is dat Hij ons levend heeft gemaakt toen wij nog zondaars waren, dat is de grootheid van Gods genade en liefde. Deze goedertierenheid is niet dat wij meer eten hebben of meer te drinken of dat wij hebben wat ons hart begeert. De goedertierenheid is dat wij mede levend zijn gemaakt door het bloed van de Heere Jezus Christus.

De brief aan de Efeze

Efeze 2:8 “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;” Want uit *genade*...Dus als iemand u vraagt: Wat is de genade? Dan zegt hij hier: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;”

Wij zien hier duidelijk in deze tekst dat deze handeling van genade niet van onszelf is. Dat betekent dat wij van nature zondige mensen waren en God heeft ons in Zijn barmhartigheid levend gemaakt. Deze handeling is niet van onszelf. Het enige wat wij doen is: wij beamen dit, wij geloven dat. Maar zelfs als wij kijken naar de definitie van geloof dan is dat ook niet van onszelf.

Want geloof komt door het horen en horen door Gods Woord. Wat wij eigenlijk doen is: wij beamen wat God zegt in het Woord. Net als wij zeggen: Wat is geloof? Het is een belijdenis. Er is geloof als iets persoonlijks, ik oefen geloof, vertrouwen en er is geloof als belijdenis.

Dus ik stel mijn vertrouwen in het geloof van de Heere Jezus Christus en dat geloof van Hem, die genade is niet van onszelf. Ik geloof niet wat ik wil, maar ik geloof wat God voor mij heeft volbracht. Vandaar zeggen wij: het is niet uit u, het is niet ons geloof, het is niet zo dat ik zeg: Ik heb mijn gereformeerde geloof, ik heb mijn katholieke geloof, ik heb mijn joodse geloof. Nee, ik vestig mijn vertrouwen op de woorden van God en deze woorden en handelingen zijn niet van mij.

Efeze 2:9 “Niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

Dat traject, overgang van dood naar leven is niet uit werken. Het is niet door besnijdenis, kinderdoop, volwassen doop, opdat niemand *roeme*. Zo zien wij hoe sterk de religieuze roem is die onder de mensen leeft. Maar voor ons geldt: opdat niemand roeme, u kunt niet bij God roemen. Daar zijn nog de teksten uit Romeinen 4:4,5 waar wij duidelijk lezen dat Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. Het is niet degene die werkt, maar juist degene die gelooft wordt gerechtvaardigd. Zo maakt Paulus in hoofdstuk 2 de Efeziërs duidelijk hoe diep de rijkdom is van Gods genade.

Efeze 2:10 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.”

Eigenlijk is vers 10 de aanvulling voor vers 1, omdat wij in Efeze 2:1 dood waren. Dus de vraag is hoe kunnen dode mensen opeens Gods maaksel zijn? Het antwoord hebben wij gezien in de verzen 2 tot en met 10. Efeze 2:1 *“En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waard door de misdaden...”*. En dan lezen wij in Efeze 2:10 *“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.”* Die tekst spreekt duidelijk niet over onze goede werken, let op, maar: *welke God voorbereid heeft!* Als u mij vraagt wat die goede werken zijn dan kunt u dat weer in Efeze hoofdstuk 1 lezen!

Wij behoren te wandelen in de goede werken van God. Bijvoorbeeld in Efeze 1:7 staat dat Hij al onze zonden heeft vergeven, wij hebben vergeving door Zijn bloed. Dus het goede werk is dat ik daarin wandel, ik ben nu in staat om andere mensen te vergeven omdat Christus mij heeft vergeven. Dus let op, het is niet de veelheid van goede werken, activiteiten, maar het is het vertrouwen en leunen in wat Hij voor mij aan het kruis heeft gedaan. We lezen nogmaals Efeze 2:10 *“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.”*

Ik hoop dat dit stuk voor u duidelijk is want vanaf vers 11 gaan wij over een ander deel spreken.

De brief aan de Efeze

Joden en heidenen in 1 lichaam

In Efeze 2:1-10 hebben wij de individuele tekortkomingen gezien, de individuele natuur van de mens vergeleken met de barmhartigheid en genade van God.

Dat geldt voor iedereen, voor ieder mens. Vanaf vers 11 begint Paulus over de tekortkomingen van een lichaam. Nu begint hij eigenlijk stap voor stap de mensen meer over de bedeling van genade te vertellen. Voordat u verder over de bedeling van genade spreekt moet u zich altijd realiseren dat wij altijd van nature zondige mensen zijn en dat wij Gods genade nodig hebben. Wij hebben Gods genade nodig als individu en wij hebben Gods genade ontvangen als leden van het lichaam van Christus.

Efeze 2:11 “Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuis genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;”

Daarom...nu komt er eigenlijk een hele belangrijke tekst waarin Paulus zich richt tot de heidenen. De Bijbel leert ons dat er tijden zijn, perioden en hij roept de heidenen op om iets te gedenken. Te denken aan die periode *dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees...* Heidenen betekend volkeren. Het kenmerk van de volkeren was dat zij niet besneden waren. De Joden waren besneden en de heidenen waren

De brief aan de Efeze

onbesneden. Tegenwoordig zijn er ook veel niet Joden die zich laten besnijden, maar toen was het niet de gewoonte.

Een Jood liet zich besnijden als een teken van het verbond en de volkeren, dus al degenen die niet de nakomelingen waren van Abraham, Izaak en Jakob waren, werden heidenen genoemd. Vandaar dat de Bijbel onderscheid maakt tussen drie groepen mensen: heidenen, Joden en het lichaam van Christus. Daarom zegt hij: denk erom dat gij, *die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd wordt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;*"

Denk erom dat gij in die tijd zonder Christus waart. De vraag is: welke tijd? De tijd van het boek Genesis tot het boek Maleachi, tot het boek Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en de eerste zeven hoofdstukken van het boek Handelingen in die tijd was God bezig met het volk Israël. Eigenlijk is het de periode na de torenbouw van Babel. Van de schepping tot de toren van Babel is God met alle mensen gelijk bezig en na de torenbouw van Babel lezen wij hoe God een man roept, Abraham, en Hij geeft hem een belofte. Vanaf dat moment tot het laatste hoofdstuk, het zevende hoofdstuk van het boek Handelingen is God bezig met het volk Israël. In die hele periode gaat het om Gods profetische plan en de heidenen zijn uitgesloten.

Efeze 2:12 "Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld."

Dat is eigenlijk de meest correcte beschrijving. Heidenen hebben geen belofte, zijn vreemdelingen. Al die beloften en verbonden heeft God met Israël afgesloten, niet met de kerk, niet met de gedoopte kinderen, alleen met het volk Israël. Dus in die tijd, toen God met Israël bezig was waren de heidenen uitgesloten. Zonder God in de wereld...dat is misschien voor ons vandaag moeilijk te begrijpen want wij kunnen God overal waar wij zijn leren kennen. Wij hoeven niet naar Jeruzalem te gaan, maar wij kunnen waar wij ook zijn ons hart openstellen en de Heere aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser.

Efeze 2:13 "Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus." *Maar nu...*! Dat is eigenlijk de grote vraag, wat is het kenmerk van: maar nu? Eerst niet, eerst vervreemd, eerst uitgesloten, *maar nu...*!

Wij geloven dat: *maar nu* de kernverandering is in Gods plan met de apostel Paulus. Dus met de apostel Paulus is een nieuw tijdperk begonnen: de bedeling van Gods genade.

Maar nu in Christus, *maar nu* was nog niet aan het kruis, *maar nu* was nog niet in Handelingen 1-7, *maar nu* is begonnen nadat zij Stefanus hebben gestenigd.

Nadat wij in Handelingen 8 lezen dat Paulus is geroepen.

Zo zien wij langzaam aan hoe *maar nu* is geopenbaard en wij leven nu al bijna tweeduizend jaar in het midden van *maar nu*: "*Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.*"

Maar nu is in Christus omdat *maar nu* niet het lidmaatschap is van een kerk, of een religieus lidmaatschap, *maar nu* is in Christus.

In Christus is iemand die ver weg was nabij geworden. Door het bloed van Christus, wij hebben net gelezen wat het bloed van de Heere Jezus Christus heeft gedaan. Het is eigenlijk door het bloed van de Heere Jezus Christus dat heidenen vergeving van zonden krijgen. Dat moeten wij goed begrijpen en alles

De brief aan de Efeze

wat wij nu hebben is in Christus. Niet in de kerk, niet in onze religieuze toestand, in Christus. *“Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.”*

Efeze 2:14 “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,”

De Bijbel spreekt over drievoudige vrede. In Romeinen 5:1 is er de vrede tussen de mens en God, uit genade nadat wij zijn gerechtvaardigd hebben wij vrede met God, dat is onze positie. In Filippenzen 4:6,7 spreekt Paulus over onze dagelijkse ervaring, de vrede van God. Voel ik de vrede van God, wandel ik in de Geest? En nu in Efeze 2 schrijft Paulus over de vrede tussen Joden en heidenen, de vrede tussen alle mensen die in één lichaam zijn, het lichaam van Christus.

Efeze 2:14 “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,”

We hebben net gezien dat er vrede is tussen Jood en Griek, er is vrede met God, er is vrede als dagelijkse ervaring. Dat zijn de soorten vrede waar Paulus over spreekt.

En nu gaat het hier over het onderwerp genade, de bedeling van genade.

Want Hij is onze vrede, er is nu vrede tussen Joden en niet Joden, vrede in één lichaam. Die deze beiden één gemaakt heeft...dus de beiden: de Joden en de niet Joden zijn nu één. Één in Christus, niet zozeer één in cultuur, niet zozeer één in religie, niet zozeer één in de kerk, maar één in één lichaam.

Paulus gaat ons nu leren over een bijzondere waarheid in Gods plan, het lichaam van Christus, de gemeente en dan zegt hij: *“Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft...”*

De beiden zijn de groepen, dat zijn de Joden, de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jacob, en de rest van de wereld. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende...er was daar een muur en die muur was de wet der geboden en deze muur is afgebroken, met andere woorden: Hij heeft alles vervuld.

Het is net als: wij wonen in Nederland en toevallig ben ik geen Nederlandse burger, er is dus een muur tussen ons, er zijn bepaalde dingen die ik niet kan doen.

Zo was het ook met de Joden: er was de muur van de wet die scheiding maakte tussen de Joden en de rest van de wereld en aan het kruis heeft de Heere Jezus Christus deze muur afgebroken. Als er ooit een muur was tussen de éne groep mensen en de andere, de muur is nu weg!

De beiden hebben nu één toegang tot de Vader en dat is door het geloof.

Vandaar zegt hij: een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,”

Efeze 2:15 “Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, *namelijk* de wet der geboden in inzettingen *bestaande*; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;”

Die vijandschap, die getuigenis die tegen ons was, de wet der geboden heeft de Heere Jezus Christus in Zijn vlees ontmanteld. Wij zondigen, maar wij gaan niet dood, de wet doet de zonde kennen, maar de wet kan ons niet doden.

De brief aan de Efeze

Het is net als iets dat tegen u is en dat ontmanteld is, vandaar lezen wij dat *Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gemaakt heeft, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende.*

Het eerste boek van de Bijbel zegt dat in het begin God de hemel en aarde schiep. God heeft een plan met de hemel, God heeft een plan met de aarde. Hier lezen wij dat God weer een nieuw lichaam geschapen heeft en dat lichaam heet het lichaam van Christus, de gemeente, de nieuwe schepping. Paulus zegt tegen de Korinthiers: Wie in Christus is is een nieuwe schepsel. Wie in Christus is woont in dat lichaam.

Efeze 2:16 “En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.”

Wij spreken dus niet over een nieuwe organisatie, wij spreken niet over een nieuwe kerk, maar wij spreken over een nieuw lichaam, Joden en niet Joden in één lichaam. Dit is de kern van het evangelie van genade waar wij over spreken. Dat God nu door middel van het kruis vrede maakt tussen de Joden en de niet Joden. Hij plaatst mensen in één lichaam. Op het moment dat iemand Christus aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser plaatst Gods Geest die persoon in het lichaam van Christus, niet in de kerk, niet in het verbond, maar in het levende lichaam, het lichaam van Christus.

Efeze 2:17 “En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.”

De unieke boodschap van Paulus zegt dat het door het Evangelie is, niet door Israël. Veel mensen zijn dankbaar voor Israël, maar volgens het profetische plan is de eer en de dankbaarheid voor God, niet voor Israël. Omdat juist het volk Israël Christus niet heeft aangenomen. Zij hebben Gods plan niet uitgevoerd. Het is juist door de openbaring van de verborgenheid aan de apostel Paulus dat de heidenen nu kunnen zeggen: wij zijn nu in één lichaam, het lichaam van Christus. Degenen die nabij waren...degenen die in de tijd van Paulus de afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob waren, als zij ook Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser heeft de Heilige Geest hen gedoopt in het lichaam van Christus, zij zijn ook een nieuwe schepping geworden.

En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.

Efeze 2:18 “Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.” Ziet u dat die toegang, die deur, niet het volk Israël is, niet de waterdoop, niet de deur van uw kerk. De toegang, die deur, let u op, is Christus! Is het volbrachte werk van Christus aan het kruis, het is de openbaring van de Heere Jezus Christus naar de verborgenheid. *“Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.”* Waarom zegt hij dat?

Hij zegt dat op basis van 1 Korinthe 12:13 dat wij zijn door één Geest tot één lichaam zijn gedoopt. Daarom kan hij zeggen dat wij allemaal één toegang hebben. Dus ik kom uit een Joodse achtergrond, u komt uit een christelijke achtergrond, maar het maakt niet zoveel uit omdat wij in Christus één zijn.

Wij hebben dezelfde handeling van de Geest ervaren. Het is dezelfde Geest Die ons in één lichaam doopt.

De brief aan de Efeze

Efeze 2:19 “Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;”

In Efeze 2:11 en 12 hebben wij gezien dat de heidenen eerst vervreemd waren, buiten het verbond. Het is een mooie tekst want het is precies dezelfde vergelijking die wij hadden in Efeze 2 tussen vers 1 en vers 10. In Efeze 2:1 waren wij dood, in vers 10 zijn wij levend. En dan is het hier precies hetzelfde: In Efeze 2:11 zijn de heidenen buiten de verbonden en in vers 19 zijn zij op eens geen vreemdelingen of bijwoners meer. Een heiden die nu in Christus is is geen tweederangsburger, hij is op gelijk niveau met een gelovige uit de Joden in één lichaam. “Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;” Kunt u zich voorstellen: die heiden zou zich als een vreemdeling in Jeruzalem moeten voelen. Hij komt naar Jeruzalem en is niet welkom, hij kan niet overal komen waar Israël kan komen. Nu kan hij zeggen: Ik ben net zoals zij, ik heb dezelfde rechten in dat lichaam.

Efeze 2:20 “Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;”

Nu gaan wij naar die gemeente, dat lichaam en gaan wij zien hoe dat lichaam is opgebouwd. Hier spreekt Paulus over iets unieks. Als de meeste mensen dit lezen denken zij aan de twaalf apostelen en aan de profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de kleine profeten. Maar Paulus helpt ons om dit verklaren in hoofdstuk 3:3-6.

Vooraf in Efeze 3:5 “Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;” Wat Paulus nu vertelt was toen in die tijd van de apostelen en profeten niet bekend.

Deze apostelen en profeten waar Paulus over schrijft zijn de apostelen, de mensen die bij hem waren: Timotheüs, de profeten die met hem waren.

Want in de tijd dat Paulus de bedeling van genade verkondigd heeft gaf God de mensen de gave van profetie.

Wij weten dat in het boek Korinthe in de gemeente profeten waren, de mensen hadden nog niet het volledige woord van God en vandaar was er in de gemeente een profeet die de woorden van God uitsprak. Deze profeten, deze apostelen verkondigden samen met Paulus de Heere Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Vandaar dat Paulus tot die groep heidenen zegt in Efeze: let op, jullie zijn gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen.

Paulus zegt ook in 1 Korinthe 3:10 dat hij het fundament heeft gelegd.

Het fundament dat wij prediken is het fundament dat Paulus heeft gelegd en dit vinden wij in zijn brieven. Het zijn niet de woorden van de Heere Jezus Christus toen Hij op aarde was. Nee, het zijn de woorden van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel aan de apostel Paulus.

Efeze 2:21 “Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;”

Wij hebben nu dus een gebouw, het gebouw bestaat, en is bekwamelijk samengevoegd. Wij zijn eigenlijk levende stenen, een levend gebouw. En dan zegt hij hier ook: ...opwast tot een heiligen tempel in den Heere. Paulus zegt in Korinthe dat wij de levende tempel van God zijn. Dat is ook de reden, als wij in het volgende hoofdstuk en vooral als wij in hoofdstuk 4 komen, waarom wij als leden van het lichaam van www.Bijbel.nl

De brief aan de Efeze

Christus moeten groeien. Als wij zeggen dat dit gebouw waar wij nu in zitten of een kerkgebouw een tempel van God is, dan verwachten wij dat het gebouw mooi en schoon is, en een getuigenis voor anderen.

Zo is het ook met ons, de gemeente, de levende gemeente als gebouw van God moet groeien, die moet mensen een getuigenis geven. Als mensen tegenwoordig naar het christendom kijken of naar andere religies dan denken ze: wat is dat nu... Wij behoren als leden van het lichaam van Christus te getuigen van de volle rijkdom van God.

Efeze 2:22 “Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.”

Hij zegt nu tot de Efeziërs: jullie horen er nu ook bij, uit genade alleen.

Als u dat gelooft dan hoort u er ook bij. Wij zijn samen het gebouw van God.

Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.”

Vandaar dat Paulus vaak spreekt over de bediening van de Geest, wandelen in de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest, vervuld worden met de Geest, de Geest Die ons doopt, de Geest overtuigt ons van de zonde, Die ondersteunt ons.

Dat zijn allemaal dingen die wij moeten weten en wij moeten goed begrijpen dat Gods Geest samenwerkt met Zijn Woord. Het gaat allemaal samen met het geschreven Woord van God. Op welken ook gij... dus ook u, mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Misschien kijkt u naar uw lichaam en misschien kijkt u naar uzelf en u zegt: Ik ben niets..

Maar als u kijkt naar uzelf door de ogen van Gods genade dan ziet u dat God u ziet in de Geest, u bent onderdeel van een geestelijk gebouw. Vandaar onze opdracht die wij zagen in Efeze 2:7 *“Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade... Om af te sluiten stellen wij u de vraag: Bent u ook bezig om de rijkdom van Gods genade bekend te maken?”*

Dat is onze opdracht als gelovige, om mensen de rijkdom van Gods genade duidelijk te maken, de prediking van de Heere Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid.

De bedeling van Gods genade

Hoofdstuk 3:1-10 De bedeling van genade

Wij zijn gekomen bij Efeze 3, wij hebben een aantal dingen geleerd in hoofdstuk 1 en 2 en zijn bemoedigd door Gods woord. Als wij lezen in de Bijbel worden wij gesterkt, dan weten wij wat God zegt, niet wat mensen zeggen.

De brief aan de Efeze

Efeze 3:1 “Om deze oorzaak *ben* ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijn.”

De oorzaak dat Paulus in de gevangenis is terechtgekomen is het feit dat hij de opstanding heeft gepredikt. Hij kwam niet in de gevangenis als crimineel of als misdadiger, maar omdat hij de opstanding in Jeruzalem heeft verkondigd. Dat heeft hij voor de heidenen gedaan, zijn hele bediening is voor de heidenen. Het merendeel van de leden van de gemeente bestaat niet uit Joden, maar uit de heidenen. Joden en niet Joden in één lichaam.

Efeze 3:2 “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;”

Indien gij maar gehoord hebt... dat lijkt soms een beetje een vreemde vraag. U zou kunnen zeggen: Heeft u gehoord over de Heere Jezus Christus? Ja, natuurlijk heb ik gehoord over de Heere Jezus Christus, wat is daar zo bijzonder aan? Maar hier gaat het om iets bijzonders: het gaat om de bedeling der genade Gods. Veel mensen hebben in die tijd over de naam van de Heere Jezus Christus gehoord, maar het gaat hem om de bedeling van genade. Als u ervan heeft gehoord dan weet u dat Paulus de apostel is van de heidenen. Hoort u dat niet dan denkt u dat hij een bediening had. De bedeling van genade is aan Paulus gegeven en een bedeling is geen bediening!

Het is een tijdperk met regels, er zijn in de Bijbel bedelingen. In de Bijbel is niet alles hetzelfde, God is overal hetzelfde, maar in de Bijbel hebben we God Die handelt met het volk Israël en God Die handelt met de gemeente. Er is een tijd van de wet en een tijd van genade en wij leven nu onder de bedeling van Gods genade en die heeft Hij aan Paulus gegeven net zoals de wet aan Mozes is gegeven. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen: Jullie maken van Paulus een soort God... Nee, het was ook zo in de tijd van Mozes, God sprak alleen via Mozes. God spreekt hier via de apostel Paulus, wij lezen zijn brieven om te weten wat God heeft gezegd.

Efeze 3:3 “Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;”

Hij legt hier uit hoe hij deze woorden gekregen heeft, hij zegt ook tegen de Galaten: door openbaring. Iemand kan vragen: Hoe komt hij aan die wijsheid? Misschien heeft hij het zelf verzonnen, daarom benadrukt hij het ook omdat het niet in het Oude Testament te vinden is. Dus iedereen kan zeggen: Paulus heeft het gewoon verzonnen, maar het is in God Woord terecht gekomen en hij zegt dat het hem door openbaring bekend is gemaakt.

De Bijbel spreekt over verschillende verborgenheden. In de vier evangeliën lezen wij over de verborgenheden van het Koninkrijk. Dat betekent dat delen van Gods plan niet altijd bekend waren. In het boek Openbaring hebben wij ook een aantal verborgenheden. Ook in de brieven van Paulus is daar de verborgenheid van Israël, de verborgenheid van de gemeente.

Dingen binnen Gods plan die in een bepaalde tijd niet bekend waren, daarom zegt hij door openbaring. Wij hebben in hoofdstuk 1 het woord verlichting geleerd, dus u krijgt licht op iets dat al is geopenbaard. Als ik u nu iets vertel dan is dat geen openbaring, ik deel licht van het woord met u.

Het is niet iets nieuws dat ik vertel, voor ik geboren werd stond het al in het Woord. Gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb... Waar heeft hij dat geschreven?

De brief aan de Efeze

In Efeze 2:15,16 waar hij zegt: *“En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.”*

Daar vertelt hij in het kort over het lichaam van Christus, over het feit dat Joden en niet Joden nu in één lichaam zijn. Dus in Efeze 2 heeft hij met weinig woorden verteld wat het precies inhoud, in vers 11,12,13, eerst waren de heidenen vervreemd en nu zijn zij nabij gekomen, ze zijn mede erfgenamen, ze zijn in hetzelfde lichaam, er is geen verschil.

Efeze 3:4 *“Waaraan gij, **dít** lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),”*

Hij zegt: Als u dit leest dan merkt u pas zijn wetenschap in deze verborgenheid. Dat is eigenlijk het hele probleem, dat mensen het Woord niet lezen. Als u het Woord leest en u leest wat Paulus hier zegt dan kunt u zijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus bemerken. En het woord verborgenheid van Christus, is dat deel waarin Hij het Hoofd is van het lichaam.

Het was voor elke Jood bekend dat er een Messias zou komen, in de vier evangeliën spreken wij over de Koning die zal terugkomen om het Koninkrijk op te richten, maar er is daar ook een verborgen deel. Het verborgen deel is dat deel dat heeft te maken met Christus Die nu Hoofd is van het lichaam. Dus als u leest wat Paulus zegt dan pas kunt u het bemerken.

Efeze 3:5 *“Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;”*

We hebben in Efeze 2:20 gezien dat er staat: gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, en dan denkt men dat dit daar een vervolg op is. Maar hij zegt juist nu in Efeze 3:5 *Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt.*

Zij wisten in andere eeuwen voor Paulus niet dat God een plan had om de niet Joden te rechtvaardigen op basis van geloof. Het was niet bekend dat God een plan had om Joden en niet Joden in één lichaam te dopen. Gelijk zij nu geopenbaard is... dat is het zelfde nu dat wij lezen in Efeze 2:11,12

Paulus sprak niet over openbaring aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest.

Het is nu geopenbaard. Als u dit samen leest met 1 Korinthe 1 en 2 dan zegt Paulus dat wij over geestelijke dingen praten, dingen die hij te horen gekregen heeft door de Geest. Dus Paulus was de eerste en hij zegt hier: door de Geest.

En wij zeggen: door wat hij heeft geschreven. Dus wat ik weet is niet door de Geest, nee, het is door de Geest via het Woord. Maar hij heeft het gekregen door de Geest.

Efeze 3:6 *“**Namelijk** dat de heidenen zijn medeefgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;”*

Vers 6 is eigenlijk de kern waar het om gaat, want in vers 6 gaat het er namelijk om dat de heidenen mede erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam. Dus als iemand u vraagt waar de verborgenheid over gaat, dan is dat: *“Namelijk dat de heidenen zijn medeefgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;”* Heidenen zijn volkeren. Mede erfgenamen... wat gaan zij erven? Gaan zij het land erven? Gaan zij het land Israël erven? Nee, het gaat om iets anders. ...en van

De brief aan de Efeze

hetzelfde lichaam...dus u neemt een geadopteerd kind en opeens is hij mede erfgenaam, hij is ook van hetzelfde lichaam, hij is niet meer, hij is niet minder.

Hij is niet ingeënt, hij is gewoon van hetzelfde lichaam. En dat komt allemaal omdat wij nu bezig zijn met een nieuw lichaam, het lichaam van Christus. ...mededeelgenoten Zijner belofte in Christus...die erfenis en belofte zijn in Christus. Dat zijn niet de beloften die Hij aan Abraham heeft beloofd om het land te beërven.

Het zijn beloften in Christus, dingen die wij in Efeze 1 al hebben bestudeerd. En dan zegt hij hoe. Door het Evangelie. Niet door Israël, niet door andere mensen, maar door het Evangelie. Kunt u zich dit voorstellen? Op een gegeven moment weigert Israël de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te accepteren, en dan neemt God de apostel Paulus en door het Evangelie van genade kan de niet Jood de zekerheid hebben dat God net zoveel van hem houdt als de Jood. Hij kan nu zeggen ik ben in één lichaam met de Jood, het lichaam van Christus.

Efeze 3:7 “Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.”

Nu leren wij iets bijzonders, als de meeste mensen nadenken over de gaven, zoals het spreken in andere talen of genezingen, dan waren dat overnatuurlijke gaven. Deze gaven hadden niets te maken met wat Paulus hier zegt: *naar de werking Zijner kracht*. Die gaven hadden niets met de mens te maken, die mens kreeg gaven van God. Maar nu zegt Paulus iets anders, hij zegt: “*Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.*” Deze gave die Paulus nu uitoefent heeft te maken met de werking van Gods kracht in zijn leven.

Het is niet alleen bovennatuurlijk, niet zoiets als: Paulus is een soort dronken man en Gods gave werkt in hem... Iemand kan zeggen: Heeft u een overnatuurlijke gave om te leren? Nee, dat is niet zo. De één kan beter leren dan de ander, maar het komt allemaal door het feit, net als bij Timotheus, dat iemand zich beschikbaar stelt om te leren.

Hij zegt tegen Timotheus: Leer, leer, leer, zodat je ook andere mensen kunt leren, dat je ook hen zult redden. Dus die gave is niet zozeer dat iemand naar een Bijbelschool gaat, maar de gave is naar de werking Zijner kracht. Die gaat gepaard dat iemand leest in het Woord, hij leeft het Woord, hij beleefd het ook.

Zo is het ook bij Paulus, het is niet puur een bovennatuurlijke gave dat hij in talen kon spreken ongeacht wat hij deed, maar het is een gave die direct contact had met de werking van God in zijn leven. Vandaar dat hij een voorbeeld moest zijn voor degenen die tot geloof komen. Hij zei tegen de gelovigen: Volg mij.

Efeze 3:8 “Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,”

Mij, de allerminste van al de heiligen...hij noemt zichzelf de allerminste. U moet zich voorstellen dat hij eerst de vervolger was van de gemeente en nu noemt hij zich de allerminste en dan zegt hij dat God hem genade heeft gegeven, het is puur genade. Hij heeft het helemaal niet verdient, maar God heeft hem genade gegeven. De genade is hier iets heel specifiek, er zijn mensen die altijd zeggen dat alles genade is.

Inderdaad zijn veel dingen genade, de schepping is genade, de natuur is genade, er is een bedeling van genade, maar we spreken hier over een specifieke genade: Om als allerminste het Evangelie te kunnen verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.

De brief aan de Efeze

Onnaspeurlijk komt van het woord: ik kan het naspeuren of niet. In het Oude Testament kan ik alles naspeuren wat over het Koninkrijk op aarde gaat. De komst van de Heere Jezus kan ik naspeuren, ik kan profetieën vergelijken. Maar wat Paulus verkondigd kan ik niet naspeuren, ik kan het niet terugzoeken.

In het Oude Testament staat hier en daar iets over rechtvaardigheid door geloof, maar ik kan er nergens iets vinden over de gemeente, over Joden en niet Joden in één lichaam. Ik kan nergens iets vinden waar staat dat de Geest de Jood en de heiden in één lichaam doopt. Ik kan in het Oude Testament nergens vinden dat Christus het Hoofd van het lichaam is. Ik kan ook niet naspeuren waar de bedeling van genade is. Het is een soort stelsel, het begint bij behoudenis uit genade en het eindigt bij de gemeente die wordt opgenomen en dat kan ik niet vinden in het Oude Testament.

Veel mensen zeggen als zij over het Evangelie praten: ja, het Evangelie van Christus, maar het is niet alleen het Evangelie van Christus, het is een complex van waarheden.

En deze waarheden over het lichaam van Christus zijn niet na te speuren in profetie of in het eerste verbond. Er is het eerste verbond dat Hij met Israël heeft afgesloten en het nieuwe verbond dat Hij in de toekomst met Israël gaat afsluiten en bij beiden van deze gebeurtenissen kunt u niets vinden van het lichaam van Christus. U kunt wel iets vinden over Christus, u kunt wel wat vinden over het bloed van Christus of over rechtvaardigheid door het geloof ivm. Abraham. Maar het is niet de kern van de verborgenheid, die verborgenheid is voortschrijdend aan Paulus geopenbaard. Hij begint met Romeinen, maar de kern van de verborgenheid is dat de heidenen mededeelgenoten zijn geworden in hetzelfde lichaam. Vandaar is Paulus geroepen om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

Efeze 3:9“En allen te verlichten, *dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*” _

En allen te verlichten....de openbaring heeft hij gekregen (ik heb geen openbaring gekregen), nu gaat het om verlichten, in Efeze 1 hebben we ook geleerd over verlichten.

Dat is zijn gebed in Efeze 1:18 “*Namelijk verlichte ogen uws verstands...*, uw verstand heeft geen ogen, maar uw verstand heeft ogen in die zin dat u tegen iemand kunt zeggen: Gebruik je verstand! Wat zijn de ogen van uw verstand? Uw verstand is eigenlijk de aard van de mens.

U heeft verstand, u kunt onderscheid maken tussen goed en niet goed. Wat bedoelt iemand als hij zegt dat u uw verstand moet gebruiken? Dat betekent dat u op dat moment na moet gaan denken. U kunt aan twee dingen denken. U kunt zoals de wereld denken of u kunt denken zoals Christus, volgens de Bijbel.

Dan komt de verlichting, Hij verlicht de ogen van mijn verstand. “En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus Nu komen wij er achter dat de verborgenheid ook gemeenschap is.

De verborgenheid is niet alleen kennis, niet alleen een verhaal dat u weet dat Joden en niet Joden in één lichaam zijn. De verborgenheid is ook gemeenschap, als twee mensen in één lichaam zijn dan moeten ze

De brief aan de Efeze

dat ook ervaren. Als Paulus bijvoorbeeld spreekt over het geheimenis van man en vrouw, dan werkt bijvoorbeeld de man hard en de vrouw gaat naar de bijbel studie, dan is het belangrijk dat de man ook een keer naar de bijbel studie komt en dat de vrouw thuisblijft.

Het is gemeenschap, hij moet het Woord ook horen. U kent de verborgenheid, maar nu moet u gemeenschap hebben met God op basis van de verborgenheid.

*Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus...*Opeens zien wij de Heere Jezus Christus Die de Schepper is geworden. Als wij meer concreet willen zijn over deze tekst dan is dat eigenlijk het feit dat Hij een nieuw lichaam heeft geschapen, de nieuwe mens. **“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel...” 2Kor.5:17**

Het lichaam van Christus is een schepping die God in Christus geschapen heeft. Het is niet alleen de schepping van de wereld in zeven dagen, maar het is de schepping van een nieuw lichaam, Joden en niet Joden en dat is door de Heere Jezus Christus. Hij stierf voor onze zonden, het is door Zijn bloed dat wij de verzoening hebben. Het hele evangelie van genade, de hele verborgenheid hangt 100% af van wat Christus voor ons heeft volbracht.

Efeze 3:10 “Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;” Nu komen wij bij het stuk dat vertelt dat de verkondiging van de verborgenheid de veelvuldige wijsheid Gods wordt genoemd. Waarom veelvuldige wijsheid Gods? Omdat ten eerste Christus stierf aan het kruis en is opgestaan, satan wist het niet.

-

Hij wist niet dat juist door Zijn opstanding en door de verwerping van het volk Israël het heil naar de heidenen zou gaan. Dat was een verborgenheid, dat lezen wij in 1 Korinthe 2:8 want als zij het hadden geweten dan hadden zij de Heere niet gekruisigd. Dus iedereen kijkt naar het kruis als een soort nederlaag en ook voor gelovigen is het moeilijk te begrijpen dat toen Christus is opgestaan en opgevaren naar de hemel en Israël geweigerd heeft om het evangelie aan te nemen, dat God toen niet iets nieuws heeft verzonnen.

Men begrijpt niet dat God al voor de grondlegging der wereld een plan had. God weet alles en toen dat gebeurde hoefde Hij niet iets te verzinnen, maar Hij heeft iets nieuws geopenbaard dat verborgen was in Hem.

Efeze 3:10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;”

Als wij nu vers 10 nemen, dan is dat onze opdracht en die staat precies tegenover Mattheus 28:19: *“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopen in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”*

Daar hebben zij de opdracht om het Koninkrijksevangelie te verkondigen en wij hebben de opdracht om de verborgenheid, de bedeling van genade te verkondigen. Dat is de opdracht van de gemeente, het lichaam van Christus. De opdracht van de gemeente is niet om mensen te gaan dopen, om over het Koninkrijk te vertellen, maar om de veelvuldige wijsheid Gods bekend te maken. En hij zegt hier ook aan wie wij het moeten vertellen. In Efeze 6 zullen we daar meer over leren, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. U moet in uw leven niet de mensen kwalijk nemen dat zij iets niet willen weten.

De brief aan de Efeze

De verkondiging is aan de overheden en de machten in den hemel. Wij hoeven ook niet krampachtig te zijn dat wij de hele wereld moeten bekeren, ik moet het verkondigen, als elke gelovige gewoon zijn taak had gedaan dan was dat genoeg. Als iedereen gegrond was in het woord van genade en wist wat God doet en hij zou dat gewoon vertellen aan met wie hij omgaat dan is dat genoeg. Het evangelie heeft twee kanten: het bekend maken van een feit en het evangelie is een gemeenschap. Neem bijvoorbeeld Handelingen 2, de apostelen gingen naar de tempel en hebben het evangelie vertelt, maar tegelijkertijd waren zij een gemeenschap, zij hebben samen geleefd, zij hebben alle spullen verkocht en zij waren geliefd door het volk. De eenvoudigheid: ik vertel het, de tweevoudigheid: ik (be)leef het.

In Efeze 3:10 hebben wij gezien dat de opdracht van de gemeente is om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken, dat doet zij aan de wereld. Het is niet: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes (Mat.28:19), maar het gaat er om dat wij de veelvuldige wijsheid van God aan de wereld vertellen, dat is onze opdracht.

Efeze 3:11 “Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;”

Dus als wij spreken over de verborgenheid van Gods genade, over de bedeling van genade dan spreken wij over Gods *voornemen*. God heeft Zich iets voorgenomen voor de grondlegging der wereld. Uit Gods karakter begrijpen wij dat als Hij Zich iets heeft voorgenomen, mensen doen wat zij willen, alleen het voornemen van God staat vast. God heeft Zich ook voorgenomen om ooit terug te komen om deze aarde te oordelen, dat gaat gebeuren, intussen doen mensen wat zij willen doen, maar uiteindelijk zijn Gods voornemens vast en zullen vervuld worden. Zo is het hier ook. God heeft ooit voorgenomen in Zichzelf, voor de rondlegging der wereld om mensen te redden op basis van het bloed van Zijn Zoon en dat heeft Hij nu door de apostel Paulus geopenbaard. “*Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere*”.

De brief aan de Efeze

Hoofdstuk 4:1-6

Eénheid van de Geest

Terugblik naar Efeze 3,

We hebben pas Efeze 3 behandeld en ik doe het eenvoudig, zodat mensen een overzicht kunnen krijgen als zij lezen, ik ga niet te diep in op de tekst en eigenlijk wil ik zo al de brieven van Paulus behandelen. Als u dieper wilt studeren kunt u dat zelf doen.

Ik lees nog een keer Efeze 3:10 met u: *“Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;”* Wij hebben gezegd dat deze tekst gaat over de opdracht van de gemeente. De meeste mensen denken aan Mattheus 28:19 als wij spreken over onze opdracht. Het principe is hetzelfde omdat de Heere Jezus Christus hen eerst op aarde verschillende dingen heeft geleerd, want voor u iets gaat uitvoeren moet u eerst leren. Door de Bergrede, door heel Zijn bediening op aarde heeft Hij vertelt waar het om gaat en daarna stuurt Hij hen uit om dit te gaan vertellen.

Wij weten uit het boek Handelingen dat er ondertussen iets gebeurde, wij weten dat na hoofdstuk 7 de apostel Paulus komt, die leert ons ook in zijn brieven wat God doet en hij zegt: Ga maar met die boodschap naar de wereld. Mensen moeten alleen onderscheid maken tussen wat de Heere Jezus Christus zei toen Hij op aarde was en wat de apostel Paulus ons leert in zijn brieven. Vandaar zegt hij nu: *Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;”* Hier zien wij de opdracht van de gemeente en aan wie wij het moeten bekend maken.

Als u kijkt naar de activiteit die wij in totaal doen dan zijn wij bezig om dit aan de overheden en de machten bekend te maken. Via studie of door gesprekken die u voert met mensen, maar u moet in de gaten houden dat u niet de enige in het lichaam van Christus bent, wij zijn onderdeel van dat lichaam. Als al die mensen met wie wij hebben gesproken ook gehoor hadden gegeven dan was dat geweldig. Het is net een riviertje dat tegengehouden wordt, maar het levende water vind overal zijn weg. Wij verkondigen aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dat is onze opdracht: getrouw te zijn aan wat God zegt zoals Paulus al in hoofdstuk 1,2,3 aan ons vertelt.

Ik wil u nog een tekst doorgeven en dan gaan we verder met Efeze 4. Efeze 3:16 *“Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens;”* Paulus spreekt nu over het gebed, want als wij straks met hoofdstuk 4 gaan beginnen dan gaat het over het uitvoeren van Gods veelvuldige wijsheid.

In hoofdstuk 1 hebben wij geleerd wat Hij heeft gedaan, de rijkdom van Christus. In hoofdstuk 2 hebben wij geleerd dat het alles uit genade is. En in hoofdstuk 3 leert hij ons dat wij dit aan andere mensen moeten bekend maken, dat is de opdracht van de gemeente. En nu eindigt hij dit met een gebed, met een speciaal gebed. Als u goed oplet hebben wij dit gebed ook in hoofdstuk 1:19. Vandaar heb ik daar ook gezegd dat gebed belangrijk is als u kijkt naar de inhoud.

Gebed is niet zomaar wat in uw hart opkomt, maar u moet naar de inhoud kijken. Efeze 3:14 *“Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,”* Efeze 3:16 *“Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;”*

De brief aan de Efeze

Deze bedeling van genade, de inhoud van wat u heeft geleerd, in hoofdstuk 1: uitverkoren, vergeving van zonden, begenadigd, verzegeld met de Heilige Geest, deze feiten, die moet u bekend maken en hij eindigt met een gebed. Gebed is een soort lijm die waarheden probeert te lijmen. Aan de éne kant heeft u wat u weet, maar het gebed gaat vooral over: opdat Hij u geve naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens. *Versterkt...* Paulus begint de brief aan de Romeinen met versterkt en hij eindigt Romeinen met versterkt. (Romeinen 1:11 en Romeinen 16;25). Het bekrachtigen ligt in het juiste Evangelie. We spreken hier niet over bemoedigen, als u zondag of woensdag komt hoop ik dat u wordt bemoedigt door het Woord en wij praten met elkaar. Maar hij praat hier niet over bemoediging, maar over bekrachtiging, versterking en dat noemen wij de geestelijke verslaving. Met geestelijke verslaving is het net als dat u een druivensuikerdrank neemt en u verwacht dat de suiker direct naar uw bloed gaat.

En hier zegt hij hetzelfde: ...met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens. U bent een mens, u volgt de Bijbelstudie, u leest de Bijbel en u wordt niet bekrachtigd... Als de boodschap die u volgt niet goed is, is dat een probleem. Maar als de boodschap wel goed is, zoals u geleerd heeft in Efeze 1, dan is het de bedoeling dat die naar de inwendige mens gaat.

De inwendige mens is de mens waar Paulus over spreekt in Romeinen 7 die wel wil, maar het niet kan. Hij wil wel, maar ziet twee mensen in zichzelf. Dus in hoofdstuk 1 heb ik geleerd dat al mijn zonden zijn vergeven, dat gaat naar de inwendige mens doordat ik het lees en bid en als het er dan op aan komt en ik moet iemand anders vergeven dan komt dat vanuit de inwendige mens, het wordt eigenlijk iets natuurlijks. Het wordt een deel van mijn natuur.

Daar bidt hij voor in Efeze 3:17 *“Opdat Christus door het geloof in uw harten wone...* Geloof is dat wat u gelooft in het Woord. Als u katholiek bent en u gelooft in de leer van de katholieke kerk dan is het de bedoeling dat uw hart vol is van het katholieke geloof en dat wordt geopenbaard in uw dagelijkse leven. Net als bij de Jood en bij de moslim, als hij zegt: ik ben een heel gelovig mens... Als in Efeze 3:17 gesproken wordt over een gelovig mens, wat betekend dat dan?

Ik geloof wat Paulus zegt in Efeze 1: mijn zonden zijn vergeven, ik ben verzegeld met de Heilige Geest, ik ben een heel gelovig mens. Alleen is voor de mensen dit geloof onbekend, zij vragen: wat bent u? ! Jood, katholiek, protestant. Ik ben een gelovig mens, ik prijs de Heere voor het feit dat mijn zonden zijn vergeven. Ik maak het bekend, ik prijs de Heere dat ik ben uitverkoren, ik prijs de Heere dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest. De katholieke kerk of de mormonenkerk maken hun geloof bekend, dat kunt u in de kathedraal of in een mooi gebouw zien. Het gebeurt hier alleen door levende mensen, niet door een gebouw of een organisatie, maar door levende mensen. Tot zover hoofdstuk 3, nu gaan we verder met hoofdstuk 4.

Efeze 4:1 *“Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;”*

We zien hier weer dat Paulus bidt. Het éne gebed was dat het Woord deel wordt van uw inwendige mens en nu gaan wij een ander gebed volgen. De gevangene in de Heere..dit zegt hij ook in Efeze 3:1. Waarom is hij gevangen genomen? Hij zegt tegen de Efeziërs in hoofdstuk 3:13 dat zij blij moeten zijn met zijn verdrukkingen.

Hij is gevangengenomen omdat hij de opstanding heeft verkondigt en vanuit de gevangenis gaat hij een paar dingen schrijven: *dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;”*

De brief aan de Efeze

Hoofdstuk 4 begint met uw wandel. Welke wandel? Wandel volgens de roeping. Niet alleen morele punten, maar wandel volgens de waarheid, hoe wandelt u met de waarheid? U heeft een roeping: u bent heilig, u bent verzegeld, uw zonden zijn vergeven, dat hebben wij net gezien. U bent geheiligd en uw roeping is nu om aan mensen te vertellen wie u bent in Christus.

Efeze 4:2 “Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;”

De Korinthiers hadden dit probleem. Om elkander in lankmoedigheid te verdragen in een situatie moet uw moed in lengte van tijd hebben om deze waarheid te vertellen.

Maar hij zegt vooral: *verdragende elkander in liefde;*” Wij weten uit de praktijk dat de waarheid voor veel mensen een probleem is. De meeste ruzies of scheuringen zijn op basis van de waarheid. Als u mensen bij elkaar brengt om bingo te spelen heeft u daar minder last van. Mensen hebben een bepaalde structuur dat naar de mate dat u mensen bij elkaar brengt u problemen krijgt, problemen vooral als de waarheid wordt verkondigt. We zien dat in Korinthe: de één zegt ik ben van Petrus en de ander van Paulus, Apollos, de Heere Jezus. Naar de mate dat u dieper ingaat op de waarheid krijgt u ook meer problemen. De één gelooft dit en de ander gelooft dat, zelfs onder genadegelovigen zijn er ook verschillende leringen. Het feit dat u de waarheid kent is nog niet het eind van de verlossing, juist dan beginnen de problemen.

Met de waarheid heeft u het zwaard des geloofs. U kent de waarheid, u weet wat de Heere wil en wat Hij doet, maar dat betekent niet dat de waarheid het eind van het verhaal is. Maar het is juist andersom, u wordt constant vergeleken met Jona. De beste en makkelijkste manier, ik ga alleen maar gras maaien en dan val ik niemand lastig.

Maar u moet niet vergeten dat met deze waarheid u in het water stapt, u stapt in een koninkrijk dat niet van u is en u heeft de opdracht gekregen om dat te vertellen aan de machten en de overheden. Met de waarheid kunt u ook iemand doodmaken. De waarheid is een stelsel van feiten, maar om dit aan iemand te vertellen moet u elkander verdragen in de liefde.

Efeze 4:3 “U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.”

Benaarstigen is een mooi woord en het betekent: maak er werk van. Ijverigheid, u gaat er werk van maken.

We komen nu bij de oorzaak van het hele probleem: de éénheid van de Geest. Straks gaat hij vertellen wat dat precies inhoudt. De opdracht van de gelovige is om die éénheid te bewaren. Want hij vertelt in vers 4 wat die éénheid inhoudt.

Efeze 4:4 “Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijze gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;”

Eén lichaam... Als Paulus in de gevangenis zit is de overgangperiode van Israël naar gemeente al over. In het boek Handelingen zien we dat er nog mensen zijn die roemen in de wet en we zien dat het evangelie langzaam aan de wereld ingaat. Voor veel mensen is dat moeilijk te begrijpen. Het boek Korinthe bijvoorbeeld is geschreven in die overgangperiode vandaar spreekt hij over tongen, genezingen, die waren nog enige tijd in de gemeente.

Paulus zegt hier: er is één lichaam, er is nu één lichaam. Niet alleen Israël of de gemeente. God is momenteel bezig met één lichaam, het lichaam van Christus. Wij begrijpen natuurlijk dat de wereld het niet weet, de wereld kent het lichaam van Christus niet, de wereld kent alleen Gods plan met Israël. Veel mensen verwachten onbewust dat Israël hen in het licht zal leiden en dat het daar vandaan moet komen.

Wij weten dat het daar nu niet vandaan komt, het komt vanuit de gemeente. Vandaar is er één lichaam. Of u Jood of Palestijn bent of iemand uit Nederland, op het moment dat u de Heere Jezus Christus heeft

De brief aan de Efeze

aangenomen als uw persoonlijke Verlosser doopt de Heilige Geest u in het lichaam van Christus. Een lichaam van Joden en niet Joden in één lichaam.

En één Geest... In het boek Handelingen lezen wij over: de doop met de Geest, en de Heilige Geest kwam op hun..., er is nu één Geest.

De werking van deze Geest vinden wij in de brieven van de apostel Paulus, het eerste wat deze Geest doet is: Hij doopt ons in één lichaam. Deze Geest verzegelt ons, deze Geest bekrachtigd ons. Wij moeten wandelen in de Geest, wij moeten leven in de Geest. Bedroeft de Heilige Geest niet. Er is één Geest. Op het moment dat u gelooft doopt Hij u in het lichaam van Christus. De werking van deze **Geest is niet het spreken in tongen, het is maar één werking zoals Paulus dat beschrijft.**

Gelijkerwijze gij ook geroepen zijt in één hoop uwer roeping... Uw roeping heeft één hoop. De hoop van Israël was de komst van Christus op de Olijfberg. Uw hoop is de verschijning van de Heere Jezus Christus in de wolken, wij gaan Hem tegemoet. Dus onze roeping heeft maar één hoop.

In de praktijk is het voor mensen een beetje een arme hoop, vandaar dat iemand die meer over de hoop voor Israël praat en die u politiek kan laten zien wat er in de wereld gebeurt meer mensen trekt. Mensen zijn nieuwsgierig naar de toekomst, terwijl als u lid bent van het lichaam van Christus dan gaat het om één waarheid, één hoop. Uw hoop is dat de Heere Jezus Christus elk moment kan terugkomen!

Als u dat weet dan heeft u tijd om de rest te doen, de Bijbel te lezen, bekrachtigd te worden. De politieke ontwikkelingen in de wereld voegen daar niets aan toe. Er is één hoop, zoals het staat in de eerste brief aan de Thessalonicenzen.

Efeze 4:7 "Een Heere, een geloof, een doop,"

Één Heere, één God, dat is de kern van ons geloof. Jezus is de Heere en het Oude Testament spreekt over Jehovah is de Heere. De Bijbel zegt duidelijk dat de Heere zal terugkomen.

Er is één Heere en dat is Jezus, Jezus betekend Jeshua en dat betekend: God redt. Er is God zoals geopenbaard in het boek Genesis, en op een gegeven moment is er dezelfde God Die redt. Hij komt om mensen te redden en Zijn naam is Jeshua. Of zoals Jeremia zegt: God is onze rechtvaardigheid. Dat sluit de hele discussie uit of Jezus God was of niet, hoe u het ook uitlegt: Er is één Heere.

*Één geloof...*geloof wordt verdeelt in persoonlijk geloof, dat is het aannemen van waarheden en geloofsbelijdenis: er is één geloof..

Er is een katholiek geloof, protestants geloof, baptistengeloof, genadegeloof. Als u wilt weten wat wij geloven: op onze site staat onze geloofsbelijdenis.

U neemt de waarheden en zet ze op een rij. Hier gaat het om de geloofsbelijdenis zoals het staat in de brieven van Paulus. Zo kunt u bepaalde waarheden waar mensen het over hebben vergelijken of het overeenkomst met wat Paulus leert in zijn brieven. Als iemand zegt: Ik wil ook in tongen spreken, dan gaat u dat vergelijken en dan ziet u dat het geen onderdeel is van ons geloof.

Één doop... Dit is een belangrijk begrip, u kunt het met mensen over veel dingen eens zijn: over het volbrachte werk aan het kruis, maar het loopt mis als wij komen bij de waarheid omtrent de één doop. Dat is een omstreden waarheid omdat de Heere Jezus met de Geest is gedoopt en met water is gedoopt.

Gedurende de eerste periode van het boek Handelingen, in de eerste hoofdstukken zien wij dat mensen met water worden gedoopt en de Heilige Geest kwam op hen, een soort overlapping van de doop met www.Bijbel.nl

De brief aan de Efeze

water en de doop met de Geest. Als de meeste mensen over de doop spreken dan zeggen zij: De Heere Jezus heeft het ook gedaan. Christendom zonder doop is geen christendom, zoals Jodendom geen Jodendom is zonder besnijdenis. Dat zit in onze hersenen geprent. Vanuit Paulus begrijpen wij dat waarschijnlijk tijdens de eerste 100-200 jaar de doop helemaal geen rol speelde. Men leeft al jaren met misinterpretatie.

Men haalt ook twee dingen door elkaar: De doop onder het eerste verbond, dat zijn wassingen, reinigen. En de doop zoals Paulus beschrijft in Romeinen 6 is: één worden met Christus in Zijn dood en opstanding. De waarheid van één doop is een cruciale waarheid die ons leidt naar deze boodschap. Mensen zullen op alles ja zeggen, maar de doop met water is hun laatste houvast aan traditie en eigen werk.

Ook degenen die zeggen dat het alleen een getuigenis is voor de wereld, terwijl de tekst dat helemaal niet zegt. Sommigen zeggen dat als u zich laat dopen u meer kracht zult ontvangen of dat het de dag is waarop u uw keuze vastlegt.

Gaat u maar studeren waarom en dat is moeilijk. Het is makkelijk om mee te gaan met de rest van de wereld en u te laten dopen, dat is toch normaal..., iedereen doet het. Om het tegendeel te bewijzen moet u gaan zitten en Paulus gaan studeren en dan heeft u een probleem. Bij Paulus komt u er achter dat er geen opdracht is om met water te dopen want in 1 Korinthe 1:17 staat dat Christus hem niet gestuurd heeft om te dopen.

Efeze 4:6“Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.”

Dit zijn de zeven punten van onze geloofsbelijdenis. Dus als iemand vraagt: Wat geloven jullie? Dit staat ook in onze geloofsbelijdenis, onze leer van uit van deze zeven punten. Deze zeven punten horen wij door de band des vredes te bewaren. Wij komen nu bij de opdracht van de gemeente. Wij zijn gemeente en wat is onze opdracht: om de éénheid des Geestes te bewaren. Niet te creëren, maar te bewaren.

Vandaar is er een groot verschil tussen éénheid en samenzijn. Voor ons als mensen is het belangrijk om samen te zijn, u gaat naar een bijbelstudiegroep, maar dat betekent nog niet dat u één bent. U zit samen met mensen in de bus of in de supermarkt, of thuis bent u met mensen samen.

Éénheid betekent dat u het eens bent over de leer. Éénheid betekent dat mensen deze éénheid onderschrijven.

De brief aan de Efeze

De bedeling van Gods genade

Hoofdstuk 4:7-15

De gaven voor de gemeente

Efeze 4:7 “Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.”

Er is de éénheid van de Geest, er is de opdracht om de éénheid van de Geest te bewaren. Dat doen wij, dat heeft te maken met elke gelovige die weet dat er één Heere, één geloof, één doop is. In Efeze 4:8,9 gaat hij spreken over de gaven voor de gemeente, dat zijn belangrijke waarheden en kijkt u maar wat hij zegt:

Efeze 4:8,9,10 “Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.” “Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?” “Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.”

Hier staat in eenvoudige taal dat de Heere Jezus Christus gestorven is, Hij is begraven en toen is Hij gegaan naar de nederste delen der aarde, Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Deze beschrijving van de volgorde is bedoeld om te kunnen zien dat die gaven Die Hij de gemeente gegeven heeft vanuit de hemel zijn. Zodat u het niet gaat verwarren met de gaven waarover Hij sprak met Zijn twaalf discipelen, toen Hij op aarde was, of de gaven waarover gesproken is door de profeet Joël: deze tekenen zullen de gelovigen volgen...

Wat mensen ons vaak kwalijk nemen, als wij spreken over de Heere Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis, is dat zij denken dat wij over een andere Heere Jezus Christus praten. Het probleem ligt niet bij ons, het probleem ligt bij hun, omdat bij veel gemeenten veel leringen gaan over Jezus als Degene Die wonderen doet, Die mensen geneest enz. Zij weten amper welke dingen de Verlosser aan het kruis heeft volbracht. Dus wij spreken over de Heere Jezus Christus zoals Paulus Hem verkondigt. Gestorven, neder gedaald naar de diepten der aarde en opgevaren naar de hemel.

Efeze 4:11 “En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;”

Als wij spreken over de gemeente, het lichaam van Christus hebben wij te maken met vijf gaven: Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Wat weten wij over deze gaven? Wij weten dat deze gaven zijn gegeven tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. Met andere woorden: deze gaven zijn ontstaan met het ontstaan van het lichaam van Christus. Ik spreek dan met name over apostelen en profeten.

De brief aan de Efeze

Men zegt dan tegen ons: Hebben jullie ook profeten en apostelen? En ook denken veel mensen dat die gaven in elke gemeente geopenbaard worden. Er zijn Bijbelscholen, instituten en als iemand daar vanaf komt is hij een leraar of een herder. Maar dat is niet zo, er staat hier dat de gaven door God zijn gegeven aan het lichaam van Christus, aan de gemeente.

U zult in sommige situaties ook zien dat er mensen zijn waarvan men denkt dat ze een gave hebben, maar dan blijkt het op den duur te gaan om aanzien des persoons. Men luistert graag naar zo iemand, hij kan het zo goed overbrengen... Men gaat letten op de spraakkunst van iemand en men gaat letten op de persoon.

Maar deze gaven hier zijn gegeven aan de gemeente: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;" Zo merkt u in de gemeente dat mensen het werk doen van een evangelist, de een leert, en een ander is herder.

De apostelen en profeten waren gaven in het begin, wij hebben vandaag geen apostelen en profeten. Ik ben geen profeet, ik ben geen apostel. U bent alleen profeet in die zin dat u de wil van God vertelt. In de tijd van Paulus was de gave van profetie er, in Korinthe bestond de gave van profetie, het woord was nog niet volmaakt, de mensen hadden geen complete Bijbel. In 1 Korinthe 13,14,15 lezen we dat in de gemeente de één een profetie heeft en de ander een woord, dat waren echte gaven.

Die persoon stond op en vertelde wat God wilde en de ander stond op en kon het interpreteren. Dit hebben wij nu niet meer nodig, wij hebben het woord. Dus: ... sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;" Dat zijn de gaven die de gemeente, het lichaam van Christus heeft. Een leraar, een evangelist of een herder is iemand die samen met Paulus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigd, die net als Paulus zegt: die de éénheid van de Geest bewaard. Dat zijn de kenmerken of het een man van God is of niet.

Efeze 4:12 "Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw des lichaams van Christus;" Toen Paulus de brief schreef was het lichaam van Christus in opbouw en deze gaven zijn gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus, niet tot opbouw van de plaatselijke gemeente (wij hebben zo'n fijne voorganger, wij hebben zo'n fijne herder...).

In mijn bediening ben ik hier in dit land gekomen, ik ben al jaren bezig tot opbouw van het lichaam van Christus, ik heb niet altijd genoeg tijd om herder te zijn van de mensen, ik ben bezig om het Woord te verkondigen. De opdracht is: opbouw van het lichaam van Christus. De gaven zijn voor het lichaam van Christus, niet zozeer voor de gemeente hier en daar.

Efeze 4:13 "Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;".

Paulus begint hoofdstuk 4 met de éénheid van de Geest, die hebben wij, dat is de basis van wat wij geloven. Al de gelovigen behoren de éénheid van de Geest te hebben of te bewaren. Maar de éénheid des geloofs is iets anders. Mijn geloof zal misschien sterker zijn dan het geloof van een ander, daarom zijn de gaven er zodat zij mensen kunnen opbouwen. Ik kan mensen vergeven omdat ik begrijp dat Christus mij heeft vergeven, ik weet het. Maar die andere broeder weet het niet, vandaar heeft hij de gaven nodig zodat iemand hem op het feit zal wijzen dat in Efeze 1:7 staat dat wij de vergeving hebben. Dus ons persoonlijk geloof is anders. *Kennis* van de Zoon Gods: wij kennen de Heere Jezus Christus niet allemaal hetzelfde. De één kent Hem meer dan de ander. De één leest meer over Hem dan de ander. Maar de opdracht voor de gemeente is dat wij allemaal tot de éénheid des geloofs komen. *Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus*. De volheid van Christus staat in Kolossenzen, Christus is vol, dat heeft te maken met het volbrachte werk aan het kruis. Die volheid van Christus is volledig Het probleem is zoals Paulus schrijft in Efeze 1:1 aan de heiligen en gelovigen.... Met andere woorden: sommigen van hen geloofden niet, in alles wat Paulus zei kenden zij de volheid van Christus niet.

Ik heb hier b.v. iemand die wel tien dingen heeft gedaan. Maar iemand zegt: Zo ken ik hem niet, ik weet maar twee dingen die hij heeft gedaan.

De brief aan de Efeze

Maar die tien dingen moet elke gelovige weten. Hij is God, Hij stierf voor onze zonden, Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigheid, Hij heeft ons geheiligd, Hij heeft ons begenadigd, Hij heeft ons verzegelt met de Heilige Geest en zo tot tien dingen. Om in Nederland het diploma van ingenieur te krijgen moet u aan bepaald eisen voldoen, zo is het ook in de Bijbel.

U krijgt een “diploma” als u de dingen die Christus aan het kruis heeft gedaan kent en begrijpt, dan bent u een volkomen man, die man die weet het. Of hij er naar wandelt of niet, dat is een ander verhaal. God heeft aan de gemeente gaven gegeven en de gelovige kan zeggen: ik ben volkomen in Christus, ik weet wat Hij voor mij aan het kruis heeft gedaan, ik weet het en ik kan het ook andere mensen vertellen.

Efeze 4:14 “Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;”

Wat gebeurt er aan de andere kant? Satan heeft een plan dat gebaseerd is op leer van mensen en arglistigheid en dat plan heeft één doel: er voor zorgen dat u die volkomen Christus niet kent. Als u weet hoe volkomen Christus is en daardoor wordt bevrijd dan zal satan al zijn best in de wereld doen om er voor te zorgen dat u dat niet begrijpt. Waarom? Als u vergeving van zonden heeft en u dankt ervoor dan hebben de mensen in Rome een probleem...Wij kunnen het hier ook hebben over wat er met de kerken gebeurt als ze al hun dooptheorieën eruit moeten zetten...

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn... Wat doet een kind? Een kind is heel gevoelig, heeft nog geen vaste mening. Als u geestelijk niet volwassen bent kunt u nog niet tegen uzelf zeggen: Genezing of niet, de gave van genezing was voor Israël en niet voor de gemeente.

En dit geldt voor nog veel meer onderwerpen.

Een kind is net een kleine boom, de wortels zijn nog kort en als de wind komt gaat hij heen en weer. Een volkomen man in Christus is een sterke boom. Gefundeerd, u weet dat naar de mate u naar boven gaat u ook naar beneden moet gaan. Als er in Amerika een wolkenkrabber gebouwd wordt is de fundering heel diep. Daarom zegt Paulus tegen de Kolossenzen: wordt geworteld (2:7).Efeze 4:15“Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, *namelijk* Christus;” Hier zien wij de combinatie waarheid met liefde.

Verdragende elkander in de liefde. Hoe breng ik die waarheid naar de persoon? Dat is de kant van de liefde. De waarheid zegt dat ik vergeving van zonden heb, maar de persoon die tegenover mij zit is b.v. katholiek, die heeft heel zijn leven geleerd dat vergeving door de paus is.

Dus de waarheid is vast, maar hoe benader ik hem? En dan komt de liefde. Één van de antwoorden, en dat zullen wij in hoofdstuk 6 bestuderen, is dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed. Dus als u tegen die persoon praat, is het net als een verkoper, het product dat hij heeft is het beste, maar er is communicatie nodig met die persoon aan wie u het wilt verkopen.

Die communicatie heeft met jou te maken, met wat we net hebben gelezen in vers 2: met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Met liefde en geduld. Waarom? Omdat die persoon die tegenover u zit een kind is, hij zit onder de macht van satan.

Hij zit onder de macht, zoals wij net hebben gelezen, van het plan van satan van arglistigheid en dwaling. U moet dus die oorlog van u kennen en niet ongeduldig zijn.

Net als in het leger, een leger is sterk, dat is geen probleem, maar alleen bombarderen is niet genoeg, je moet de hele aanval plannen. Daarom heeft u de inlichtingendienst die gaat de situatie van de mens bekijken. Zo is het hier hetzelfde. De opdracht die wij hebben is heilig, is waar. Wij zitten al 2000 jaar in dwalingen, in Paulus' tijd waren er nog niet zoveel groeperingen. Hoewel de wereld van Paulus misschien nog moeilijker was, het was een Romeinse, Griekse wereld, er was overal goddeloosheid.

De brief aan de Efeze

Hoe haalt u nu mensen door de liefde uit de strik des duivels? Dat heeft te maken met vers 2: met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid. En uiteindelijk wil ik opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus. Het Hoofd van het hele lichaam, van heel de gemeente is Christus. Niet de paus, niet ik, niet een ander mens, maar Christus.

De taak van de leden van de gemeente is op te wassen in de liefde, in de waarheid, zodat zij precies weten wat Christus voor hen heeft gedaan. En als u dat doet creëert u een sterk gebouw, een gebouw dat de prediking van de Heere Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis uitstraalt. Helaas is het in de praktijk anders, het is soms moeilijk om dat gebouw te vinden, gemeenten zijn verdeelt en iedereen preekt iets anders.

De Efezebrief Hoofdstuk 6:10-15

Paulus begint hier met de woorden die elke dag van toepassing zijn: Voor God is de glorie, alleen voor Hem, amen!

Efeze 6:10 “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.”

Hij zegt niet voor niets: *voorts mijn broeders...* want wij hebben in deze brief eerst heel veel dingen geleerd: In *hoofdstuk 1* hebben wij geleerd wat Christus voor ons aan het kruis heeft volbracht, voornamelijk vers 1-13.

In *hoofdstuk 2* hebben wij geleerd over onze zondige positie als individuën, de zondige positie van Israël en de waarheid over het lichaam van Christus. In *hoofdstuk 3* hebben wij geleerd om dit uit te dragen, en wat wij moeten uitdragen over de bedeling van genade.

In *hoofdstuk 4* leerden wij over de eenheid van de geest. In *hoofdstuk 5* hebben wij geleerd om als geliefde kinderen te wandelen. Dat zijn allemaal waarheden die de apostel stap voor stap aan de gelovigen heeft geleerd met de bedoeling dat zij bekrachtigd, bevestigd en geworteld zullen worden.

Vandaar dat hij aan het eind van de brief zegt:

“Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.” Krachtig in de Heere is veel meer dan alleen bemoediging.

Wij hebben allemaal dagelijks bemoediging nodig, de één wegens ziekte, de ander wegens andere problemen, het is fijn dat iemand soms een hand op uw schouder legt. Dat zijn bemoedigingen die elk mens nodig heeft of iemand nu gelovig is of niet. Gelovige mensen gaan soms naar de samenkomst om bemoediging te ontvangen, om bemoediging te ontvangen door andermans geloof.

Maar Paulus spreekt hier over bekrachtiging. Bekrachtiging is een auto die zelf kan rijden, een auto die een sterke motor heeft.

Zo is het ook voor de gelovige: wordt krachtig in den Heere. Dus onze kracht komt door de Heere Jezus Christus, en wij hebben ook geleerd wélke Heere Jezus Christus.

Wij kunnen spreken over de blonde man met de blauwe ogen, maar dat is niet de Heere Jezus Christus zoals Paulus leert in de brief aan de Efeze. Daar leren wij over de Heere Jezus Christus als het Hoofd van

De brief aan de Efeze

het lichaam, Die vanuit de hemel aan de apostel Paulus de bedeling van genade heeft geopenbaard, daar leren wij over Gods doel voor de gemeente.

En in de sterkte Zijner macht... *dit hebben wij ook in Efeze 3:14-16 geleerd, in het kader van het gebed van de apostel Paulus.* "Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,"

"Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,"

"Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens;" Dat is een kracht die komt vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis, en deze kracht gaat naar de inwendige mens.

Dat is de kracht van Gods genade, wij ontvangen kracht in de inwendige mens.

"Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht."

De sterkte Zijner macht is de macht die de Heere Jezus Christus uit de doden opgewekt en heeft Hem gezet in de hemelen boven alle machten en krachten. Met andere woorden: als iemand begrijpt wat God voor hem aan het kruis heeft gedaan en hij weet dat hij met Christus in de hemelen zit dan zal hij kracht ervaren, dan weet hij: de Heere heeft het voor mij volbracht.

Hetzelfde hebben wij ook in de Kolossenzen 1:11 *"Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;"*

Paulus bidt altijd voor verschillende dingen en één daar van is voor kracht, om bekrachtigd te worden.

Wij moeten alleen voor onszelf begrijpen dat deze kracht niet zomaar uit de lucht komt, het is een kracht die te maken heeft met de bedeling van Gods genade, in hoeverre wij begrijpen en leunen op hetgeen Christus voor ons aan het kruis heeft volbracht.

Efeze 6:11 "Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels."

De gelovige wordt gevraagd om iets aan te doen. Op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen hebben wij eeuwig leven gekregen door onze Heer en Heiland Jezus Christus, maar daar eindigt het niet. U zou kunnen zeggen: daar begint het pas.

Paulus zegt precies hetzelfde in Efeze 4:22 *"Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens..."* Dat betekent eigenlijk dat de gelovige een soort houding aan moet nemen. Een houding tegenover zonde, redding is uit genade alleen, er zijn mensen die tot geloof komen vanuit verschillende achtergronden, uit verschillende problemen.

Het feit dat iemand tot geloof komt en de Heere Jezus Christus aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser betekent niet dat hij op dat moment van al zijn zonden bevrijd is, hij blijft een zondig mens. Er komt alleen een andere manier van leven, een leven waarin hij de zonde niet laat regeren over hem. Een gelovige is nog steeds een zondig mens, maar door de kracht van God die in hem werkt hoeft hij de zonde niet te laten heersen. Een gelovige wordt geroepen een speciale houding aan te nemen als het gaat om de waarheid, bepaalde 'kleding' aan te trekken om voor de waarheid te kunnen staan. Een gelovige hoort niet te slapen.

De brief aan de Efeze

Wij, als zondige mensen zijn geroepen om de Heere aan te nemen als onze persoonlijke Verlosser. Als wij eenmaal een kind van God zijn geworden dan behoren wij dezelfde strijd te hebben als de apostel Paulus heeft gehad. **“Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.”**

Satan komt in deze tijd niet als een briesende leeuw, maar hij komt als een engel van licht. Hij heeft listige omleidingen.

Net als God een plan heeft om Zijn genade bekend te maken, zo heeft satan ook een plan met listige omleidingen. Als God verkondigt dat Jezus God is en dat Hij stierf voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigheid, zo is satan duidelijk bezig met bepaalde manoeuvres om de mensen te laten zien dat het niet mogelijk was dat Jezus God was. Vandaar dat de gelovige gezegd wordt de hele wapenrusting aan te doen. Satan is de diabolos, hij is de tegenstander, hij komt als een engel van licht.

Efeze 6:12 “Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”

Paulus spreekt tot ons als goede soldaten en hij zegt: Let op, je moet eerst weten tegen wie je de strijd hebt. Er is strijd, voor veel christenen lijkt het leven één groot feest, terwijl de Heere Jezus Christus in Lukas 12 zegt dat Hij niet is gekomen om vrede te stichten, maar juist oorlog. Het is geen fysieke oorlog, het is een geestelijke oorlog. Wij moeten dus goed beseffen als goede soldaten tegen wie wij vechten. Er is veel verscheidenheid in kerken, in religies, godsdiensten en wij zeggen steeds: De strijd is niet tegen vlees en bloed, wij hebben niets tegen die meneer die zich moslim noemt of tegen die meneer die zich katholiek of protestant noemt, baptist of jood.

Wij behoren niets tegen die mens te hebben, het gaat meer om de structuur, het gaat om de leer, een valse leer is een product van machten en krachten in de hemelse gewesten.

Daarom zegt hij: ***“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”***

In de eerste tekst van de Bijbel staat: In den beginne schiep God hemel en aarde en het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, leert ons dat er een tijd komt dat satan uit de hemel valt. Zover is het nog niet, de hemel is verdeelt in de lucht, in de derde hemel, daar woont God.

Maar satan woont ook in de hemel met misschien wel miljarden gevallen engelen en vandaar uit doet hij zijn best om Gods plan van genade te verduisteren.

Vandaar dat Paulus in de brief aan de Efeze vraagt: Indien u heeft gehoord van de bedeling van genade Gods (Ef.3:2). Waarom vraagt hij dat? Omdat men ook al in zijn tijd zijn aparte bediening niet heeft geaccepteerd.

Vandaar worden wij als leden van het lichaam van Christus gevraagd om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus overal bekend te maken.

Nog een tekst die belangrijk is om te lezen is Kolossenzen 1:16 *“Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;”*

De brief aan de Efeze

Efeze 6:13 “Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.”

Omdat er strijd is, omdat satan bezig is om de wegen van God om te leiden, behoren wij de wapenrusting aan te doen. Dat is een opdracht voor de gelovige, voor iemand die wenst om te groeien, om de gehele wapenrusting aan te doen. Waarom? Opdat gij kunt *wederstaan* in den boze dag. Er komt een boze dag en satan valt ons met vurige pijlen aan en dan is het de vraag of wij staande kunnen blijven. Wij spreken vooral over geestelijke oorlog, geestelijke strijd.

In de de Efezebrief gaat het er om wat God ons leert over het lichaam van Christus, deze geestelijke strijd is niet zozeer persoonlijk. Veel mensen zien de geestelijke strijd meer in de persoonlijke sfeer. Wij hebben allemaal onze dagelijkse strijd, maar het gaat hier specifiek om de strijd voor de verkondiging van de bedeling van genade.

Paulus had ook veel problemen. De strijd die wij kunnen krijgen als wij mensen duidelijk willen maken dat Jezus God is, over het volbrachte werk aan het kruis, dat wij leven onder de bedeling van genade en dat Christus Paulus niet gezonden heeft om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen.

Dat zijn allemaal essentiële waarheden waar wij duidelijk voor gaan staan.

“Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.”

Efeze 6:14 “Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;”

Hier begint hij te vertellen wat de wapenrusting is:

Staat dan... De brief aan de Efeze is verdeeld in zitten, wandelen en staan.

Dat zijn de natuurlijke posities van de mens. Het eerste wat een gelovige moet leren is om te zitten, om te rusten. Om te rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis, dat hij weet wat de Heere voor hem heeft volbracht. Hoe weet hij dat? Door Efeze 1:1-13 te lezen, daar leest hij wat de Heere voor hem heeft volbracht.

Maar als u dat eenmaal weet wordt u er toe geroepen om er voor te gaan staan, om op te staan. Als er in Efeze 1:7 duidelijk staat dat wij de verlossing hebben door Zijn bloed, dan behoren wij op te staan op die belofte: “*Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;*”

Het eerste wat hij zegt is: uw *lendenen* omgord hebbende met *de waarheid*. Er zijn veel mensen die zeggen: Ik heb de waarheid. De moslim zegt: ik heb de waarheid, de jood zegt: ik heb de waarheid, de protestant zegt: ik heb de waarheid, de hindoestaan zegt: ik heb de waarheid....Daarom is het heel moeilijk om in deze tijd te zeggen: Dit is de waarheid.

Laten we kijken wat Paulus daar over zegt, over de waarheid. Wat is die waarheid? In Efeze 4:21 hebben we dat geleerd: “*Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;*”. Paulus is bezig om de waarheid in Jezus te verkondigen Wat is de waarheid in Jezus?

Het antwoord is dat op het moment als wij het Woord der waarheid niet recht snijden het een leugen is.

De brief aan de Efeze

Dat betekent dat de Heere Jezus Christus ook ooit op aarde was en op aarde heeft Hij de discipelen het Koninkrijksevangelie geleerd, maar inmiddels is de Heere Jezus opgestaan en opgevaren naar de hemel. Dus de waarheid in Jezus gaat niet om wat Hij op aarde heeft gedaan, maar voornamelijk om wat Hij nu doet. Hoe Hij vanuit de hemel aan de apostel Paulus het evangelie van genade bekend gemaakt.

Vandaar dat hij vraagt in Efeze 4:21 Hebben jullie over Christus geleerd? Protestanten kennen Christus ook, katholieken leren ook iets over Christus. Nee, het is de waarheid in Christus. Kent u Christus zoals Paulus Hem leert?

Paulus zegt ook in Efeze 4:15 *“Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;”*.

Er is een directe relatie tussen waarheid en liefde. Liefde is de manier waarop wij de waarheid moeten vertellen en de waarheid is wat Paulus leert in de brief aan de Efeze. De waarheid zegt dat Joden en niet Joden in deze tijd één lichaam zijn in Christus. Deze waarheid zegt dat wij allemaal leden zijn van het lichaam van Christus en dat wij leven onder de bedeling van genade, dat is de waarheid. De soldaat heeft zijn lendenen omgord, daar bewaart hij veel dingen: voorraad, munitie.

Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid... Gerechtigheid zoals staat in Efeze 5:9 **“Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid”**. De soldaat die de strijd ingaat moet het woord gerechtigheid niet vergeten, het gaat niet om wraak, het gaat niet om eigen gelijk, het gaat om gerechtigheid.

Dat is het schild dat ons beschermt. Degene die met de waarheid verdergaat moet begrijpen dat het hier gaat om gerechtigheid. God is onze gerechtigheid, het is geen wraak nemen wat wij vaak in de geschiedenis gezien hebben, nee, het is om Christus te verkondigen. Hij wordt ook genoemd Gods rechtvaardigheid.

Efeze 6:15 “En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;”

De soldaat moet weten waar hij naar toe gaat, hij moet ook weten wat zijn boodschap is. De Bijbel spreekt over meer dan één boodschap. Er is het evangelie van vrede, het evangelie van het Koninkrijk, het evangelie van Gods genade, het eeuwige evangelie. Dus een goede soldaat weet wanneer hij gaat lopen waar hij naar toe gaat, wat hij wil bereiken.

Precies zoals het volk Israël, ze zijn verlost vanuit Egypte, ze gingen 40 jaar de woestijn in, maar zij wisten dat het beloofde land hun richting was. Zo is het nu ook, als wij worden geroepen om de wapenrusting aan te doen moeten wij zeker weten dat wij de bedeling van genade goed begrijpen. **“En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;”**